

## Hitler İsrail'in Kurucu Babasıdır

## Netanyahu ile Beraber Poz Verdiği Bir Heykelini Kudüs'e Dikmek Gerekir!

Osman Başbüyük, Sun Savunma Net, 04 Aralık 2023



*Fotoğraf: infobae*

Kudüs merkezli Yehuda Krallığı'nın M.Ö. 586 yılında Babil Kralı Nebukadnezar tarafından yıkılması tarihe ilk Yahudi sürgünü olarak geçer.<sup>1</sup> O günden sonra dünyaya dağılan diaspora Yahudileri, Hamursuz Bayramı'nda adet olarak yemek öncesi dualarında, "Bu yıl burada,

<sup>1</sup> Theodor Herzl, "Yahudi Devleti - Der Judenstaat (1896)", Sümer Kitapevi, 3. Basım, Mayıs 2020, S-13

seneye de bu bayramı Kudüs'te kutlarız" diye dua etmeye başlarlar.<sup>2</sup> Kudüs merkezli Yahudi devletini tekrar kurmak 2500 yıllık bir özlemdir. Tarihte birçok nüfuzlu Yahudi özlenen bu devleti kurmak için çalışmış fakat başarılı olamamıştır. **İsrail'i kurmak Adolf Hitler'e nasip olmuştur.** İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu Hitlerin Heykelini Kudüs'e dikse yeridir.

Bu iddia size komplo teorisi olarak gelebilir, komplo falan değil bu bir gerçek, makaleyi bitirdiğiniz de "vay be diyeceksiniz".

### **İLK SİYONİST DAVID ALROY<sup>3</sup>**

Kuzey Irak'ın Kürdistan bölgesinde (1160- ?) yaşayan Kabalist ve Talmudist, David Alroy, Selçuklu sultanına karşı isyan başlatarak, Mesihliğini ilan eder. Alroy, Süleyman Tapınağını yeniden inşa edeceğini, Yahudileri sürgünden kurtaracağını ve İsrail'i yeniden kuracağını iddia eder.

"Siyonizm, Siyon kelimesinden gelmektedir. "Siyon" Kudüs'teki meşhur bir tepenin adıdır. Hz. Süleyman zamanında inşa edilen mabet bu tepenin üzerindeymiş. Yahudiler Kudüs'ten sürüldükten ve mabedin yıkılmasından sonra tekrar Kudüs'e dönmenin ve mabedin inşasının yollarını aramaya başlar ve bu hedeflerini Siyonizm olarak adlandırırılar. Bu manada David Alroy'u ilk Siyonist olarak adlandırabiliriz.

Alroy'un ortaya attığı fikirler, taraftarlarının din değiştirmelerine ve gizlenmelerine zemin hazırlar. Bundan sonraki süreçte David Alroy taraftarı, yani Kürdistanlı Yahudiler tarih sahnesinden bir anda kaybolurlar. Birçoğu dinlerini değiştirmiş ve Müslüman Kürtlerin arasına karışmıştır. Tarih artık onları Müslüman Kürtler olarak hatırlamaya başlayacaktır. David Alroy'un Mesihlik hadisesi Yahudi tarihinde Sabetay Sevi kadar önemli bir hadisedir. Nitekim ikisi de aynı yolun kapılarını açmışlardır: "**Gizlenme ve Takiyye**". Alroy, Yahudilere gizlenmelerini ve takiyye yapmalarını buyurarak, ileride buldukları toplumun ve devletin önemli noktalarına hâkim olmanın önünü açmıştır.



*Kaynak: Romantic Circles*

David Alroy hakkındaki geniş bilgi seyyah Benjamin Tudela tarafından verilmiştir. Daha sonra 1862 yılında kendisi de Yahudi olan İngiltere Başbakanı, Benjamin Disraeli tarafından kaleme

<sup>2</sup> Nommaz Aaron, "Endülüs'ten Osmanlı'ya Paraya Yön Veren Yahudi Bankerler", Destek Yayınları, Aralık 2019, S-244

<sup>3</sup> Bu bölüm Selim Meriç'in "Babanzadeler", makalesinden alınmıştır. odatv.com

alınmıştır. Benjamin Disraeli, “Alroy” isimli eserinde, Alroy’u İsrail tarihinin ve İsrail ulusunun en önemli isimleri arasında saymaktadır. İngiltere Başbakanı’nın, David Alroy’u detaylıca kaleme alması Alroy hadisesinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Nitekim Alroy’un başlatmış olduğu hareket Siyonist bir harektir. Mesihlik iddiasında bulunması, Yahudilere gizlenmeleri için bir kapı aralamıştır. Gizlenmeleri onlarca asır, etnik kimliklerini ve inançlarını değiştirmemiş, dışarıda Müslüman Kürt olarak yaşarken kendi içlerinde Yahudiliklerini korumuşlardır. Bu dönemde ortadan kaybolan Kürdistanlı diye tabir edilen Yahudiler, asırlar sonra tarih sahnesine yeniden dönerler. İsrail kurulduktan sonra yüz binlercesi tekrar dinlerine ve kimliklerine geri döner ve Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinden İsrail’e göç ederler. (PKK/YPG/PYD - adına ne dersiniz deyin bu örgütleri kuran ve yönetenler hep bu kriptolardır.)

## **İKİNCİ SİYONİST DONA GRACIA**

Filistin’de bir Yahudi devletini kurmaya çalışan ikinci kişi Dona Gracia’dır. Dona Gracia, 16’ncı yüzyılda yaşamış dünyanın en büyük bankerlerinden birisidir. Engizisyonun devam ettiği Avrupa’da Kripto Yahudi olduğu anlaşılınca Venedik’te tutuklanmış ve yargılanmayı beklemektedir. Dönemin Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Dona Gracia’yı kendi tebaası ilan ederek önce koruma altına almış sonra Hüseyin Çavuş’u elçi olarak gönderip Venediklileri tehdit ederek ellerinden kurtarıp İstanbul’a gelmesini sağlamıştır.<sup>4</sup>

Dona Gracia, 1553 yılında, inanılmaz büyük bir servet ve kendisine eşlik eden çok sayıda tüccar, Marran<sup>5</sup> ve Yahudi’yle İstanbul’a gelmiştir. Sahip olduğu ekonomik güç, kısa sürede Osmanlı sarayında etkili bir isim olmasını sağlamıştır. Dona Gracia, dini inanışlarından dolayı cezalandırılan Yahudi halkını kurtarmak istemektedir. Amacı mukaddes saydıkları topraklarda serbest veya yarı serbest, Osmanlı’ya vergi veren bir Musevi devleti kurmaktır. Böylece Yahudilerin çeşitli ülkelerde maruz kaldıkları ezilme, aşağılanma ve eziyetlere nihai bir çözüm bulunacaktır. En büyük hayali budur. Servetinin önemli bir kısmını bu uğurda harcamıştır. Bu manada Dona Gracia’ya ikinci büyük Siyonist diyebiliriz.<sup>6</sup>

Dona Gracia’nın işlerini yürüten yeğeni ve kızının kocası Jozef Nasi, 1563 yılında Kanuni’den Tiberias Gölü civarında birkaç köyden müteşekkil geniş bir araziye Yahudi devleti kurmak maksadıyla almayı başarır. Kendisine de Tiberias Lordu unvanı verilir. Tiberias, bu günkü İsrail topraklarında, Kudüs’ün kuzeyinde, Teberiyeye Gölü’nün kenarında bir yerleşim yeridir. Josef Nasi, burada ipek böcekçiliği ile uğraşan bir koloni kuracak ve sonra bu koloni büyüyerek Yahudi devleti haline gelecektir. Kanuni’nin yardımıyla burada bir kale yapılır, koloni kurulur ancak Tiberias bir cazibe merkezi olamadığı için Yahudi göçü gerçekleşmez ve proje başarısızlıkla sonuçlanır.<sup>7</sup>

Jozef Nasi pes etmez. Kudüs merkezli bir Yahudi devleti kurmak için Kıbrıs adasının ele geçirilmesi gerekmektedir. İlk Yahudi devleti bir ticaret merkezi olan Kıbrıs’ta kurulacak ve

<sup>4</sup> Aaron Nommaz, “Endülüs’ten Osmanlı’ya Paraya Yön Veren Yahudi Bankerler”, Destek Yayınları, Aralık 2019, S-114

<sup>5</sup> Marranolar, İber Yarımadası’ndan kovulmamak için Hristiyanlığa geçen fakat gizlice Rabbanî Yahudiliklerini devam ettiren Yahudilere verilen addır.

<sup>6</sup> Nommaz Aaron, “Endülüs’ten Osmanlı’ya Paraya Yön Veren Yahudi Bankerler”, Destek Yayınları, Aralık 2019, S-314

<sup>7</sup> Age. S-329

sonra göç Filistin'e kaydırılacaktır. Diğer yandan kutsal Yahudi topraklarının güvenliği Kıbrıs elde tutulmadan sağlanamaz. Bu yüzden önce Kıbrıs elde edilmelidir. Bu maksatlarla Jozef Nasi, Osmanlıyı Kıbrıs'ın fethine zorlar.

Nasi, Kanuni'den sonra tahta geçen II. Selim'in şarap sofrasından çok yakın arkadaşıdır. Nurbanu Sultan ile II. Selim'in evliliğine Nasi vesile olmuştur. Tarihçi Ahmet Refik devlet işlerine Yahudileri bulaştırdığından, diğer bazı Türk tarihçiler gibi, Nurbanu Sultan'ın Yahudi kökenli ve adının da *Rachel Marié Nassi* olduğunu yazar. Kadir Mısıroğlu ise Nurbanu Sultan'ın Nasi'nin kızı olduğunu iddia eder.<sup>8</sup>

Bir gün şarap sofrasında fazlaca neşelenen II. Selim, Nasi'ye Kıbrıs'ı fethettiğinde, onu Kıbrıs kralı yapacağı sözünü vermiştir. Kıbrıs'ın fethine Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa karşıdır. Akdeniz ticaretine tamamen hâkim olma çabasının, kendi aralarında anlaşamayan İspanya, Fransa ve Venedik'i bir araya getirerek Osmanlı'nın karşısına bir haçlı ittifakı çıkarmasından korkmaktadır. Nitekim öyle de olur. Kıbrıs'ın fethi tamamlandıktan iki ay sonra 7 Ekim 1571'de İnebahtı'da Osmanlı Donanması ile Haçlı Donanması karşı karşıya gelir ve Osmanlı Donanması yenilir. Bu tarihten sonra Osmanlı Akdeniz'deki deniz üstünlüğünü tamamen kaybeder. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın öngörülerinin doğru çıkması Nasi'nin büyük itibar kaybetmesine neden olur ve Nasi Kıbrıs kralı olamadığı gibi Yahudi devleti kurma projesi de bir başka bahara kalır.<sup>9</sup>

## EN BÜYÜK SİYONİST SABETAY SEVİ

Kudüs merkezli bir Yahudi devleti kurmaya çalışan diğer bir kişi Sabetay Sevi'dir. Sabetay Sevi, 1626 yılında İzmir'de doğmuştur. Tüccar olan ailesinin aksine dine meraklı bir kişidir. Bu konudaki yetenekleri anlaşılınca aile onun bir din adamı olarak yetiştirilmesine karar verir. Dönemin tanınan hahamları Alba ve Eskapa'dan dersler alan Sabetay Sevi, mistik Yahudiliğe yönelir, Kabala ve onun kitabı Zohar üzerinde uzmanlaşır.<sup>10</sup>

O tarihlerde Doğu Avrupa'daki Yahudilerin uğradığı katliam haberleri Osmanlı Yahudi cemaati üzerinde de ciddi bir etki yaratmaya başlamıştır. Sıkıntılı hayat şartları Yahudilerin sahip olduğu Mesih inancını yeniden tetikler. İşte bu ortamda Sabetay Sevi, 1648'de kendisinin beklenen Mesih olduğuna inanmaya başlar. Rüyalarında Yahudilere karşı yaptıkları korkunç kötü muameleden dolayı Kazaklardan (Şu anki Ukrayna ve Güney Rusya'da yaşayan Slav halkı)<sup>11</sup> intikam aldığını görmektedir. Hayallerinde Yahudi halkını kutsal topraklara götürme, Kudüs şehrini ve Tapınağı yeniden inşa etme amacı vardır.<sup>12</sup> 1666 yılına gelindiğinde Sabetay Sevi'nin Mesihliği büyük ölçüde kabul görmeye başlar. Hemen hemen tüm Yahudiler kıyamet gününün geldiğine ve İsrail'in kurulacağına inanmaya başlamıştır.<sup>13</sup> Bunu sağlayan Sabetayistlerdir. Bu manada ilk örgütlü Siyonist hareketi başlatanların Sabetayistler olduğu söylenebilir. Zamanın pek çok Hahamı, Sabetay Sevi'yi rüyalarında gördüklerini ve onun

<sup>8</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=MwuOZrpfBo>

<sup>9</sup> Osman Başbüyük, "Vatansız Paranın Çocukları", Barış Kitap, Ankara 2023, S-187

<sup>10</sup> İlğaz Zorlu, "Evet Ben Selanikliyim-Türkiye Sabetaycılığı", Belge Uluslararası Yayıncılık, 4. Baskı, Kasım 1998, S-11

<sup>11</sup> Rusya-Ukrayna savaşını her iki ülkede de yaşayan Kazak halkından alınan bir intikam gibi görmek mümkündür. Ukrayna'daki Kazakların yüz binlercesi savaşta hayatını kaybetmiş, 12 milyonu da ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Ekonomik ve demografik yapı Ukrayna Yahudilerinin lehine değişmektedir.

<sup>12</sup> <https://www.jewishhistory.org/sabbatai-zevi/>

<sup>13</sup> İlğaz Zorlu, "Evet Ben Selanikliyim-Türkiye Sabetaycılığı", Belge Uluslararası Yayıncılık, 4. Baskı, Kasım 1998, S-7

gerçek Mesih olduğunu söylemiştir. Profesör Gersham Sholem'e göre, özellikle İspanyol Engizisyonu'nun ardından Avrupa'daki birçok Yahudi'nin ruhunda, İncil'deki kehanetin bir Yahudi vatani aracılığıyla gerçekleşeceğine dair samimi bir beklenti oluşmuştur.<sup>14</sup>

Osmanlı önceleri bu işe cemaat meselesi olarak bakar ve karışmaz. Fakat Sabetay Sevi'nin Kudüs merkezli Yahudi krallığını kuracak Mesih olduğuna inananların sayısı artınca durum değişmeye başlar.<sup>15</sup> Osmanlı toprakları üzerinde başka bir devlet kurulmak istenmektedir. İşte o zaman Saray, bu sahte peygamberi sorguya çağırır. Sorgulama esnasında tercümanlık yapan sultanın doktoru Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi'dir. Hayatizade aslında, gerçek adı Moses ben Raffael Abrabanel olan Yahudilikten Müslümanlığa dönmüş birisidir. Sultanın kız kardeşi ile evlidir. Torunu Mehmed Emin Efendi, Osmanlı'da şeyhülislamlık yapan bilinen ilk Yahudi dönmesidir.<sup>16</sup>



*Sabetay Sevi. Fotoğraf: ebruli*

Dönemin Padişahı IV. Mehmet, Sabetay Sevi'ye iki seçenek sunar ya öldürülecek ya da Müslüman olacaktır. Aslında Osmanlı'nın Sabetay Sevi'yi idam edecek gücü yoktur. Sabetay Sevi'nin Irak'tan Hollanda'ya Yemen'den Rusya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada müritleri vardır. Avrupa'daki Yahudi cemaatinin yarısı onun Mesihliğine inanmaktadır. Ciddi sayıda Yahudi'nin Mesih olarak gördüğü bir şahsiyeti idam etmek Osmanlı'yı çok ciddi bir ekonomik sıkıntıya sokacaktır. Yahudiler o zaman da örgütlüdür. Dünya ticareti onların tekelindedir. Dünyanın bütün ülkelerini saran çok güçlü bir ekonomik ve istihbarat ağları (network) vardır. Onlarla iş birliği yapmadan hiçbir limandan ticaret yapılamamaktadır.

<sup>14</sup> Robert Sephehr, "1666 Redemption Through Sin", Atlantean Gardens ISBN 978-1-943494-01-9, 2015, S-8

<sup>15</sup> Age, S-11

<sup>16</sup> Soner Yalçın, Efendi-Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, Doğan Kitapçılık AŞ, 1. Basım, S-39

Netice itibariyle Sabetay Sevi, Müslüman olmayı seçerek kurtulur. Yahudilerin beklediği Mesih'in, Aziz Mehmet ismini alarak Müslüman olması, Yahudi dünyasında şok etkisi yaratır. Büyük çoğunluk onun sahte Mesih olduğuna inanarak Ortodoks inancına geri döner. Ilgaz Zorlu, "Evet Ben Selanikliyim" isimli kitabında sadece 200 ailelik bir topluluğun din değiştirerek onun yolundan gittiğini yazmaktadır. Ancak İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde yaşayan ve engizisyon döneminde Hristiyanlığa zorlanan Yahudi kökenli Converso (dönme) ve Marranolar arasında Sabetaycılık oldukça yoğun kabul görmüştür.<sup>17</sup> Sabetay Sevi ile birlikte Müslümanlığa geçen bu aileler Selanik'e yerleşir ve pratikte Zahor'a dayanan mistik bir yaşamı benimserler ve Yahudi inancını sürdürür fakat resmen Müslüman milletine dâhil olarak yaşamaya başlarlar.<sup>18</sup> Din değiştirmiş gibi yapan Sabetaycılar önce Bektaşî tekkelerinin müdavimi olur sonra diğer bütün Müslüman tarikatlarına sızarlar. Osmanlı'da post sahibi şeyh ve dervişler çoğunlukla kriptomlar arasından çıkar.

Başka dinlere ve tarikatlara sızmayı şöyle açıklayabiliriz: Mesih'in tekrar dünyaya gelebilmesi için onların önünde engel olan diğer din, inanç, tarikat ve cemaatler kontrol edilmelidir. Bu mantığı kabalistik manada ifade edecek olursak: Yahudilerin Tanrı'nın harekete geçmesini beklemek yerine, O'nun krallığının yeryüzüne hâkim olması ve bu krallığı inşa edecek Mesih'in tekrar yeryüzüne gelmesi için aktif olarak çalışmaları gerekmektedir. İşte başka inançlara sızan dönmeler, Yahudiler adına bu misyonu yerine getirecek görevlilerdir.

Çağdaş Hahamların çoğu tarafından kâfir olarak görülse de Sabetay Sevi'nin şöhreti her yere yayılır. Talmut'a göre Mesih zamanında artık kutsal yükümlülüklerin yerine getirilmesine gerek yoktur. Sabetay Savi de Mesih olduğuna göre, Yahudilere has dinsel ritüeller ortadan kaldırılabilir. Oruç günleri, bayram ve sevinç günlerine dönüşür. Sebetaistlerde korkunç bir cinsel özgürlük vardır. Sebetaistler İbrani Adar ayının yirmi ikinci gününü Kuzu Bayramı olarak kutlarlar. Bu bayramda yenilip içildikten sonra ışıklar söndürülüp eş değiştirmeli seks partileri yapılmaktadır.<sup>19</sup> Bektaşîlere de geçtiği söylenen mum söndürme hikâyesi buradan gelmektedir.

## **DÖNMELİK**

Yahudilikte dönmelik David Alroy ve Sabetay Sevi'den çok önce de vardır. Mesela Abraham Galante, Pakradunilerin çok fazla bilinmeyen bir Yahudi tarikatı olduğunu, M.Ö. 730 yılından başlayarak günümüze kadar varlıklarını devam ettirdiklerini, 11'inci yüzyılda Ermeni ve Gürcü kimliğinde Ermeni ve Gürcü krallıklarını yönettiklerini, sonrasında Müslüman görüntüsü altında Osmanlı İmparatorluğunda önemli mevkilerde bulduklarını, Osmanlı'ya iç borçlanma sağlayan Ermeni sarrafların aslında Yahudi asıllı olduğunu yazmaktadır.<sup>20</sup>

Evliya Çelebi ise Çerkezlerin içinde yaşayan bir Yahudi aşiretinden bahseder. Bunlar Müslüman gibi ibadet etmelerine rağmen İslam'ın esaslarını bilmezlermiş. Çerkezler onları "Çufut" olarak adlandırmış. Çufut, bir zamanlar Kuzey Kafkasya'daki Dağ Yahudileri için

<sup>17</sup> Robert Sepehr, "1666 Redemption Througuh Sin", Atlantean Gardens ISBN 978-1-943494-01-9, 2015, S-11

<sup>18</sup> Ilgaz Zorlu, "Evet Ben Selanikliyim-Türkiye Sabetaycılığı", Belge Uluslararası Yayıncılık, 4. Baskı, Kasım 1998, S-13

<sup>19</sup> Robert Sepehr, "1666 Redemption Througuh Sin", Atlantean Gardens ISBN 978-1-943494-01-9, 2015, S-19

<sup>20</sup> Abraham Galante, "Pakraduniler veya Bir Ermeni-Yahudi Tarikatı", Kanis Yayınları, Birinci Basım Mart 2021, S-16

kullanılan Türkçe bir terimmiş. Çufutlar çoğunlukla Dağıstan bölgesinde yaşamış (Kâtib Çelebi 1732, s. 403).

Dönmelere bir diğer örnek de Marranolardır. 1391 ve 1415 yıllarında İspanya'da Yahudilere yönelik şiddetli pogromlardan (dinsel, etnik veya siyasi nedenlerle bir gruba yapılan şiddet hareketleri) sonra çok sayıda Yahudi dönüp Hristiyan olmuştur. 1492 tarihinde yayınlanan Elhamra Kararnamesi ile İspanya krallığı ülkede çok etkili olan Yahudilerden kurtulmak ister. Bu kararnamenin bir amacı da Yeni Hristiyan adı verilen dönmelerin diğer Yahudilerle etkileşimini ve yeniden Yahudiliğe dönmelerini önlemektir. Kararname ile Yahudilere iki seçenek sunulur ya Hristiyanlığa geçecekler ya da 4 ay içerisinde ülkeyi terk edeceklerdir. Bu kararname ile Yahudilerin birçoğu ülkeyi terk etmemek ve varlıklarını kaybetmemek için Hristiyan dinine geçmeyi tercih eder. Böylece adına Marrono adı verilen bir dönme sınıfı doğar. Bunların da önemli bir kısmı Hristiyan görünümünde yaşamaya devam ederken Yahudi kimliklerini korumaktadır.

Mesela İspanya'da sapkın bir Hristiyan tarikatı olan "Alumbrados"u kuranlar da Marranolar yani kripto Yahudilerdir. Aynı şekilde Hristiyan "Civit Tarikatı"nın kurucusu Loyola'lı Ignatios da bir Marrano/Alumbrados'dur.<sup>21</sup> Bu tarikatın inancına göre inanmış insanlar ruhlarını lekelemeden, özgürce cinsel arzularını tatmin edebilir ve diğer günahları işleyebilirler.<sup>22</sup> Ne hikmetse Sabetaistlerde de ve aynı öğretinin takipçisi olan Fransistlerde de hep bir cinsel serbestlik vardır. Muhtemelen tarikatlar güçlerini buradan almaktadır.

Sabetay Sevi'ye geri dönecek olursak, Sevi'nin Müslümanlığa dönmesiyle Kudüs merkezli Yahudi devleti kurma projesi yine başarısızlıkla sonuçlanır. Ancak Sabetay Sevi, dönerek başka inançların içine sızma görevini kurumsal hale getirerek serbest cinsellik ile insanları hazları üzerinden tarikata bağlayan yeni bir yol açmıştır.

## **SABETAİST JACOP FRANK**

Sabetay Sevi'nin ölümünden 50 yıl sonra Sevi'nin reenkarnasyonu olarak yeniden dünyaya geldiğini söyleyen Jacop Frank (1726-1791) Sabetaycı Mesih hareketini geliştirerek devam ettirir.

Frank, Tevrat'ın geleneksel yorumunu tamamen reddeder. Tanrı'yı taklit etmenin en iyi yolunun her sınırı aşmak, her tabuyu yıkmak, kutsal olanla günahı birbirine karıştırmak olarak görür.<sup>23</sup> Her türlü ahlaki yasayı ve emri reddeder. Ona göre yeni bir dünya ve yeni bir toplum yaratmaya giden yol, mevcut düzeni ve mevcut medeniyeti tamamen yıkmaktan geçmektedir. Sabetaist/Frankistler için çocuk kurban etme, kan içme, tecavüz, ensest ilişki, seks âlemleri tamamen kabul edilebilir ve gerekli dini ritüellerdir.<sup>24</sup>

Jacop Frank şöyle der: "Hiç kimse bir dağın tepesine önce eteğine inmeden tırmanamaz. Bu nedenle alçalmalıyız ve en alt basamağa inmeliyiz, çünkü ancak o zaman sonsuzluğa tırmanabiliriz. Bu gördüğüm V şeklindeki Yakup Merdiveni'nin mistik ilkesidir... Yine ben bu dünyaya sizi yukarı kaldırmak için değil, uçurumun dibine indirmek için geldim. Bundan daha

<sup>21</sup> Robert Sepehr, "1666 Redemption Througuh Sin", Atlantean Gardens ISBN 978-1-943494-01-9, 2015, S-39

<sup>22</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Alumbrados>

<sup>23</sup> Robert Sepehr, "1666 Redemption Througuh Sin", Atlantean Gardens ISBN 978-1-943494-01-9, 2015, S-22

<sup>24</sup> Age, S-22

aşağı inmek imkânsızdır ve kişi kendi gücüyle tekrar yükselemez, çünkü insanı yalnızca Rab, elinin gücüyle derinliklerden yükseltebilir.<sup>25</sup>



*Jacop Frank. Fotoğraf: THE JERUSALEM POST*

Frankizme göre, görev yeterince yerine getirilir getirilmez, “Kötülük Krallığı (Mevcut Dünya Düzeni)” kendi kendine çökecektir.<sup>26</sup> Kudüs Merkezli Dünya Yahudi Krallığını kurmak için bu gereklidir. Evangelist Hıristiyanlardaki Tanrı’yı kıyamete zorlama inancının kaynağı Frankizm’dir. Tanrı’nın dünya hâkimiyetini eline geçirebilmesi için insanoğlunun bozulması ve yozlaşması gerekir. Evanjelistlerin temel düşüncesi, İsa Mesih’in ikinci gelişine dünyayı hazırlamak ve bu gelişi hızlandırmaktır. Uydurma Mesih inancı, bütün dinlere Sabetais/Frankist öğretilerinden geçmiştir.

Jacop Frank’a göre bugüne kadar yapılan her şey Yahudilerin Zürriyetinin muhafaza edilmesi ve İsrail isminin yaşatılması içindir.<sup>27</sup> Ona inananlar için dini emirlere uymaya ya da dualara gerek yoktur. Kilit noktaları ele geçirinceye kadar gizlenmeye devam etmek gerekir.<sup>28</sup> Frank'a göre temel teolojik nokta, kutsalın kutsal olmayanın kılığına girmesidir. Onun yol gösterici ilkesine göre, “göründüğü gibi olan kimse, gerçek bir mümin olamaz, tam tersine gerçek iman her zaman saklanması gerekir”.<sup>29</sup>

Jacop Frank, müritlerini Katolik inancına geçmeye yönlendirir ve inananlar topluca Hristiyan olur. Jacop Frank’ın kendisi hem Müslüman hem de Hristiyan olmuştur. Ancak bu din değişimi

<sup>25</sup> Robert Sepehr, “1666 Redemption Through Sin”, Atlantean Gardens ISBN 978-1-943494-01-9, 2015, S-24

<sup>26</sup> Age. S-18

<sup>27</sup> Age. S-23

<sup>28</sup> Age. S-23

<sup>29</sup> Age. S-18



sadece görünürdedir. Sabetaist/Frankistlerde temel nokta “kanı” korumaktır. Bu yüzden cemaat dışı evlilik kesinlikle yapılmaz. Musevi inancının ise onlar açısından bağlayıcılığı yoktur. Örneğin bir Sabetaist/Frankist Alman etnik kimliğinde, Katolik olarak yaşayabilir veya bir Amerikalı ve evanjelist olarak hayatını sürdürebilir ya da bir Türk kimliğinde cübbeli sakallı bir hocadır ama bunların hepsi aslen Yahudi zürriyetini korurlar. Sabetaist/Frankistler her türlü dini inanç, tarikat ve etnik kimliğe girebilirler. Hatta bazı tarihçiler Hasidik Yahudiliği Sabetaistlerin kurduğunu iddia eder. Hahamlar arasında birbirlerini Sabetay Sevi'nin gizli takipçisi olarak suçlayanlar vardır.<sup>30</sup> **Daha açık yazacak olursak her millet ve dinin içinde o kimliğe bürünmüş olarak yaşayan kriptolar vardır.**

Mesela Sabetaistlerin merkezi Türkiye'dir, ülkemizde halen bu inancı sürdüren veya Yahudi kimliğini gizleyen çok sayıda vatandaşımız vardır. Ancak her Sabetaist veya İbrani kökenli insan, Vatansız Para'ya hizmet eden birer kripto değildir. Kriptolar bu havuzun içerisinden özenle seçilir ve devletlerin kilit noktalarına yerleştirilmek üzere yetiştirilir. Yönetim kademesine hazırlanan kriptolar örtme ve gizleme sağlamak maksadıyla genelde toplumsal hiyerarşinin alt tabakasından seçilirler. Ancak iş ekonomik güce gelince durum değişmektedir.

Jacop Frank, popülaritesinin zirvesindeyken, yaklaşık 50.000 Yahudi ve kripto-Yahudi kendilerini onun müridi olarak görmektedir. Bu sayı önceki yüzyılda yaşayan sahte Mesih Sabetay Sevi'ye inananların ancak yirmide biridir. Daha az müride sahip olmasına rağmen, Frank'ın tarikatı büyüyerek Avrupa'nın kraliyet ailelerini, soylularını ve en zengin bankacılarını kapsayacak şekilde yayılmıştır.<sup>31</sup>

## İLLUMİNATI

Hukuk doktoru ve Katolik hukuku konusunda uzman olan Alman vatandaşı Adam Weishaupt, 01 Mayıs 1776 yılında “Mükemmeliyetçiler Tarikatı (Orden der Perfektibilisten)”nı kurar. Weishaupt, Bavyera'daki Yahudi Kabalist bir Hahamın oğludur, ancak beş yaşındayken babasını kaybedince Ingolstadt Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan vaftiz babası tarafından bir Katolik tarikatı olan Cizvitlere yönlendirilir ve Katolik olur. Hatırlayın 1534'te Cizvit Tarikatını kuran Loyolalı Ignatius da bir Marrano idi yani bir dönmeydi. Adam Weishaupt ve Lord Meyer Amshel Rothschild aynı şehirde, Frankfurt/Offenbach'ta yaşamakta ve birbiriyle tanışmaktadır. Rothschild, Weishaupt'u Frankist doktrini kabul etmeye ikna eder. Bir süre sonra Frankizmin kurucusu Jacop Frank da Offenbach'a gelir. Bu üçlü yeni bir ezoterik örgüt kuracaktır.

Rothschild'lerin amacı, tüm dünya zenginliğini kontrol etmektir. Ticaret ve üretimle uğraşan şirketler devletlerin ekonomisini belirlemektedir. Eğer devletlerin ekonomileri kontrol edilebilirse halkları da kontrol altına alınmış olacaktır. Bu iş ise borç-faiz sarmalı ile gerçekleştirilebilir. Bunun için bankacılık ve finans sistemine hâkim olmak gerekmektedir. En önemli nokta, devletler adına para basan merkez bankalarının kontrol edilmesidir. İcat edilen yönteme göre, devletler bunların kontrol ettiği merkez bankalarına borçlanarak para basabilmektedir. Bu yolda ilerleme borca batmış devletlerin biat etmesi sonucu zamanla dünya hâkimiyetini getirecektir.

<sup>30</sup> Age. S-19

<sup>31</sup> Age. S-23

Cizvitlerin 16'ncı yüzyıldan itibaren Kanada'dan Amerika'ya, İtalya'dan Rusya'ya, Afrika'dan Çin'e kadar çok geniş bir misyonerlik ağı vardır. 1749 yılına gelindiğinde Cizvitler dünya çapında 1180 okulu işletmektedir. Adam Weishaupt, Cizvit tarikat ağını ve gizli öğretilerini Rothschildlere sunar. Rothschildler de yeni kurulan örgütün finansını sağlayacaktır. Eksik olan, yeni örgütün misyonunu yayacak ve takip edecek bir mekanizma, bir ideolojidir. Bu noktada Jacop Frank devreye girer, Hristiyan ve Müslümanlar arasında sahip olduğu ajan ağını yeni örgütün hizmetine sunar. Yeni örgütün ideolojisi de yine Sabetaizm/Frankizme dayanmaktadır: Tanrının Yahudilere vaat ettiği dünya krallığını kurabilmek için mevcut düzenin yıkılması gerekmektedir. Bu amaca ise insanlığı günaha batırmak ve yozlaştırmakla ulaşılabilecektir. Böylece Adam Weishaupt'un kurduğu tarikat "İlluminati" adı verilen gizli, okült bir örgüte dönüşür. Ben bu örgüte Vatansız Para diyorum.



*İlluminati'nin Gelişmiş Sistemi, Adam Weishaupt. Fotoğraf: SPIEGEL Story*

Latince'de Lucifer, "Işık Taşıyan" anlamına gelir. Adından da anlaşılacağı gibi İlluminati üyeleri "Lucifer'in Işığı"na sahiptir. Ona sahip olan insanların gerçekten aydınlanmış ve yönetme yeteneğine sahip olduğuna inanılır. Tarikat üyeleri böyle düşünmektedir. Vatansız Para'nın amacı, yeni bir dünya düzeni - "Novus Ordo Seclorum"u kurmak veya bir başka deyişle Kudüs'te bir Kral tarafından yönetilecek küresel bir hükümet kurmaktır.

Bu ezoterik örgütün uzun vadeli siyasi hedefleri; tüm monarşilerin ve ulus devletlerin yıkılması; özel mülkiyet ve miras hakkının kaldırılması; vatanseverlik ve milliyetçilik duygularının yok edilmesi; aile hayatı ve evlilik kurumunun zayıflatılması; çocukların güdümlü ortak eğitimden geçirilmesi ve tüm dinlerin bitirilmesi olarak özetlenebilir.

Mayer Rothschild, on iki varlıklı insanı Frankfurt'a çağırır ve onlara mali kaynaklarını bir araya getirmelerini teklif eder. Onlara sunduğu yirmi beş maddelik plana göre, tüm dünya zenginliğini, doğal kaynaklarını ve insan gücünü kontrol altına alacaklardır. Plan, politik gücü ele geçirmek için liberalizmin nasıl dayatılacağını, sınıf çatışması çıkarmayı, mevcut tüm kurumları parçalayıp yenilerini kurmayı ve ta ki tüm gücü ellerine geçirene kadar görünmez olmayı anlatmaktadır. Planın diğer önemli noktaları, kitleleri kontrol etmek için mafya psikolojisinin kullanılmasıdır. Gençleri yozlaştırmak için alkollü içkiler, uyuşturucu, eşcinsellik, ahlaki yozlaşma ve her türlü ahlaksızlık sistematik olarak savunulacak ve dayatılacaktır. Bu amaca yönelik olarak medya insanları yönlendirmek için bir propaganda aracı olarak kullanılacak böylece kendileri arka planda görünmez olurken suçlamaların da hedefinde olmayacaklardır.<sup>32</sup>

Başka bir şekilde ifade edecek olursak İlluminati'nin amacı, insanları tek bir birey halinde ve hazlarına mahkûm olarak yapa yalnız tek başına bırakmaktır. Milliyet, din ve aile kavramı ortadan kalkınca, insanların toplu hareket etmesini, birbirine yardım etmesini ve gerektiğinde hayatlarını feda etmesini sağlayan toplumsal bağlar zayıflar ve ortadan kalkar. Alkol, uyuşturucu, serbest seks gibi zafiyetler de insanı bencilleştirir. İnsanlar bu istikamette kendilerinin özgürleştiğini zannederken karşısındaki korkunç büyüklükteki küresel sermaye karşısında tek başına ve savunmasız kalacak ve sonuçta köleleşeceklerdir. İşte Vatansız Para'nın amacı budur, insanları goyim yapmak.

Dünya hâkimiyetinin ele geçirilebilmesi için öncelikle devletlerin siyasi iktidarları ele geçirilmelidir. Siyasi iktidarı ayakta tutan en önemli güç istihbarat olduğu için de kurdukları yeni düzeni muhafaza etmenin en önemli aracı istihbarat örgütlerini elde tutmak olmalıdır. Bu plan çerçevesinde Sabetaist/Frankistler önce İngiltere ve sonra ABD derken tüm dünyaya yayılırlar.

## **DEMOKRASİ KANDIRMACASI**

O dönemde devletler mutlak monarşi ile yönetilmektedir. Monarşileri devirmek için bulunan yol, eski Yunan medeniyetinin bulduğu demokrasiyi yönetim şekli olarak dayatmaktır. Dünyada yöneten ile yönetilen tartışması binlerce yıldır devam etmektedir. Halen doğru yönetim biçimini bulamadık. Demokrasi tartışmasının temellerini bundan 2500 yıl önce yaşayan Sokrates atmıştır. Ondan sonra gelen Platon ve Aristoteles de demokrasiye karşıdır. Hepsi de demokrasiyi toplumun yararına olarak görmez. Demokrasi zenginin daha zengin olma hırsından doğmuştur. Zengin, parasının gücüyle hem varlığını korumak hem de gerekli ortamı hazırlamak için çalışır. Demokrasi paraya hükmedenin iktidarı belirlediği bir sistemdir. Vatansız Para bu yüzden krallıkları yıkıp demokrasiye geçişi dayatmıştır. Böylece istediği ülkede istediğini iktidar yapabilecek istemediğini alaşağı edecektir.

Demokrasi aynı zamanda parçalanmak demektir. Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik (*Liberté, égalité, fraternité*) Vatansız Para'nın değişmeyen sloganıdır. Bu slogan 19'uncu yüzyılda birdenbire tüm Avrupa'yı sarar. Bu düstur çerçevesinde krallıkları yıkmak ve imparatorlukları parçalamak için her ülkede örgütler kurulur. Bizde kurulan örgüt ise Jöntürkler ve onun devamı İttihat ve

---

<sup>32</sup> Age. S-28

Terakki'dir. Bu örgütlerin kilit noktalarında hep dönmeler vardır ve bu güdümlü örgütler bilerek veya bilmeden devletleri milliyetçilik temelinde parçalayıp küçültecektir.

Krallar yönettikleri ülkeleri kendi malları gibi gördükleri için isyanları önlemek için zenginden alıp fakire verecek yöntemler izleyebiliyorlardı. Kral, kanun demekti. İstediyini yapabiliyordu. Dolayısıyla bu durum Vatansız Para'nın işine gelmiyordu. Ayrıca kralların etnik kimliği her zaman diğer milletler karşısında kendi halkını koruma güdüsü barındırıyordu. Gerçi Vatansız Para, evlilikler yoluyla kolayca saraylara da sızıyordu ama isyan ile devrilme korkusu kralların sermaye karşısında daha çok vatandaşlarını düşünmesine neden oluyordu. Örneğin otuz altı Osmanlı padişahının on ikisi darbe ile devrilmiş sekizi öldürülmüştü. Ama demokraside durum böyle değildi. Başbakan, cumhurbaşkanı veya devlet başkanının ölüm korkusu yoktu. Demokraside seçimle gelip seçimle giden yönetici sınıfın hiçbir sorumluluğu yoktu. Seçimi kaybedip iktidardan düşünce kimse bunlara sen niye ülkeyi sattın niye Vatansız Para'ya hizmet ettin diyemiyordu. Demokrasi iktidara güç veren ama sorumluluk vermeyen bir yönetim biçimiydi.

Dahası Vatansız Para, kripto kuklalarını demokraside çok daha kolay iktidara getirebiliyordu. Kuklalar kendi arasında iktidar mücadelesi oyunu oynarken perde arkasındaki asıl iktidar Vatansız Para daha iyi gizlenmiş oluyordu.

## **FRANSIZ İHTİLALİ**

Gerçekten de Vatansız Para'nın yaptığı ilk saldırı monarşileri yıkmaya yönelik olmuştur. 1789 Fransız İhtilali İlluminati örgütünün bir eseridir. 20 Temmuz 1785'te İlluminati'nin kuryesi olarak görev yapan rahip Jakob Lanz, atına binerken yıldırım çarpması sonucu ölür. Polis, rahibin cübbesine dikilmiş, İlluminati üyelerinin bir listesini ve bazı gizli belgeleri bulur. Rahip Lanz'ın evinde yapılan aramada Fransız İhtilaline yönelik ayrıntılı talimatlar ve başka önemli belgeler bulunur. Bu belgelerin bir kısmı Paris'teki Grand Orient Locası'nın Büyük Üstadına hitaben yazılmıştır. Soruşturma sonucu Bavyera Hükümeti, İlluminati örgütünü yasaklar çünkü mevcut düzeni değiştirmek istemekte ve monarşileri yıkmayı amaçlamaktadır. Adam Weishaupt hakkında tutuklama kararı çıkarılır ve başına ödül koyulur. Weishaupt kaçar ve sürgünde yaşamaya başlar. Almanya'da deşifre olmasına rağmen Fransız İhtilali engellenemez.

Bu olaydan sonra İlluminati Tarikatı daha gizli ve görünmez çalışmak amacıyla Mason Locaları gibi gizli ezoterik cemiyetlere yönelir. Almanya'nın Büyük Üstadı Brunswick Dükü, 1794'te Mason localarının İlluminati tarafından kontrol edildiğini söylemektedir. Zamanla İlluminati dünyadaki tüm Masonik tarikatların kontrolünü ele geçirir.

Mesela Aytunç Altındal, "Bilinmeyen Hitler" isimli kitabında, Rudolf Freiherr von Sebottendorff'un 1912 yılında bir Alman okült dergisine yazdığı makaleden bahseder. Sebottendorff'a göre Osmanlıyı Masonlar, Masonları da "Dönmeler" (sabetalistler) yönetmektedir.<sup>33</sup> Daha da enteresanı Aytunç Altındal'ın, dünyanın en eski ve tehlikeli yeraltı

<sup>33</sup> Altındal Aytunç, "Bilinmeyen Hitler", İstanbul, 19. Basım Eylül 2014, ALFA Basım Yayım Dağıtım, S- 225, 248

cemiyeti İlluminati üyeleri arasında ismini teşhis edip ifşa ettiği 3-5 kişiden birinin de ilginçtir ki Özbek Tekkesi Şeyhi Ata Efendi olmasıdır.”<sup>34</sup>

İlluminati örgütünün öncelikli hedefleri arasında dünya dinlerini yok etmek ve güç merkezlerini yıkmak olduğunu yazmıştık. Bu hedefe gizli eller tarafından yönetilen ütopyik küresel komünizm ideali ile ulaşılması denenmiştir.<sup>35</sup> Dini inancı yok etmeyi amaçlayan komünizm ideolojisinin yaratıcıları Karl Marks ve Fredrik Engels, Alman Yahudi’sidir. Her ikisi de Almanya’dan Londra’ya geldiklerinde Sabetaist/Frankist olmuştur.<sup>36</sup>



*Karl Marks. Fotoğraf: BBC NEWS Türkçe*

Karl Marx çok köklü, büyük hahamlar çıkarmış, çok dindar ve çok zengin bir Yahudi ailenin mensubudur, 33’üncü dereceden Masondur ve aynı zamanda Lionel de Rothschild ile de kuzendir.<sup>37</sup> Friedrich Engels de çok zengin bir aileden gelmektedir. Ailenin Almanya ve İngiltere’de tekstil fabrikaları vardır. 01 Şubat 1848’de Karl Marx, Friedrich Engels ve Moses Hess’in kaleme aldığı Komünist Manifesto Avrupa çapında çok büyük halk ayaklanmalarını tetiklemiştir.

Vatansız Para’nın operasyonel gücü Hegel diyalektiğine dayanmaktadır. Vatansız Para abartıldığı kadar güçlü değildir. Tüm gücü, hükümetler ile istihbarat örgütlerinin içine sızmış elemanlar ve sahip olduğu finansal imkânlar ile sınırlıdır. Kendisinin bir ordusu ve onun için ölecek bir halkı yoktur. Dolayısıyla dünyayı yönetme oyununda halkların gücünü devlete ve devletleri birbirine karşı kullanmalıdır. Fitne bu ekibin bir numaralı silahıdır. Bu maksatla önce

<sup>34</sup> Erol Karayel, “Ergenekon Masonlar Çerkesler 1”, <http://www.kafkasevi.com/index.php/article/detail/301>

<sup>35</sup> Robert Sepehr, “1666 Redemption Througuh Sin”, Atlantean Gardens ISBN 978-1-943494-01-9, 2015, S-5

<sup>36</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=X8GN-RBeFKI>

<sup>37</sup> Yangin İlhami, “İhtilal Tüccarları”, Neden Kitap, Ağustos 2008, S-157

bilerek ve isteyerek planlı bir problem yaratılır ve toplumun bu probleme duyduğu tepki körüklenerek büyütülür. Daha sonra bir kurtarıcı gibi Vatansız Para'nın sunduğu çözüm dayatılır. Böylece bir kurtarıcı edasında ve toplumun rızasıyla istenilen düzen değişikliği yapılmış olur. İşte buna Hegel diyalektiği denmektedir.

Hegel diyalektiğine tarihten yaşanmış bir örnek verelim.1789 Fransız ihtilalinde olduğu gibi 1848'de de halkı sokağa döken ekonomik krizin arkasında da yine finansal bir operasyon vardır. Yani önce sorun yaratılır. Fransız İhtilali'nden sonra 1800 yılında ülkenin mali istikrarını sağlamak için Fransız Ulusal Bankası (Banque de France) kurulmuştur. Bu banka devletin merkez bankasıdır ama devlete ait değildir. Fransız hükümeti sadece banka müdürü ve iki yardımcısını atayabilmektedir. Bu banka planlı bir şekilde devleti iflase sürükleyerek ekonomik krizi tetiklemiş ve halkın sokağa dökülmesini sağlamıştır.<sup>38</sup> Sokağa dökülen halkın önüne hemen Komünist Manifesto koyulur. Komünist Manifesto, özel mülkiyeti bir devrimle ortadan kaldırarak sınıfsız ve devletsiz bir toplum düzenine geçilmesini teklif etmektedir. Yani krallar devrilecek ve demokrasiye geçilecektir. Üstelik "bir afyon olan din" de ortadan kaldırılacaktır. İşçilerin önüne koyulan ateist olma fikri tutar ve toplum tarafından kabul görürse, dini inanç ve din adamlarının da toplum üzerindeki etkisi zayıflayacaktır. Sabetaist/Frankistler tarafından uydurulan komünizm ütopyasının amacı budur. 19 ve 20'inci yüzyıllarda komünizm, Vatansız Para'nın dünya hâkimiyetine giden yolda en önemli silahı olmuştur.<sup>39</sup>

**Bir noktanın altını çizerek bu bölümü bitirelim. Küresel çapta veya hedef bir ülkede köklü bir değişiklik yapılacaksa mutlaka bu değişim ekonomik kriz ile tetiklenir ve her seferinde bu operasyonun başrol oyuncusu devlete ait bir banka sanılan merkez bankalarıdır. Bu yüzden Merkez Bankalarının başına mutlaka bir kripto koyulur.**

## YAHUDİ SORUNU

1800'lü yılların ortalarına doğru Rus İmparatorluğu batıda Litvanya ve Polonya'nın bir kısmı ile güneyde Kırım'ı tamamen ele geçirdikten sonra dünyanın en büyük Yahudi nüfusunu kontrol eder olmuştur. Bu bölgede 5,2 milyon Yahudi yaşamaktadır ve bölgenin ekonomisi, ticaretten üretime Yahudilerin tekelindedir.<sup>40</sup> Rus Çarlığı topraklarını genişlettikçe bölgede kalan Yahudiler üzerindeki baskı artmaya başlar. Çünkü Rus halkına göre yaşadıkları ekonomik sıkıntıların kaynağı Yahudilerdir.

Bu noktada Yahudi sorunundan bahsetmek gerekir. **Yahudi sorunu, Yahudilerin sahip oldukları dünyanın her noktasına ulaşan küresel ağları (network) sayesinde bir süre sonra buldukları devletlerin ekonomilerini ele geçirmeleri sebebiyle diğer halkların onlara duymaya başladığı düşmanlığın bir sonucudur.**

Mesela Çarlık Rusya'sı sıcak denizlere ulaşınca Rus tüccarlar, Yahudi tüccarların tekelini kırmak istemeye başlar ve çatışma buradan çıkar. Örneğin Rus tüccarlar önce Yahudilerin Rusya'nın iç bölgeleriyle ticaret yapmasını yasaklatır. Çünkü Yahudilere rekabet etmek istemezler. Yahudilere yönelen şiddetin kaynağı, yükselişe geçen Rus burjuvazisidir. Rus

<sup>38</sup> <https://www.britannica.com/topic/Banque-de-France>

<sup>39</sup> Ayrıntıları Vatansız Paranın Çocukları isimli kitabımızdan okuyabilirsiniz.

<sup>40</sup> Irena Grosfeld , Seyhun Orcan Sakalli , and Ekaterina Zhuravskay, Middleman Minorities and Ethnic Violence: Anti-Jewish Pogroms in Eastern Europe, May 2017

burjuvazisi, kanun yapıcı Çar'ı ve onu ayakta tutan Rus oligarşisini kullanarak Yahudi sermayesi üzerinde üstünlük mücadelesine girer. Bu konuda en büyük destekçileri Ortodoks Kilisesi olacaktır.



*Kaynak: John Tuttle Writing*

Hristiyanlara göre İsa'yı Yahudiler öldürmüştür. Ayrıca zengin Yahudiler gençleşmek adına bebek kanı içmektedir. Bu inanışlar, Rus halkını Yahudilere karşı kışkırtmak için kullanılır. Netice itibariyle 1821 yılından itibaren bölgede Yahudilere yönelik pogromlar başlar. Yahudiler de kendilerini korumak adına örgütlenecektir. Mutlak monarşilerde tek kanun yapıcı kral olduğuna göre, Yahudilere yönelen şiddetin hukuki sorumlusu Çar'dır. O halde Çar ortadan kaldırılmalı ve mutlak monarşiye son verilmelidir. Tüccar Yahudileri tehdit eden Rus iş adamları ve toprak ağalarıdır, yani milli burjuvazi ve milli aristokrasidir. O halde Rus burjuvazisi ve aristokrasisi mülksüzleştirilmelidir. Diğer büyük tehdit kiliseden gelmektedir. Eğer dini inanç zayıflatılırsa Ortodoks kilisesinin yarattığı tehditten de kurtulunmuş olacaktır. Bu üç tehditten kurtulmak için bulunan yol Marks, Engels ve Hess'in keşfettiği komünizmdir.

Yahudi halkının tabanındakiler hem fakir oldukları hem de baskı altında yaşadıkları için komünizme meyillidir. Yaşadıkları sefaletten kurtulmak ve komünist düzenin gelmesi için var güçleriyle çalışırlar. Farkında değillerdir ama komünist düzen geldiğinde asıl rekabet ve baskıdan kurtulacak olan Yahudi küresel sermayesidir. Bir başka şekilde ifade edecek olursak, Yahudi zenginlerle fakirler ortak bir amaç için ittifak kurmuş durumdadır: Rus milli burjuvazisi mülksüzleştirilecek ve Rus aristokrasisi siyasetten silinecektir.

1870'lerden itibaren Rus sosyalist ve devrimciler Yahudiler tarafından yönlendirilmeye başlar. Tüm sol içerikli hareketlerin öncüleri hep Yahudi veya kripto Yahudilerdir. Rus halkı onlar vasıtasıyla Çarlık rejimine karşı kışkırtılır. 1879 Yılında Rusya'da sosyalist görüşlü "Halkın İradesi" örgütü kurulmuştur. Örgüt, Çarlık otokrasisini devirmek için terörizm ve suikast

yöntemini benimser. Çok sayıda devlet görevlisini öldürürler. Çarlık Rusya'sında rejime karşı saldırılar arttıkça, doğru orantılı olarak Yahudilere yönelen şiddet de artmaktadır. Narodnaya Volya sosyalist hareketi üyeleri birkaç başarısız girişimden sonra 13 Mart 1881'de Rus Çar'ını öldürmeyi başarır.<sup>41</sup> Çar II. Alexander'ın öldürülmesinden Yahudileri sorumlu tutan rejim, halkı kışkırtarak Yahudilerin üzerine sürer. Yahudi düşmanlığının zirve yaptığı bu dönemde Rusya'dan batıya yönelen büyük bir göç dalgası başlar.<sup>42</sup>

## MODERN SİYONİZMİN KURUCUSU THEODOR HERZL

Batıya yönelen bu göç dalgası Avrupa için çok büyük bir sorundur. Polonya ve Almanya gibi ülkelerde Yahudi gettoları Rusya'dan gelen Yahudilerle dolmuştur. Yeni gelenler diğer Yahudilere benzememektedir. Engizisyonu yaşamış Avrupa Yahudileri kılık kıyafet olarak artık Avrupalı olmuş sosyal yaşama uyum sağlamıştı. Ama Rusya'dan gelenler öyle değildir. Sokakları cübbeli ve zülüflü Yahudilerin doldurması Avrupalı halkları rahatsız etmeye başlamış, Avrupa'da da antisemitizm tırmanışa geçmiştir. Antisemitizmin tırmanması en çok küresel sermayeye hükmeden Vatansız Para'yı tehdit etmektedir.

Aynı dönemde Fransa'da yaşanan Dreyfus olayı, Avrupa çapında antisemitizmin yükselişine katkıda bulunur. Yahudi kökenli bir Fransız subayı olan Yüzbaşı Alfred Dreyfus, Almanya adına casusluk yaptığı suçlaması ile 1894'te hapse atılmıştır. Fransız halkı, Yahudilerin hep çift taraflı çalışıklarına ve güvenilmez olduklarına inanmaya başlamıştır. Bu meyil, kripto Yahudileri tespit edip, elimine etmeyi amaçlayan Ortaçağ engizisyonunun yeniden hortlama ihtimalini doğurmuştur. Bu ihtimal, her millet içinde yaşayan kripto Yahudileri korkutmaktadır. Bu elit tabaka, içinde yaşadıkları toplumun kültürel kimliğine girerek devletin kaymağını yemektedir. Yahudi göçü bu kriptoların da düzenini bozmuştur. Bir an önce sokakta tepki çeken Yahudi kalabalıklardan kurtulmak gerekmektedir. En iyi çözüm, onlara bir vatan bulmaktır. Vatansız Para ve onun ajanları kripto Yahudiler, bunu kendilerine görev edinir.

Bu dönemde bazı Yahudiler, üzerlerine yönelen şiddetten kurtulmak için başka milletlerle evlenerek asimile olmayı tercih etmeye başlamıştır. Bu seçenek, şeriatçı hahamlar tarafından kesinlikle kabul edilemezdi. Yahudi ırkını korumak için acilen bir şeyler yapmak gerekiyordu. Şeriatçı hahamlar büyük arayış içindeydi. Bu noktada şunu belirtmek gerekir. Dünyada Yahudiler kadar ırkçı bir millet yoktur. Diğer milletler inançlarına bakmaksızın başkalarıyla evlenerek karışırken bunlar karışmazlar.

İşte bu ortamda Theodor Herzl ortaya çıkar. Modern Siyonizm'in kurucusu olarak görülen Herzl'in en önemli amacı, Yahudilerin asimilasyonunu önlemektir. Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak asimilasyonu önleyecektir.<sup>43</sup> Herzl asimilasyon konusunda şöyle der: *"Her kim yok olmak istiyorsa bırakın yok olsun. Fakat Yahudilerin kendilerine özgü ulusçuluğu ne yok edilebilir ne de yok edilmelidir. Yok edilemez, çünkü dış düşmanlar birliğimizi sağlamlaştırıyor. Yok edilemeyecektir; iki bin yıllık acılar bunu gösteriyor."*<sup>44</sup> Yine Vatansız Para'nın korkusunu Herzl'in satırlarında şöyle okumak mümkündür: *"Yahudi düşmanlığı ekonomik açıdan üst*

<sup>41</sup> <https://www.history.com/this-day-in-history/czar-alexander-ii-assassinated>

<sup>42</sup> Yangın İlhami, "İhtilal Tüccarları", Neden Kitapevi, Ağustos 2008, S-635

<sup>43</sup> Theodor Herzl, "Yahudi Devleti - Der Judenstaat (1896)", Sümer Kitapevi, 3. Basım, Mayıs 2020, S-54

<sup>44</sup> Age. S-54



*sınıflarımızda rahatsızlık yaratıyor, orta sınıflarımızda sürekli ve büyük kaygılara sebep oluyor, alt sınıflarımızda ise mutlak bir umutsuzluk hâkim oluyor.*<sup>45</sup>

Theodor Herzl bu düşüncelerle Yahudilere bir vatan bulma çabasına girer. Tabi ki ilk tercihi Yahudi dualarındaki Kudüs'te bir vatan kurmaktır. Ancak Herzl bu konuda esnekler. *"Filistin'i mi yoksa Arjantin'i mi tercih etmeliyiz?"* sorusuna; *"Bize hangisi verildiyse ve Yahudi halkı hangisini seçtiyse alacağız."*<sup>46</sup> şeklinde cevap vermektedir. Herzl'in Arjantin'den bahsetme sebebi Rothshildlerin Arjantin'de tarım ve hayvancılık için satın aldığı uçsuz bucaksız topraklar olmasıdır.



*Theodor Herzl. Kaynak: haber7com*

Herzl 1896 yılında hayalindeki devletin nasıl kurulacağına ilişkin görüşlerini içeren "Yahudi Devleti - Der Judenstaat" isimli bir kitap yayınladı. Hemen arkasından da 1897 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde, tüm dünyadan yaklaşık 200 delegenin katılımıyla ilk Siyonist Kongreyi topladı. Kongrede Dünya Siyonist Örgütü kuruldu ve başkanlığına Theodor Herzl getirildi. Herzl'in Yahudi Devleti isimli kitabı çok önemlidir. Bu kitapta yazarları Adolf Hitler hayata geçirdiği için kitabın içeriğinden Hitler bölümünde bahsedilecektir.

Theodor Herzl'in planı borç içinde yüzen Osmanlı'dan borçlarından kurtarma vaadi ile Filistin'i satın almaktır. Herzl bu amaçla 5 defa İstanbul'a gelmiş dönemin padişahı II. Abdülhamid ile ancak bir defa görüşebilmiştir. İlk gelişinde II. Abdülhamid onu huzura kabul etmemiş, aracılık yapan dostu Philipp Michael Newlinski aracılığıyla Filistin'den toprak satmayacağını Herzl'e iletmiştir. Bu arada II. Abdülhamid'in, Herzl'e bu ziyaretinde 3'üncü dereceden Mecidiye Nişanı hediye ettiğini belirtelim.

<sup>45</sup> Age. S-62

<sup>46</sup> Age. S-71

Herzl'in İstanbul'a ikinci gelişi Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Osmanlıyı ziyaretine denk gelir. Herzl, Alman İmparatoru ile 18 Ekim 1898'de İstanbul'da yaptığı görüşmede<sup>47</sup> Yahudilerin Filistin talebi konusunda yardımını istemiştir. Ancak II. Wilhelm, Almanya ve Osmanlı'nın artık müttefik olduğunu, müttefikini olmayacak bir işe zorlamayacağını söyleyerek talebi geri çevirmiştir.

Herzl İstanbul'a üçüncü gelişinde 17 Mayıs 1901'de II. Abdülhamid'in huzuruna çıkarılır. Görüşmeyi ayarlayan İngiliz ajanı olarak kayıtlara geçen ama aslında Vatansız Para'ya ajanlık yapan Yahudi Türkolog Arminius Vambery'dir. Herzl, görüşme öncesi kendisine teklif edilen ikinci sınıf mecidiye nişanını reddeder, buraya nişan almak için gelmediğini, nişan alacaksa ancak birinci sınıf bir nişanı kabul edebileceğini söyler. Bunun üzerine kendisine Birinci Sınıf Mecidiye nişanı verilir.<sup>48</sup>

Görüşme esnasında II. Abdülhamid'in Herzl'e ne söylediğini, Herzl'in notlarından aktaralım: *"Ben daima Yahudilerin dostu olmuşumdur, daima da öyle kalacağım. Gerçekten ben sadece Müslümanlara ve Yahudilere dayanmaktayım. Diğer tebaam hakkında aynı emniyeti besliyorum diyemem... İmparatorluğun bütün sınırları, iltica etmek isteyen bütün Yahudilere açıktır..."*<sup>49</sup> Anlaşılacağı üzere Abdülhamid Yahudilere kapıları ardına kadar açmıştır. Ancak bu izni topluca bir yere yerleşilmemesi kaydıyla vermiştir. Ayrıca bu görüşmede Abdülhamid, Herzl'i usta bir maliyeci<sup>50</sup> ve borçları çevirmek için acil 1,5 milyon lira gelir kaynağı bulmakla görevlendirir.<sup>51</sup> Artık Abdülhamid ile Herzl arasında resmi bir ilişki kurulmuştur, ikili yazışmaya başlar. Daha sonra Herzl Temmuz 1902'de İstanbul'a çağrılır fakat padişahla yüz yüze görüşemez. Bunun üzerine II. Abdülhamid'e bir mektup yazar. Mektubunda Sultanın daha önce kendisine Yahudilerin yerleşmesi için Mezopotamya'yı (Irak) teklif ettiği fakat Herzl'in teklifi kabul etmediği ve Filistin ve Hayfa'da ısrar ettiği anlaşılmaktadır.<sup>52</sup> Anlaşılacağı üzere eğer Herzl teklifi kabul etse bugün Yahudi devleti Irak'ta olacaktır.

II. Abdülhamid, Herzl'i Osmanlı borçlarını geri çevirme konusunda bir araç olarak kullanmış ancak Filistin'e yönelen Yahudi göçünün büyük bir Arap ayaklanması çıkaracağından korktuğu için Filistin'i vermediği gibi bölgeye yönelen göçü de yasa ve talimatlarla engellemeye çalışmıştır. Ancak bölgedeki yerel yöneticiler kâh yolsuzluk kâh aptallıklarından Filistin'de Yahudilere yapılan toprak satışına göz yummuştur. Ancak satılan toprak miktarı çok çok azdır.

Theodor Herzl rasyonel bir adamdır, dini dogmalara takılı kalmaz, halkını zulümden kurtarmak için makul olan acil bir çözüm peşindedir. İngilizlerden Uganda'yı ister. Uganda bir İngiliz sömürgesidir, ekvatora yakın iklimi ılıman, çok verimli topraklara sahip, nüfus yoğunluğu az dolayısıyla Yahudi göçünün tepki çekmeyeceği bir ülkedir. O dönemde tüm Avrupalı devletler, Yahudi meselesinden kurtulmak istemektedir. Dolayısıyla İngiliz devletinin bu talebe olumlu yanaşma ihtimali vardır. 1982'de İsrail Savunma Kuvvetleri adına Lübnan savaşında yer alan

<sup>47</sup> Bazı kaynaklar görüşmenin Kudüs'te yapıldığını yazmaktadır.

<sup>48</sup> Theodor Herzl, "Yahudi Devleti - Der Judenstaat (1896)", Sümer Kitapevi, 3. Basım, Mayıs 2020, S-29

<sup>49</sup> Age. S-31

<sup>50</sup> Age. S-33

<sup>51</sup> Age. S-37

<sup>52</sup> Age. S-42

ve büyükanne ve büyükbabası Polonya'daki bir toplama kampında ölen Kanada doğumlu İsraili yazar Barry Chamish'e göre, bu noktada Sabetaist/Frankistler devreye girer. Onların planına göre Yahudiler Filistin'e dönmelidir. Başka bir ihtimal kabul edilemez. Uganda planı kesinlikle dillendirilmemelidir. Herzl aniden hastalanır ve Paris'te bir sanatoryuma kaldırılır ve iki hafta içinde 44 yaşında ölür. Barry Chamish'e göre Herzl'in ölümü Siyonistlerin ilk cinayetidir.<sup>53</sup>

Barry Chamish'in, İsrail'in suikasta kurban giden 5'inci Başbakanı İzak Rabin'in öldürülmesi hakkında da ilginç iddiaları vardır. Rabin'in, Yigal Amir isimli öğrenci tarafından açılan ateşten yara almadan kurtulduğunu limuzinine bindirildiğinde içeride onu bekleyen başka birisi tarafından vurulduğu iddia eder. İzak Rabin'in öldürülme sebebi, Filistin Kurtuluş Örgütünü tanıyarak Yaser Arafat ile el sıkışması yani iki devletli çözüme evet demesidir. Rabin'i bu çözüme hayır diyen devlet içindeki kripto Sabetaist/Frankist yapı öldürmüştür.<sup>54</sup> Bu iddialarda bulunan Barry Chamish'in kendisi de 2016'da Florida'daki dairesinde birdenbire ölü bulunur. Kız arkadaşı Chamish'in MOSSAD tarafından öldürüldüğünü iddia etmektedir.

## “YİSHUV”LAR

Konumuza geri dönelim. Theodor Herzl'in ölümünden sonra Siyonizm'in liderliğini Ratschildler'in adamı Chaim Weizmann devralır. Rotschildler Herzl'in aksine Filistin'e yavaş yavaş yerleşilmesi taraftarıdır.<sup>55</sup> Ailenin Fransa kolunun başındaki Baron Edmond de Rothschild kendisini Filistin konusuna adanmıştır. Bu adama tesadüf değildir. 1881-82 tarihleri arasında Rusya'da yaşanan pogromlar sebebiyle Avrupa'ya yönelen 3 milyondan fazla Yahudi'nin oluşturduğu göç dalgası antisemitizmin yükselişi üzerinden en çok bu aileyi tehdit etmektedir. Edmond de Rothschild, 1880'lerin başından itibaren Filistin'de çiftlikler (yishuv/moshavot - tarım köyleri) kurmak üzere toprak satın almaya başlar. Amaç Rus Yahudilerini buralara yerleştirmektir. İşe bir Avrupalı Siyonist örgüt olan Hovevei Zion'un Filistin'de kurduğu çiftlikleri finanse ederek başlar.<sup>56</sup> Daha sonra bölgede kurulacak atölye ve fabrikaları da finanse edecektir.

Baron Edmond de Rothschild, bölgeye tarım uzmanları da göndermektedir. Bunlardan bir tanesi de 13 yaşındayken keşfettiği ve Fransa'da çok ciddi bir tarım eğitiminden geçirdikten sonra Filistin'in en kuzeyindeki Metullah kolonisine gönderdiği Aaron Aaronsohn'dur.<sup>57</sup> Aaron Aaronsohn, Birinci Dünya Savaşı esnasında kız kardeşi Sara ile birlikte NİLİ istihbarat örgütünü kuran adamdır. Aaron Aaronsohn, savaş esnasında Suriye ve Filistin cephesi komutanı olan Cemal Paşa'ya bir dönem danışmanlık yapmıştır. Aynı zamanda kız kardeşi Sara'nın Cemal Paşa'nın koynuna girdiği de yazılmaktadır.<sup>58</sup> Bu kadın Türk ordusunun harekât planları ve muharebe gücü ile ilgili bütün bilgileri İngilizlere aktararak Osmanlının yenilgisinde önemli bir rol oynamıştır. Sabetaist/Frankistlerde korkunç bir cinsel özgürlük vardır. Bu manada Sara'nın Cemal Paşa'nın koynuna girmesini anlayabiliyoruz. Ama bu

<sup>53</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=X8GN-RBeFKI>

<sup>54</sup> Barry Chamish, "Who Murdered Yitzhak Rabin?"

<sup>55</sup> Theodor Herzl, "Yahudi Devleti - Der Judenstaat (1896)", Sümer Kitapevi, 3. Basım, Mayıs 2020, S-22

<sup>56</sup> <https://www.ramat-hanadiv.org.il/en/rothschilds-legacy/the-rothschild-legacy/who-is-the-baron/baron-edmond-de-rothschild/>

<sup>57</sup> Cecil Bloom, "Aaron Aaronsohn: forgotten man of history?", Jewish Historical Studies, Vol. 40 (2005), pp. 177-196 (20 pages)

<sup>58</sup> <https://www.indyturk.com/node/372086/t%C3%BCrki%C3%87yeden-sesler/osmanl%C4%B1ya-kar%C5%9F%C4%B1-i%C3%87ngilizlere-casusluk-yapan-yahudi-%C5%9Febekesi-lideri>

noktada Cemal Paşa'nın pozisyonunu bilmiyoruz? Yapılan şehvet düşkünlüğü sebebiyle bir hata mıdır? Yoksa başka şeyler de var mıdır? Tarih belki ileride doğruları yazar.



*Sara Aaronsohn. Kaynak: INDEPENDENT Türkçe*

NİLİ örgütü, Vatansız Para'nın istihbarat çalışmasına çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Önce Osmanlıya ajanlık yapıyormuş gibi davranırlar sonra İngilizlere ajanlık yapıyormuş gibi yaparlar. Ama asıl ajanlık yaptıkları taraf Vatansız Para'dır. Çift taraflı ajanlık görüntüsü asıl ajanlık yapılan tarafı gizlemek için kullanılır. Bu bir örtme ve gizleme taktiğidir. NİLİ örgütü Osmanlı ve İngilizler arasında çift taraflı oynayarak Filistin topraklarını Yahudi devletine hazırlamak için kullanılmıştır.

Savaş öncesine tekrar dönecek olursak, bu dönemde toprak satın alma ve üretim çiftlikleri kurma yöntemiyle Filistin'e yönlendirilen Yahudi göçü bir devlet kurma potansiyelinin çok çok altında kalır. Çünkü Rusya'dan Avrupa'ya gelen Yahudiler hiçbir cazibesi olmayan Filistin'in çorak topraklarına gitmek istememekte Avrupa'da kalmayı veya ABD'ye göç etmeyi tercih etmektedir. Filistin'e göçe ikna edilenlerin bir kısmı da tekrardan Avrupa'ya dönmüş veya ABD'ye göç etmiştir.

**MOİZ COHEN**

Bu dönemde Osmanlı'da da çalışmalar devam etmektedir. Moiz Cohen, 1909'da Hamburg'da yapılan 9'uncu Siyonist Kongreye Selanik temsilcisi olarak katılır. Yaptığı konuşmada; "Türkiye'yi 'Kenan Ülkesi', başka bir deyişle de 'Kutsal Toprak' ilan eder. Yahudilerin Yurt'u Osmanlı Türkiye'sidir ve başka Yurt'a gerek yoktur. Göç Filistin'den çok Türkiye'ye olmalıdır. Cohen bu yönde bir çağrıda bulunur".<sup>59</sup>

Moiz Cohen'in çağrısından sonra Osmanlı topraklarına bir kısım Yahudi göçü başlar.<sup>60</sup> İsrail'in en uzun süre görev yapan Cumhurbaşkanı Yitzhak Ben-Zvi ile İsrail devletinin ulusal kurucusu ve İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion, İstanbul Üniversitesi'ne hukuk okumaya gelir ve Beyoğlu'nda aynı odada kalırlar.<sup>61</sup> Barry Chamish'e göre, bu ikili ve İsrail'i kuranlar Sabeteist/Frankisttir ve İstanbul'a gelip Sabeteizmi kaynağında öğrenip safkan Sabeteist olmuşlardır.<sup>62</sup>

Moiz Cohen'in, "Kenan Ülkesi" hakkında başka neler söylediğine bir göz atıp sonra devam edelim:

*Türkiye'de ortaya çıkacak bir anti-Siyonist hareketi etkisiz kılacak bir başka gizli güç daha bulunmaktadır. Bu gizli güç de Yahudilerin kendi aralarındaki dayanışmadan başka bir şey değildir. Evet, Türkiye'ye gerçekleştirilecek büyük bir Yahudi göçü, ülkemizde dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan atak bir güç olacaktır. Ayrıca, bizde, kendilerini asimile edecek daha yüksek bir kültür olmadığı için, göç eden Yahudiler, kültürel kimliklerini koruyabileceklerdir. Örneğin ne Arnavut kültürü ne de Ermeni kültürü Yahudi kültürünü eritmeye ve onun özgün yapısını bozmaya yetecek güçtedir. Eğer Yahudiler Yahudi olarak kalabilirlerse, eğer partizanlık nedeniyle aralarında bir ayrılık olmazsa, yani aralarındaki kardeşlik bağlarını sürdürebilirlerse anti-Siyonizm yok olmaya mahkûm olacaktır. Ve merhum Theodor Herzl'in dileği olan Yahudilerin kendi toprakları olmasını istiyorsak, bu topraklar Türkiye'dir.*<sup>63</sup>

Bakar mısınız adam bizim ülkemizi "Kenan Ülkesi" ilan ediyor, bir de üstelik Arnavut ve Ermeni kültüründen tehdit olarak bahsederken Türk kültürünü hiç tehdit olarak görmüyor çünkü planladığı şey kendilerinin Türkiye'de Türk kimliğinde yaşamasıdır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Moiz Cohen, Munis Tekinalp ismini alır. En büyük Türkçülerden birisi olur. 1928'de yayınlanan "Türkleştirme" isimli kitabında Türk olmayan etnik azınlıkların (Yahudi kökenlileri kastediyor) siyasal sisteme dâhil edilmesindeki temel stratejileri belirlemekte ve kendi cemaatine şu on emri vermektedir: 1) İsimlerinizi Türkçeleştirin, 2) Türkçe konuşun, 3) Sinagoglarda Türkçe dua edin, 4) Okullarınızı Türkleştirin, 5) Çocuklarınızı Türk okullarına gönderin, 6) Ulusal meselelerle meşgul olun, 7) Türklerle bir arada olun, 8) Kendinizi topluluk ruhuna dâhil edin, 9) Ülke ekonomisindeki görevlerinizi yerine getirin, 10) Haklarınızın farkında olun.<sup>64</sup>

<sup>59</sup> Yalçın Küçük, "İsyan-1", Birinci Cilt, İthaki Yayınları-318, 2004, S-495

<sup>60</sup> Yalçın Küçük, İsyan 1, İthaki Yayınları, İstanbul, S-489

<sup>61</sup> <https://www.dailysabah.com/life/history/zionist-journey-of-israels-ben-zvi-ben-gurion-in-ottoman-empire>

<sup>62</sup> Banned History of the Impostor Jews (Satanists) - Sabbatai Zevi & Jacob Frank, <https://www.youtube.com/watch?v=X8GN-RBeFKI>

<sup>63</sup> Küçük Yalçın, İsyan 1, İthaki Yayınları, İstanbul, 2005, S-497

<sup>64</sup> Ayhan Kaya, "Political Participation Strategies of the Circassian Diaspora in Turkey", ISSN: 1362-9395 (Print) 1743-9418 (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/fmed20>

Adam şöyle demeye getiriyor; “Osmanlı döneminde soyadı belki yoktu ama konuştuğun dilden, kullandığın lakaptan, giydiğin kıyafetlerden, okuduğun okuldan kimin hangi millete ait olduğu ayırt edilebiliyordu. Cumhuriyetle birlikte değişime uymak gerekir. Yeni rejimde artık seçim olacak. Mevcut kimliğinizle halktan oy alamazsınız, kılık değiştirin, başka türlü ekmek yiyemezsiniz.”

Bu mantık sayesinde zaten Türkiye’de var olan, Sabetaist, Pakraduni ve Çufut gibi İbrani asıllılara bir de kripto Museviler, bir başka deyişle Musa’nın takipçisi gizli Yahudiler eklenir, muhtemelen önceden de vardılar.

## **CİHAT TEZGÂHI**

Bu bilgilerden sonra kaldığımız yere geri dönelim. Dünya büyük bir savaşa sürüklenmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nı Vatansız Para’nın planladığını “Vatansız Paranın Çocukları” isimli kitabımızda anlatmıştık. Amaç, kralları devirip, imparatorlukları parçalayarak, cumhuriyet (demokrasi) ile yönetilen, iktidarın Vatansız Para tarafından kolayca belirlendiği veya kontrol edilebildiği daha küçük ulus devletler modeline geçmektir.

Vatansız Para’nın çift taraflı çalışan ajanları ortalığı kızıştırmakta, tarafları savaşa hazırlamaktadır. Osmanlı ve Almanlar aynı tarafa yerleştirilmiş, karşılıklarına da İngiltere, Fransa ve Rusya konulmuştur. Osmanlı ve Almanları savaşa hazırlayan Yahudi ajanlar arasında en öne çıkanlar Max (Freiherr) von Oppenheim, Rudolf Freiherr von Sebottendorf, İsrail Lazareviç Gelfand (Parvus Efendi)’dir. Max von Oppenheim’in Almanya ve Osmanlıyı savaşa ikna etmek için yaptığı plana göre, Osmanlı Padişahının Halife sıfatı kullanılarak İngiliz sömürgesi altında olan Mısır ve Hindistan’da yaşayan Müslümanlar ile Rus imparatorluğunun sınırları içinde olan Türkistan bölgesindeki Müslümanlar ayaklandırılacak, bu ayaklanmalar sayesinde İngiltere, Fransa ve Rusya daha kolay yenilgiye uğrayacak, savaş sonucu Almanya, Berlin’den Basra Körfezine uzanan tren yolu hattı üzerinde koskocaman bir imparatorluk kuracak, Osmanlı ise Avrupa’da kaybettiği topraklar yerine doğuya Türkistan bölgesine doğru genişleyecek, böylece tarihi Hazar Devleti büyüyerek yeniden doğmuş olacaktır. Bizim Enver, Talat ve Cemal Paşa üçlüsü bu numarayı yemiştir.

## **BALFOUR DEKLERASYONU**

Savaş başlangıçta Alman ve Osmanlı’nın lehine gelişir. Ama sonra işler birdenbire değişmeye başlar. Bu değişimi kendisi de bir Yahudi olan Benjamin Freedman’ın satırlarından öğrenelim:

*“...Almanya bu savaşı iki yıl içinde kazanmıştı: sadece sözde değil, fiilen de kazanmıştı. Dünyayı şaşkırtan Alman denizaltıları, Atlantik Okyanusu’ndaki tüm konvoyları süpürmüştü. Büyük Britanya’nın askerlerine vereceği cephanesi yoktu, bir haftalık yiyecek stoku kalmıştı, arkasından açıklıkla karşı karşıya kalacaklardı. O sırada Fransız ordusu isyan etmişti. Ülke savunmasında çiçeği burnunda 600 bin delikanlı kaybetmişlerdi. Rus ordusu artık savaşmak istemiyor, kaçıyor (Bolşevik isyanı başlamıştı) Çar’ı artık sevmiyorlardı. Ve İtalyan ordusu çökmüştü.*

*Bu esnada daha Alman topraklarında tek kurşun atılmamıştı. Tek bir asker bile Alman toprağına girmemişti. Almanya, İngiltere’ye barış koşulları teklif ediyordu. Almanlar savaş öncesi duruma dönülmesini öngören bir anlaşmayı İngilizlere teklif etmişti. İngilizler, 1916*

yazında bunu teklifi ciddi olarak düşünüyordu. Başka seçenekleri yoktu. Almanya'nın onlara cömertçe sunduğu bu barış teklifini kabul edecekler ya da savaşa devam ederek tamamen mağlup olacaktı.



Dış İlişkiler Ofisi  
2 Kasım 1917

Sevgili Lord Rothschild,

Majesteleri Hükümeti adına size, Kabine'ye sunulan ve onaylanan Yahudi Siyonist isteklerine sempati ile yaklaşan aşağıdaki deklarasyonu iletmekten büyük bir mutluluk duymaktayım.

Majesteleri Hükümetinin görüşü, Filistin ana vatanında Yahudiler için bir vatan kurulmasını desteklemektir ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Halen Filistin topraklarında yaşamakta olan Yahudi olmayan toplumların siyasi ve dini hakları veya başka ülkelerde yaşayan Yahudilerin elde ettikleri haklar ve siyasi statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı net bir şekilde anlaşılmalıdır.

Bu deklarasyonu Siyonist Federasyonuna sunmanızdan büyük bir mutluluk duyacağım.

Saygılarımla

Arthur James Balfour

*Kaynak: Balfour Deklarasyonu. Sun Savunma Net*

*Bunlar olurken, tüm Doğu Avrupa Siyonistlerini temsil eden Alman Siyonistleri, İngiliz Savaş Kabinesi'ne gittiler ve Almanların müzakere tekliflerini kabul etmemelerini, savaşı kazanabileceklerini söylediler. ABD'yi onların yanında savaşa sokacaklardı. Böylece İngilizler savaştan galip çıkacaktı. Tek istedikleri şey, savaşı İngilizler kazandığında Filistin topraklarını onlara vermesiydi.<sup>65</sup>*

25 Ekim'de Miladi takvime göre 07 Kasım 1917'de Bolşevik Darbesi başarılı olur ve bir ay sonra 07 Aralık 1917'de ABD, Almanya'ya savaş ilan eder. Ne tesadüf öyle değil mi? Size başka bir tesadüf daha söyleyeyim, ABD savaşa girmeden yaklaşık bir ay önce 02 Kasım 1917'de İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour imzalı bir mektup, İngiliz Yahudi cemaatinin lideri Lord Rothschild'e, Büyük Britanya ve İrlanda Siyonist Federasyonu'na iletilmek üzere bir mektup verilir. Balfour Deklarasyonu olarak bilinen mektupta, Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasının olumlu karşılandığı ve bu amacın gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elden gelen tüm çabanın gösterileceği yazmaktadır. Yani, Osmanlı parçalanacak ve Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulacaktır!<sup>66</sup>

Bu "başarıda" Siyonist hareketin başına geçen Chaim Waizmann ve perde arkasındaki asıl güç Baron Edmond de Rothschild'in çabalarını unutmamak gerekir. Evet, savaş sonunda bu topraklar Osmanlı'nın elinden alınmış ve devlet kurmaya müsait politik zemin hazırlanmıştır. Ancak bir Yahudi devleti kurmak hayali yine başarısızdır. Çünkü Yahudiler hiçbir cazibesi olmayan Filistin topraklarına gitmek istememektedir.

<sup>65</sup> Freedman Benjamin H., "facts are facts", October 10, 1954, Published by Bridger House Publishers INC, P-VIII

<sup>66</sup> Osman Başbüyük, "Vatansız Paranın Çocukları" Barış Kitap, Ankara 2023, S-43

## İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINA DOĞRU

Devlet kurmak için gerekli şartlar hazırlanmasına rağmen Avrupa'nın göbeğindeki büyük Yahudi kitlesinden kurtulmak bir türlü mümkün olmamıştır. Savaş sonrası antisemitizm yeniden hızla tırmanışa geçer. Bu sefer durum daha da ciddidir. Almanya kaynaklı homurdanmalar bütün Avrupa'yı etkilemektedir.

Almanlar, Bolşevik Darbesini yapmak üzere kripto Yahudi Lenin ve Yahudi Troçki'nin Moskova'ya gönderilmesine aracı olmuştur. Bu iki elebaşının kontrolündeki komünist örgüt, Rusya'da işçileri greve sürükleyip çiftçileri ayaklandırarak Çarlık Rusya'sını 1917'de savaş dışı bırakmıştır. Artık Almanlar çift cephede savaşmayacaktır. Doğu cephesindeki tüm kuvvetlerini batıya kaydırma imkânı doğmuştur. Ama Almanların hevesleri kursaklarında kalır. Rusya'daki Bolşeviklerin Almanya sürümü kripto Yahudilerin kontrolündeki Spartakistler aynı metodu kullanarak Almanya'da da işçileri greve sürükleyip Birinci Dünya Savaşı yenilgisinde büyük pay sahibi olurlar.



*Vahdettin Malta'da karaya çıkarken. Kaynak: Almanak Tr*

Savaş sonrası Rus Çarı II. Nikolay öldürülmüş (17 Temmuz 1918), Alman İmparatoru II. Wilhelm öldürülme korkusuyla Hollanda'ya kaçmış (10 Kasım 1918), Avusturya-Macaristan İmparatoru I. Karl İsviçre'ye sürülmüş (Nisan 1919), Osmanlı Padişahı Vahdettin İngilizlere sığınmıştır (17 Kasım 1922). Almanlar 1919'da Paris Barış Konferansı için Paris'e gittiklerinde karşılarında Bernard Baruch liderliğinde 117 tane Yahudi görürler. Bu Yahudiler Almanya'yı bölmekte, Avrupa topraklarını hak iddia eden taraflara paylaştırmakta ve kendilerine de



Filistin'i istemektedirler.<sup>67</sup> Savaştan sonra barış masasını Yahudilerin kontrol ediyor olması, Almanları derin düşüncelere sevk etmiştir. Alman halkı yenilginin en büyük sorumlusunu Yahudiler olarak görmeye başlar.

Vatansız Para, yatırımlarının önemli bir kısmını ABD'ye kaydirmiştir ama halen Avrupa'da da ciddi varlıkları vardır. Almanya'da tırmanışa geçen bu antisemitizm dalgasının küresel finans sistemine sahip Vatansız Para'yı vurma tehlikesi yeniden baş gösterir. Yükselmekte olan bir tehdidi başıboş bırakırsanız altında kalırsınız. Harekete liderlik yapıp yönlendirmek en akıllıca iştir. Bu istihbaratın temel kurallarından bir tanesidir. Bu mantıktan hareketle Vatansız Para hemen çalışmaya başlar. Yükselen antisemitizm, Vatansız Para'nın yararına kullanılacaktır. Zaten yapılması gerekenleri Theodor Herzl, "Yahudi Devleti" isimli kitabında yazmıştır. Bu arada şunu da belirtelim, işler kötüye gidiyorsa halkları uyutmanın en iyi yolu savaştır. Üstelik savaş, sistemin yıkılarak yeni bir düzenin kurulmasına izin verecektir.

## HİTLER'İN YÜKSELİŞİ

Yükselen antisemitizm kullanılarak, iktidara taşınacak, karizmatik, kripto bir lidere ihtiyaç vardır. Bu adam toplumun alt kesiminden gelmeli, ekonomik durumu ve aile bağları ile dikkat çekmemelidir. Bu adam bir otobüs şoförü de bir başçavuş da olabilir. Alman ezoterik Thule örgütü, bu iş için Birinci Dünya Savaşı'na onbaşı rütbesiyle katılmış, hitabeti güçlü, halk adamı Adolf Hitler'i bulur.

Thule örgütünün kurucusu Rudolf von Sebottendorff'dur. Sebottendorff, Hitler'in önünü açan en önemli kişilerden birisidir. Bizleri de yakından ilgilendiren bu şahıs, 1900 yılında İstanbul'a gelmiş, Türkçe ve Arapça öğrenmiş, Bektaşî ve Mason olmuş hatta kendisi de İstanbul'da bir Mason locası kurmuştur.<sup>68</sup>

Sabottendorff, Thule'nin haftalık gazetesinin de sahibidir. O dönem için 110 bin mark değerinde olan bu gazeteyi 18 Aralık 1920'de, o sırada hiçbir gelir kaynağı olmayan Adolf Hitler'e hibe eder. Hitler böylece adı sanı bilinmeyen biriyken kısa sürede "Gazete Patronu" sıfatıyla Münih'in önde gelen kişileri arasına katılır. Bu gazete daha sonra Nazi Partisi'nin resmi yayın organı haline gelecek ve İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar yayın hayatına devam edecektir.<sup>69</sup>

Hitler, 30 Ocak 1933'de Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg tarafından Şansölye koltuğuna oturtulur ama mecliste çoğunluğu olmadığı için güçsüz bir pozisyondadır. Tüm gücü ele geçirebilmesi maksadıyla bir sahte bayrak operasyonu planlanır. 27 Şubat akşamı Alman millet meclisi Reichstag binasında bir yangın çıkartılır. Bu yangını "komünistler çıkartmıştır"! Yangını tertipledikleri şüphesiyle iki komünist, Bulgar kökenli Geogi Dimitrov ve Selanikli Şefik Hüsnü mahkemede yargılanır. Delil yetersizliğinden serbest bırakılırlar. Yangın bir meczubun üzerine yıkılır. Mahkemede yangını çıkaranlar arasında Ferdi isimli birinin olduğundan şüphelenilmiş ama bir türlü Ferdi bulunamamıştır. Herhalde tesadüf olsa gerek Şefik Hüsnü'nün, Komintern ile yaptığı gizli yazışmalarda kullandığı kod adı Yoldaş Ferdi'dir.<sup>70</sup> Şefik

<sup>67</sup> Robert Sepehr, "1666 Redemption Througuh Sin", Atlantean Gardens ISBN 978-1-943494-01-9, 2015, S-50

<sup>68</sup> Altındal Aytunç, *Bilinmeyen Hitler*, İstanbul, 19. Basım Eylül 2014, ALFA Basım Yayım Dağıtım, S- 225, 238, 246, 248

<sup>69</sup> Altındal Aytunç, *Bilinmeyen Hitler*, İstanbul, 19. Basım Eylül 2014, ALFA Basım Yayım Dağıtım, S- 193

<sup>70</sup> İlhami Yangın, "İhtilal Tüccarları", Neden Kitap, Ağustos 2008

Hüsnü, Aydınlıkçıların kurucusudur. Bu kripto fraksiyona Rusya'da Bolşevik, Almanya'da Spartakist, Türkiye'de de Aydınlıkçılar denmektedir.



*Reichstag Yangını, Berlin, 1933. Kaynak: Medium*

Reichstag yangınından hemen sonra ülkede bir panik havası yaratılır. İstikrarsızlık ve iç savaş tehlikesi kapıdadır. Bu gidişatı önlemek için hükümete sınırsız yetkiler verilmesi gerekir. Ve öyle de olur. Artık Hitler bir diktatörün sahip olması gereken tüm yetkilere sahiptir. O halde Vatansız Para'nın dünyayı savaşa sürükleme planları yürürlüğe koyulacak ve aynı zamanda Theodor Herzl'in Yahudi Devleti kitabında yazdıkları hayata geçirilecektir.

Theodor Herzl, Yahudi Devleti isimli kitabında dört ana konu üzerinde durmaktadır: 1) Yahudilerin göçe yönlendirilmesi için antisemitizmin kullanılması, 2) Yahudi Derneği kurulması, 3) Asimilasyonun önlenmesi, 4) Yahudi Şirketi kurulması. Şimdi bu hususları sarasıyla inceleyelim.

### **1) Antisemitizmin kullanılması:**

Herzl kitabında kendi kendine şöyle sorar:

*“Yahudi kitlelerini, yaşadığı yurtlardan zorlama olmadan yeni yerleşim yerine nasıl taşıyacağız? Ve bir kişinin gönüllü olmadan göç etmeyi istemesi mümkün müdür?”*

Herzl cevabı kendi verir:

*“Hareketi halkın arasında uyandırmak için çok fazla gayret sarf etmemize gerek yok. Bizden nefret edenler (Anti-Semitikler) bunu zaten bize gerek kalmadan yaparlar. Şimdiye kadar yaptıkları gibi yaparlarsa, henüz bilinmeyen yere göç etme isteği birçok kişinin kalbinde doğacak ve bu istek artış gösterecektir...Biliyorum ki birçoğu da benim gibi biliyor, baskı altındaki kardeşlerimizin kalbine iyi bir yaşam sürme arzusu gelecek. Yolcuların sayısı yeni bir*

devlet kurmak için yeterli olacak. Ve hatta yeni yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan materyal budur, çünkü bir miktar umutsuzluk böyle görkemli bir uyanışa neden olur.<sup>71</sup>

Kitabın başka bir bölümünde yine konu hakkında Herzl şunları yazıyor:

*“İyi bir hayata sahip kardeşlerimizden bazıları, Yahudi göçünü haklı gösterecek kadar büyük bir baskının olmadığını ve zorla sınır dışı edilmenin halkımızın ne kadar isteksiz hareket edeceğine kanıt olduğunu düşünüyor. Doğru! Çünkü nereye gideceklerini bilmiyorlar. Fakat biz onlara vaat edilen topraklara giden yolu göstereceğiz. Coşkunun muhteşem gücü, alışkanlıkların korkunç gücüne karşı savaşmalı. Şimdi zulümlerin Ortaçağdaki kadar güçlü olmadığı doğrudur. Ama hassasiyetlerimiz arttı, böylece acılarımızda bir azalma hissetmiyoruz. Uzun süren zulüm ve baskı sınırlarımızı zorladı. Bir toprak ve hükümet olsa bile. Fakirler de oraya gidecekleri için umutlarının olmadığını söyleyecekler ve onlara cevabım şöyle olacak: Bunlar yalnızca ilk ihtiyacımız. Sadece umutsuz olanlarla toprakları fethetmeyi umut edebiliriz.”<sup>72</sup>*

Herzl kitabında şu fikirleri savunur: “Yahudi düşmanlığını Siyonizmin lehine kullanmalıyız. Yahudilerin göç yoluyla ülkelerden ayrılması Avrupalı halklar için de iyidir. Hem bizden kurtulurlarken hem de bizim boşluğumuzu doldurarak daha zenginleşebilirler. Bu yüzden Yahudi düşmanlığı hiç şüphesiz bize yardım edecektir. O yüzden Yahudi düşmanlığının tırmanması gerekir. Gerçekten de öyle oluyor. Herzl’in aradığı adamı Vatansız Para bulmuştur. Hitler ve ekibinin başlattığı Yahudi düşmanlığı birdenbire Polonya, Macaristan, İtalya, Romanya derken bütün Avrupa’yı sarar. Beklenen adam Hitler’dir.

## 2) Yahudi Derneği

Herzl’in kitabında anlattığı Yahudi Derneğinin birçok görevi var. Ancak en önemli görevi; *“bütün ülkelerdeki Yahudi derneklerinden, Yahudi istatistiklerinin kapsamlı bir şekilde toplanması için katkıda bulunmak”*.<sup>73</sup> Yani Yahudi Derneği, göç ettirecek Yahudilerin ne iş yaptığı, hangi meslek gurubuna dâhil olduğu, cinsiyet ve yaş durumlarının ne olduğu gibi tüm istatistikî bilgilere sahip olacaktır.

Çok kısa sürede yoktan bir devleti var etmek kolay değildir. Müsteşardan çaycıya kadar devletin her kademesinde çalışacak memura ve bürokrata ihtiyacınız olacaktır. Doktor, avukat, öğretmen, işçi, tüccar, esnaf gibi her sınıftan belli sayıda insanın bu projede görev alması gerekir. Haddinden fazla vasıfsız insan götürmek projeyi başlamadan başarısızlığa uğratar. Ayrıca yani bir devlet gençlerle kurulur. Kendine bakmaktan aciz yaşlılara yer yoktur. “Onlar gaz odalarında yakılabilir”. İşte Yahudi derneğinin bir amacı bu potansiyeli belirlemektir.

Peki, bu konuda Hitler arkadaşlara nasıl yardımcı oldu dersiniz?

Nisan 1933’de “Profesyonel Kamu Hizmetinin Restorasyonu Kanunu” çıkartılır. Bu kanun sayesinde kamuda çalışan Yahudilerin görevlerine peyderpey son verilir. Yeni bir Yahudi devleti kurulacak demiştik ya, işte o devletin memurları böylece ayarlanmış olur.

<sup>71</sup> Theodor Herzl, “Yahudi Devleti - Der Judenstaat (1896)”, Sümer Kitapevi, 3. Basım, Mayıs 2020, S-105

<sup>72</sup> Theodor Herzl, “Yahudi Devleti - Der Judenstaat (1896)”, Sümer Kitapevi, 3. Basım, Mayıs 2020, S-133

<sup>73</sup> Theodor Herzl, “Yahudi Devleti - Der Judenstaat (1896)”, Sümer Kitapevi, 3. Basım, Mayıs 2020, S-118

Yine aynı ay “Avukatlık Mesleğine Kabule İlişkin Kanun” çıkarılır. Yahudiler Avukatlık mesleğinden men edilir. Yeni devletin hukukçuları da böylece ayarlanmış olur.

Arkasından “Hekimlerin Ulusal Sağlık Hizmeti Kapsamındaki Hizmetlerine İlişkin Kararname” çıkarılır. Yahudilerin hekimlik yapma hakları ellerinden alınır. Yeni kurulacak devletin doktorları da tamamdır.



Fotoğraf: Anne Frank House

Peşinden “Alman Okullarının Aşırı Kalabalık Olmasına Karşı Kanun” çıkarılır. Eğitimde aşırı kalabalıklaşma endişesi kisvesi altında, Alman okullarına kayıtlı Yahudi öğrencilerin sayısı, toplam kayıt sayısının %1,5'i ile sınırlanır. Böylece çocuklar da kapının önüne koyulur.

Temmuz 1933'de de “Vatandaşlık ve Vatandaşlıktan Çıkarma Yasası” yürürlüğe konulur. Bu yasa ile vatandaşlık hakları, yalnızca "Alman veya akraba kanı" olanlara tanınır. Böylece Yahudiler her türlü vatandaşlık haklarını kaybedip devlet tebaası haline getirilir.

Hitler ve sağ kolu Joseph Goebbels liderliğinde kripto Naziler, İkinci Dünya Savaşı öncesi Yahudilere kısıtlama getiren 400 civarında kanun ve talimat yayınlamıştır. İşte bu kısıtlamalar sayesinde Yahudilerin Almanya'da yaşama umutları söndürülür. Theodor Herzl'in söylediği vaat edilmiş toprakları fethedecek umutsuz insan profili bu şekilde yaratılır.

### 3) Asimilasyonun Önlenmesi

Hahamların en büyük korkusu Yahudilerin evlik yoluyla asimile olmalarıdır. Zaten o zamana kadar bir kısım Yahudi asimile olmayı tercih etmiştir. Bunun üstüne bir de Hitler'in yapacağı baskı eklenirse bu baskıdan kurtulmak isteyen bazı Yahudiler Almanlarla evlenmeyi tercih edebilecektir. Örneğin bu baskı ortamında köyün vasat delikanlısı güzel Yahudi kızını eş olarak alabilir. Bu kaçış yolunu kapatmak gerekmektedir. Hitler ve Goebbels, 15 Eylül 1935'de “Alman Kanını ve Şerefini Savunma Yasası”nı çıkarır. Bu yasa ile Yahudiler ile Yahudi olmayan Alman vatandaşlarının evliliği yasaklandığı gibi her türlü evlilik dışı ilişki de yasaklanır. Bu iş o kadar ileri götürülür ki insanların büyükanne ve büyük babalarına kadar bakılarak 8/8 ile 1/8 saf kan Alman olup olmadığı incelenir. Benzer yasaları İtalya, Macaristan, Romanya gibi diğer Mihver devletleri de çıkarır.

Bu çalışmayı çift taraflı düşünebilirsiniz. Yani olaya Yahudiler açısından da bakmanız gerekir. Saf ırka sahip olmak, asimile olmamak en çok Hahamların istediği bir şeydir. Bir devlet kuracaksanız kurucu unsur saf ırktan olmalıdır. Hitler ve Goebells aslında bu çalışmayı yapmış, hahamların talimatını yerine getirmiştir.



*Hitler ve Propaganda Bakanı Goebells. Kaynak: BBC/LIBRARY OF CONGRESS*

Neden hep Hitler ile Goebells'in ismini beraber yazdığımı merak edenler olabilir. Bu ikili Yahudi düşmanlığının motor gücüdür. O dönemde ikisi hakkında da Yahudi kökenli oldukları söylentileri yayılır ama bu söylentiler hemen Nazi Partisi tarafından ortadan kaldırılır. Geçtiğimiz yıllarda Goebells'in "seks malikânesi" olarak bilinen konutunun bir sanat merkezine dönüştürülme kararı alındığı medyada yer almıştı.<sup>74</sup> Bu seks malikânesi meselesi size bir şeyler hatırlatıyor mu? Dahası Goebells'in karısı Magda'nın Yahudi asıllı olduğu Alman arşiv belgeleriyle ispatlandı.<sup>75</sup> Goebells, Nisan 1933'ten itibaren Hitler'in talimatıyla Yahudi düşmanlığı faaliyetlerini düzenleyen ve yürüten adamdır.

#### **4) Yahudi Şirketi**

Theodor Herzl'in kitabında en çok yer ayırdığı bölüm bir Yahudi Şirketi kurma meselesidir. Bu şirketin temelde iki vazifesi olacaktır. Birincisi, Avrupa ülkelerini terk eden Yahudilerin mallarını değerlendirmek, ikinci Filistin'de toprak satın almak ve iş alanları yaratmak.

Yahudiler 1492 yılında İspanya'dan kovulunca din değiştirmeyi reddeden inançlı Yahudiler ülkelerinden kaçarcasına ayrıldıkları için geride bıraktıkları mallar yok pahasına el değiştirmişti. Yahudilere yardım etme adına bu malları toplayan din değiştirmiş gibi yapan kripto Yahudiler bu sürgünden çok büyük kazançlar elde etmişti. Theodor Herzl, bu sefer de

<sup>74</sup> <https://www.indyurk.com/node/330326/d%C3%BCnya/hitlerin-propaganda-bakan%C4%B1-goebellsin-seks-malikanesi-art%C4%B1k-sanat%C3%A7%C4%B1lara-ve>

<sup>75</sup> <https://www.timesofisrael.com/goebells-wife-had-jewish-father-new-document-shows/>

aynı şey olmasın diye Yahudilerin mallarını değerine tasfiye edecek bir şirket kurma peşindedir.



*Haavara Antlaşması. Kaynak: Wikipedia*

Avrupa'da yerleşik vaziyetteki Yahudilerin, kiminin dükkânı, kiminin atölyesi, kiminin maden işletmeleri, kiminin evi-arabası vardır. Herkes aynı anda mallarını satılığa çıkartsa fiyat ciddi ölçüde düşecek hatta alıcı bulunamayabilecektir. Daha da önemlisi insanların bir iş çevresi ve müşteri portföyü vardır. Filistin'e mallar değerinde aktarılsa bile orada aynı işi yapmak mümkün olmayacaktır. 1800'lü yılların sonunda planlanan göç bu gibi sebepler dolayı başarılı olamamıştır.

Yahudi mallarının tasfiyesi konusuna Hitler ve Goebbels nasıl bir çare buldu dersiniz?

Nazi uygulamaları Yahudileri ülkeyi terk etmeye yönlendirecek şekilde tasarlanmıştı. Ancak Almanya'yı terk etmek öyle kolay değildi. Eğer bir Yahudi Almanya'yı terk ederse mallarının %90'ını vergi olarak ödemek zorundaydı. Bunun bir istisnası vardı. Nazi Almanya'sı ile Filistin'deki Alman Siyonist Organizasyonu arasında 25 Ağustos 1933 tarihinde imzalanan Transfer Anlaşması (Haavara Agreement)'na göre eğer ülkeyi terk edecek Yahudi, Filistin'e gidecekse, parasını bulunan bir yöntemle vergi ödemedi Filistin'e götürme imkânı

tanınmıştı. Yani Yahudilere gidilecek tek adres olarak Filistin gösteriliyordu. İşte bu tür düzenlemeler sayesinde 1933 ile 1939 yılları arasında yaklaşık 52.000 Alman Yahudi'sinin Filistin'e göç etmesi sağlanmıştı.<sup>76</sup> Devleti kuracak memurundan, doktoruna çekirdek kadro böylece oluşturulmuş oldu.

26 Nisan 1938'de Hitler hükümeti tarafından "Yahudilerin Sahip Olduğu Mülklerin Bildirilmesine İlişkin Kararname" yayınlanır. Bu kararnameye göre, tüm Yahudiler 5 bin Alman markı (o zamanki parasal değeri 2 dolar) üzerinde olan bütün varlıklarını devlete bildirmek zorundadır. Bütün varlıklar kayıt altına alınmaktadır. Savaş başlayınca bu varlıkların tamamına el koyulacaktır. Ama kayıt altına almanın bir başka amacı daha vardır. Savaş sonrası tazminat ödeme döneminde kime ne kadar para ödeneceğine bu kayıtlara göre karar verilecektir.

Nitekim öyle de olur. İkinci Dünya Savaşı başlayınca Naziler, katlettikleri Yahudilerin mallarına da el koyarlar. Ama savaşı kaybederler. Yahudi devleti İsrail kurulduktan sonra 10 Eylül 1952 yılında savaş suçlusu olan ve işgal altındaki yenik Almanya ile bir tazminat anlaşması imzalanır. Anlaşmaya göre Almanya savaş sebebiyle İsrail'e göç eden bütün mültecilerin yerleşme masraflarını karşılayacak ayrıca Maddi İddialar Komisyonu'nun kararları doğrultusunda kaybı olan Yahudilere kaybettikleri paraları geri ödeyecektir.

Theodor Herzl'in çözemediği göç eden Yahudilerin mallarının nasıl tasfiye edileceği sorununa Hitler ve Goebbels'in bulduğu çözüm budur. El koydukları Yahudi altınlarını, paralarını, mallarını yeni bir dünya düzeni kurmak isteyen Vatansız Para'nın savaşında kullandılar. Sonra da Yahudi devletinin kuruluş finansını hiçbir şeyden haberi olmayan gariban Alman halkının sırtına yüklerler. Üstelik birde kaybı olanların kayıplarını finanse ettirirler. Bundan iyisi Şam'da kayısı...

## **SIYONİSTLERİN POZİSYONU**

Almanya ve doğu Avrupa'da Yahudilere yönelik artan baskılar devam ederken Siyonistlerin pozisyonu neydi ona da bakmamız gerekiyor.

Bahse konu bölgelerden Filistin'e yönlendirilen göç sonucu bölgede Yahudi nüfusunun artması 1936 yılında bölge halkı Arapların ayaklanmalarına neden olur. Arap ayaklanmaları aralıklarla 1939'a kadar devam eder. Bölgenin Mandater devleti İngiltere, Arapları yatıştırmak maksadıyla Yahudi göçüne kısıtlama getirir. Bu sefer kaçan Yahudilerin gideceği bir yer kalmaz. Pek çok Alman ve Avusturyalı Yahudi, ABD'ye gitmeyi dener ancak giriş için bir türlü vize alamazlar.<sup>77</sup> 1938 yazında 32 Ülkenin katılımıyla Fransa'nın Evian tatil beldesinde Yahudi göç sorunu ile ilgili bir konferans toplanır. Bütün ülkeler çeşitli bahaneler uydurarak daha fazla Yahudi mülteci alamayacaklarını belirtir. Konferansta Yahudilere yaptığı muameleden dolayı Almanlar eleştirilmektedir. Alman hükümetinin konferansa cevabı; "bizi eleştiriyorsunuz ama size yarattığımız fırsatı hiçbiriniz değerlendirmiyorsunuz, bir tekiniz bile Yahudilere kapısını açmadı" şeklinde olur.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg\\_Laws](https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Laws)

<sup>77</sup> <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-evian-conference>

<sup>78</sup> <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-evian-conference>

Amerikan Yahudi Komitesi'nin bir üyesi ve kendisi de bir Yahudi olan Samuel Rosenman, Başkan Franklin D. Roosevelt'e bir muhtıra göndererek ABD'nin kabul ettiği Yahudi göçü kotasının artırılmamasını tavsiye eder. Kotaların artırılması, ülkede "Yahudi sorunu" yaratacaktır."

Jewish Telegraphic Agency (JTA)'ya göre, konferansta yaşanan tartışmalar sırasında önde gelen beş Yahudi örgütü, Orta Avrupa'dan ABD'ye yönelik kitlesel Yahudi göçünü arzu etmeyen bir bildiri sunar. Daha da ilginç Yahudi Ajansı'ndan Siyonist liderler Chaim Weizmann ve David Ben-Gurion, yüz binlerce mültecinin gidecek hiçbir yeri olmamasının yaratacağı baskının İngiltere'yi, Filistin'i Yahudi göçüne açmaya zorlayacağını umarak, Yahudilerin Batı ülkelerine girişine izin verilmesine kesin bir şekilde karşı çıkarlar. Siyonist liderler, Filistin dışındaki diğer yerlerin ekonomik açıdan çok daha cazip olmasından korkmaktadır. Bu sebeple Yahudi göçünü yalnızca Filistin'e yönlendirmek için büyük çaba gösterirler.<sup>79</sup>



*Berlin kentinde vitrini kırılan bir Yahudi işyeri, Kasım 1938. Kaynak: Universal History Archive/Getty Images*

Evian Konferansı sonuçsuz kalınca, 1938'de 09 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece Nazi liderlerinin kışkırtmasıyla Almanya çapında Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara ölümcül saldırılar düzenlenir. Kristal Gece adı verilen bu operasyonda 267 sinagog ve Yahudilere ait 7 bin işyeri harap edilir, 30 bin Yahudi tutuklanarak konsantrasyon kamplarına gönderilir. Yahudilere ait işyerlerinin camlarını kırıp yağmalayan sokaktaki cahil Almanlardır. Ancak onların bunları satın alacak ekonomik gücü yoktur. Bu işyerleri her zaman olduğu gibi

<sup>79</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89vian\\_Conference](https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89vian_Conference)



kriptoların eline geçer. Aynıısı Türkiye’de de olmuştur. 6-7 Eylül 1955 Olayları’nı da tezgâhlayan ve gayrimüslimlerin mallarına çökenler yine kriptolardır.



*Struma Gemisi. Fotoğraf: Jewish Memory*

Bu noktada Yahudi göçü açısından Türkiye’yi ilgilendiren iki husustan da bahsetmek gerekmektedir. Birincisi “Struma” faciasıdır. 1941 Yılında Romanya’dan Filistin’e Yahudi göçmenleri taşıyan Struma isimli gemi arızalanarak İstanbul Boğazında mahsur kalır. 791 yolcuya karaya çıkma izni verilmez. Bir süre sonra gemi Karadeniz’e çekilir ve bırakılır. Gemi menşei belli olmayan bir denizaltı tarafından batırılır ve bir yolcu hariç herkes hayatını kaybeder. İkinci vakia 1942 yılında gayrimüslim vatandaşlara yönelik olarak çıkarılan “Varlık Vergisi”dir. Bu vergi ile özellikle Yahudi kökenli vatandaşlar korkutularak Filistin’e gönderilmeye çalışılmıştır. Struma faciasının arkasında da Varlık Vergisi’nin arkasında da operasyonu yöneten Sabetaist/Frankistler ile onların Türkiye’deki uzantıları vardır. Amaç Filistin’de devlet kuracak bir nüfus yaratmaktır.

Bakın Holokost tabirini ilk kullanan Chaim Weizmann’dır. Daha ortada hiçbir şey yokken, 1936 yılında Dünya Siyonist Kongresi’nde yaptığı konuşmada, *“Yaklaşan Holokost’tan belki sadece 2 milyon Yahudi sağ çıkacak ama onlar İsrail Toprağı için iyi ve güçlü olacaklar. Diğerleri tarihin tozlu sayfalarında kaybolacak.”* demiştir. Bu söylenenler Yahudi Katliamının önceden planlandığını göstermektedir. Ve katliamın sorumlularından olan bu adam İsrail’in ilk cumhurbaşkanı olacak ve bir kahraman gibi anılmaktadır. Yahudilerde “Holocaust” terimi İkinci Dünya Savaşı’ndan önce farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Haham Marvin Antelman’ın açıklamalarına göre, Tanrı’ya yakılarak sunulan kurban anlamına gelmekteymiş.<sup>80</sup> Anlayacağınız, Sabetaist/Frankist bir örgüt, İsrail’i kurma uğruna milyonlarca Yahudi’yi kurban etmiş!

<sup>80</sup> Robert Sepehr, “1666 Redemption Througuh Sin”, Atlantean Gardens ISBN 978-1-943494-01-9, 2015, S-56



*Hitler'in annesi Klara ve babası Alois. Kaynak: that's life*

## **HİTLER'İN KİMLİĞİ**

Peki, Siyonistlere bu kıyağı çeken Adolf Hitler kimdir? Biraz da bu hikâyeden bahsedelim. Artık birçok kaynak Hitler'in Rothschild ailesi ile olan bağıny yazıyor. İddiaya göre, Hitler'in babası Alois Hitler, Salomon Mayer von Rothschild'in gayri meşru çocuğudur. Hitler'in büyükannesi Maria Anna Schicklgruber çok genç yaşta Avusturya'da Mayer von Rothschild'in malikânesinde hizmetçilik yapmaktadır. Maria işte bu dönemde Hitler'in babasına hamile kalır. Köyüne geri döner, gizlice Alois'i doğurur daha sonra Alois'e baba olarak Johann Georg Hiedler bulunur. David Icke, Rothschildler ve İlluminati'nin, evlilik dışı birçok çocuk ürettiğini ve bu çocukların başka ebeveynlerle birlikte başka isimler altında gizli bir eğitim programında yetiştirildiğini iddia etmektedir. Yine Icke'ye göre Hitler, annesi 1907 yılında ölünce cenaze töreninden hemen sonra Viyana'ya gitmiş, on ay boyunca ortadan kaybolmuştur. Bu on ay zarfında Rothschildler ile tanışmış, aile Hitler'in geleceğe yönelik potansiyelini ölçmüştür.<sup>81</sup>

## **DÜNYA SAVAŞA HAZIRLANIYOR**

Bu tür iddiaları çoğaltmak mümkündür. Ama ortada bir gerçek daha var. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ve harap bir şekilde çıkan Almanya, 1921-23 yılları arasında korkunç bir hiperenflasyon yaşar ve arkasından bütün dünyayı sarsan 1929 ekonomik buhranı gelir.

<sup>81</sup> David Icke, "Was Hitler a Rothschild?",

Ortada böyle bir tablo varken Hitler iktidara gelir ve nasıl bir ekonomik deha ise altı yıl içerisinde dev bir savaş makinesi ortaya çıkartır. Bu Almanya'nın iç kaynaklarıyla yapılamayacak bir şeydir. O halde para ve teknoloji nereden gelmiştir?

Antony C. Sutton, "Wall Street ve Hitler'in Yükselişi" isimli kitabında "*Wall Street'in sağladığı sermaye olmasaydı, ilk etapta I.G. Farben ve neredeyse kesinlikle Adolf Hitler ve II. Dünya Savaşı olmazdı*" diyor. I.G. Farben, Nazi Almanya'sında 218 bin kişinin çalıştığı dev bir kimya sanayi holdingidir. ABD Merkez Bankası (FED)'in kurucusu Paul Warburg, American I.G. Farben'nin yöneticisidir. Kardeşi Max Warburg da Almanya'daki I.G. Farben'in yöneticisidir. Aslına bakarsanız Warburg ailesi I.G. Farben'in sahibidir. İşin ilginçliğine bakar mısınız? Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya ile yapılan Versay Anlaşması müzakerelerinde ABD heyeti içerisinde Paul Warburg, Alman heyeti içerisinde ise kardeşi Max Warburg vardır.<sup>82</sup>

Sydney Warburg mahlasını kullanan bir yazar veya yazar gurubunun kaleme aldığı Hitler'in Gizli Destekçileri (Hitler Secret Backers) isimli kitapta, Alman Banker Max Warburg'un, Nazi Partisini 1920'den itibaren iktidara taşımak için desteklediğini yazıyor. İddiaya göre Hitler, bu ekipten 24 milyon dolar istiyor, 10 milyon dolar vaat ediliyor ancak 7 milyon dolar teslim ediliyor. Bu paranın önemli bir kısmı Max Warburg'un ABD'deki bağlantıları tarafından sağlanıyor. Hitler'e verilen para miktarı tam net değil ama muhtemelen yazılan rakamların çok çok üzerinde.

Viyana'da yayınlanan 17 Şubat 1923 tarihli Arbeiter-Zeitung isimli bir gazetede "Dolarlarla Hitler" başlıklı bir makale yayınlanır. Makale, Nazilerin Fransızlardan para aldığının ispatlanmasından sonra şimdi de Hitler'in etrafa dolar saçtığını yazmaktadır. O dönemde yükselen komünizmi durdurmak için Hitlerin partisi dâhil birçok karşıt gurup hem ABD hem İngiltere hem de Fransa tarafından desteklenmiştir.

Max Warburg'un liderliğini yaptığı ekip, sağladığı para desteği ile Hitler'i iktidara taşır. İş burada da kalmaz. Max Warburg, 1933'ten 1938'e kadar Alman Merkez Bankasının yönetim kurulundadır. Para yönetimi konusunda Nazilere akıl verir.

Akıl vermekle de iş bitmez. ABD merkezli bir bankerler grubu Almanya'ya yatırım yapmakta ve teknoloji transferi sağlamaktadır. Hitler'in en büyük iki tank üreticisinden birisi J.P. Morgan firmasının sahip olduğu General Motors'un yan kuruluşu Opel, diğeri Ford Motor'un yan kuruluşu Ford A.G.'dir. Almanya'da patlayıcı, demir-çelik ve kimyasal üretimi yapan şirketler hep Wall Street bankerleri tarafından kurulmuştur. Bu yatırımların en önemlisi Standard Oil of New Jersey'in hidrojenasyon patentleri ve teknolojisinin I.G. Farben'e devredilmesidir. Bu teknoloji sayesinde Almanya kömürden sentetik benzin üretebilmiştir. Eğer bu yakıt üretimi olmasaydı, petrol kaynaklarına sahip olmayan Almanya'nın büyük bir savaşa girmeye cesaret etmesi imkânsızdı. Dünyayı savaşa hazırlayan akıl bu teknolojileri Hitler'e bahşetmiştir.

Savaş Almanya'nın yenilgisiyle biter. Hitler'in eşi Eva Braun ile siyanür içerek yer altı sığınağında intihar ettiği söylenir. Bulunan cesetler çifte benzememektedir. O dönemde Hitler'in Arjantin'e kaçtığı söylentileri yayılır ama olayın üstüne pek gidilmez. Nasıl olsa Almanya yenilmiştir.

<sup>82</sup> David Icke, "Was Hitler a Rothschild?", <http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0966353323/tgsthegoodstew/>

Hitler'in kaçıışına dair teoriler Moskova arşivlerinde Hitler'e ait olduđu düşünölen kafatası parçasının DNA analizinde bir kadına ait olduđu anlaşıldıktan sonra iyice artar. Oklar Arjantin'i işaret etmektedir. Hani Rothschildlerin uçsuz bucaksız topraklarının olduđu öлке. Hani geçtiğimiz haftalarda yeni seçilen başbakanı Yahudi olmak istiyorum diyen, kipa takıp sinagog'da dua eden, "Liberteryenizmin" savunucusu Javier Milei var ya işte onun ölkesi.

Bu arada Joseph Goebbels'in de hikâyesi ilginçtir. Altı çocuđuna önce morfin verir sonra siyanürle onları öldürür, takiben karısıyla birlikte intihar eder. Vasiyeti üzerine cesetler yakılır. Ortada ceset yoktur. Zaten soykırım ile ilgili kilit yerde çalışan hiçbir Nazi'nin cesedini bulamazsınız. Ne ilginç öyle deđil mi?

## VATANSIZ PARA

Şimdi sadede geliyoruz. Önceki sayfalarda Mayer Rothschild'in on iki varlıklı insanı mali kaynaklarını birleştirmeye teklifiyle Frankfurt'a çağırıldığını ve onların önüne dünya hâkimiyeti için yirmi beş maddeden oluşan bir plan koyduđunu yazmıştık. Bu olaydan sonra Rothschildler ABD'ye örgütün köklerini yaymak için temsilciler gönderirler. İşte o temsilcilerden biri de Hitler'in Almanya'daki bankerinin kardeşı Paul Moritz Warburg'dur. Hatırlayın bu şahıs ABD Merkez Bankası FED'i kuran adamdır. Rothschildlerin ABD'yi gönderdiği bir diđer temsilci Jacob Schiff'tir. Warburg kardeşlerin bir diđer Felix, Jacop Schiff'in kızıyla evlidir. Şunu anlatmaya çalışıyoruz: **Kendi aralarında evlilik yapan, sınırlı sayıda aileden oluşan Sabetaist/Frankist bir çete Hitleri iktidara taşımış ve yeni dünya düzeni için İkinci Dünya Savaşı ile İsrail devletini kurmak için Yahudi katliamını tasarlamıştır.**

**Şu hususu altını çizerek bir kez daha yazalım. Yahudi soykırımını yapan ve İsrail'i kuran Sabetaist/Frankist bir çete ve onun adamlarıdır. 1948'de ilan edilen İsrail devletinin ilk yöneticileri de bu ekibe dâhildir. Yahudi katliamını onlara bir devlet kurmak maksadıyla bilerek, isteyerek ve planlı bir şekilde bu ekip gerçekleştirmiştir. Bu yüzden Hitler'in heykeli Kudüs'e dikilse yeridir.**

Hem Yahudi katliamı yapıp hem de kendilerini koruma altına almak maksadıyla Holocaust kavramını da icat edenler yine bu çetedir. Rothschildlerin Frankfurt'tan ABD'ye gönderdiği Jacop Schiff 1913 yılında Hakaretle Mücadele Ligi (Anti-Defamation League - ADL)'ni kurar. Bu organizasyonun amacı her kim ki küresel sermaye ve Rothschildleri sorgulayacak olursa onu komplo teorisyeni ve antisemittik olmakla suçlamaktır. Hele Hitler'in yaptığı soykırımdan sonra bu ekip kendini çok daha güvence altına almıştır. Antisemittik olmak artık dünyanın en büyük suçudur. Kimse Almanlar soykırım yapmadı diyemez. Holocaust'u sorgulamak ve incelemek bile yasaktır. Maazallah gerçekler açığa çıkıverir.

Kendi piçleri Hitler'in sağladığı dokunulmazlık sayesinde bu çete neredeyse dünyayı tamamen ele geçirmiştir. 2020 verilerine göre üç büyük yatırım şirketi "BlackRock", "The Vanguard" ve "State Street" in yönettiđi fon miktarı 20 trilyon doları aşmıştır.<sup>83</sup> Dünyanın bütün ölkelerindeki büyük şirketlerin neredeyse tamamı Vatansız Para'nın kontrolündedir. Hisse senetleri, borsa, fonlar, şirket ortaklıkları vs hepsi perde arkasındaki isimleri saklamak için icat edilmiş yöntemlerdir. Muhtemelen kendi aralarından seçtikleri bir kral dünyayı yönetmektedir. Belki de bu gizli kral Kudüs'te yaşamaktadır; bilmiyoruz! Kripto İbranilerin

<sup>83</sup> Turgay Gül, "Tanımadığınız Patronlarınızla Tanışın-Yahudiler", Şıra Yayınları, 1. Baskı Aralık 2022, S-149

hâkim olduğu ülkelerde seçilmiş gibi gözükken devlet başkanı, başbakan vs hepsi bunların valileridir.

Bu ekibin tarikatına mensup ve Hitler ile aynı akıl ve kanı taşıyan Netenyahu, bahsettiğimiz bu çetenin insanlığa neler yapabileceğini Filistin'e yaptıkları ile tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Eğer insanlık uyanmazsa bu bir avuç psikopatın elinde mahvolacaktır.

## **PLATON VE DEVLET**

Bu uzun makaleyi Vatansız Para'nın çalışma mekanizmasını ortaya koyarak bitirelim. Basitçe ifade edecek olursak Vatansız Para adını verdiğimiz bu bir avuç psikopat, antik Yunan filozofu Platon'un öğretisini taklit etmeye çalışmaktadır. Platon devlet mekanizmasını anlattığı eserinde devleti oluşturan insanları basitçe üç sınıfa ayırmıştır: 1) Yöneticiler. Bu sınıfın erdemi akıldır. Bunlar düşünür, hesaplar, planlar ve yönetir. 2) İşçi Sınıfı. İşçi sınıfının erdemi kanaatkâr olmaktır. Bunlar çalışıp üretirler. 3) Askerler. Bu sınıfın erdemi cesarettir. İçeride toplumun güvenliğini sağlarlar, dışarıya karşı devletin varlığını korurlar.

Aslına bakarsanız bu model Hazar Devleti döneminde bir şekilde hayata geçmiştir. Hazar devletinde yönetici sınıfını Yahudiler oluşturur. İşçiler, Kazaklar ve Türklerden oluşmaktadır. Askerler ise Türklere aittir. Yahudiler için öteki dünya cennet-cehennem kavramı olmadığından onlar cenneti bu dünyada yaşamak ister, o yüzden yönetici sınıf onlar olmalıdır. Türkler, ölmesini bilen bir millettir. Bu yüzden askerlik onlara layık görülmüştür. Geri kalanlara da karın tokluğuna çalışmak düşer. Anlaşıldığı kadarıyla bugün de dünyadaki birçok ülkede benzer bir model yürürlükte. Devletlerin, siyasetçi, yönetici, sanatçı, iş adamı gibi seçkinlerin oluşturan tabakanın içerisinde önemli miktarda kendisini gizleyen İbrani asıllılar bulunmaktadır. Bu insanlar, çok farklı kültür, inanç ve siyasi görüşe sahip olabilir ve farklı etnik ve dini kimlik taşıyabilirler. Ama yüzyıllardır evlilik yoluyla birbiriyle olan bağlarını devam ettirmişlerdir. Mekanizma sadece evlilik üzerine kurulmuştur. Aileler bu yolla birbirlerini tanırlar. Toplum içerisinde birbirlerine yardım etmek esastır. Bu sebeple bir tercihte bulunmaları gerekiyorsa her zaman tanıdıklarını tercih ederler. Bu dayanışma mekanizması sayesinde bir çeşit saadet zinciri kurulmuş olur ve böylece toplumun kaymak tabakasını hep bunlar oluştururlar. Zaman zaman farklı siyasi gruplar darbe ve idam yoluyla veya kumpas davalarla birbirini tasfiye etse de normal vatandaşlar için değişen bir şey olmaz, birileri iktidardan giderken öbürleri iktidar koltuğuna oturur.

Ülkelerin kaymak tabakasını oluşturan İbrani kökenli bu kripto yapı, Vatansız Para için çok önemli bir havuz oluşturmaktadır. Tepeye hizmet eden kriptolar bu havuzdan seçilir. Diğerleri de saadet zincirinde yaşadıkları devletin kaymağını yemeye devam eder dünyadan habersiz mutlu mesut yaşarlar. Vatansız Para küreyi saran bu ezoterik zincir ve paranın verdiği güç ile dünyayı kolayca yönetmektedir.



*Fotoğraf: AP*

İsrail, Filistin halkının üzerine bomba yağdırmaya başladığında İsrail'e destek vermek amacıyla Netanyahu'nun kapisında sıraya giren, ABD Başkanı Joe Biden, Alman Şansölyesi Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve bunun gibilerin kim olduğunu zannediyorsunuz? Hepsi de sisteme bağlılıklarını sunmak için İsrail'e gitmiştir.

Peki, bu iddiaları niçin yazdım? Kendisini Tanrı zanneden ve dünyayı yönetmeye soyunmuş, bir avuç psikopattan oluşan bu çete, yüzlerce yıldır kendi arasında evlenerek akli melekelerini ve insanlıklarını yitirmiş durumda. İnsanlığı İkinci Dünya Savaşına sürükleyen Adolf Hitler, Winston Churchill, Josef Stalin ve Franklin D. Roosevelt gibi liderler de muhtemelen bu çetenin birer kuklasıydı. 80 milyon insanın ölümüne sebep oldular.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Filistinlileri kastederek, İsrail'in "insanımsı hayvanlarla" savaş halinde olduğunu söyledi ya işte Vatansız Para bizleri öyle görüyor. 5 milyon Yahudi'yi katleden, İkinci Dünya Savaşında 80 milyon insan öldüren, bugün bütün dünyanın gözü önünde sivil halkın üzerine bomba yağdıran bu psikopatlar yarın sizin gözünüzün yaşına bakar mı? Ne planlıyorlar? Yeni bir dünya savaşı mı? Bilmiyoruz! İşte bu yüzden gözünüz açık olmalı. Yoksa sıra size gelecek.

Bilgi güçtür paylaşarak çoğalır. Bu makaleyi Filistin'de yaşanan katliamı durdurmak amacıyla kaleme aldım. Eğer denizde kum tanesi kadar yardımım olduysa gözüm açık gitmeyecektir.