

# NATO'nun Uşakları

Osman Başıbüyük, Sun Savunma Net, 18 Haziran 2023/Doha



Fotoğraf: Gerçek Gazete

Aydınlıkçıların lideri Doğu Perinçek, 02 Temmuz 2022 tarihinde, yanına aldığı yoldaşı Ethem Sancak ile birlikte kameranın karşısına geçerek “NATO’dan Çıkalım” kampanyası başlattı<sup>1</sup>.

Bu yazıda kripto Aydınlıkçıların neden böyle bir kampanya başlattıklarını anlamaya çalışacağız. NATO, Soğuk Savaş ile kurulan küresel diyalektik dengenin kilit unsurudur. NATO deyince küresel dengeleri bilmek gerekiyor. O yüzden bu yazı sadece “NATO’dan çıkalım kampanyası ile ilgili olmayacak. Bu yazıyı okuyarak Vatansız Para’nın dünyayı şekillendirmek için 19’ncü Yüzyıldan günümüze, kripto bir istihbarat ağını nasıl kullandığını, bu ağ sayesinde iki kutuplu dünyayı nasıl yarattığını görmüş olacaksınız.

## Timsahın Gözyaşları

Perinçek yaptığı basın toplantısında sözlerine 02 Temmuz 1993’de Madımak Oteli’nde katledilen 33 aydını anarak başlamıştı. Bu olayı Gladyo operasyonu olarak nitelendirdi. Doğrudur, Madımak bir Gladyo operasyonudur. Ancak Gladyo operasyonları her zaman iki

<sup>1</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=3Rp5Ui1J4M>

kutuplu yapilir. Acaba diğ er kutup kimdi? Vatansız Para'nın "tavş ana kaç, taziya tut" oyununda hem tavş an hem de tazi olması gerekir. Gelin bu oyundaki tazi kim onu bulmaya ç alış alım.

Aziz Nesin, 1993 yılında bir gazete kurmak ister. Sıfırdan baş lamak yerine daha önceden var olan Aydınlık Gazetesini yeniden canlandırma fikri doğ ar. Gazeteyi satın alır. Aziz Nesin'in sahibi ve baş yazarı olduđu Aydınlık Gazetesi, 01 Mayıs 1993'de tekrar yayın hayatına baş lar. Gazetenin sorumluları, Adnan Akfırat, Serhan Bolluk, Ferit İlsever, Feyza ve Ş ule Perinç ek ile Nusret Sanem'dir. Gazete Mayıs ayının sonunda Salman Rüş di'nin "Ş eytan Ayetleri"nin tercümesini yayınlamaya baş lar. Tahmin edin bakalım talimatı kim vermiştir? Hapisten yeni ç ıkan Dođu Perinç ek! Peki, bu yazı dizisinden gazetenin patronu zannedilen Aziz Nesin'in haberi var mıdır? Maalesef yoktur.<sup>2</sup> Kabak onun baş ına patlar.



*Madımak Otel'de hayatını kaybedenler. Fotoğ raf: HABERTÜRK*

Aziz Nesin, Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Ş enlikleri sırasında Madımak Oteli'ndedir. Bir grup radikal İslamcı, kendilerini kış kırtan gladyo elemanlarının dolduruş una gelerek Madımak Oteli'nin önüne gelir. Ş eytan Ayetleri'ni yayınladıđ ı için Aziz Nesin'i suçlamaktadır. O sırada Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaođ lu'dur. Karamollaođ lu, katliam sırasında otelin önündeki saldırgan güruha "**gazanız mübarek olsun**" diye seslenmiş , daha sonra konuya ilişkin yaptıđ ı açıklamalarda "**gazanız mübarek olsun**" sözünün aslında "**dil sürç mesi**" olduğunu savunmuştur.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> <https://artigercek.com/makale/bakalim-mahkemeye-gelecek-misin-dogu-preincek-129240>

<sup>3</sup> <https://www.odatv4.com/guncel/milli-gorusun-lideri-sivas-katliamina-neden-katliam-demedi-2010171200-125639>

28 Şubat 1997 Post Modern Darbesine giden süreç, Madımak olayı ile başlar. Bu süreçte askerleri darbeye teşvik eden bir numaralı odak da Aydınlıkçılardır. Neyse bu ayrı bir konu, geçelim.

Perinçek konuşmasında diyor ki, “NATO’dan çıkalım Madımak’da aydınlarımız yanmasın!”. İroni yapmak diye buna deniyor her halde. Timsahın üst çenesini görebiliyor musunuz? “Şeytan Ayetleri”nin tercümesini yayınlama talimatını kim verdiyse timsahın üst çenesi odur.

Doğu Perinçek, NATO ile ilgili açıklamalarına geçmeden önce bir de 05 Temmuz 1993’te, Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde PKK’nın yaptığı bir katliamı hatırlatır. PKK, Başbağlar köyünü basmış, 33 sivil öldürdükten sonra köyü ateşe vermiş ve 214 ev ile birlikte köy cami ve halkevi dâhil ne varsa her şeyi yakmıştır. PKK, kendisine politik veya askerî açıdan hiçbir şey kazandırmayan, aksine kamuoyunun nefretini üzerine çekerek itibar kaybettiren bu sivil katliamı niçin yapmıştır? Bu sorunun cevabı bugün de meçhuldür!



*Fotoğraf: Doğruhaber*

Abraham Galante’ye göre Kemaliye (EğİN) ilçesi Pakradunilerin merkezidir.<sup>4</sup> Pakraduniler, yüzlerce yıl Ermeni kimliğinde yaşamış, sonradan İslam’a geçmiş, ama aslında İbrani kökenli

<sup>4</sup> Abraham Galante, “Pakraduniler veya Bir Ermeni-Yahudi Tarikati”, Kanes Yayınları, Birinci Basım, Mart 2021



olan bir kabiledir. Acaba PKK, kendisini kuran Pakraduni kökenlilerin izini mi silmeye çalışmıştır? Ne ilginç Doğu Perinçek de Eğinli'dir!

Bir de TSK ile bir çatışmada ölen PKK'nın Mardinli teröristlerinden Mehmet Perinçek isimli bir terörist var. Onun oğlu Serhat Perinçek Avrupa'da cirit atıyor, Seyda Perinçek ismiyle çıkarttığı albümler Şivanperver'in kışkırtıcı şarkılarını yolda yaya bırakır. Acaba bu adam Doğu Perinçek'in akrabası mıdır? Kendisine bir sorsanıza.

Aydınlıkçıların lideri diyor ki, "NATO'dan çıkalım Başbağlar'da köylülerimiz kurşuna dizilmesin!".

Seri katiller veya mafya, öldürdükleri kimselerin cenazelerine katılıp, en önde onlar ağlarmış. Perinçek'in NATO konusuna girerken yaptığı konuşma bana bu mafya filmi sahnelerini hatırlattı nedense?

## **Süper NATO**

Neyse biz konumuza dönelim. Aydınlıkçılar, uzun yıllardır Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını savunuyorlar. NATO'nun gladyo operasyonları yaptığını iddia ediyorlar. "Süper NATO" terimi onların literatüre kazandırdığı bir kavramdır. Ama şimdiye kadar bir kampanya başlatmamışlardı. Aydınlıkçılar bir kampanya başlatıyorsa mutlaka bir amacı vardır. Bizim bu yazıdaki amacımız, kripto Aydınlıkçıların başlattıkları bu kampanyanın gerçek hedefini tespit etmektir. Yoksa amacımız NATO'yu falan savunmak değil.

NATO'nun kuruluşundaki gerçek amacı yazacağız. Ama önce yeri gelmişken şu "Süper NATO" aldatmacasından bahsedelim. Evet, Soğuk Savaş döneminde bütün NATO ülkelerinden gladyo tarzı yapılanmalar vardır. Ancak bu örgütler NATO ile bağlantılı değildir. NATO Stratejik Plan Daire'de (SHAPE/Belçika) üç sene çalıştım, NATO'yu iyi bildiğimi düşünüyorum. NATO'da her bölümde her ülkeden temsilciler vardır. Bu temsilciler üç senede bir değişir. Bu kadar karışık rotasyonun olduğu bir yerde gladyo operasyonu yapamazsınız. Anında deşifre olur.

NATO, Soğuk Savaş gereği ülkelere bir konsepti benimsetmiştir. Bu konseptte göre, bir NATO ülkesi, Sovyet işgaline uğrarsa bazı askerler ordu ile birlikte geri çekilmeyecek, düşmanın işgal ettiği bölgede halkı örgütleyerek gerilla savaşı verecektir. Ülkeler bu konseptte göre kendi teşkilatlarını kurmuş, gizli silah depoları falan oluşturmuştur. Türkiye'de bu iş, 1952 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu ile başlamıştır. Ne yazık ki bu teşkilatların siyasete ayar vermek için kullanıldığı da olmuştur. Ama bunu yapan NATO değildir. Gladyo operasyonlarında en önemli aktörler her zaman ülkelerin milli istihbarat teşkilatlarıdır. Onlar, CIA (Central Intelligence Agency – Merkezi İstihbarat Ajansı) ile koordineli çalışmış, kendi ülkesini komünizm tehlikesine karşı koruduğunu zannederek bazı pis işlere alet olmuşlardır. Ancak gladyoyu ülke içerisinde milli güçlerden oluşan bir yapı olarak düşünmek çok yanlış olur. Gladyo elemanları, sivil bürokrasiye olduğu gibi istihbarat teşkilatı ve özel kuvvetlerin içine de sızmıştır. Bu kripto elemanlar, bilgi sızdırmakla, milli unsurları yanlış yönlendirmekle ve ihtiyaç olduğunda operasyon yapmakla görevlidir.

Gladyo yapılanmasının siyasetten, yargıya, akademiden, medyaya kadar toplumun tüm kesimlerinde adamları vardır. Gladyo yapılanmasını bir hizmet hareketi gibi düşünebilirsiniz. Bunlar kendi tarikatlarına hizmeti, cennetin anahtarı olarak görürler. Bu denklemde etnik bağ ve inanç ön plandadır. Gladyo yapılanması içindeki kriptoların hizmet ettiği adres Vatansız Para'dır, yaşadıkları ülkenin milli çıkarları her zaman ikinci plandadır. Gladyo yapılanması Vatansız Para'nın istihbarat örgütü ve operasyon aparatıdır. Mesela FETÖ, bu yapının içerisinde sadece bir aparattır. İşte "Süper NATO" terimi, uluslararası çalışan bu sivil örgütü gizlemek ve Vatansız Para ile olan bağını örtmek için kullanılır. Gladyo, NATO'nun değil Vatansız Para'nın operasyon aparatıdır.

1991'de Soğuk Savaş bitince ülkeler NATO'nun soğuk savaş konseptini terk etmiş, Seferberlik Tetkik Kurulu gibi yapılanmalar lağvedilerek konvansiyonel savaşta kullanılacak özel kuvvetlere dönüştürülmüştür.

Bugün gladyonun ucunu yakalamak istiyorsanız toplumu yönlendirme kapasitesi yüksek olan medya ayağından başlamanız yerinde olacaktır. Özellikle sosyal medyadaki şovmenler bu açıdan değerlendirilmelidir.



Bu yazı dizisinin ilkinde Vatansız Para'nın medyada kendisine muhalifmiş gibi gözüken yayın organları da kurduğundan bahsetmiş, Aydınlikçıların bu ekipten olabileceğini iddia etmiştik. İddiamıza dayanak olarak sunduğumuz Siyon Liderlerinin Protokolleri isimli bir kitabın ilgili

bölümünü buraya tekrar koyalım. Bu kitabın içerisinde medya ile ilgili bir protokol var. Dünyayı yönetmek için medyanın nasıl kullanılacağını anlatıyor. Bu bölümde yer alan muhalif basınla ilgili ifadeler çok dikkat çekici:

*“...Üçüncü sıraya kendi kendimize muhalefet edeceğimiz yayın organlarını koyacağız. Bunlardan en az bir tanesi bizimle taban tabana zıt görüntü sergileyecek ve gerçek muhaliflerimiz bu sahte muhalefeti bütün kalpleriyle benimseyerek bize bütün sırlarını açıklayacaklar. Kendi taraflarındaki bir gazetenin fikirlerini tekrarladıklarını sanan ahmaklar gerçekte bizim fikirlerimizi ya da bizim için cazip olan fikirleri tekrar etmiş olacaklar...”*

*...Bize saldıranlar arasında bizim tarafımızdan kurulan yayın organları da bulunacaktır. **Fakat onlar özellikle bizim önceden değiştirmeyi kararlaştırdığımız noktalara saldıracaklardır. Bizim kontrolümüzden geçmeden tek bir tebliğ halka ulaşmayacaktır...***

Aydınlıkçılar “NATO’dan çıkalım” kampanyası başlattıysa Vatansız Para’nın önceden belirlediği bir değişimi ülkenin gündemine getiriyorlar demektir. Peki, Vatansız Para neden NATO’dan çıkmamızı istiyor? Bu uğursuz yapının niyetini anlayabilmek için NATO’yu iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi NATO’ya giden yolun taşları nasıl döşendi onu görelim.

## **J. Robert Oppenheimer - Nükleer Silah Yarışını Tezgâhlayan Adam**

İkinci Dünya Savaşı başlamadan dokuz ay önce Alman kimyacılar nükleer füzyonu keşfetmiş, Alman fizikçiler ise bu yoldan hareketle atom bombasının nasıl yapılacağını teorisini yazmışlardı. Almanya’dan ABD’ye göç eden Albert Einstein, 1939’da ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’e Almanya’daki gelişmeler hakkında bilgi veren bir mektup yazarak ABD’deki nükleer silah yapım çalışmalarını tetiklemiştir. Böylece Almanlardan önce atom bombası yapma yarışı başlar. Aslında o sırada Almanların böyle bir silah geliştirme çabası yoktur. Bu durum 2’nci Dünya Savaşı bitiminde anlaşılacaktır. Einstein, Aşkenaz kökenli bir Yahudi olup, komünizme yakın görüldüğü için Amerikalılar tarafından nükleer silah geliştirme programına dâhil edilmez.

Rockefeller Vakfı, nükleer silah yapma yarışının içine Amerikan Devletinden önce girmiştir. Vakıf, 1938-1939 yılları arasında uranyum zenginleştirmek için milyonlarca dolar harcayarak birkaç tane santrifüj inşa ettirmiş ve kurduğu ekip 1942 yılı geldiğinde Uranyum 235’i saflaştırmayı başardıktan sonra görevi Amerikan Devletine devretmiştir.<sup>5</sup> ABD Başkanı Roosevelt, Haziran 1941’de nükleer silah geliştirilmesi için bir emir yayınlayarak nükleer silahı geliştirecek bir komite kurar (National Defense Research Committee). Komitenin başına Mayıs 1942’de Julius Robert Oppenheimer atanır.

Dr. Oppenheimer, ailesi Almanya’dan Amerika’ya göç etmiş, Aşkenazi Yahudi’si bir ailenin çocuğu olarak New York’da doğmuştur. Evet, bir akademik kariyeri vardır ama birçok kişi onun nükleer silah programının başına getirilmesine şaşırmıştır. Çünkü çoğunluk, onun hamburger dükkânı bile işletemeyeceği inancındadır. Daha da önemlisi Oppenheimer, bir dönem Almanya’da eğitim almış ve oradaki komünistlerle ilişki içine girmiştir. Eski sevgilisi

<sup>5</sup> <https://resource.rockarch.org/story/the-atomic-bomb-development-rockefeller-foundation-role/>

komünist parti üyesi olduğu için Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Oppenheimer'e güvenlik kleransı vermeyi reddeder. FBI (Federal Bureau of Investigation – Federal Soruşturma Bürosu) komünist bağlantısı sebebiyle Oppenheimer'ı sürekli takip etmektedir. Bütün bunlara rağmen bir güç ona güvenlik kleransı almayı ve onu işin başına oturtmayı başarır. Çünkü Oppenheimer ailesi tarihin her döneminde kilit roller oynamıştır, istihbarat işleri ile de bağlantılı bir ailedir; anlatacağız.



*Kaynak: UCL*

Nükleer silah yapımına en çok katkı veren kuruluş Rockefeller Vakfı'dır. Nükleer silah yapmak için gizlice başlatılan Manhattan Projesi'nde çalışan 23 bilim adamı, Rockefeller fonlarından burs alarak uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır. Oppenheimer da onlardan biridir.<sup>6</sup>

Çok gizli yürütülen Manhattan Projesinde çalışan ilginç bir isim daha vardır; Klaus Fuchs. Fuchs, İngiltere adına projeye dâhil olmuştur. Kendisi parlak bir Alman fizikçidir. 1933'de Berlin'de gerçekleşen Alman Millet Meclisi'nin (Reichstag) yakılmasından sonra bir süre Almanya'da saklanmış sonra İngiltere'ye iltica etmiştir. Fuchs bir komünisttir. Reichstag Yangını'nda komünistler suçlanmış bu yangın sayesinde oluşturulan siyasi ortamda Adolf Hitler tüm gücü elinde toplayarak diktatör olmuştur. Hatırlayın bu yazı dizisinin ilk bölümünde yazmıştık. Aydınlikçıların kurucusu Şefik Hüsnü, Alman Millet Meclisini yakmakla suçlananlardan birisi olarak yargılanmıştı. Yangını tezgâhlayanlar Spartakistlerdir. Klaus

<sup>6</sup> <https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-1945-1.pdf>

Fuchs da yangın sonrası Almanya'dan kaçtığına göre o da büyük ihtimalle Bolşevik-Spartakist istihbarat ağına bağlıdır.

Nasıl olduysa İngilizler, Klaus Fuchs gibi bir adamı savaş esnasında Amerikalılara nükleer bomba yapmaları konusunda yardımcı olmak üzere Los Alamos'a göndermiştir ve Fuchs ajan çıkmıştır. Fuchs Manhattan Projesi içerisine sızmış ajanların başı olarak bilinir. Bu ekip, nükleer silah yapımı sırlarını Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine vermiştir.



*Fotoğraf: ati*

Manhattan Projesi'nin başındaki isim J. Robert Oppenheimer da 1953 yılında, nükleer sırları Sovyetlere veren ajanlardan birisi olmakla suçlanmış ve 27 saat sorgulanmıştır. Einstein, sorgulama komisyonuna Oppenheimer'ı savunan bir mektup yazmıştır. Suçluluğu ispat edilemese de Oppenheimer'ın güvenlik kleransı iptal edilmiş bir daha da nükleer konularla ilgilenmesi engellenmiştir. Gizli bir el onun hizmetlerini unutmamış ve 1963'te kendisine Amerika'nın en büyük bilim ödülü olan "Enrico Fermi Award" vererek onu aklamıştır.

Ama bize göre casusluk şebekesinin başı J. Robert Oppenheimer'dır. Çünkü Manhattan Projesi parça parça geliştirilmiştir. Parçaların tamamına hâkim olan birisi varsa o da J. Robert Oppenheimer'dır. Oppenheim ailesinin tarihteki diğer ajan mensuplarından biraz bahsedelim sonra gerçek casusun kim olabileceğine siz karar verin.

## **Oppenheim Ailesi**

### **Oppenheim Kumpanyası ve Osmanlı Rus Savaşları**

Oppenheim ailesinden biraz bahsederek tekrar nükleer silah konusuna döneceğiz. Ailenin kurucusu Alman Yahudisi Salomon Oppenheim, 1789 yılında Bonn kentinde tefecilikle işe



başlar. Sonradan Alman prensliklerinden paralı asker toplayıp büyük devletlere kiralık veren ve yine büyük devletlere faizle borç veren büyük bir banker olmuştur. Rothschild ailesinin kurucusu Mayer Amschel Rothschild, Oppenheimların yanında yetişmiştir. Sonradan Oppenheim Kumpanyasının ortağı ve sahibi olur.<sup>7</sup>



*Katledilen bir ulus. Fotoğraf: Institute of Modern Russia*

18'inci Yüzyılda Çin ve Hindistan, İngiliz sömürgesiydi. Bu sömürgelerden asıl parayı kazananlar yani asıl sömürücüler ise Rothschildler ve Oppenheimlar gibi büyük bankerlerdi. 1800'lü yıllarda Rus Çarlığı'nın Polonya üzerinden Avrupa'ya ilerlemesi önemli bir tehditti. Rusların yarattığı daha büyük bir tehdit daha vardı. Çarlık, Buhara-Semerkant-Mezarı Şerif-Kabil hattı üzerinden Hindistan sömürgesini, Buhara-Taşkent-Kokand-Urumçi hattı üzerinden Çin sömürgesini tehdit ediyordu. Bu tehdit, Rothschildler ve Oppenheimları korkutmuştu. Rusların ilerleyişini durdurmak için Osmanlı'yı kullandılar. Osmanlı, Rusları üzerine çekerek zayıflatacak onların ilerleyişini durduracaktı. 1853-56 Kırım Savaşı, Oppenheim

<sup>7</sup> Murat Akan, "Üst Akıl-Derin İktidarın Küresel Efendileri", Hayat Yayın Grubu, İstanbul 2016, S-82  
Sayfa 9 / 30

Kumpanyası'nın bir tezgâhı idi. İngiltere ve Fransa'da hâkim oldukları bankacılık sistemi üzerinden hükümetleri savaş ikna etmişlerdi.

Osmanlı ilk dış borcunu bu savaşta Oppenheim Kumpanyasından aldı. Savaşı müttefikleri İngiliz ve Fransızlarla birlikte Osmanlı kazanmış gibi görünüyordu ama savaş yorgunu Osmanlı bitik vaziyetteydi. Savaş sebebiyle Karadeniz'in karşı kıyısından Osmanlı'ya ciddi bir göç başlamıştı. Osmanlı'nın bu göçü kaldıracak ekonomik gücü yoktu. 16 Ocak 1860 tarihine kadar bu göçü İstanbul Şehremaneti (İstanbul Belediyesi) yürütmüştü. Bu tarihten sonra Muhacirin Komisyonu kuruldu. Bu kurula borç veren ana unsur Oppenheim Kumpanyası idi. Göçün masraflarının %25'ini Osmanlıya borç vererek karşılamış, bunun karşılığında komisyon bütçesinin %75'ini harcama yetkisi kazanmıştı. Yani anlayacağınız Çerkez Göçünü Oppenheim Kumpanyası ve onun ortaklarından Herman Oppenheim isimli bir Alman Yahudi'si organize etmişti.<sup>8</sup>



*Rus ordusu İstanbul-Yeşilköy'de. Fotoğraf: © Rus arşivi*

Osmanlı'nın Ruslarla savaşacak gücü kalmayıp yeni bir savaştan kaçınınca bu sefer Vatansız Para, Ruslara karşı Çerkezleri ayaklandırmıştı. 1864 yılında yaşanan ayaklanmada Ruslar on binlerce Müslüman Çerkez'i katletmiş, 400 bin kadarını da Osmanlı topraklarına sürmüştü. Sürgün edilenlerin ancak yarısı hayatta kalmayı başarmıştı.

Evliya Çelebi, Çerkezlerin içinde yaşayan bir Yahudi aşiretinden bahseder. Bunlar Müslüman gibi ibadet etmelerine rağmen İslam'ın esaslarını bilmezlermiş. Çerkezler onları "Çufut" olarak adlandırmış. Çufut, bir zamanlar Kuzey Kafkasya'daki Dağ Yahudileri için kullanılan Türkçe

<sup>8</sup> <https://jinepsgazetesi.com/2009/05/oppenheim-kumpanyasi/>

bir terimmiş. Çufutlar çoğunlukla Dağıstan bölgesinde yaşarmış (Kâtib Çelebi 1732, s. 403). Müslüman Çerkez ayaklanmasını muhtemelen bu kripto Yahudiler tetiklemişti. Çerkez Göçü'nü Oppenheim Kumpanyası düzenlediğine göre, sürgünde kimlerin kurtulmasına öncelik vermişlerdir onu da siz düşünün!

93 Harbi olarak anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda da Oppenheim Kumpanyası'nın büyük rolü vardır. Borçların geri ödenmesi için kurulan Osmanlı Bankası'nı da bu Kumpanya kurmuş ve 93 Harbinde de Osmanlı'ya borç vermiştir. 93 Harbi yine Çarlık Rusya'sını zayıflatmak için tezgâhlanmıştır. Rusya, I. Petro (Deli Petro) döneminde Avrupa ülkelerini taklit ederek hızla sanayileşmeye başlamıştı. Ruslar, 1874-1875 yıllarında, Avrupa ile on yıl önce yaptıkları serbest ticaret anlaşmasını tersine çevirerek sanayilerini koruma altına almış, hammadde satıp mamul ürün alan ülke konumundan kurtulmaya başlamıştı. 1875'den itibaren demiryolu yapımına hız vererek ülke içi pazarları birbirine ve limanlara bağlamaya başlamışlardı. Rusların durdurulması gerekiyordu. Osmanlı her zaman olduğu gibi yine bu maksatla maşa olarak kullanılmıştı. Osmanlı'yı bitiren 93 Harbinin gerçek hikâyesi de budur.

## **Max von Oppenheim ve 1'inci Dünya Savaşı**

Osmanlı tarihinde bu aileden çok önemli bir isim daha var; Max (Freiherr/Baron) von Oppenheim. Max Oppenheim, Yahudi kökenli bir banker ailenin çocuğu olarak 1860'da Köln'de dünyaya gelmişti. Ailesi 1858'de Katolik inancına geçmişti.<sup>9</sup> Bu arada küçük bir bilgi verelim. Sabetay Sevi'nin reenkarnasyonu olarak dünyaya geldiğini iddia ederek Sabetayizmden sonra Yahudi Frankist tarikatını kuran Jacop Frank, 1700'lü yılların sonunda müritlerini Katolik gibi görünmeye davet etmiş, 1800'lerin başında Avusturya, Çekya ve Almanya topraklarında yaşayan bir kısım Yahudi frankist olmuştu. Belki de Oppenheimler da onlardan biriydi? Bilmiyoruz.

Max Oppenheim, 1896 ile 1910 yılları arasında Kahire'deki Alman Konsolosluğu'nda ataşe görüntüsünde çalışan, Arap ülkelerini çok iyi tanıyan, Arapça bilen ve Kayzer II. Wilhelm'e dahi doğrudan rapor yazabilecek yetkiye sahip çok üst düzey bir casustu. Max von Oppenheim 05 Temmuz 1898'de Alman Şansölyesi Chlodwig Carl Viktor Fürst zu Hohenlohe'ye yazdığı bir raporda, Müslümanlar arasında yardımlaşmanın güçlü olduğunu ve eğer Osmanlı sultanına cihat ilan ettirebilirse 260 milyon Müslümanın Almanya'nın Doğudaki hedeflerine ulaşması konusunda faydalı olabileceğini belirtmişti. Bu gibi raporlar Kayzer üzerinde büyük bir etki bırakmış ve bilhassa Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ve başlarında Kayzer, Müslümanları isyana teşvik ve tahrik fikrine iyice sarılmaya başlamıştı. Nitekim Kayzer II. Wilhelm, Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesinden iki gün önce, 30 Temmuz 1914'te Almanya'nın Petersburg Büyükelçiliğinden gelen bir telgrafın kenarına şu notu düşmüştü: "...Türkiye'deki ve Hindistan'daki ajanlarımız bütün Müslüman dünyayı, bu nefret edilen, yalancı, vicdansız, alçak halka (İngilizler) karşı ve vahşiliğe karşı

---

<sup>9</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Max\\_von\\_Oppenheim](https://en.wikipedia.org/wiki/Max_von_Oppenheim)



ayaklanmayı uyandırmak zorundalar; çünkü eğer biz kan kaybından ölecek olursak İngiltere en azından Hindistan'ı kaybetmelidir" (Kautsky vd., 1921: 132).<sup>10</sup>

**Anlaşılacağı üzere Alman Kralı da savaşa girme konusunda Enver Paşa gibi kandırılanlardan biriydi. Enver Paşa'yı da "savaşta Ruslar yenilince bu günkü Azerbaycan topraklarından Urumçi'ye kadar bütün Türkistan bölgesi Osmanlı'nın olacak" diye kandırmışlardı. Bu büyük Türk imparatorluğu havucu 1864 yılından günümüze değerini hiç yitirmeden iş görmeye devam etmektedir.**



*Enver Paşa. Fotoğraf: RAYHABER*

Tarihin tozlu sayfalarına geri dönelim. Max von Oppenheim'in, Enver Paşa'ya yazdığı 27 Ekim 1914 tarihli mektuptan, ikilinin Binbaşı Enver'in Berlin Askeri Ataşeliği döneminde Almanya'da tanışmış oldukları anlaşılıyor. Oppenheim, mektubunda Enver Paşa hakkındaki haberleri Sarre ailesinden aldığını yazıyor. Enver Paşa, Friedrich Sarre ve eşi Marie Sarre ile Berlin'deki askeri ataşelik yıllarında tanışmıştır. Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı yenilgisinden sonra Almanya'ya kaçtığında da Sarre'lerin evinde kalmıştır.<sup>11</sup> İlginç bir bilgi daha verelim: Binbaşı Enver'in Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı gerilla muharebesi yönetirken, Alman bir sevgiliye yazılmış havası veren ama içinde ciddi istihbarat bilgileri içeren mektuplarda<sup>12</sup> adı geçen sevgili rolündeki kadın Friedrich Sarre'nin eşi Marie Sarre'dir. Enver

<sup>10</sup> Melih Uysal, "Alman İmparatoru Kayzer II. Wilhelm'in Osmanlı İmparatorluğu'nu Birinci Ziyareti (1889) Bağlamında Hükümdar Ziyaretlerinin Devletlerarası İlişkilere Etkileri Üzerine", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi-5, 21-24 Mayıs 2021, Bildiri Tam Metinleri, S-247

<sup>11</sup> Kadir Kon, "Max von Oppenheim'dan Enver Paşa'ya Bir Mektup ve Tarihi Önemi", Mukaddime, 2022, 13(2), s. 261-277.

<sup>12</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=\\_C34Czk6UNQ](https://www.youtube.com/watch?v=_C34Czk6UNQ)



Paşa, bu mektupla bilgi verme işini uzun yıllar devam ettirmiştir.<sup>13</sup> Sarre ailesi, Fransa'dan Almanya'ya göç etmiş Huguenot kökenli zengin bir ailedir. Frederick Sarre, İslam sanatı uzmanı bir oryantalisttir. Planlanan savaşta Müslümanların nasıl kullanılabileceği konusunda Max von Oppenheim'e yol göstermektedir. Büyük ihtimalle Enver Paşa'yı 1911 yılında İtalyanlarla savaşa Trablusgarp'a gönderen bu ekiptir.



*Kaynak: STRATURKA*

Taşları yerine oturtmak için bilgi vermeye devam edelim. 22 Aralık 1909 tarihinde II. Wilhelm, Enver Paşa adına bir akşam yemeği düzenlemiştir. Yemek esnasında Kayzer: "Gelecekte Türk Orduları'nın Kumandanı işte. Başarılarından ve anlayışından dolayı ona teşekkür ederim. Sevgili binbaşım, Osmanlı Ordusunu yaşlı eğitimsiz paşalardan kurtarma vakti gelmiştir sanırım. Siz de isterseniz von der Goltz Paşa'yı ve onun ile birlikte modern donanımları sizin ordunuzun hizmetine verebilirim. Sanırım gelecekteki bir savaşta ortak düşmanlarımızdan biri tarihte olduğu gibi Rusya olacaktır." demiştir.<sup>14</sup> Max von Oppenheim da bahse konu mektubunda, Enver Paşa'yı Türk Ordusu'nun başkomutanı olmasından dolayı tebrik ediyor. Bu bilgiler ışığında, Enver Paşa'nın Türk Ordusunun başına geçmesinin önceden planlandığı yorumunu rahatlıkla yapabiliriz.

Almanlar, sonradan Teşkilat-ı Mahsusa'ya dönüşecek, "İslam Birliği" (İttihat-ı İslam) propagandası yapacak bir örgütün temellerini 1907 yılında atmışlardı.<sup>15</sup> Bize göre ön planda

<sup>13</sup> Jonathan Claymore McCollum, "The Anti-Colonial Empire: Ottoman Mobilization and Resistance in the Italo-Turkish War, 1911-1912", A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History, 2018

<sup>14</sup> Elmas Merve, I.Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti Üzerinde Yahudi Etkisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya 2020,S55

<sup>15</sup> Özakıncı Cengiz, *Türkiye'nin Siyasi İntiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı*, İstanbul, 14. Basım Ekim 2007, Otopsi Yayınları, S-203

Almanlar varmış gibi gözükmesine rağmen bir ihtilal örgütü olan Teşkilat-Mahsusa'nın kurulmasındaki fikir ve finans Vatansız Para'ya aittir. Bu ihtilal örgütü, dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde, planlandığı üzere darbe ile Binbaşı Enver'i önce Erkan-ı Umumiye Reisi (Genelkurmay Başkanı) sonra da Harbiye Nazırı (Savunma Bakanı) yapmış, bir posta memuru olan Talat Efendiyi ise Sadrazam (Başbakan) koltuğuna oturtmuştur. Tarihte bu kadar hızlı yükselen başka siyasetçi yoktur.

Osmanlı devletinden habersiz kurulan Teşkilat-ı Mahsusa, Enver Paşa uygun pozisyona gelince resmîyet kazanmış ve Max von Oppenheim'in Kasım 1914 yılında yazdığı 136 sayfalık, "Düşmanlarımızın elindeki İslam Bölgelerinde İhtilaller Çıkartılmasına İlişkin Memorandum (Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde)"u hayata geçirmek için Alman Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Şark İstihbarat Birimi (Nachrichtenstelle für den Orient) altında çalışan bir unsur haline getirilmiştir.<sup>16</sup> Max von Oppenheim da 1915'te İstanbul'a gelmiş ve operasyonun başına geçerek bizzat yönetmiştir.<sup>1718</sup>

Yine Max von Oppenheim'in Enver Paşa'ya yazdığı mektuptan Osmanlının savaşa girmesinin önceden planlandığını anlıyoruz.<sup>19</sup> Muhtemelen Enver Paşa, kendisinin de içinde olduğu bu gizli örgütlenmeye Osmanlı'yı savaşa sokma sözü vermişti.



Anlayacağınız Vatansız Para'nın küresel istihbarat çetesi, kurguladıkları oyundaki baş aktörleri önce devşiriyor ve sonra onların önünü açarak arzu edilen pozisyona getiriyordu. Bu devşirilen insanların vatan severliğinden şüphe etmemek lazım. Ancak bu gafiller, vatanlarına hizmet ettiğini zannederek büyük oyunun içinde birer maşa olduklarının dahi farkına varamamışlardı.

Max Oppenheim Alman casusu gibi gözüküyordu ama asıl casusluk yaptığı merkez, Vatansız Para idi. Amacı, Vatansız Para'nın planladığı şekilde İtilaf ve İttifak devletleri arasında

<sup>16</sup> Kadir Kon, "Max von Oppenheim'dan Enver Paşa'ya Bir Mektup ve Tarihi Önemi", Mukaddime, 2022, 13(2), s. 261-277.

<sup>17</sup> Jenkins Jennifer L., *The German Moment in 1918*, University of Toronto

<sup>18</sup> Özakıncı Cengiz, *Türkiye'nin Siyasi İhtiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı*, İstanbul, 14. Basım Ekim 2007, Otopsi Yayınları, S-199

<sup>19</sup> Kadir Kon, "Max von Oppenheim'dan Enver Paşa'ya Bir Mektup ve Tarihi Önemi", Mukaddime, 2022, 13(2), s. 261-277.

cerayan edecek olan Birinci Dünya Savaşı'na İttifak tarafını yani Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı'yı hazırlamaktı. Karşı tarafı da başka casuslar savaşa hazırlıyordu. Unutmayın timsahın çeneleri böyle çalışır. Planlanan bu savaş sonrasında imparatorluklar parçalanacak, krallar devrilecek ve Cumhuriyetle yönetilen ulus-devlet sistemine geçilecekti. O zamanlardaki yeni dünya düzeni buydu. Enver, Talat ve Cemal Paşalar bu tezgâhı görememişlerdi. Zaten görmüş olsalar, yaptıkları işler hain olarak anılmalarını gerektirir.

Eğer bugün de Vatansız Para kurmak istediği yeni dünya düzeninde birilerini maşa olarak kullanmak istiyorsa bu kimseleri aşağılarda bir yerlerde aramamak gerekir. Vatansız Para çavuşluktan birini alıp devletin tepesine koyabilir. Veya kendi istihbarat organlarından biri olan Stratfor'un kurucu Başkanı George Friedman'a, Türkiye'ye geldiğinde şoförlük yapan birini, en kilit kurumun başına oturabilir. Emin olun bu kimseler de devşirildiklerinin farkında değildir. Küresel bir projede Türkiye'ye hizmet ettiklerini zannederler. Ama sonuç; Enver, Talat ve Cemal paşaların düştüğü durumdan farklı olmayacaktır. Biz uyaralım, kararı onlar versin.

## Dehşet Dengesi Kuruluyor

Bu tarihi bilgilerden sonra nükleer silah yapmakla görevli olan ekibin başına getirilen J. Robert Oppenheimer'in diğer Oppenheimerler gibi bir casus olup olamayacağı konusunda herhalde bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Şimdi gelelim J. Robert Oppenheimer'in gerçek vazifesinin ne olduğunu keşfetmeye.



*Fotoğraf: ICAN*

İkinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Almanlar teslim olmuştu. Nükleer silah üzerinde çalışmadıkları anlaşılmıştı. Ama Robert Oppenheimer ve ekibi bomba yapımına devam etti. Japonlar da yenilgiyi kabullenmişti. Yavaş yavaş ana adalarına doğru çekiliyorlardı. Savaşın

sonucu belli olmasına rağmen ABD, Hiroşima ve Nagazaki'ye birer atom bombası atarak savaşı sonlandırdı.

Savaş sonrası kurulan barış masasının lideri ABD idi. Bu masada günümüzde de devam eden dünya düzeni kurulmuştu. Bu düzenin ana aktörleri Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslar üstü örgütlerdi. Patron ABD gibi gözükmesine rağmen bu uluslar üstü örgütlerin tamamının kontrolü Vatansız Para'daydı. Fakat sadece bu uluslar üstü örgütler kullanılarak dünya şekillendirilemezdi. Vatansız Para'nın işlerin kendiliğinden yürümesini sağlayacak diyalektik bir dengeye ihtiyacı vardı.

Vatansız Para, yolunu açmak için her zaman diyalektik dengeyi kullanır. Tez ve anti-tez çarpıştırılır oradan senteze ulaşılır. Tarafların mutlaka çatışması gerekmektedir. Vatansız Para ancak tarafların gücünü birbirine karşı kullanarak kendi yolunu açabilir. Bu mantıktan hareketle savaş bitse de Vatansız Para yine iki düşman kutup yaratmalıydı. Bu iki düşman, birbiriyle mücadele ederken Vatansız Para yolunu açacak nihai dünya düzenine bir adım daha yaklaşmış olacaktı. İşte bu amaçla Soğuk Savaş ve iki kutuplu dünya düzeni planlandı.



*Beria ve Stalin. Fotoğraf: Abkhaz World*

6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atıldıktan 16 gün sonra Stalin, Sovyetler Birliği nükleer programının başına gizli polis şefi Lavrentiy Beria'yı getirmişti. Beria, ABD'den nükleer silahın sırlarını çalmakla görevliydi; beş yıl içerisinde nükleer silah yapacaktı.



## Acımasız Katil

Burada Lavrentiy Beria, karakteri üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Beria bir Bolşevik'ti ve komünizm ideolojisinin mülksüzleştirme hedefinin uygulayıcılarının en önemlisiydi. Bolşevik Devrimi ile Çarlık Rusya'sı yıkılıp yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kurulunca özel teşebbüse son verilmiş, şahısların elindeki fabrika, atölye, işyeri, şirket, toprak gibi bütün üretim araçlarına el koyularak devletleştirilmişti. Elinden malları alınan insanlar direnç gösteriyordu. Bu direnci kırmakla görevli en önemli aktör Stalin'in polis şefi Beria idi. Beria, "Halkımızın iradesine, Lenin ve Stalin'in partisinin iradesine karşı el kaldırmaya kalkışan herkesin acımasızca ezileceğini ve yok edileceğini" söylüyordu ve öyle de yaptı. Rejime karşı gelebileceği düşünülen, iş insanı, akademisyen, yazar, sanatçı, din adamı, asker, polis kim varsa milyonlarca insan öldürüldü. Bir o kadarı da Gulag adı verilen Sibiry'a'daki kamplara sürüldü. Böylece Rusların yerli ve milli burjuvazi ve aristokrasisi yok edildi.



*GULAG – “Glavnoje Upravlenje Lagerej – Ana Kamp Yönetimi” Fotoğraf: Muzeum Obeti Komünizmu*

Stalin'in ölümünden sonra Beria, 1953'de Başbakan birinci yardımcısı olmuştu. Bu dönemde liberalleşme kampanyası yürütmeye başlamıştı. Bolşeviklikten arınmaktan bahsediyordu!

ABD ile stratejik barış ve iş birliğinin ülkeye zenginlik getireceğini söylüyordu!<sup>20</sup> Komünizmin yerleşmesi için milyonlarca insan öldüren bu Bolşevik kripto katil, kısa süre sonra niçin liberalleşmekten bahsetmeye başlamıştı dersiniz? Rusların ellerindeki bütün mallara çökmüşlerdi. Liberalleşme ile birlikte bu malları artık Vatansız Para'nın şirketlerine özelleştirme yoluyla satabilirlerdi. Maalesef Beria'nın bu hayali, Mihail Gorbaçov ve Boris Yeltsin dönemlerinde gerçekleşebildi. Hatırlayın Gorbaçov, Vatansız Para'nın dünyaya şekil verdiği en önemli örgütlerden birisi olan ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR – Council on Foreign Relations)'in bir üyesiydi. Bizim yeni Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan da CFR üyesiymiş! Allah Allah!



*Hafize Gaye Erkan, President, First Republic Bank, Notable Women of Banking & Finance. Fotoğraf: CRAINS NEW YORK BUSINESS*

Beria, Çin'deki iç savaşta Mao Zedong'u da desteklemişti. Sovyet işgali altında olan Mançurya'yı Çin Komünist Partisi'nin kullanmasına izin verdi. Böylece bu bölgeden Mao'ya silah ve para yardımı ulaştırılmasına imkân tanıyarak komünistlerin iktidarı ele geçirmesine yardım etmişti.<sup>21</sup>

Biliyorsunuz daha önce yazmıştık. Komünizm ideolojisi yerli ve milli sermayeyi mülksüzleştirmek için kullanılır. Mao'nun Çin'deki görevi de buydu. Mao'nun başdanışmanı ve akıl hocası Yahudi asıllı Amerikalı gazeteci Sidney Rittenberg idi. Bir başka Yahudi Israel Epstein de bu dönemde Çin'in maliye bakanlığı görevini üstlenmişti. Ayrıca Mao'nun ordusunda iç savaşta gönüllü olarak savaşan çok sayıda Yahudi asıllı komutan da vardı. İşte Çin'deki mülksüzleştirme işini bu ekip kotarmıştı.

Beria, Kırım'daki Tatar Türklerini de sürgüne gönderen adamdı. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra orta ve doğu Avrupa ülkelerindeki komünistlerin darbe ile yönetimleri ele geçirmesini de

<sup>20</sup> [https://www.jewage.org/wiki/en/Article:Lavrentiy\\_Beria\\_-\\_Biography](https://www.jewage.org/wiki/en/Article:Lavrentiy_Beria_-_Biography)

<sup>21</sup> <https://www.deathofcommunism.com/exposing-the-jewish-criminal-lavrentiy-beria/>

o örgütlemişti.<sup>22</sup> Ne hikmetse bu ülkelerde iktidara gelen komünist liderlerin de çoğunluğu Yahudi kökenliydi.

Milyonlarca insanı ölüme ve sürgüne gönderirken Beria'nın Yahudilere hep yardım etmesi, onları kurtarması kendisinin de kripto Yahudi olarak anılmasına neden olmuştu. Beria ismi zaten İbrani kökenli bir kelimeydi. Beria, Stalin gibi Gürcü kökenliydi ve Stalin'in çocuklarıyla Yiddişçe konuşabiliyordu.<sup>23</sup> Beria, muhtemelen Gürcistan bölgesindeki Dağ Yahudilerinden birisiydi.

Lavrentiy Beria, Nisan 1942 yılında Yahudi Antifaşist Komitesi (The Jewish Antifascist Committee-JAC)'nin kurulmasına önyak olmuştu. Bu komitenin görevi, yurtdışında, özellikle Amerika ve İngiltere gibi devletlerde Yahudilerle kişisel temaslar kurarak, Sovyetlere destek sağlamaktı. Rus istihbarat örgütü KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti – Devlet Güvenlik Komitesi)'nin de kurucusu Beria idi. Bu karanlık kutu, emrindeki Bolşevik kriptolarla, Almanya'daki kripto Spartakistler ile temas kurmuş, onlar sayesinde J. Robert Oppenheimer ve Klaus Fuchs gibi casuslara ulaşmıştı. Vatansız Para, uluslararası çalışan bu istihbarat yapılanması sayesinde nükleer sırları ABD'den çalarak Sovyetler Birliği'ne aktarmayı başarmıştı. Netice itibariyle 29 Ağustos 1949 tarihinde Sovyetler Birliği ilk nükleer bomba testini başarıyla gerçekleştirdi. Sovyetlerin de nükleer silaha erişmesi silahlanma yarışını başlattı.

## **Soğuk Savaş Diyalektik Dengesi**

Daha 1946 yılından itibaren Sovyetler Birliği, nükleer reaktör kurup plütonyum üretmeye başlamıştı. ABD ve müttefiklerinin Sovyetler Birliği'nin nükleer çalışmalarından haberi vardı. Müttefiklere Sovyetlerin nükleer silah yapmayı başardığı istihbaratı iletilince bir ittifak kurma ihtiyacı kendiliğinden hâsıl olacaktı. Nitekim aynen böyle yapıldı. Sovyetlerin nükleer silah yaptığını öğrenen 12 ülke 04 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Anlaşmasını imzalayarak NATO'yu kurdu. Tahminler doğrudu. Sovyetler beş ay sonra başarılı olan ilk nükleer patlamayı gerçekleştirmişti.

Nükleer sırlar Sovyetlere verilmeseydi, NATO kurulamazdı. NATO'nun kurulmasıyla silahlanma yarışı daha da hızlandı. 1952 yılında Klaus Fuchs'un hidrojen bombasının nasıl yapılabileceği konusunda Sovyetlere bilgi verdiği açığa çıkınca, ABD hidrojen bombası yapmaya karar verdi. Ondandan bir yıl sonra da Sovyetler aynı bombayı yaptı. Böylece taraflar daha gelişmiş, yıkım gücü daha yüksek derken, korkunç bir nükleer silahlanma yarışı içine girdiler.

Sovyetlerin nükleer silah yapması komünizmin yayılmasına da yardım etmişti. Komünizm yayılması ve Sovyetlerin yarattığı askeri tehdit, diğer batılı ülkeleri de NATO'ya üye olmaya zorladı. Türkiye ve Yunanistan 1952 yılında NATO'ya üye oldu. 09 Mayıs 1955'de Batı Almanya'nın da NATO'ya alınmasıyla, Doğu Avrupa ülkeleri büyük bir tehditle karşı karşıya

<sup>22</sup> [https://www.jewage.org/wiki/en/Article:Lavrentiy\\_Beria\\_-\\_Biography](https://www.jewage.org/wiki/en/Article:Lavrentiy_Beria_-_Biography)

<sup>23</sup> <https://www.deathofcommunism.com/exposing-the-jewish-criminal-lavrentiy-beria/>

birakıldı. Bu tehdit sayesinde Sovyetler Birliđi, 14 Mayıs 1955'de Dođu Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya ve Romanya'nın katılımıyla Varşova Paktı'nı kurmayı başardı. Böylece Sođuk Savaş başlamış oldu. Artık dünya Dođu ve Batı blokları arasında karpuz gibi ikiye bölünmüştü. Bir tarafta kapitalizm ve onun askeri örgütü NATO, diđer tarafta komünizm ve onun askeri örgütü Varşova Paktı vardı. İşte Vatansız Para'nın istediđi şey tam da buydu.



*Kaynak: Sutori*

1950 yılında Amerikalı Senatör Joseph McCarthy, “Dışışleri Bakanlığında Yuvalanmış” 205 komünisti içeren bir listenin elinde olduğunu söyleyerek komünist avı başlatmıştı. Bu komünist avı kısa sürede bütün NATO ülkelerine yayıldı. Herkes olmayan komünistleri arıyordu. Nükleer silah yarışı bütün batılı ülkeleri korkutmuş herkes ABD'nin koruma şemsiyesi altına girmek istiyordu. İşte bu ortamda Vatansız Para, serbest piyasa ekonomisi, özel teşebbüs ve özelleştirme diyerek giderek Batı Bloğundaki devletleri küçültmeye başladı. Özelleştirmeler yoluyla devletin malları önce milli görünlü burjuvazinin eline geçiyordu. Böylece ülke içindeki kendi adamlarına sermaye transferi yapılmış oluyordu. Sonra da bu malların işe yaranları küresel sermaye tarafından toplanıyordu. Zaten bütün iş adamları kredi ihtiyacı sebebiyle Vatansız Para'nın finans kurumlarına mahkûmdu. Bu mahkûmiyet, önemli şirketlerin kontrolünün yavaş yavaş Vatansız Para'ya geçmesini sağlıyordu. Yabancı sermaye çekmek kalkınmanın temeliydi, ekonomi öğrencilerine bu öğretiliyordu; herkes malını satmanın peşindeydi. Ama yabancı sermaye yatırımları ülkeye artık değer bırakmıyor, kâr transferi amacıyla kullanılıyordu. İşe yaradığı tek alan ucuz iş gücüne istihdam yaratmaktı. Bu operasyona direnenler komünistlikle suçlanıyor ve tasfiye ediliyordu. Plan, Batı Blođu ülkelerde tıkr tıkr işlemişti.

Dođu Bloğunda ise tam tersi yönde bir operasyon yürütülüyordu. Komünizm ideolojisi geređi devletleştirme yoluyla bütün mallar devletin tekelinde toplanıyor, milli sermaye, milli burjuvazi ve milli aristokrasi yok ediliyordu. İşlem tamamlandıktan sonra Dođu Bloğunda ilk açılım Çin'de başladı. Komünist uygulamalar sebebiyle Çin açılıktan kıvranıyordu. 1971 yılında Vatansız Para'nın beyin takımından Henry Kissinger, Çin'e giderek ülkenin kapılarını küresel sermayeye araladı. Böylece küresel sermaye, karın tokluđuna çalışacak milyonlarca işçi bulmuş oldu. 1991 yılına gelindiğinde de Dođu Blođu dağıldı ve Sovyetler Birliđi parçalandı. Bađımsızlıklarını kazanan devletler hızla kapitalizme entegre olmak için bir yarışa girdiler.



Devletin elindeki mallar özelleştirme adına haraç mezat satıldı. Bu ülkelerde şahısların elindeki sermaye birikimi yoktu. Herkes maaş ile çalışan ya memur ya da işçiydi. Siyaset içine sızmış kriptolar ve onların arkadaşları bir dolara satılan fabrikaları topladılar. Yurt dışından ancak kriptolar kredi bulabiliyordu. Dolayısıyla haraç mezat satılan mallara onlar kondu. Bu süreçte Doğu Bloğu ülkelerinin tamamında “oligark” adı verilen zenginler türedi. Ne hikmetse Macaristan’dan Kazakistan’a kadar bütün ülkelerdeki oligarklar hep Yahudi asıllıydı. Aslında bu sonradan zengin olma tipler, malın gerçek sahibi değil Vatansız Para’nın CEO (Chief Executive Officer – İcra Kurulu Başkanı)’larıydı. Doğu Bloğunda da operasyon başarıyla tamamlanmıştı.



Uzun lafın kisası, Vatansız Para kurduğu “Soğuk Savaş Diyalektik Dengesi” ile yaklaşık 40 senede hem Doğu hem de Batı Bloğu ülkelerini donuna kadar soymuştu. Hiçbirinde yerli ve milli sermaye kalmamıştı. 2020 yılına gelindiğinde üç büyük yatırım şirketi “BlackRock”, “The Vanguard” ve “State Street”in yönettiği fon miktarı 20 trilyon doları aşmıştı.<sup>24</sup> Dünyanın bütün ülkelerindeki büyük şirketlerin neredeyse tamamı Vatansız Para’nın kontrolündeydi.

Vatansız Para, dünyayı tamamen ele geçirmek üzeredir. Bu işi Yahudi inancını istismar ederek, aramıza sızmış kriptolar vasıtası ile başarmıştır. Bu oyundaki kilit oyuncu Yahudiler değil kriptolardır. Geldiğimiz noktada Yahudiler de bizler gibi Vatansız Para’nın kölesi olmak üzeredir. Kriptolar ise kendilerinin kurtulacağını zannetmesin, dijital kölelik başladığında onların da durumu bizlerden farklı olmayacak.

## **Kripto Aydınlikçılar Ne İstiyor?**

Bu kadar geniş analizden sonra kripto Aydınlikçıların “NATO’dan çıkalım” kampanyasına anca sıra geldi. NATO denilen askeri örgüt, Vatansız Para’nın yukarıda anlattığımız soygun projesinin ana unsuru olan Soğuk Savaş dengesini tetikleyen organdır. Soğuk Savaş biteli 32 yıl oldu. Ancak NATO halen yaşamaya devam ediyor ve üstelik Ukrayna-Rusya savaşından sonra da yeniden önem kazandı ve yeniden genişlemeye başladı. 04 Nisan 2023’de Finlandiya’nın katılımıyla üye sayısı 31’e çıktı. 32’nci üye olacak İsveç’in katılımını ise şimdilik Türkiye önlüyor.

<sup>24</sup> Turgay Gül, “Tanımadığınız Patronlarınızla Tanışın-Yahudiler”, Şıra Yayınları, 1. Baskı Aralık 2022, S-149  
Sayfa 21 / 30

NATO, kripto Aydınlikçuların iddia ettiđi gibi ABD'nin tam kontrolünde bir örgüt deđildir. NATO'nun askeri kanadına Amerikalı bir orgeneral komuta eder ama NATO Genel Sekreterini Vatansız Para'nın atadıđından emin olabilirsiniz. NATO aynı BM, DB ve IMF gibi uluslar üstü bir örgüttür. Sürekli genişleyen, hedef ülkelere tehdit oluşturan ve Vatansız Para'nın dünya jandarmalıđına soyunan askeri bir örgütten bahsediyoruz. Kripto Aydınlikçular NATO'dan çıkalım diyerek böylesine büyük bir tehdidi karřımıza almak istiyorlar. Acaba neden?

Hemen řu hususu bir kere daha hatırlatarak konumuza devam edelim. Birinci Dünya Savařı esnasında Çarlık Rusya'sında ayaklanma çıkartarak ülkeyi savař dışında bırakan, imparatorluđu parçalayarak federal devletçiklere bölen, Bolşevik ekibin liderleri Lenin, Troçki ve Beria gibi kriptolardır. Aynı yapının Alman kanadı olan Spartakistler benzer řekilde Birinci Dünya Savařı esnasında Almanya'da işçi grevleri ile isyan başlatıp, orduların yenilgisini sağlamış ve böylece Alman ve Avusturya Macaristan İmparatorluklarını parçalamışlardır. Bizim kripto Aydınlikçular ise Spartakistlerin Türkiye versiyonudur. Hepsi nasıl bir tezgâhsa Almanya'daki o tezgâhtan geçer.

Vatansız Para, Siyon Liderlerinin Protokolleri kitabında ne diyordu: “...Bize saldıranlar arasında bizim tarafımızdan kurulan yayın organları da bulunacaktır. **Fakat onlar özellikle bizim önceden deđiřtirmeyi kararlařtırdığımız noktalara saldıracaklardır. Bizim kontrolümüzden geçmeden tek bir tebliđ halka ulaşmayacaktır...**”

Vatansız Para'nın kurup yaşattıđı, muhalif görünümlü bir yayın organı bir kampanya başlatırsa bu işte bir bit yeniđi var demektir. Anlařıldıđı kadarıyla Aydınlikçular Türk kamuoyunun kulađına NATO'dan çıkma fikrini aşılama ile görevliler. Büyük ihtimalle Türkiye NATO'dan kendi isteđiyle çıkmaz. Karřılıklı restleşme olur, bizi NATO'dan Vatansız Para atar. NATO'dan çıkma kararını alan yetkililer de kahraman gibi alkışlanır. Millet de bu kazıđı sevinerek kabullenir.

Vatansız Para Türkiye'yi NATO'dan dışlıyor. Bu planın üç sebebi olabilir:

## **Yeni Diyalektik Denge İhtiyacı**

Vatansız Para, bazılarının iddia ettiđi gibi tek dünya devletine gitmek istemiyor. Kendisinin bir ordusu ve polis teşkilatı yoktur. Tek dünya devletine giderse eninde sonunda halklar isyan eder ve Vatansız Para'yı yok ederler. Bu yüzden Vatansız Para, robot asker ve polisler yapana kadar, elektronik para ile dijital kölelik sistemini tam yerleřtiren kadar tek dünya devletine geçmeyecektir. Bence yüzyıllardır izlediđi stratejiye devam ediyorlar. Düşman kutuplar yaratarak, onların birbiriyle mücadelesinde paranın gücünü kullanarak ortamı şekillendirmeye devam edecekler. Dünya yeniden Soğuk Savař benzeri bir ortama dođru sürükleniyor. Bu sefer düşman tarafın lideri Sovyetler Birliđi deđil de Çin liderliđindeki BRICS ülkeleri olacak. Kurulmakta olan bu yeni iki kutuplu yapıda dengenin sağlanması için Türkiye'nin BRICS blođuna geçmesi gerekiyor olabilir.

## Müslüman Ükelere Liderlik

İkinci ihtimal, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)'nin devam ettirilmesidir. Biz bu projeye ilk Turgut Özal döneminde tanışmıştık. “Adriyatik’ten Çin seddine Türk dünyası” sloganı, bu projenin dile getirilmiş haliydi. Ünlü BOP haritasının bir benzerini önce FETÖ’cülerin elinde görmüştük. “Altın Nesil”, bu haritadaki ülkeleri İslam bayrağı altında toplayıp Türkiye’nin liderlik etmesiyle dünyaya hâkim olacaktı! Sonra kime hizmet ettiklerinin farkında olmayan bu gafillere darbe yaptırıp verdiler. Hepsi perişan oldu.

Daha sonra benzer haritayı SADAT’ın kurucusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süre danışmanlığını yapan Adnan Tanrıverdi’nin eline tutuşturdular. Arkadaş, Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adında bir konfederasyon kurulmasını uygun görüyor! Tabi böyle bir şey için NATO’dan çıkmak gerek.

Benzer bir şeyi başka kim söylüyor? Yeni Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan. Hafize Gaye Erkan kim? ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR)’nin bir üyesi. Vatansız Para’nın finans kurumlarında yapmış bütün kariyerini. Hanımefendi, 2017 yılında yaptığı bir konuşmada projeyi efendilerinin ağzından şöyle dile getiriyor: “Ortadoğu’daki ve bizim civar ülkelerdeki karışık bir duruma “tek çözüm Türkiye Birleşik Devletleri” imiş. Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye, bunu başaracak güçteymiş!”<sup>25</sup>



Aynı havucu Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri kullanılıyorlar. Siz bunu Turgut Özal’ın “bir koyup üç alma” hikâyesinden hatırlarsınız. Biz Birinci Körfez Savaşı’nda (1991) Irak’a

<sup>25</sup> <https://www.yenisafak.com/video-galeri/ekonomi/merkez-bankasi-baskani-olan-hafize-gaye-erkanin-sozleri-tekrar-gundem-oldu-turkiyeyi-united-states-of-turkey-olarak-goruyorlar-4537129>

girecektik, kurulacak federasyona Diyarbakır'ı koyacak, karşılığında da Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi alacaktık! Erdoğan'ı BOP eş başkanı yaptıklarında da aynı hikâye gündemdedi. Bir türlü vazgeçemediler bu hikâyeden.

Bu hikâyenin gerçekleşmesi için federal sisteme geçmek gerekir, yani anayasa değişikliği şarttır. Ulus-devleti koruyan anayasanın ilk dört maddesi ve Türklüğü tanımlayan 66'ncı maddesi değişmeden bu projeyi başlatamazsınız. Anayasa değişikliği için 360 milletvekili gerekiyor. AKP'nin bu sayıyı yakalaması imkânsızdı. 15 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesi CHP tarafından kurulan 6 + 1'li Masa tezgâhı bu sorunu çözmek içindi. Deva, Gelecek ve Saadet Partileri mecliste grup kurdular. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ekibe verdiği 35 milletvekili boşuna değilmiş! Bu 35 vekilin anayasa değişikliğine evet diyeceğine şimdiden emin olabilirsiniz. Anayasa değişikliğine MHP'nin hayır deme ihtimalini pek kaale almayın. Onun eksliğini HDP ve bazı CHP milletvekilleri dolduracaktır.



*Dr. George Friedman. Fotoğraf: Champions*

Başka kim söylüyor bu “Türkiye Birleşik Devletleri” hikâyesini? Jeopolitik analizler yapan ve uluslararası ilişkiler konusunda tahminler yürüten özel bir kuruluş olan Stratfor'un kurucu başkanı George Friedman. Bize göre Stratfor Vatansız Para'nın bir istihbarat organıdır. Wikileaks belgelerinde, MİT başkanı görevine gelen İbrahim Kalın'ın George Friedman ile ilişkili olduğunu görüyoruz. Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet Gazetesinde yazdığı bir makaleye göre ikili mektuplaşıyorlarmış. Friedman, bu ilişkinin gizli tutulmasını istiyormuş! Bir de



Friedman, 31 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul'u ziyaret ettiğinde şehir gezisini ona arabasıyla İbrahim Kalın yaptırmış?<sup>26</sup>

Küresel sermayenin istihbarat sözcüsü George Friedman, 27 Kasım 2019'da MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği)'in düzenlediği Vizyonerler Zirvesi toplantısında Türkiye'yi yere göğe sığdıramayan tarihi bir konuşma yapmıştı. Friedman, "Yürüyün kim tutar sizi, arkanızda biz varız" dedi aynı gün Libya ile Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. 02 Ocak 2020'de de TBMM, Libya'ya asker gönderme tezkeresini onayladı.<sup>27</sup> Anlayacağınız bizi Libya'ya yine yabancı bir istihbarat ajanı göndermişti!

Gelelim yeni Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a. Kendisi TSK'da astsubay olarak başladığı devlet kariyerinde Dışişleri Bakanlığına kadar yükselmiş biridir. Birileri onun elinden tutmamış olsa böyle bir yükseliş ancak filmlerde olur. Onun da aynı Hafize Gaye Erkan, İbrahim Kalın gibi seçilmiş birisi olduğunu anlıyoruz.



*2009 yılında, 27 yaşındayken Brüksel Parlamentosu'na giren en genç üye olan, 2015 yılında Ermeni Soykırımı'nı tanımayı reddettiği için partisinden ihraç edilen Mahinur Özdemir Göktaş. Fotoğraf: Rival Times*

<sup>26</sup> Barış Pehlivan, "AKP'deki Casuslar", Cumhuriyet Gazetesi, 2 Aralık 20121,

<https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/akpdeki-casuslar-1889427>

<sup>27</sup> Osman Başbüyük, "Aman dikkat Libya'da oyuna gelmeyelim... Birileri Türkiye'yi Rusya'yla savaşa itiyor", odatv.com, 06.07.2020

Bir de seçilmiş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız var: Mahinur Özdemir Göktaş. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu muhafazakâr hanımefendi Türkiye’de doğmamış, Türkiye’de okumamış, Türkiye’de yaşamamış, aynı zamanda Belçika vatandaşı, Belçika Hristiyan Demokrat Partiden milletvekili seçilmiş, Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yapacak kimse bulunamadığı için Belçika’dan ithal edilmiş!



*Soldan sağa; Cemal Paşa, Enver Paşa ve Talat Paşa. Kaynak: INDEPENDENT Türkçe*

Şunu söylemeye çalışıyorum; dünyanın yaşadığı paralelde Türkiye’yi de bir dönüşüme hazırlıyorlar. Yeni oluşturulan bakanlar kurulu, bu dönüşümü gerçekleştirmek için seçilmiş gibi gözüküyor. Bu yöneticilerimize şunu hatırlatalım: Enver Paşa’yı da “onlar” seçmişti. Bu seçilmiş üç ünlü paşanın bizi soktuğu Birinci Dünya Savaşı’ndan 6.162.778 km<sup>2</sup> toprak ve yaklaşık üç milyon insan kaybederek çıktık. Enver Paşa, savaştan sonra ülkeden kaçmadan evvel, Cemal Paşa’ya yaptığı bir itirafta, “paşam harbin bütün mes’uliyetlerini seve seve yükleyebilirim ve her zaman hesabını vermeye hazırım evet mefkûremiz şu idi ya Turan ya viran mukadderat böyleymiş yazık paşam yazık Siyonistlere alet olduk ve onların ihanetine uğradık.” demişti.<sup>28</sup> Vatansız Para ile iş tutarken açığız olmak ve şunu hiç unutmamak gerek. Onların nihai hedefi, eski Yunandaki gibi şehir devletleriyle yönetilen bir dünya yaratmaktır. Federasyon veya konfederasyon ile Türkiye’yi büyüteceğim derken paramparça

<sup>28</sup> Ömür Uzel, “Tarihe Geçen İtiraf”, Karakarga Yayınları, İlk Baskı 2020, S-78  
Sayfa 26 / 30

edersiniz. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da var, ona göre. Enver, Talat ve Cemal Paşaların vatanseverliğinden şüphemiz yok. Aynı şekilde şimdiki yöneticilerimizin de vatanseverliğinden hiç şüphemiz yoktur. Bizim görevimiz onları uyarmaktır; öncekiler gibi kandırılmasınlar diye.

## **Yunanistan ile Savaş**

NATO'dan çıkmamızı istemelerinin üçüncü ihtimali, bizi Yunanistan ile savaştırmak olabilir. İngilizler, bağımsızlık savaşı veren Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı Yunan ordusunu maşa olarak kullanmışlardı. İzmir'i size vereceğiz vaadi ile kandırılan Yunanlılar, 100 bin delikanlılarının canına mal olan bu felaketi hiç unutmazlar. O yüzden Türkiye'ye karşı hep temkinli olmuşlardır. 1974'de Kıbrıs'a asker çıkardığımızda savaşa müdahil olmamalarının nedenlerinden bir tanesi de bu korkudur. Aynı korku, 1996'da yaşanan Kardak Krizi'nde de etkili olmuş, geri adım atmalarını sağlamıştır. ABD'nin Dedeağaç'a asker yığması da Yunanlıların bu korkularını yenmeye yetmez. Yunanistan AB (Avrupa Birliği) üyesidir. Olası bir savaşta AB'nin geri kalan 26 üyesi Yunanistan'a yardım etmek zorundadır. Bu güven bile Yunanistan'ı tatmin etmez. Ama Türkiye NATO'dan çıkarsa ittifakın 30 üyesini arkasına alan Yunanistan işte o zamana cesaretlenebilir. Türkiye, NATO'dan çıktıktan veya atıldıktan en geç üç ay sonra Yunanistan ile savaştırılacaktır. Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasıyla eş zamanlı olarak yapılacak Yunanistan'ı savunmaya yönelik 5'inci Madde Harekât Planı Atina'nın bu maceraya atılmasını sağlayacaktır. İki ülke de NATO üyesiyken NATO'nun araya gireceği ve olası bir savaşı birkaç günde durdurulacağı varsayılıyordu. Türkiye NATO'dan çıktığında savaşın ne kadar süreceğini Vatanısız Para hariç kimse bilemez.

***Kuzey Atlantik Anlaşması Madde 5 – Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin***  
***Taraflar, Avrupa ve Kuzey Amerika'da, içlerinden birine veya birkaçına yapılan silahlı bir saldırının hepsine birden yapılmış olduğunu kabul etmiş ve böyle bir saldırı olması durumunda, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51'inci Maddesinde tanınan bireysel veya toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği yeniden tesis etmek ve muhafaza etmek amacıyla; bireysel ve diğer taraflarla birlikte hareket ederek, gerektiğinde silahlı güç kullanımı da dâhil olmak üzere, saldırıya uğrayan taraf veya taraflara yardım edecekleri konusunda anlaşmıştır. Herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyine bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığıında bu önlemlere son verilecektir.***

Bugün Ukrayna ile giriştiği savaşta Rusya Federasyonu'nun düştüğü durumu görüyoruz. Askerî açıdan dünyanın ikinci süper gücü gözükken Rusya, 16 aydır hiçbir ilerleme kaydedemedi. Kendi silahlarını yapma teknolojisine sahip bu koca ülke, Batı tarafından silah



yağdırılan Ukrayna karşısında bocalamaktadır. Türkiye'nin silah sanayindeki ilerlemesine bakmayın. Her ne kadar yerlilik oranının %70'leri aştığı söylene de Türkiye halen %100 dışa bağımlıdır. Yaptığımız hassas güdümlü mühimmatların, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) gibi yüksek teknoloji silahların içindeki çipler ve çeşitli elektronik donanımlar halen büyük oranda yurt dışından tedarik edilmektedir. Küçük Yunanistan ile girişilecek bir savaşta Vatansız Para isterse Türkiye'yi perişan edebilir. Tabi bu savaşta Yunanistan da perişan olacaktır. Bu durum Vatansız Para'nın işine gelir. Yunanistan yıkılıp borç batağında boğulmakla kalmaz bir de üstüne Ege'deki adalarını Elon Musk, Bill Gates gibi Vatansız Para'nın CEO'larına ucuza satmak zorunda kalır. Ama asıl olan Türkiye'ye olur.



Türkiye Doğu Akdeniz'i kaybeder. Kuzey Irak'ta Barzanistan'ın resmen ilanına boyun eğmek zorunda kalır. Türkiye parçalanır, Güneydoğu kopar. Suriye'de etki alanımızı yitiririz. Hatay elimizden gider. Barzanistan, Hatay üzerinden Akdeniz'e çıkar. İşte kripto Aydınlikçılar NATO'dan çıkalım diyerek bu planın hayata geçmesini istemektedir.

Bu kötü senaryonun gerçekleşmemesi için Türkiye'nin karşısına aldığı tehdidi dengeleyebilmesi gerekir. Türkiye, NATO tehdidini hangi müttefiklerle dengeleyebilir? Kripto Aydınlikçılar BRICS ülkelerinden bahsediyor. Mesela BRICS üyesi Çin, Ukrayna savaşında Rusya'ya ne vermiştir? Bildiğimiz kadarıyla tek bir fişek bile vermediler. Bu gerçek ortadayken Çin'in müttefikliğine ne kadar güvenilebilir? Aralarında korkunç bir mesafe olan iki ülkenin lojistik hatlarının uzunluğu sebebiyle zaten müttefik olması mümkün değildir.

Rusya'ya gelince, Ukrayna karşısında daha kendi başının çaresine bakamayan bu ülke, Türkiye'ye olası bir savaşta nasıl yardım edecek? Türkiye'nin silahları NATO standartlarına uygundur. S-400 hariç Rusların hiçbir silahı bize uymaz. Kaldı ki Türkiye ile Rusya aynı



hinterlandı paylaşan iki rakip ülkedir. Ankara'nın Türk Cumhuriyetlerine olan ilgisi, Rusya için bir beka tehdididir. Moskova ve bizim içimizdeki kripto yapılar biz ne yaparsak yapalım, her fırsatta Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışacaktır. NATO'dan çıkan Türkiye, Rusya karşısında çok daha zayıf bir duruma düşer.



*BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri devlet ve hükümet başkanları 2014 G-20 zirvesi öncesinde Brisbane, Avustralya'da bir arada görülürken. Fotoğraf: WikiCommons*

Görüldüğü üzere NATO'dan ayrılma durumunda Türkiye'nin oluşacak tehdidi dengeleyecek Rusya veya Çin gibi ülkelerle kuracağı müttefiklik ilişkisi yeterli olmayacaktır. Bu gerçek tüm çıplaklığıyla ortadayken NATO'dan çıkılma demek, Batı'nın bize uyguladığı kuşatmayı kendi elimizle tamamlamak anlamına gelir.

Bir savaşta düşman karargâhında ajanınız varsa yenilmeniz zordur çünkü içeriden bilgi alır düşmanın planlarını bozarsınız. Türkiye'nin veto hakkı bu anlama gelmektedir. Veto hakkımızdan niçin vaz geçelim?

Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin birçoğunun Türkiye'ye karşı hasmane tavır takındığını biliyoruz. Ancak Türkiye'nin NATO üyeliği bize karşı yapılan operasyonları örtülü

olmaya zorlamakta, aıktan bir Őey yapmalarına engel olmaktadır. Trkiye NATO'dan ıktığı anda hepsinin eli rahatlayacaktır. Trkiye'ye tehdit Batıdan gelmektedir. Tehdidi karŐıya almak yerine iinde olmak yeėdir. Bizi atarlarsa ona yapacak bir Őey yok. Ama hi olmazsa bu durumda, diėer yeler gereėi grecek ve NATO zayıflayacaktır.



*"NATO'dan ıkarsak domates, patlıcan, biber fiyatları dŐer. nk NATO'nun mazotu yok, elektrik enerjisi yok, doėalgazı yok" Kaynak: Aydınpost*

Doėu Perinek diyor ki; "NATO'dan ıkarsak domates patlıcan fiyatları dŐer. nk NATO'nun mazotu yok, elektrik enerjisi yok..." Yaveri Ethem Sancak da "dengeyi savunmak gnahtır" diyor ve ekliyor, "NATO'da benzin de yokmuŐ". Fikrini byle gzel argmanlarla destekleyen bir ikiliyi ilk defa gryorum. Glsek mi aėlasak mı? Mevcut dnya dengelerinde NATO'dan ıkalım demek, NATO'ya uŐaklık etmektir. Siz bunlar gibi olmayın. Yeni bir dnya dzeni kurulurken bekle ve gr politikası Őimdilik iyidir.