

Taktik Nükleer Savaş ve Kaosa Hazır Olun

Osman Başbüyük, Sun Savunma Net, 16 Nisan 2023



Rus yapımı kısa menzilli Iskander-K füzesi birkaç yüz mil uzaklığa nükleer harp başlıklarını taşıyabilir. Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı Fotoğraf Servisi/AP

Türkiye olarak seçimlere kilitlendik. Etrafımızda ne olup bitiyor göremiyoruz! Oysaki dünya kaynıyor! Küresel bir kaos kapıda, patladı patlayacak! Biraz nakit, biraz altın ve iki aylık gıda stokunuz olsa iyi olur.

Kendimizi, ailemizi ve ülkemizi yeni düzene hazırlayabilmek için neyin tezgâhlandığını görebilmek gerekiyor. Bu ise hiç de kolay bir iş değil. Dünyanın son 234 yılını neyin geldiğini görebilmeniz için dilim döndüğünce özetlemeye çalıştım. Taktik nükleer savaş ve kaos senaryosu başka türlü anlaşılamazdı.

DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 22 Mart 2023 tarihinde Moskova'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde Putin'e, "**Şu an dünyada yüzyıldır benzeri görülmeyen bir değişim var, bu değişimi biz birlikte yöneteceğiz**" demişti. Gerçekten de dünya çok büyük bir değişime gebe. Ama bu değişimi kim yönetecek ve nasıl bir dünyaya evrileceğiz işte orası meçhul?



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paydaşı Çinli lider Xi Jinping'i iki gün Moskova'da ağırlamıştır. Fotoğraf: AFP

Vatansız Para'nın görünen yüzlerinden Dünya Ekonomik Forumu kurucu başkanı Klaus Schwab ve Prens Charles (şimdi kral) Mayıs 2020'de yaptıkları ortak açıklamada bu değişimi "**Büyük Sıfırlama**" (**Great Reset**) olarak adlandırmışlardı.

Dünyada hiçbir köklü değişim kendiliğinden olmaz. Değişimler çok önceden planlanır, yönetilir ve hedefe ulaştırılır. Yüzlerce yıldır bu böyledir. Benim Vatansız Para,

kimilerinin ise küresel elitler veya küresel sermaye gibi değişik sıfatlarla tanımladığı gizemli bir yapı, yüzyıllardır dünyayı bu değişimlerle yönetmektedir.

Küresel arenada temelde üç aktör vardır: 1) Vatansız Para, 2) Devletler ve 3) Halklar. Bu arenanın horozu, hiç şüphesiz ki Vatansız Para'dır. Devletler, halkların güvenliği ve refahını sağlamak için vardır. Fakat Vatansız Para tarafından dayatılan değişimlere direnemezler. Bu oyunda Vatansız Para, halkları devlete karşı bir silah olarak kullanır; devletleri değişime mecbur eder ve sonra yeni şeklini almış devletleri kendi halklarının başına bekçi olarak koyar. Her zaman olduğu gibi bu seferki değişimin de hedefinde devletler ve yönetim modeli var. Galiba **“ulus devlet”** modelinin sonuna geliyoruz. Bir devleti devlet yapan para basma yetkisidir. Onu elinden alırsanız ortada ulus devlet kalmaz.

Makalenin girişinden bir komplo teorisi anlattığımı zannedebilirsiniz. Ama öyle değil. Geçmişte yaşanan örnekler Vatansız Para'nın bu değişimleri defalarca başardığını gösteriyor. Bu makalede, geçmişteki örnekleri hatırlatarak, Vatansız Para'nın bu günkü değişimden ne amaçladığını ve bunu nasıl yapacağını tahmin etmeye çalışacağız. Tabii ki onların aklını okuyamayız ama öngörümüz ne kadar doğru olursa önce kendi ailemizi ve sonra ülkemizi koruma altına alabilir ve geleceğe daha emin adımlarla yürüeyebiliriz. Bu yüzden dikkatlice okumanızı tavsiye ederim.

VATANSIZ PARA BU GÜCÜ NASIL ELDE ETTİ?

15-17'nci yüzyıllar arasında yapılan coğrafi keşifler sayesinde Çin, Hindistan ve Amerika kıtasından Avrupa'ya getirilen ipek, baharat gibi mallar ile altın ve gümüş gibi değerli metaller, bu kıtada ciddi bir sermaye birikimine sebep olmuştu. Bu sermaye birikimi sanayi devriminin alt yapısını hazırladı. Sanayi üretimi ve ticaretten kazanılan paralar burjuva sınıfını yarattı. Burjuva sınıfının en önde gelenleri ticaret ve sanayii finanse eden bankerlerdi. Bazı bankerlerin hükmettikleri para zamanla sarayların bütçesini aşar hale gelmişti.

Krallar, devleti ayakta tutmak için on binlerce memur ve yüzbinlerce asker beslemek zorundaydı. Özellikle savaş dönemlerinde sarayın bütçesi ihtiyaçları karşılamıyordu. Borç para bulmak elzemdi. İşte 15'nci yüzyıldan itibaren sarayların borç ihtiyacını bu büyük bankerler karşılamaya başladı. Saraya borç vermek, ticaret veya sanayiye yapılan yatırımdan çok daha kârlıydı. Fakat ortada önemli bir sorun vardı. Krallar her zaman borçlarına sadık değildi. Mutlak monarşilerde, yasama, yürütme ve yargı erkleri kralın tekelindeydi. Zor durumda kalan krallar bankerlere olan borçlarını bazen ödemiyor, hatta bazen bankerin kellesini vurdurup geri kalan servetine de konabiliyordu.

Bankerlerin kendi canlarını ve mallarını koruma altına almaları bir zorunluluk haline gelmişti. Kralların ordusu, askeri, polisi, istihbaratları vardı. Koskoca krala üç-beş tane bankerin kafa tutması mümkün değildi. Kralların kararlarına etki edebilecek en önemli güç halktı. Köylüler halkın en alt tabakasını oluşturuyor, her zaman çok zor şartlarda

yaşıyor, bazen ağır vergilerle eziliyorlardı. Bu zorluklar zaman zaman onları isyana sürüklüyordu. İşte bankerler bu mekanizmayı kullanmayı düşündüler. Halkı krala karşı isyan ettirip, büyük bir baskı yaratarak kendi isteklerini krala-devlete dayatabilirlerdi. 1789 Fransız İhtilali bu taktiğin en belirgin örneklerinden biridir.

FRANSIZ İHTİLALI

1789'da yoksulluk ve açlık sebebiyle patlama noktasına gelen halkı krala karşı ayaklandırdılar. Halk, yıkıcı bir güçtür ama cahil olduğu için isteklerini kâğıda bile dökemez. Her zaman halkı yönlendiren bir lider kadro vardır. İsyanın ulaşacağı asıl hedefi bu kadro belirler. Bu kadro, ayaklandırdıkları halkı “**Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik**” sloganlarıyla saraya saldırtıp krallı devirerek cumhuriyete geçmeyi planlamıştı. Amaç mutlak otoriteden kurtulmaktı. Halkın derdi ise açlık ve yoksulluktu; kralı devrince karınlarının doyacağını zannediyorlardı! Oysaki üretim artışı olmadan eşit paylaşım da olmazdı. Bankerlerin derdi ise yeni yönetim sistemi ile kendi mal ve can güvenliklerini emniyete almaktı. Bu ilk denemede kısa süreli olsa da Fransa'da bir cumhuriyet dönemi yaşandı (1792-95).



Kaynak: Beyond the Flow

Fransız İhtilalini tetikleyen ana sebep devletin içinde düştüğü mali krizdi. “**Caisse d'escompte**” isimli banka devletin borçlanma ihtiyacını karşılıyordu. Bu banka mevduat toplayabiliyor, altın ve gümüş alıp satabiliyordu. Bir merkez bankası gibi davranan Caisse d'escompte, devletin borçlanma tahvillerini alıp, karşılığında banknot basıyordu. O kadar çok banknot basmıştı ki bir dönem sonra halkın banknotlara olan güveni sarsıldı. Yatırımcıların bankaya saldırmasıyla banka iflas etti ve hazinede de beş para yoktu.¹ Caisse d'escompte, özel bir bankaydı. Sahipleri bankayı hortumlamış mıydı veya fazladan bastıkları banknotları altına çevirip zulalanmışlar mıydı bilmiyoruz? Ama tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Fransız İhtilalini tetikleyen bu bankanın yarattığı mali krizdi. Dikkatinizi çekerim, bugün de dünyada bütün merkez bankaları batık ve devletler boğazına kadar borca batmış durumda!

İhtilal sonrası hayata geçen Kurucu Meclis, mali krizi aşmak için “*assignat*” isimli bir kâğıt para bastı. Bu kâğıt para, kral ve kilisenin el koyulan malları ve Fransız devletinin sahip olduğu varlıklar garanti gösterilerek basılmıştı.² Anlayacağınız o dönemde de büyük bankerler servetlerini kaybetmemiş, mali kriz, kral, kilise ve devletin mallarına çökülerek aşılmıştı. Bu bir çeşit özelleştirmeydi. Artık siyasi güçle birlikte ekonomik güç de yavaş yavaş devletlerden bankerlere doğru geçiş yapıyordu.

Fransız İhtilali'nden sonra dünyada meşruti monarşiye geçilmeye başlandı. Artık anayasa ile kralların yetkileri sınırlandırılmış, yasama, yürütme ve yargı yetkisi krallardan alınarak, parlamento, hükümet ve bağımsız mahkemelere verilmişti. Fakat krallar bu ilk denemede devrilememişti. Daha da önemlisi hâlâ büyük bir sorun vardı. Parlamentolar çoğunlukla soyluların kontrolündeydi. Hükümet üyeleri de soylulardan olunca bankerlerin ülke yönetimine etki etmesi pek mümkün olmuyordu. Soylular aşılsa bile başka bir engel daha vardı. O dönemde Yahudilerin siyasete girmesi yasaktı. Her ne hikmetse bankerlerin de çoğu Yahudi asıllıydı. 1848 tarihinde Avrupa çapında monarşileri yıkmaya yönelik yapılan ikinci teşebbüsle bu sorun da giderildi.

1848 AYAKLANMALARI

Sanayi devrimi sebebiyle büyük şehirlerde ciddi bir işçi sınıfı oluşmuştu. İşçilerin emekten başka satacak hiçbir şeyleri yoktu. Ağır koşullarda fabrikalarda günde 13-15 saat gibi uzun süreler çalışmak zorunda kalıyor ama aldıkları ücret karınlarını bile doyurmaya yetmiyordu. İşçiler, köylüler gibi başına buyruk da değildi, sürekli emir altındaydılar. Üstelik köyde açlıktan ölmek pek olası değilken, şehirde işsiz kalmak ölüme eşdeğerdirdi. Köylüleri isyan ettirmek zorken işçileri isyan ettirmek çok daha kolaydı. Artık kralları devirmek ve devlet sistemini değiştirmek için şehirlerin içinde yaşayan işçiler yıkıcı güç olarak kullanılacaktı. O dönemde doğmaya başlayan sosyalizm fikrini, Karl Marks, Friedrich Engels ve Mosses Hess komünizme çevirdi.

¹ <https://encyclopedia-of-money.blogspot.com/2010/01/caisse-descompte.html>

² <https://en.wikipedia.org/wiki/Assignat>

Patates hastalığı sebebiyle Avrupa çapında çok ciddi bir kıtlık yaşanmaktaydı. Halklar açlıktan kıvranıyordu. Ortam uygundu. Marks ve Engels'in hazırladığı "*Komünist Manifesto*" isyanın fitilini ateşlemek için kullanıldı.³ Büyük bankerler sokağa dökülen işçileri bir kere daha monarşilerin üzerine salmıştı. Hedef yine 1789'da olduğu gibi monarşileri yıkarak cumhuriyet sistemine geçmekti. Fakat yine başarılı olamadılar, devirebildikleri tek kral her zaman olduğu gibi yine Fransız kralıydı. Diğerleri tahtlarını korumayı başardı.

Şunu unutmayın: Her seferinde küresel planların fitili, Paris'te ateşlenir. Çünkü büyük bankerler, Fransız ekonomisi, kültür ve elit tabakasına hâkimdir. 1848 halk ayaklanmaları da Paris'te başlamıştı. Kıtlık halkın sokağa dökülmesinde önemli bir etkendi ancak ayaklanmanın arkasında yine bir mali kriz vardı.

Fransız İhtilali'nden sonra 1800 yılında ülkenin mali istikrarını sağlamak için Fransız Ulusal Bankası (Banque de France) kurulmuştu. Banka özel bir bankaydı, kurucu hissedarlar arasında Napolyon Bonapart ve aile üyeleri de vardı. Fransız hükümeti sadece banka müdürü ve iki yardımcısını atayabiliyordu.⁴



Fransız Ulusal Bankası (Banque de France), Croix-des-Petits-Champs caddesinden görünüm. Kaynak: Banque de France

³ <https://www.sunsavunma.net/vatansiz-paranin-uc-ajani-marx-engels-lenin-gecmisten-gunumuze-mulksuzlestirme-kolelestirme-oyunu/>

⁴ <https://www.britannica.com/topic/Banque-de-France>

1840'ların başında Fransa'da ekonomik bir büyüme yaşanmıştı. Firmalar ve devlet büyük yatırımlar yapmış, ciddi miktarda krediler kullanılmıştı. Yani piyasanın ana aktörleri borçluydu. 1846 yılında tarımsal rekoltenin çok düşük olması Fransa'yı gıda ithalatına yönlendirdi. Bu sebeple Fransız Ulusal Bankası'nın altın rezervleri hızla azalmaya başladı. Büyük kamu projeleri ve tahıl alımı bütçe açığını çok arttırmıştı. Para piyasalarında artan güvensizlik paniğe dönüşünce bankalara hücum başladı. Bazı bankalar, mudilerine ödemeleri durdurunca panik daha da arttı. Sonunda bankaların çoğu birer birer iflas etti. Fransız Ulusal Bankası'nda paniği durduracak miktarda para yoktu, hazinenin ise içi boştu. Gıda fiyatları korkunç bir şekilde yükseliyor, işsizlik artıyordu. Döviz çıkışı Fransız ekonomisinin kalbini vurmuştu.⁵ Büyük bankerler yine para oyunları ile milleti soymuş muydu bilmiyoruz? Ama bu mali kriz, Fransa'da halkı ayaklandıran en önemli etkendi.

1848'den sonra Fransız siyasi ve mali hayatı tamamen değişti. Fransız iktisat tarihçisi Hubert Bonin'in ifadesiyle, Fransa bir "**bono sahipleri demokrasisi**" haline gelmişti. Yani bankerler artık devlet yönetiminde daha çok söz sahibiydi. Bu arada ayaklanmayı tetikleyen komünizm ideolojisi, işçileri devlete karşı sopa olarak kullanmanın en güzel aracı olarak büyük bankerlerin hizmetine girmiş oldu. İşçilerin ayaklanmasıyla köşeye sıkışan devletler paraya ihtiyaç duydukları için büyük bankerlere el açmak zorunda kalıyor, sonuçta her seferinde bankerlerin dayatmaları kanunlaşıyordu. Komünizmin icadıyla diyalektik bir yapı oluşturulmuştu. Bundan sonra sağ-sol çatışması büyük bankerler açısından 20'nci yüzyılın ana itici gücü olacaktı. Gençler sokaklarda sağ-sol çatışmasında devletleri istikrarsızlaştırırken, ekonomik açıdan çaresiz kalan devletler her zamanki gibi yine küresel bankerlere el açacak ve sonuçta özelleştirmeler yoluyla hepsi mülksüzleştirilecekti.

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ... BU KELİMELERİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Her ayaklanmada halk ve işçiler de bazı kazanımlar elde ediyordu. Fakat yapılan yeni siyasal düzenlemelerden asıl kârlı çıkanlar hep büyük bankerlerdi. Halkın kazançları zamanla kaybolurken, bankerler elde ettiklerini hiçbir zaman kaybetmiyordu. Bütün Avrupa'yı saran 1848 halk ayaklanmalarından sonra parlamento ve hükümetler, krallara karşı daha da güçlendi.

Bu ayaklanmanın da yine sloganı 1789'da olduğu gibi "**özgürlük, eşitlik ve kardeşlik**"ti. Aslına bakarsanız özgürlük para ile olur. Paranız yoksa hiçbir yere gidemez, istediğinizi yapamazsınız. Her ayaklanmada halka vaat edilen "**özgürlük**", kralı ve devleti eleştirme özgürlüğünden başka bir şey değildi. Oysaki bu tür bir özgürlük karın doyurmuyordu. Ne yazık ki halklar demokrasi ile özgürlük arasındaki ters orantıyı hâlâ anlayamadı. Birazdan açıklık getireceğiz.

⁵ <https://tontinecoffeehouse.com/2022/08/15/finance-and-the-revolution-of-1848/>



Avam Kamarası'na tanıtılan Lionel de Rothschild, 1858. Kaynak: The Rothschild Archive

Avrupa'da özgürlük ve eşitlik açısından en büyük problemi yaşayanlar Yahudi halklarıydı. Engizisyon döneminden beri içinde yaşadıkları toplumla eşit sayılmıyor, her işte çalışmıyor ve siyasete giremiyorlardı. 1848 ayaklanmaları onlara da eşitlik getirdi. Bu tarihten sonra Yahudiler de yaşadıkları her ülkede eşit vatandaş statüsünü kazanmaya başladılar ve takiben siyasete girdiler. 1858 yılında Jews Relief Act yasası ile birlikte Lionel Rothschild ilk Yahudi parlamenter olarak İngiliz parlamentosunda koltuğuna oturdu. Bundan 10 sene sonra da Benjamin Disraeli, İngiltere'nin ilk Yahudi kökenli başbakanı oldu. Galiba “**özgürlük**” en çok bu ekibin işine yaramıştı.

1858 tarihinden sonra büyük bankerler parlamento ve hükümetler vasıtasıyla hem kendi mal ve can güvenliklerini tam emniyete almış hem de ülke yönetimlerinde belirleyici sözü söyler hale gelmişti. **Anlayacağınız adına demokrasi denilen yönetim sistemi kendi çıkarları için büyük bankerler tarafından kurulmuştu. Bir başka deyişle demokrasi sermayenin sınırsız özgürlüğü için icat edilmişti.** Fransız İhtilali'nden sonra 1791 yılından itibaren vatandaşlar oy kullanma hakkını elde etmişti, her seçimde oy vererek geleceklerini belirlediklerini zannediyorlardı, oysaki durum hiç de öyle değildi.

Parlamenter sistem ile gelen demokrasi, ülkeler için sınırsız borçlanma fırsatı yaratmıştı. Mutlak monarşilerde krallar kendilerini ülke topraklarının ve üzerinde yaşayan herkesin sahibi olarak görüyordu. Bu sistemde krallar hiç kimseye borçluluk duygusu hissetmiyordu. Bu sebeple bazen bankerlere olan borçlarını ödemiyor, onları sürgüne göndererek ve hatta bazen kellelerini alıp geri kalan paralarını da müsadere edebiliyorlardı. Bu durum sermaye birikiminin önünde bir engeldi. Sermaye birikimi olmadan da gelişme olmuyordu. Ama bu mekanizma sermayenin tek elde toplanmasının da önünde bir engeldi. Hiçbir banker bir ülkenin hazinesinden fazla paraya sahip olamıyordu. Fakat demokrasiye geçilince, siyasetçilerle bankerler kol kola girdiler. Daha önce belirtmiştik, sanayi ve ticarete yatırım yapmaktansa devlete borç vermek bankerler açısından hem daha güvenli hem de daha kârlıydı. İşte bu mekanizmada banker-siyasetçi iş birliği, demokrasinin temel taşı haline geldi. Siyasetçiler bankerlerin desteği olmadan iktidara gelemez oldu. Bu çelişkili yapı sonucu, demokrasi kamu borcu üreten

bir siyasal sisteme dönüştü. Bugün dünyada kamu borcu olmayan hiçbir demokratik ülke yoktur. Neticede bankerlerin serveti zamanla devlet bütçelerini geçer oldu.



Demokrasi, iki kurt ve bir kuzunun öğle yemeğinde ne yenileceğini oylamasıdır. Özgürlük, oylamaya karşı çıkan iyi silahlanmış bir kuzudur. Benjamin Franklin. Kaynak: Edwin Economics

Günümüzde hiç kimse büyük paralar olmadan siyasi parti kurup demokratik yarışa katılamaz. Parti kursa bile ana akım medya büyük bankerlerin kontrolünde olduğu için sesini halka duyuramaz. Her seçimde görüyoruz, ABD başkan adayları seçim kampanyaları için milyarlarca dolar para harcıyor. Bu paraları kim veriyor? Bu arada bütün ülkeler borç batağında yüzüyor. Demokrasilerde siyasetçilerin iktidarda kalma şansı, kaynak yaratma ve borç para bulma yeteneklerine bağlı. Ülkelerin varlıklarını satın alarak kaynak yaratan ve borç para vererek sıcak para akışı sağlayanlar küresel bankerlerdir. Nasrettin Hoca'nın lafını bilirsiniz, **“parayı veren düdüğü çalar”**. Hal böyle olunca yüzlerce yıldır düdüğü hep küresel bankerler çalıyor. Sen de demokratik sistemde seçim yaparak iktidarı belirlediğini zannediyorsun. Oysaki yapılan halkın gazını almaktan başka bir şey değildir.

AĞ - NETWORK

Ülkelerde demokrasi ilerledikçe büyük bankerlerin bankacılık ağı da ilerliyor ve küreselleşiyordu. Mesela Rothschild ailesinin 18'inci yüzyılın sonunda beş ayrı ülkenin ekonomisini yönlendiren Frankfurt, Viyana, Londra, Napoli ve Paris gibi şehirlerde güçlü bankaları vardı. Ekonomi alanında kurulan bu ağın siyasal alanda da kurulması gerekiyordu. Leonel de Rothschild gibi göz önünde olan bir banker, İngiliz Parlamentosuna girmişti ama bu hem yeterli değil hem de tehlikeliydi. Mesela Leonel, başbakan olsaydı, demokrasi gereği önünde sonunda seçim kaybedecek ve iktidardan düşecekti. Bankerleri hep iktidarda tutacak başka bir çözüm bulunmalıydı. Onlar adına görünmez bir el, ülkeleri yönetmeli veya en azından yönlendirmeliydi. Bankerlerle mistik bir bağı olan gizli bir yapı bu işi görebilirdi. Her ülkede, devletin yönetim kademelerine sızmış, değişik partilerde üyeleri olan böyle bir ağ kurulabilirse, kim iktidara gelirse gelsin, o ülkenin siyaseti yönlendirilebilirdi.

Tabii kurulan bu yapıyı, üyelerinin her şeyi bildiği, birbiriyle irtibatlı bir istihbarat ağı gibi düşünmemek gerek. Mekanizma basitçe şöyle işliyor olmalı: Bu ağın içerisinden seçilen insanlar sermayenin gücü ile hem çok iyi eğitimden geçiriliyor hem de önleri açılarak kilit mevkilere gelmesi sağlanıyordu. Sonra bu kişilerden gündemdeki proje için kullanılacak olana yanaşılıyor, "sen bizdensin, seni seçtik" deniyordu. O kişi de farklı kan taşıdığını düşünerek seçilmiş kişi olmanın verdiği sevinçle gerekli hizmeti veriyordu. Küresel bankerlerle bağlantısı olan kripto bir yapı, muhtemelen 19'uncu yüzyılın başında kurulmaya başlamıştır.

FRANKİSTLER^{6_7_8_9_10_11_12}

Anlaşıldığı kadarıyla dünyayı yöneten küresel elitin, her noktada, onlar adına, göz-kulak, el-ayak olan bu mistik bir networku var. Bu networkun en önemli unsurunu galiba Frankistler (Sabetayistler) oluşturuyor. Diğer bir parça da Huguenotlar olsa gerek. Biz Frankistlerden bahsedelim.

Frankist mezhebini bir eşkenaz Yahudisi olan Jacop Frank kurmuştur. Jacop Frank, Polonya doğumlu olarak gözüktür ama doğduğu topraklar Moldova'nın kuzeyinde bugünkü Ukrayna sınırları içerisinde Korolow (Podolia) şehridir. Jacop Frank bir Osmanlı tüccarıdır. Bir dönem İzmir ve Selanik'te yaşar. Selanik'teyken Sabetayistlerin Karakaş kolunun kurucusu Baruhya Ruso, namı diğer Osman Baba ile tanışır ve onun öğretilerinden çok etkilenir. Ladino (Laşedonca, Yahudi İspanyolcası) öğrenir. Selanik'te evlenir evlenmez Sabetaistlere katılır. Muhtemelen mezhebin "**kuzu bayramı**" ritüeline katılabilmesi için evli olması gerekiyordu? Sonra eşi ile birlikte doğduğu topraklara geri

⁶ Jan Doktor, "Frankism:The History of Jacob Frank or of the Frankists"

⁷ <https://www.jewishencyclopedia.com/articles/6278-frank-eve>

⁸ Shabtai Zvi's Second Coming (1725-1764)

⁹ <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9788394914912-027/html?lang=en>

¹⁰ <https://www.salom.com.tr/arsiv/haber/97762/sabetay-sevi-olayi>

¹¹ <https://www.jewishvirtuallibrary.org/jacob-frank>

¹² https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Frank

döner ve orada Sabetayistlerin öğretilerini yaymaya çalışır. Bir gün bilerek pencereleri açık bırakınca yaptıkları ayin deşifre olur ve ekibiyle birlikte Yahudi hahamlar tarafından yargılanarak aforoz edilir. Frank, Osmanlı topraklarına geri döner. Bir ara balkanlarda ve sonrasında Moravia'da (Çek Cumhuriyeti) ve Viyana'da yaşar. Bu bölgede birçok Yahudi, Frankist mezhebine katılır. Müritleri Mesih Sabetay Sevi'nin Jacop Frank olarak yeniden dünyaya geldiğine inanmaktadır. Mezhebin yayılması Frankistlerin üzerinde büyük baskı kurulmasına sebep olur. Bunun üzerine Frank Jacop, Varşova'da Katolik olur ve tebaasını Hristiyan olmaya davet eder. Ömrünün son dört senesini kızı Eva ile birlikte Almanya Offenbach şehrinde geçirir. Anladığım kadarıyla bu mezhepte ensest ilişki de serbesttir. Frank ölünce kızı Eva, mezhebi Almanya'ya yaymaya devam eder. Velhasıl, zengin Yahudiler arasında üyelerinin bir kısmı Müslüman bir kısmı Hristiyan kriptolardan oluşan bir tarikat yaratılmış olur. Anlaşıldığı kadarıyla bir parçasını bu tarikatın oluşturduğu büyük bir network, dünyayı yöneten elitlerin bir maşası olur.



Eyes Wide Shut (1999). Kaynak: Warner Bros Pictures

Mesela, 1789 Fransız ihtilalinde Frankistler oldukça aktiftir. Komünist Manifestoyu yayınlayarak 1848 ihtilallerini tetikleyen Karl Marx ile Leonel de Rothschild kuzendir. Marx, hem mason hem de Frankisttir.¹³ Başrollerini Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın oynadığı, Stanley Kubrick'in yönetmenliğini yaptığı, "**Gözleri Tamamen Kapalı**" (**Eyes Wide Shut**) isimli filmde Frankistlerin bir kuzu bayramı ritüeli canlandırılmaktadır. Filmin bu sahnelerinin çekildiği İngiltere'deki Mentmore Malikânesi, 1800'lü yıllarda Rothschild ailesi tarafından kır evi olarak inşa edilmiştir.

¹³ Alatlı Alev, "Aydınlanma Değil Merhamet"

Anlayacağınız bu küresel elitler, mavi kandan veya reptilian (kertenkele insan) falan değiller. Düpedüz cinsellik üzerine kurulmuş kabalist bir tarikatı maşa olarak kullanıyorlar. 19'uncu yüzyılın başında kurdukları bu tarikat ağı ile bu dünyayı yönetiyorlar.

REZERV PARA

Büyük bankerler önce sarayların maliyesini ele geçirmişti sonra kurdukları kripto network ile siyasetin kontrolünü de ele geçirdiler. Sıra paranın kontrolüne gelmişti. Parayı yaratma gücünü de tekellerine alırlarsa işte o zaman dünya hâkimiyeti onlar adına gerçekleşmiş olacaktı.



Fiat para, altın veya gümüş gibi fiziksel bir emtia tarafından değil, onu çıkaran hükümet tarafından desteklenen, devlet tarafından ihraç edilen bir para birimidir. İtibari paranın değeri, onu destekleyen bir emtia değerinden ziyade arz ve talep ile ihraç eden hükümetin istikrarı arasındaki ilişkiden türetilir. Modern kâğıt para birimlerinin çoğu, ABD doları, euro ve diğer büyük küresel para birimleri dâhil olmak üzere fiat para birimleridir.

Dünyada gerçek para altındır. Altını kontrol etmek zordu ama bir de onun yerine kullanılan kâğıt paralar vardı (Fiat Money). Merkez bankaları altın karşılığı kâğıt para üretebiliyordu. Bir de bankalar kredi vererek kaydi para yaratabiliyordu. Büyük bankerlerin yeterince özel bankası vardı. Yani kaydi para üretme sıkıntıları yoktu. Önemli olan merkez bankalarını ele geçirmektir. Bu arada ülkeler arası yapılan ticarete altın standardı geçerliydi. Merkez bankaları ele geçirildikten sonra ülkeler arası ticarete de geçerli olan kâğıttan bir rezerv para birimi yaratılabilirse işte o zaman paranın da tam kontrolü sağlanmış olacaktı.

Bank of England, 1694 tarihinde özel bir banka olarak kurulmuş ve o tarihten itibaren İngiltere Merkez Bankası olarak işlev görmekteydi. Rothshild ailesi 1815 yılında gerçekleşen Waterloo Savaşı'ndan sonra yaptığı borsa vurgunuyla çok büyük paralar kazanmış ve İngiltere Merkez Bankası'nın kontrolünü ele geçirmişti. Bu tarihten sonra İngiliz Sterlini dünya rezerv para birimi oldu. İngiliz sterlinin altın karşılığı vardı. Unutmayın her rezerv para birimi ilk çıktığında mutlaka altın karşılığı olur. Ancak bu karşılık giderek zayıflar ve yok olur. Bu zaman zarfında parayı basma yetkisine sahip olan büyük bankerler gerekli soygunu çoktan yapmıştır. İngiliz sterlininin saltanatı 1920 yılına kadar sürmüştü.



Fotoğraflar: Osman Başbüyük/Sun Savunma Net

Avrupa'da hâlâ monarşiler ayakta idi. Büyük bankerlerin önemli bir kısmı bağımsızlık savaşı sonrası ABD'ye göç etmişti. Bu yeni ülkede krallar ve soylular yoktu. Bankerler çok daha rahat at koşturabiliyordu. 1907 yılı itibariyle Amerikan bankacılık sisteminde ciddi bir kriz çıktı, bankalar ardı ardına iflas ediyordu. Mali sistemin çökmesi hükümeti korkutmuştu. Bankerler tarafından dayatılan Merkez Bankası fikrini ABD kongresi kabul etmek zorunda kaldı. Böylece Federal Reserve-FED kurulmuş oldu. Bundan sonra kriz durumunda paralarını almak için bankalara koşturulan mudilere altın yerine arkasında Amerikan Devletinin garantisi olan yeşil kâğıt verilecekti. Dolar bu şekilde doğmuş oldu. 1913 tarihinde doların hiçbir kıymeti yoktu hâlâ dünya rezerv para birimi, altın karşılığı olan sterlin idi.

BİRİNCİ BÜYÜK SIFIRLAMA

Yeni para sisteminin kabulü ve yeni siyasal düzen için bir savaş gerekiyordu. Birinci Dünya Savaşı öncesi İmparatorlukların parçalanıp, cumhuriyetle yönetilen ulus devletlere geçme projesi yeniden gündemdedi. Bu işi hayata geçirmek için Fransız İhtilalinden yüz yıl sonra gizli örgütlenmeler kurulmuştu. Bu örgütlerin mucidi Yahudi asıllı İtalyan vatandaşı Giuseppe Mazzini idi. Masonik tarzda, hücre yapılanmasıyla kurulan bu örgütlerin ağzında yine standart slogan vardı; **“özgürlük, eşitlik ve kardeşlik”** ve amaçları her zaman olduğu gibi kralları devirmektir. Bu örgütler Osmanlı

dâhil Avrupa'daki bütün ülkeleri sarmıştı. Velhasıl ortam hazırlandı ve Birinci Dünya Savaşı çıkartıldı. Savaş Avrupa kıtasında cereyan etmişti. Amerika'ya dokunan olmadı. Savaşa “**üzerinde güneş batmayan imparatorluk**” olarak giren İngiltere, savaştan galip çıkmıştı ama savaş öncesi 1914 yılında 650 milyon sterlin olan ulusal borcu savaş sonrası 1919 yılında 7,4 milyar sterline çıkmıştı. Savaş esnasında parasında altın standardını terk etmek zorunda kalmış ve bunun sonucu sterlin pul olmuştu.

Artık dünyanın yeni rezerv para birimi dolardı. Savaşla birlikte Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları parçalanmış, yerlerine cumhuriyetle veya meşruti monarşi ile yönetilen bir sürü küçük devlet kurulmuştu.

Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla kapitalizmin karşısına bir rakip çıkmıştı. 1917 Bolşevik Darbesini ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasını destekleyenlerin büyük bankerler olduğu bugün bir sır değildir. Sovyetler Birliği yaratılarak diyalektik yapıdaki karşıt güç (tez-antitez) olarak komünizm, kapitalizmin karşısına konulmuştu. Sermaye, 20'nci yüzyılda bu ikisini çarpıştırarak yolunu açacaktı. Yaklaşık 100 yıl süren bütün bu operasyonlar sonucu, büyük balık küçük balığı yutar hesabı, büyük banker sayısı azalmış, birkaç tanesi diğerlerini yutarak daha da büyümüşü. İşte Vatansız Para böyle doğdu. Birinci Dünya Savaşı itibariyle artık Vatansız Para dünyaya hâkimdi.

1929 EKONOMİK BUHRANI

Vatansız Para hep ekonomik krizler ve savaşlarla ilerler, gücünü böyle artırır. 1929 yılına gelindiğinde yeni bir krizin zamanı gelmişti. Yeni ekonomik kriz, tarihe “**Kara Perşembe**” olarak geçen, 24 Ekim'de ABD Borsasının çökmesiyle başladı. Wall Street'te başlayan bu kriz, kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştı. Ekonomi tarihçileri, krizin derinleşmesi ve dünyaya yayılmasında ABD Merkez Bankası FED'in uyguladığı yanlış para politikalarının etkili olduğu konusunda hem fikirdir. Anlaşamadıkları nokta, krizin nasıl çıktığı yönündedir. Tartışmalar bugün dahi devam etmektedir. Kimileri FED'in başarısızlığını masum hatalara veya ihmale bağlarken kimileri FED'in bazı çıkar gruplarına hizmet etmek için bu hataları bilerek yaptığını iddia eder.¹⁴

Sebepler ne olursa olsun, Kara Perşembe'den sonra dünya, 2'nci Büyük Sıfırlamaya doğru sürüklendiği derin bir ekonomik buhranın içine düşmüştür. Birçok devlet, mali sistemi ayakta tutmaya çalışırken altın rezervlerini tüketir ve altına bağlı para sistemini terk etmek zorunda kalır. Arkasından hiperenflasyon dönemi gelir. Tarımsal üretim dramatik bir şekilde düşer, gıdaya ulaşım zorlaşır. Mal ve hizmetlerin üretiminde dünya çapında %42'lik bir düşüş yaşanır, dünya ticareti %65 oranında azalır. On binlerce işsiz Avrupa ve Amerika'da sokakları doldurmaya başlamıştır. Pastadan pay alma kavgası her geçen gün devletler arası ilişkileri germektedir. Dünya yeni bir savaşa doğru hızla sürüklenmeye başlar.

¹⁴ Charles W. Calomiris and David C. Wheelock, “Was the Great Depression a Watershed for American Monetary Policy?”, University of Chicago Press Volume ISBN: 0-226-06589-8

Anlaşılan birileri bu derin ekonomik krizden çıkışın tek yolunun savaş olduğunu siyasetçilere dikte ettirmektedir. Savaş, otomatikman işsizliği ortadan kaldıracaktır. Silah ve mühimmat üretmek için yeniden çalışan fabrikalar istihdam yaratacak, fazla nüfusun bir kısmı ölecek, savaş sonrası yıkılan her şeyi yeniden inşa etmek gerektiği için ekonomik büyüme sağlanacak böylece derin ekonomik kriz aşılabacaktır. Tabi bu arada Vatansız Para da yeni dünya düzenini kurmuş olacaktır.

İKİNCİ BÜYÜK SIFIRLAMA

Savaşı tetikleyecek bir deliye ihtiyaç vardı. Birileri Almanya'da Adolf Hitleri bulup iktidara getirdi. Ezoterik bir örgüt olan "Thule", Hitler'i iktidara getirmişti. Nazizm'i Frankistlerin yarattığı söylenir ve Hitler'in Frankist bir kripto Yahudi olduğu iddiaları vardır.¹⁵ Hitler Yahudi soykırımıyla suçlanır ve bu doğrudur ama olaya bir başka açıdan bakarsanız Hitler, bir Yahudi devleti kurmak için neler yapılması gerektiğini "Yahudi Devleti-Der Judenstaat-1896) isimli kitabında anlatan Theodor Herzl'in yazdıklarını birebir uygulamıştır. Bu manada Hitler'e İsrail'in kurucu babası diyebiliriz. Velhasıl Vatansız Para yeni dünya düzenini kurarken Yahudilere de bir vatan vermek istemiştir. Yahudi katliamı ile onları Filistin'e süren Vatansız Paradır.



Yahudi Devleti, 14 Şubat 1896, Theodor Herzl, Kaynak: Jewish Websight

Amerikalı Yahudi bankerler, savaş hazırlıkları esnasında Almanya'ya yatırım yaparak, teknoloji transferi gerçekleştirerek, tank ve uçak fabrikalarının alt yapısını hazırlamıştır. ABD'nin Almanya'ya olan desteği savaş başladıktan sonra bile devam etmiştir. Ne zaman ABD savaşa girmiş destek ancak o zaman kesilmiştir.

¹⁵ <https://www.amazon.com/review/R1BFJ4B82MWWDO>

Kripto Hitler, dünya savaşını başlatmak için bir füyve olarak kullanılmıştı. Savaş sonrasında planlandığı gibi Vatansız Paranın öngördüğü yeni dünya düzeni kuruldu. Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası (DB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ve daha sonraki yıllarda gelen NATO, Varşova Paktı, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği (AB) gibi organizasyonların tamamı Vatansız Paranın dünyayı kontrol etmek için kurduğu uluslar üstü yapılarıdır. Bu kurumlarda kilit noktalarda da kendi adamları çalışır.

İkinci Dünya Savaşı ile yeni dünya düzeni kurulur kurulmaz Temmuz 1944'de Bretton Woods Anlaşması (uluslararası para anlaşması) ile dolara yeni bir altın standardı getirilmiştir. Anlaşmaya göre 1 doların değeri 0,88867 gram altına eşitlenmiş, dolar dünya rezerv para birimi olma özelliğini devam ettirirken diğer ülke paraları da dolara endekslenmiştir. Vatansız Para artık bütün ülkeleri doların kendisine verdiği güç ile yönetecektir.

KÂĞITTAN KAPLAN FİAT MONEY - İTİBARİ PARA

Tabi Vatansız Para'nın sahip olduğu FED, Bretton Woods Anlaşması ile kurulan altın standardına uymamış, karşılıksız para basarak dünyayı soymaya devam etmiştir. Tabi bu durum ABD'nin de işine gelmektedir. Sadece bir yeşil kâğıt olan dolar karşılığında mal ve hizmet satın alabilmektedir. Bu soygunu ilk fark eden Fransız Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'dir. De Gaulle, 1965'te yaptığı bir konuşmada ABD'nin karşılıksız dolar basarak diğer devletleri soyduğunu ima etmiş ve Fransız Donanması'na bağlı gemileri ABD'ye göndererek 150 milyon dolar değerinde altını ülkesine getirtmiştir. De Gaulle'nin bu hareketi, altına hücumu başlatır. Vatansız Paranın kasaları boşalmaktadır; yeşil kâğıt kendisine geri dönerken gerçek para altın, elinden kaçmaktadır. Vatansız Paranın buna cevabı 1968 Gençlik Hareketleriyle olur. Bütün dünyada gençler ayaklandırılır. Amaç gençlik hareketlerinin ülkeleri sıkıştırarak Vatansız Paraya el açmasını sağlamak ve böylece kasalardan altın çıkışını önlemektir. Bu operasyon tam anlamıyla başarılı olmaz ve nihayetinde 1971'de ABD Başkanı Richard M. Nixon'un doların altına çevrilmeyeceğini ilan etmesiyle, sistem çöker.

Dolar hızla değer kaybetmekte ve dünya rezerv para birimi olma özelliğini yitirmek üzeredir. Çareyi dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger bulur. Yom Kippur Savaşı tezgâhlılır (1973). Araplar İsrail'e saldırtılır ama ABD ve Avrupa'nın desteğiyle savaşı İsrail kazanır. Araplar utanç verici bir yenilgiye uğramıştır. Bunun karşılığı Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ülkeleri, Batı'ya petrol ambargosu uygular. Petrol fiyatları birdenbire %400 oranında artar. ABD, Suudi Arabistan ile petrolü dolar ile satma karşılığında kral ve ailesinin iktidarını koruma anlaşması yapmıştır. Ülkeler petrol almak için kasalarından eskiye oranla 4 kat daha fazla dolar bulundurmaya zorunda kalır. Böylece 1973'de petro-dolar para sistemi yürürlüğe girmiş olur. Dolara olan talep tekrar artmıştır, ülkeler arası ticarete geçerli olan para birimi yine dolardır.

YENİ BİR BÜYÜK SIFIRLAMA KAPIDA

Son 20 yılda teknoloji çok hızlı ilerledi. Teknolojinin nimetlerinden hiç şüphesiz dünyayı kontrol etme adına Vatansız Para da yararlanmalıdır. Yeni bir dünya düzeni artık kaçınılmaz olmuştur. Şimdiye kadar anlattıklarımızdan herhalde anlaşılmiştir: **Her düzen değişiminde önce küresel çapta bir ekonomik kriz yaşanmakta ve onu bir dünya savaşı takip etmektedir!**



ABD FED Binası. Kaynak: EERN-Euro Exchange Rate News

Tabii senaryo o kadar güzel yazılmalı ki insanlar bu döngünün belli aralıklarla tekrar ettiğine uyanmasın. Bakın dünya, 2008 yılında ABD’de yaşanan emlak krizi ile bir enflasyon sürecine sokuldu. FED, iflas eden bankaların çok büyük olduğunu, kurtarılmadıkları takdirde ekonomiye daha büyük zararlar vereceklerini söylüyordu. Bulduğu çözüm, karşılıksız bastığı dolarları bu bankaların kasalarına koymaktı. İlk bakışta krize çare bulunmuş gibiydi. Oysaki karşılıksız para basma işlemi, hem kamu borcu yaratarak vatandaşın üstüne fazladan vergi yükü bindiriyor hem de enflasyonist bir ortam yaratarak vatandaşı daha fazla eziyordu. Aslına bakarsanız bu uygulamalar hazırlanmakta olan ana krizin başlangıç hamleleriydi. Sistemi ne kadar sıkıştırırsanız patlama o kadar şiddetli olur. 1789’dan günümüze yapılan bütün sıfırlamalarda bu böyle olmuştur. Önce ekonomik kriz atlatılır gibi olur ama sonra çare olarak sunulan yöntemler daha şiddetli bir krizi getirir.

Takip eden süreçte enflasyonist ortamı körüklemek için Covid-19 virüsü üretildi. Ülkeler kapanmaya zorlanarak bir savaş etkisi yaratıldı. Böylece ülkelerin rezervlerini eritmesi sağlandı. Arkasından Ukrayna-Rusya savaşı geldi. Enerji, özellikle doğalgaz fiyatları fırladı. Doğal gaz santrallerinin elektrik üretememesi sebebiyle Avrupa’da üretim yavaşladı. Birçok firma battı. Çin, “sıfır Covid” politikasını uzun süre devam ettirerek tedarik zincirinin kırılmasına katkıda bulundu. Bu süreçte yaşanan mal kıtlığı, enflasyonun daha da tırmanmasına yardımcı oldu. Ağırlaşan hayat koşullarında dar gelirlilere yardım edebilmek için hükümetler kaynak yaratmak zorundaydı. Kaynak

yaratmak için bir yandan özelleştirmeler yoluyla varlıklarını Vatansız Paraya satarken diğer yandan para basarak enflasyonist ortama onlar da katkıda bulundu. Enflasyon en çok dar gelirliyi ezer. Yapılan zamlar kısa sürede erir. Hükümetler bu kesimi koruyamazlar. Basılan paralar döner dolaşır Vatansız Paranın kasasını doldurur.

Tabii bütün bu süreçte merkez bankaları ve hazinelerin içi boşaldı. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada merkez bankaları iflas etmiş durumda, devletlerin ise bütçe açıkları katlanarak büyüyor. Yani hazinelerin de içi boş. Bankalar o kadar çok kredi dağıtmış ve hükümetlere borç vermiş durumdadır ki vatandaşlar özellikle döviz cinsi mevduatlarını çekmek isteyecek olsa ödeyecek beş kuruş para yok. Banka krizleri geçtiğimiz yıl Çin’de başladı. 12 banka iflas etti; patronları kaçtı; 10 milyar dolar buharlaştı.¹⁶ Geçtiğimiz ayda da ABD ve Avrupa’da banka batışları başladı. ABD’de 3 önemli banka iflasını açıkladı. Birçok bankanın sırada olduğu söyleniyor. Avrupa’da İsviçre’nin en köklü bankası Credit Suisse battı. Almanya’nın Merkez Bankası Deutsche Bundesbank zor durumda.

Finans sisteminde hiç kimse birbirine güvenmiyor. Domino etkisi bir kıvılcıma bakar. Büyük Sıfırlama o kadar yakın ki başlatmak için uygun ortamı bekliyorlar.

Bakın bundan 120 yıl önce yazılmış Siyon Protokolleri ne diyor:

“...Ticari faaliyetleri durduracak ve sanayiye felce uğratacak olan ekonomik krizler, bu nefreti daha da körükleyecektir. Bildiğimiz tüm gizli ve yasadışı yöntemler ve tamamen elimizde olan altının yardımıyla, tüm dünyada yaratacağımız ekonomik krizler sayesinde, Avrupa’daki tüm ülkelerde, işçi sınıfını aynı anda sokağa dökeceğiz. Bunlar cehaletlerinin budalalığı ile memnuniyetle, kan dökmek için her yere akacaklar ve doğdukları günden bu yana kıskançlıkla baktıkları her şeyi yağmalama şansı bulacaklardır...”¹⁷

Bugün FED, yeni batacak olan bir bankayı kurtarmıyoruz açıklaması yapsa veya bankalardan birisi mudilere yaptığı ödemeleri durdursa, domino etkisiyle yıkım bütün dünyaya yayılır. Bankaların önünde oluşan kuyruklar ve takip eden dönemde yaşanacak iflaslar, işsizliği tavana vurdurur. Bütün Büyük Sıfırlamalarda olduğu gibi dünya bugün de aynı noktada.

Borsa, Osmanlı’ya ilk geldiğinde adını **“hava oyunları”** koymuşlardı. Çok anlamlı bir isim. Vatansız Para, havadan para kazanma uzmanıdır. Vatandaş ve devletleri kâğıda boğar kendisi ise altını ve varlıkları toplar. Elle tutulur bir şeyiniz yoksa bankadaki sıfır-birler, borsadaki kâğıtlar ve tahviller kriz anında para etmez.

Vatansız Para, büyük finans bankaları aracılığıyla bankacılık sektörünün kontrolünü ele geçirmiş ve böylece kaydi para yaratma mekanizmasını kontrol etmeye başlamıştır. Aynı zamanda FED’i kurarak dünya rezerv para birimi doları basma hakkını tekeline almıştır. 1930’da Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS)’ni

¹⁶ <https://www.gazetevatan.com/haberleri/banka>

¹⁷ Nilus Sergei ALEKSANDROVICH, “Siyon Liderlerinin Protokolleri”, İlgü Kültür Sanat Yayıncılık, 1. Baskı 2016, S-166

kurarak bütün ülkelerin merkez bankalarını denetler hale gelmiş, “**merkez bankalarının özerk olması**” gerektiği inancını yayarak hepsini devletlerin müdahalesinden uzak tutarak kendisine bağlamıştır. Bütün bu mekanizma Vatansız Paranın dünya finans sistemini kontrol etmesi için inşa edilmiştir.

Kurulan bu düzende insanlar, şirketler, ülkeler çalışarak alın teriyle, üretim yapmakta, karşılığında ise kâğıt almakta, hisse, tahvil, bono vs. biriktirmektedir. Bütün bu kâğıtların değerini belirleyen ise Vatansız Para’dır. Ayrıca bütün bu sistemi kontrol ettiği için Vatansız Para hiç çalışmadan korkunç paralar kazanır. Kendi kazandığı kâğıtları ise elle tutulur varlıklara ve altına çevirir. Mesela üç büyük yatırım şirketi “BlackRock”, “The Vanguard” ve “State Street”in yönettiği fon miktarı, 2020 yılı itibariyle 20,5 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu üç büyük şirket, S&P 500 olarak adlandırılan ABD’nin en büyük 500 şirketinin tümünün hisselerini kalıcı olarak mülkiyetinde tutmaktadır.¹⁸ Vatansız Para’nın dünyanın bütün büyük şirketlerinde söz sahibi olacak kadar hissesi vardır. Bu ekip son 20 yılda neredeyse dünyayı tamamen satın almıştır.



İllüstrasyon: Financial Times

Vatansız Para dünyada şimdiye kadar hiç olmamış büyüklükte bir ekonomik kaynağa hükmetmektedir. Bu korkunç birikimi dünyayı şekillendirmek için kullanıyorlar. Herhangi bir operasyonda milyarlarca dolar kaybedebilirler. Bunun bir önemi yoktur. Para onlar için düzeni kontrol etmenin bir aracıdır. İşte bu gücü yine yeni bir sınırlama için harekete geçirdiler.

¹⁸ Turgay Gül, “Tanımadığınız Patronlarınızla Tanışın-Yahudiler”, Şıra Yayınları, 1. Baskı Aralık 2022, S-149

BEYİNSİZ SOSYALİSTLER

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) aslında ne yapmak istediklerini 2016 yılında net bir şekilde söylemişti. “**2030’da dünyanın nasıl olacağına ilişkin sekiz tahmin**” başlığı ile yaptıkları açıklamada insanların mülksüzleştirileceğini ilan ettiler. Hiçbir şeyimiz olmayacaktı ama mutlu olacaktı! Evimiz, arabamız, telefonumuz ve hatta giysilerimiz bile olmayacaktı! Her şeyi kiralayacaktı! Her şeyimiz, her hareketimiz takip altında olacaktı! Ama biz yine de mutlu olacaktı!¹⁹ Mülksüz insan köle demektir.

Vatansız Para, mülksüzleştirme operasyonlarını hep sosyalistler üzerinden yürütür. Operasyonun izlerini Türk medyasında görmeye başladık bile. Seçilmiş arkadaşlarımızdan Sırrı Süreyya Önder, “**ikinci konutlara ağır vergi getirilmeli**” diye bas bas bağıyor.²⁰ Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da benzer şeyleri söylüyor; “**temel ihtiyaçlar kâr ve rant aracı haline getirilemez**”miş, sosyalist Türkiye’de yayınlayacakları ilk kararname ile “**artık herkes oturduğu evin sahibidir**” diyeceklermiş.²¹ İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da aynı şeyi söylüyor; Millet İttifakı’nın kazanması durumunda belli sayıdan fazla evi olanların üzerindeki vergi yükü artırılabileceği!²²

Diyelim ki ikinci-üçüncü ve yukarı sayıdaki evlerin üzerindeki vergi yükünü artırdılar. Vergi yükü evin masraflarını da düşünce kira gelirinden fazla oluyorsa ya da yeterli kadar gelir getirmiyorsa o zaman vatandaş bu evi satışı çıkaracaktır. Peki, satılığa çıkan bu evi asgari ücretle çalışan veya dar gelirli insanımız alabilir mi? Alamaz. Peki, kim alacak? İşte asıl kilit soru bu!

Mülksüzleştirme süreci muhtemelen şöyle işleyecektir: Vergiler artırılarak birden fazla evi olan vatandaşlar evlerini satmaya zorlanacaktır. Buna itiraz edenlerin sesini kesmek kolaydır. Toplumda ezici çoğunluk fakirdir ve ev alacak gücü yoktur. Bu çoğunluk, “ben daha ucuza kirada oturacaksam tabi ki devlet zenginlerin üzerine bu vergiyi yükünü getirsin” diyecektir. Demokrasi olduğu için doğal olarak çoğunluk kazanır. Ev sahipleri evlerini satılığa çıkartırlar. Uzaya çıkartılan ev fiyatları birden bir düşer. Bu satılan evleri bir kamu kurumu veya belki de görevlendirilen şirketler toplar ve dar gelirli vatandaşlara bir süreliğine ucuza kiraya verirler.

Hatırlayın babalarımız emekli olduğunda emekli ikramiyesiyle kendilerine oturacak bir ev alabiliyorlardı. Şimdi ne oldu da ev fiyatları uzaya çıktı. Bırakın sıradan bir memuru en yüksek maaşla çalışan bir müsteşar bile ömür boyu biriktirdiği parayla İstanbul’dan 3+1 ev alamaz. 2008 yılındaki emlak kriziyle birlikte yaratılan enflasyon ortamında ev

¹⁹ <https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/>

²⁰ <https://www.youtube.com/shorts/PXtuxkKDD70>

²¹ <https://www.youtube.com/watch?v=EbOWAEwpvgs>

²² <https://sputniknews.com.tr/20230407/iyi-partili-yilmaz-cok-fazla-evi-olan-ve-piyasaya-surmeyenden-daha-fazla-vergi-alinacak-1069307710.html>

fiyatlarını uzaya fırlatan Vatansız Paradır. Vergi dayatmasıyla vatandaşlar evlerini satmaya zorlanınca yüksek fiyattan ev alıp düşük fiyata satmak zorunda kalacaktır. Bu sayede orta direk, Vatansız Para tarafından tokatlanmış olur.

Arkasından da kendi evinde oturanlara da yüksek emlak vergisi getirilecektir. Devletin veya şirketin evinde kirada oturmak kendi evinde oturmaktan daha kârlı hale geleceği için vatandaş elinde kalan son mülkü de satmak zorunda kalacaktır. Böylece vatandaşların büyük çoğunluğu mülksüzleştirilmiş olacaktır. Artık herkes ölene kadar kira ödemek zorundadır. Çalışmadığın an kullandığın hiçbir şeyin kirasını ödeyemez sefil-perişan olursun. Satılan konutları kamu kurumları toplasa bile devletin para ihtiyacı sebebiyle bir süre sonra bu konutlar şirketler satılacak ve insanlar şirketlerin kiracısı olacaktır. Böylece orta direk yok edilerek kölelik tabana yayılmış olur.

Oysaki bir toplumu ayakta tutan orta direktir. 2-3 evi olan insanlar zengin sınıfına girmezler, orta direktirler. Bu kesimin gelir düzeyi biraz daha iyi olduğu için çocuğunu daha iyi okullarda okutabilir, kendisini daha iyi yetiştirebilir, kitap satın almaya fırsat, düşünmeye vakit bulur ve bilinçli olarak siyasal mücadeleye girerek Vatansız Paranın karşısına dikilebilir. Onda bu potansiyel vardır. Fakat onları da toplumun tabanına itersek, onlar da tüm zamanlarını hayatta kalmak için çalışmaya ayırırlarsa o zaman sosyal medya ile güdülen grupların bir parçası haline gelirler. Toplum içinde insanları tepedeki elitlere karşı yönlendirecek kimse kalmaz. Vatansız Paranın yapmak istediği işte budur.



BlackRock varlık yönetim şirketinin kurucusu ve ortağı 10 trilyon dolarlık adam Larry Fink. Kaynak: Breezy Briefings

Bizim sivri zekâlı sosyalistler her zaman vatandaşın malına göz dikerler. Ama aralarından hiçbir 10 trilyon dolarda fazla paraya hükmeden BlackRock'a tek kelime etmez. Geçmişte bu sivri zekâlılar "**komünizm**" adına küçük burjuvazinin malına göz dikmişlerdi; çıkan sağ-sol çatışmasında büyük balık küçük balığı yedi, Vatansız Para her kavgadan, her ekonomik krizden büyüyerek çıktı, vatandaşın ortak malı olan devlet ise küçüldü.

Bakın size bir sır vereyim. 1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in meclise 14 milletvekili ile girmesi tesadüf değildir. Fransız Cumhurbaşkanı De Gaulle, 1965 yılında FED'den altınlarını geri isteyince, Vatansız Para hemen “**1968 Öğrenci Olayları**”nı tezgâhlamıştı. İşte bu tezgâha hazırlık kapsamında TİP parlatılarak meclise girmesi sağlanmıştır.

Bugün hangi kanala baksanız Erkan Baş orada boy gösteriyor. Arkadaş sosyal medyada her gün “**Trend Topic**”. Büyük holdingler dünya çapında küresel medyanın %90'ını kontrol etmektedir. Bu holdinglerin malına çökmeyi düşünen bizim “**Komünist**”, bu adamların ana akım ve sosyal medyasında boy gösteriyor. Bütün bu olanları tesadüf mü zannediyorsunuz? Bakın bu sosyalizm yutturmacasıyla oynanan sömürü oyununda kilit yerlerde hep kriptolar vardır. Cengiz Çandar ile Hasan Cemal'i Yeşil Sol ittifakından boşuna mı milletvekili adayı yapıldılar. Oy verin de öpsünler sizi!

SENARYOLAR

Şimdi gelelim Vatansız Para'nın bugünkü Büyük Sıfırlamayı nasıl yapacağı meselesine. Büyük Sıfırlama, temelde dört şekilde gerçekleştirilebilir: 1) Halk ayaklanması, 2) Savaş, 3) Salgın Hastalık-Pandemi, 4) Taktik Nükleer Savaş+Kaos. Şimdi bu dört ihtimali inceleyelim.



Göstericiler, BlackRock ofisinin bulunduğu Paris'teki Centorial binasını işgal etmiştir, 06 Nisan 2023. Fotoğraf: Aurelien Morissard/AP

HALK AYAKLANMASI

1789 Fransız İhtilali ve Komünist Manifesto ile tetiklenen 1848 Devrimleri halkın gücünün devlete karşı kullanılmasıyla yapılan Büyük Sıfırlamaya güzel birer örnektir. Bugün de bunu yapabilirler. Finansal krizi tetiklemeleri halkı sokağa dökecektir. Geçmişte bu taktiği kullandıklarında karşılarında devrilmesi gereken bir kral vardı. Bugün o kral yok. Zaten demokratik sistemde kimi isterlerse onu iktidara getirebiliyorlar. Halkın huzursuzluğu sebebiyle arka arkaya birkaç hükümet değişirse bu sefer kazara gözü açılmış Vatansız Paraya kökten karşı olan bir hükümet iktidara gelebilir. Bir ülkedeki uyanış, bütün dünyayı tetikler ve domino etkisi bu sefer Vatansız Parayı vurabilir. Sosyal medyanın da etkisiyle az sayıda da olsa insanlarda bir bilinçlenme, bir uyanış başlamıştır. Mesela siz bu makaleyi buraya kadar okuduysanız siz de uyananlardansınız demektir.

Halk arasındaki bu uyanışın emarelerini Fransa'da gördük. Paris'teki göstericiler yüzyıllardır devletin binalarına saldırmayıp ilk defa Vatansız Paraya saldırdılar. 06 Nisan'da BlackRock'un bürosunu basıp yaktılar.²³ İşin özeti, halk ayaklanmalarıyla yeni dünya düzenini kurmak artık o kadar kolay değil.

SAVAŞ

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları savaş yoluyla yapılan Büyük Sıfırlamaların en güzel örnekleridir. Bilirsiniz meyve ağaçları verimi artırmak için her sene budanır. Bazı seneler budama işlemi derin tutulur. Belli bir süre sonra da ağacın verimi iyice düştüğü için kesilir, yerine yenisi dikilir. Vatansız Para da savaşları benzer masatla kullanmaktadır. Verimi arttırmak, kontrolü sağlamak ve yeni bir düzen kurmak için zaman zaman insan nüfusunu azaltmayı tercih eder. Zaten sürdürülebilir yaşam için nüfusu azaltmak gerektiği onların hiç ağzından düşürmedikleri bir söylemdir.

Savaş dönemlerinde silah üretimi istihdam yaratır. Gençler cephe savaşarak, yaşlılar cephe gerisinde açlıktan ölür. Savaş sonrası yıkılan her şeyi yeniden inşa etmek gerekir. Savaş sayesinde işsizlik ve büyüme sorunu ortadan kalkmış olur. Geride kalanlar refah dönemine girerler.

Fakat savaşı çıkartmak kolay ama kontrol etmek çok zordur. Nereye varacağını ne zaman duracağını kestiremezsiniz. 2'nci Dünya Savaşı'nda ellerinde nükleer silah vardı onu kullanarak savaşı istedikleri noktada sonlandırıp istedikleri dünya düzenini kurmayı başarmışlardı. Ama bugün birçok ülkede nükleer silah var. Birinin bu silahı kullanması dünyanın sonunu getirebilir. Vatansız Para'nın yeni bir dünya savaşını kontrol altında tutabilmesi için bütün devlet başkanları ile birlikte en azından kilit noktadaki generallerin onlara hizmet eden kriptolar olması gerekir. Bu seçenek çok mümkün gözüküyor. Savaş seçeneği halen kullanılabilir ama bir başka şekilde, birazdan anlatacağız.

²³ <https://edition.cnn.com/2023/04/06/business/blackrock-office-stormed-paris-protests/index.html>

SALGIN HASTALIK

Toplu ölümlere yol açan salgın hastalıklar savaşa benzer bir etki yaratırlar. Nüfusu azaltmanın en iyi yoludur. Belki de Covid-19 virüsü böyle bir operasyonun deneme sürümüydü. Kendini “Tanrı” zanneden bu ekibin böyle bir seçeneği deneme ihtimali vardır. Umut edelim denemesinler.

TAKTİK NÜKLEER SAVAŞ ve KAOS

Bu seçenek olasılığı en yüksek senaryo olarak karşımızda durmaktadır. O yüzdün üzerinde biraz ayrıntılı duracağız. Bu senaryoyu oynamak için ortamı çok iyi hazırlamaları gerekir. Dünyada son birkaç yılda yaşanan gelişmeleri bu perspektiften inceleyelim.

Vatansız Para'nın 2008'den günümüze dünyayı yüksek enflasyon sürecine sokmak için operasyonlar yaptığını yukarıda yazdık. Bu süreçte bankaların içi boşaltıldı, merkez bankaları iflas noktasına getirildi ve devletler boğazına kadar borca batırıldı. Hazineleer boş. Yani halklar sokağa dökülmek için hazır.



Rus yapımı RS-24 Yars balistik füzeleri, Kızıl Meydan, 24 Haziran 2020. Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP.

Ukrayna-Rusya bölgesel savaşı çıkartılarak hazırlanmakta olan taktik nükleer savaşın zemini oluşturuldu. Koskoca Rusya'nın bir seneden fazla süredir Ukrayna'yı yenemediğini gördük. Çünkü Ukrayna'nın arkasında korkunç bir destek var. Ukrayna topraklarında cereyan eden savaş her geçen gün bir tarafta ABD, diğer tarafta Rusya'nın

olduđu dođu ile batının bir savaşı haline getiriliyor. Her iki taraf aısından da bir amaz oluřturuldu. Rusya bir federasyondur savaşı kaybederse paralanır. Ukrayna kaybederse ABD kaybetmiř sayılır. řu an doların arkasında kalan tek g ABD silahlı kuvvetleridir. Ukrayna'nın yenilgisi bu devasa silahlı gcn diřli bir rakip karřısında hibir iře yaramadıđını gsterir. İřte o zaman dolar dnya rezerv para birimi olma zelliđini anında kaybeder.

Zaten řu an dolara ciddi bir saldırı var. BRICS lkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, in ve Gney Afrika Cumhuriyeti) uzun yıllardır doları devre diři bırakıp kendi para birimleriyle ticaret yapmanın yolunu aramaktaydı. En ciddi geliřme Rusya'nın SWIFT²⁴ sisteminden ıkarılmasıyla yařandı. Amerikan doları ile alıřveriř yapamayan Rusya, in para birimi yuan (RMB) ile ticaret yapmayı kabul etmek zorunda kaldı.



BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, in ve Gney Afrika) lkeleri devlet ve hkmet başkanları 2014 G-20 zirvesi ncesinde Brisbane, Avustralya'da bir arada grlrken. Foto: WikiCommons

Getiđimiz gnlerde in ve Brezilya ikili ticarete yerel para birimlerini kullanma konusunda anlařtılar. Daha da nemlisi nmzdeki ađustos ayında Gney Afrika'da

²⁴ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (doları bir lkeden diđerine gndermek ancak bu sistem vasıtasıyla olmaktadır)

yapılacak BRICS zirvesinin ana gündem maddesi, üyeler arasında ticareti sağlayacak ortak bir rezerv para birimi yaratmak olacak.

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun %40'ını oluşturuyor (3,22 milyar). Topluluğun küresel Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla'ya katkı payı, her geçen yıl artarak %31,5'a ulaştı. G7 ülkelerinin (Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada) payı ise her yıl düşerek %30'e geriledi.²⁵ BRICS ülkeleri, satın alma gücü paritesine dayalı yapılan hesaplamalarda da G7 ülkelerini geçmiş bulunuyor.²⁶ BRICS bloğunun yeni bir dünya rezerv para birimi yaratma potansiyelinin olduğu gözüküyor.



Son yıllarda hem Suudi Arabistan hem de İran ile yakın ekonomik ilişkiler geliştiren Çin, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya arabuluculuk etmiştir. Fotoğraf: SAUDİ PRESS AGENCY/DPA/REUTERS

Doların tahtına yapılan en sert saldırı geçtiğimiz günlerde Çin'den geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinqing, Suudi Veliyet Prensi Muhammed bin Selman ile görüşerek, İran ile Suudi Arabistan arasındaki düşmanlığı giderme konusunda büyük başarı sağladı. İran tehdidi, Suudi Arabistan'ı ABD'ye mahkûm ediyordu. Bu tehdidin ortadan kalkması, Suudi Arabistan'ı bir anlamda özgürleştirdi. Hemen arkasından Çin ile Suudi Arabistan, yuan cinsinden petrol satma da dâhil olmak üzere enerji ve ticaret alanındaki iş birliğini

²⁵ <https://www.silkroadbriefing.com>

²⁶ <https://timesofindia.indiatimes.com/>

artırma konusunda anlaşılabilir. Suudi Arabistan, dünyanın bir numaralı petrol ihraç eden ülkesidir. Çin ise en büyük ithalatçı. Bugün hâlâ yürürlükte olan petro-dolar rezerv para sistemi 1973 yılında Suudi Arabistan'ın petrolü sadece ve sadece dolar cinsinden satmayı kabul etmesiyle kurulmuştu. Suudi Arabistan bu sistemin mihenk taşıdır. Mihenk taşını çekerseniz kubbe yıkılır. Şu an taş çekildi, kubbe boşlukta duruyor.

Çin'e yaptığı geziden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dolara olan bağımlılıklarını düşürmeleri gerektiğini söyleyerek Batı bloğu içinde Brütüs rolüne soyundu. Eş zamanlı olarak ABD içindeki kripto yapı, ABD ordusuna ait bazı askeri bilgileri internette sızdırdı. Belgelerden Ukrayna'nın savaşı kaybettiği anlaşılıyor. Biraz önce anlatmıştık, Ukrayna yenilirse ABD yenilmiş olacak. Dolar dünya rezerv para birimi olma özelliğini anında kaybeder. Evet, dolar şimdiye kadar Vatansız Para'nın en güçlü silahıydı ama bu silah aynı zamanda ABD'ye de çok büyük avantaj sağlıyordu. Federal Hükümet, borç üreterek dünyadan istediği mal ve hizmetleri satın alıyor, Amerikan halkına refah sağlıyordu. Bu avantaj kaybolursa, eyalet sisteminde birleşik devletlerden oluşan ABD, çok kısa sürede parçalanır. ABD'li generaller şimdiye kadar küresel bir savaşa karşıydılar. Fakat şimdi, ülkelerinin parçalanma riski, onları savaşa razı edecektir. ABD eski başkanı Donald Trump'ın “**dünyanın en büyük sorununun küresel ısınma değil nükleer ısınma**” olduğunu söylemesi boşuna değil.

TARİHTE 'REZERV' PARA BİRİMİ

Şimdi savaş senaryosunu anlatmadan önce birkaç önemli bilgi daha verelim. Dünyada hangi ülkenin parasının rezerv para birimi olacağı o ülkenin ekonomik gücüne bağlıdır. Mesela Amerika kıtasını keşfederek oradan getirdiği altın ve gümüşlerle yüklü miktarda sikke kesen Portekiz'in para birimi “**real**” dünyanın ilk rezerv parası olmuştu. Bu ayrıcalık sırasıyla İspanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere'ye geçmiştir. Ancak o dönemin paralarının bir altın karşılığı vardır. Tarihte ilk defa dolar, itibari (altın karşılığı olmayan) bir para birimi olarak dünya rezerv para birimi olmuştur. İtibari paranın rezerv para olabilmesi için arkasında çok büyük bir ekonomi ve çok büyük bir askeri gücün bulunması gerekmektedir. Amerikan Federal Devleti'nin borcu, 31,68 trilyon dolardır.²⁷ Bu kadar borçlu bir ekonominin parası dünya rezerv para birimi olmaya devam edemez. Bu borç sıfırlanırsa belki ama bu borç nasıl sıfırlanacak? Birazdan oraya da geleceğiz.

1965 yılında FED'in karşılıksız para bastığının keşfedilmesinden sonra ülkeler, IMF bünyesinde doların yerine geçecek yeni bir dünya rezerv para birimi yaratmak için büyük uğraş verdiler. SDR (Special Drawing Rights) bir IMF para birimi olarak bu maksatla yaratılmıştı ama başarılı olamadı. Başarısızlığın iki temel sebebi vardı. Birincisi dünyada iki çeşit rezerv para birimi olmuyor. Mesela Avro, hiçbir zaman doların yerini alamadı. İkincisi güçlü devletin parası baskın geliyor. Olaya bu açıdan bakarsak BRICS ülkelerinin

²⁷ <https://www.usdebtclock.org/>

yaratmaya çalıştığı SDR benzeri para sepeti mantığına dayalı bir para sistemi rezerv para olamayacaktır. Ancak Çin'in para birimi yuan dünya rezerv para birimi olmaya adaydır.



Pekin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu birçok ülkeden yuan karşılığı petrol alıyor. Yani bir petro-yuan piyasası oluştu. Arica Çin, yıllardır altın stokluyor. Yuanı altına dönüştürülebilir hale getirecek bir mekanizma ile petro-yuan piyasasını destekleyebilirse, yuan önümüzdeki yılların dünya rezerv para birimi olacaktır. Çin'in bu yönde adımlar attığı açıkça görülüyor.

Peki, petro-dolardan petro-yuana geçişe Vatansız Para ne diyecektir? Adı üstünde bunların vatani yok ki! Bu adamlar kendilerini hiçbir ülkeye ait hissetmiyorlar. Zaten hali hazırda birçok şirketlerinin merkezi, Hong Kong, Singapur ve Şanghay gibi Asya şehirlerindedir. Bunlar bilimkurgu filmlerindeki yaratıklar gibi içine girdikleri insan ile beraber yaşıyorlar. Sömürdükleri insan tükenip ölünce başka bir vücuda geçiyorlar. ABD'nin işi bittiyse Çin'e geçiş de yapabilirler. Bu da bir ihtimaldir. Ancak bu adamların tipleri Çinlilerle uyuşmuyor. Çin devlet sisteminin içine sızmaları beyaz adamın yaşadığı batılı ülkelerde olduğu kadar kolay değil. O zaman Vatansız Para, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi bütün devletleri kontrol edebileceği devletler üstü yeni bir düzen kurmalıdır. Muhtemelen taktik nükleer savaş ve kaos senaryosu bu amaç için kullanacak.

EMP BOMBASI

ABD ve Rusya açmaza alınıp köşeye sıkıştırıldılar. Her an ikisinden birisi tetiğe basabilir veya her iki ülkeyi de savaşa kışkırtacak bir komplo (kırmızı bayrak operasyonu) da yapılabilir, bilemiyoruz. Birisi nükleer silah kullanacak öyle gözüküyor! Ancak benim öngörüm, nükleer silahların hazırlanan bu savaşta farklı bir şekilde kullanılacağı yönündedir.



Hawaii 09 Temmuz 1962 tarihinde, iletişim sistemleri ve trafik ışıklarının aslında elektrikle çalışan her şeyi felç eden büyük bir elektromanyetik darbe saldırısına maruz kalmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren yabancı bir ülke değildir. Yukarıdaki fotoğrafta, yaklaşık 900 mil ötedeki Honolulu'dan patlamanın yarattığı parlaklık görülmektedir. Fotoğraf: WikiMedia Commons.

Nükleer silahların bir elektromanyetik dalga (electromagnetic pulse-EMP) etkisi vardır. EMP, nükleer patlamanın yan etkisi olarak etrafa yayılan bir enerji darbesidir. EMP dalgaları radyoaktif olmayıp canlılar üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Ancak elektrikle çalışan ve elektronik ekipmanlara çok büyük zararlar verebilirler. 1962 yılında Pasifik okyanusunda yapılan bir deneyde, Johnston adası üzerinde yüksek irtifada patlatılan 1,4 megatonluk bir nükleer bombanın etkisi, 800 deniz mili uzaklıkta olan Hawaii'de bile hissedilmiştir. Elektrik sigortaları yanmış, sokak lambaları sönmüş ve telefon hizmetleri

kesintiye uğramıştır.²⁸ Bugünkü Nükleer EMP silahları çok çok daha güçlü ve çok daha büyük yıkıcı etkiye sahiptir.

Yugoslavya iç savaşı esnasında NATO güçleri, bu ülkeyi bombalarken, Rusya ilk defa Mayıs 1999'da ABD'yi EMP saldırısıyla tehdit etmişti. EMP tehdidinin ciddiyeti ABD'de zaman zaman gündeme gelir. ABD Kongresi Silahlana Komitesine sunulan bir rapora göre, tek bir bombanın bile ülkenin çok geniş bir alanında elektrik altyapısını bozacağı ve tüm elektronik sistemlere zarar vereceği anlatılmakta, telekomünikasyon, finansal sistem, ticaret, devlet hizmetleri, yiyecek ve su dağıtımı ve hastane hizmetleri gibi birçok alanda ciddi aksaklıklara neden olacağı belirtilmektedir.²⁹ Şubat 2023'de ABD semalarında Çin balonları görülünce bazı kesimler, Pekin'in balonlar ile nükleer EMP taarruzu yapıp yapamayacağını tartışmış, bu korkuyla Hava Kuvvetleri balonları ABD topraklarını terk etmeden düşürememiştir.

Bir nükleer EMP taarruzda hedef ülkenin elektrik dağıtım şebekesi büyük ölçüde etkilenecektir, aylarca büyük şehirlere elektrik verilemeyebilir. Özellikle ticari bilgisayarlar EMP taarruzuna karşı çok hassastır. İçerisindeki yarı iletken devreler yüksek voltaj geçişlerine dayanamaz. İletişim (telekomünikasyon) kesildiğinde ve bilgisayarlar yandığında ne olur dersiniz? Bankacılık ve finans sistemi çöker, bilgisayarda elektronik ortamda kayıtlı olan bütün bilgiler yok olabilir!



Fotoğraf: BBVA

Geçen sene Ukrayna-Rusya çatışması nedeniyle nükleer savaş tartışmaları gündeme geldiğinde Rus kaynakları nükleer silah patlayacaksa Londra'da patlar şeklinde açıklamalar yapmıştı. Neden Londra?

²⁸ Electromagnetic Pulse (EMP), September 2003, Fact Sheet 320-090

²⁹ Treat Posed by Electrmagnetic Pulse (EMP) Attac, Comittee on Armed Services House of Representatives Congress Session Hearing, July 10, 2008

Dünyanın sayılı sayıda finans merkezi vardır: Londra, New York, Şangay ve Frankfurt bunlardan en önemlileridir. Eğer birisi, Londra'ya EMP taarruzu yaparsa öbürü Şangay'a, beriki New York'a saldırır. İşte o zaman bütün finans merkezlerinde dijital kayıtlar anında yok olur.

Vatansız Para, “**Büyük Sıfırlama**” yapmak istemiyor muydu? Alın size “Büyük Sıfırlama”.

Bankalardaki, borsalardaki bütün paralar sıfırlanır. Zaten bütün bankaların için boş. Böylece bankalar borçlarından kurtulmuş olur!



Ülkeler EMP saldırılarının etkisiyle büyük ölçüde savaşma yeteneklerini kaybedeceği için savaş büyümeden duracaktır. Ama EMP saldırılarının etkisi tüm dünyaya dalga dalga yayılır. Küresel bankalar batınca, dünyanın en ücra köşesindeki yerel bankalar dâhil tüm finans sistemi çöker. Herkes bankalara hücum eder, vatandaş sokaklara dökülür ama bankaların verecek parası yoktur. Korkunç bir kaos başlar.

Elektrik alt yapısı çöken şehirlerde üç gün sonra yiyecek stokları tükenir. Ülkenin başka bir bölgesinde o şehre gönderecek yiyecek olsa bile ulaştırılamaz. Çünkü taşımayı yapacak kamyonu mazot koyacak pompa elektrikli olduğu için çalışmaz. Kredi kartları çalışmadığı için kimse kimseye ödeme yapamaz. Ticaret durur, tedarik zinciri kırılır.

Elektrik alt yapısını çalışır hale getirmek en az iki ay sürecektir. Belki de bankacılık, borsa ve finans sistemi bir daha hiç düzelmeyecektir. Kaos büyüdükçe önce yağma başlar. Sonra insanlar hayatta kalmak için çeteleşir. Sokaklarda yemek için çete savaşları başlar. İnsanlar birbirini kırar. Bu seferki savaş ülkeler arasında değil iç savaş şeklinde cereyan edecektir.



Hossein Mahrammi, eşi Razia ve dört oğlu, Mart 2017'de ABD Özel Göçmen Vizesi hakkından faydalanarak Kabil'den ABD'ye gelmişlerdir. Fotoğraf: *Marisa Peñaloza*

Türkiye'den örnek verelim: Ülkede milyonlarca kişiden oluşan silahsız bir mülteci ordusu var. Bunların bir kısmı Afganistan ordusu için Amerikalıların özel olarak yetiştirdiği askerler. Amerikalılar Afganistan'dan kaçarken geride bıraktıkları askerlere, **“biz sizi Amerika'ya götürüp iltica hakkı vereceğiz”** diye söz vermişti. Washington, AKP Hükümetini kandırıp, bu genç savaşçıları bir süre için Türkiye'de misafir etmeye ikna etti. Biz de sınır kapılarını ardına kadar açarak ne kadar kaçkın varsa ülkeye doldurduk. Bahsettiğimiz kaos senaryosunda birileri bunların eline silah verirse ne olur? Hatırlatırım, bunları sayıları TSK hazır mevcudundan fazladır.

İç savaş senaryosunda zayıflar ölür, güçlüler hayatta kalır. Ama artık halk, birbirinin yüzüne bakamayacak şekilde bölünmüş, parçalanmıştır. Zaten bu senaryonun amacı,

ulus devletleri yıkmaktır. İngiltere'nin başına Hintli, İskoçya'nın başına Müslüman başbakan getirilmesi boşuna değildir. Vatansız Para, Birinci Dünya Savaşı ile kendi kurduğu ulus devlet sistemini bugün yıkmak istemektedir. Kaos ve iç savaş senaryosunda devletler daha küçük parçalara hatta şehir devletlerine bölünür.

Zenginler ve orta direk bütün servetini kaybeder, banka ve borsadaki paraları uçup gittiği için çok kızgındırlar. Bu kayıp toplumun büyük kesimini oluşturan dar gelirliileri hiç ilgilendirmez. Hatta onlar, "oh iyi olmuş" derler! Her şeyin kamulaştırılması onların işine gelir. Böylece küçük burjuvazi ve orta direk de toplumun en alt kesimine itilmiş olur. Artık sahnede Vatansız Para ve kölelerinden başka kimse yoktur.

DİJİTAL KÖLELİK

Vatansız Para, kaos bitmeye yüz tutunca hakların önüne "evrensel temel gelir" kandırmacasını koyar. Devletler bütün vatandaşlarına ister çalışsın ister çalışmasın, insanca yaşayacağı asgari geliri sağlamakla mükellef olacaktır. Kaostan perişan vaziyette çıkmış olan halklar, bu habere çok sevinir. Davulla zurnayla yeni dünya düzeni kurulur.



Modern kölelik insan istismarının en barbar ve yaygın formudur. Kaynak: Steemit

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kurumların yenileri başka isimlerle kurulur. Hepsinin içine her zaman olduğu gibi kriptolar doldurulur. Bütün dünyada geçerli olan elektronik bir para birimine geçilir. Artık Vatansız Para, sayıları 500'e ulaşacak olan ülkenin ayrı ayrı para birimleriyle uğraşmak zorunda kalmaz. Elektronik oyunlarla istediği kadar para yaratır; istediğine verir istemediğine vermez. Kimin parayı nereye harcadığını bilir ve nereye harcaıyıp harcaıyamayacağını belirler.

Artık hem devletlerin hem de insanların cüzdanlarına elektronik kelepçe takılmıştır. Buna modern kölelik diyebiliriz.

Bütün bunlar size hayali bir senaryo gibi gelecektir. Umarım hayal olarak kalır. Benim görevim sizlere olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu anlatmaktır. Tedbir alıp senaryonun hayata geçmesini engellemek sizin elinizde. Şunu unutmayın: Vatansız Para, 2'nci Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın başına Hitler'i getirmeyi başardıysa, bugün kim bilir hangi devletin başına kimleri getirmiştir? Joe Biden'in küreselcilerin adamı olduğunu biliyoruz. Emmanuel Macron'un Rothschildlerin yatırım bankasında yetiştiği herkesin malumu.

Vladimir Putin'e gelince: Daha önce yazmıştık, Bolşevik Darbesini destekleyen, Sovyetler Birliği'nin kurulup, yaşaması için para yağdıranların çoğu Rusya'dan gelme Eşkenaz Yahudi'si Amerikalı bankerlerdi. Yıktıkları Çarlık Rusya'sı yerine Bolşevik Federasyonu kuranların neredeyse tamamı kriptodur. Putin de o eski Sovyetlerin istihbarat örgütü KGB'de yetişmiş bir eleman olduğuna göre onun da kripto olma ihtimali yüksektir. Kripto Ali Kemal'in torunu Boris Johnson'u da NATO'nun başına getireceklermiş. Gerisini siz düşünün!...

SONUÇ

- 1) Demokrasi sorgulanmalıdır. Bu sistem kime hizmet ediyor? Dar gelirli ve ota direğe hizmet etmediği kesindir.
- 2) Vatansız Para'nın, parayı yaratma ayrıcalığı elinden alınmadan modern köleliğin önüne geçilemeyecektir.
- 3) Hiçbir şahıs veya tarikatın hükmettiği ekonomik güç devletlerden büyük olmamalıdır.
- 4) Devletlerin borçlanma sorunu çözülmelidir. Faiz ve borç ekonomisi devam ettiği müddetçe aynı filmi baştan tekrar seyrederiz.
- 5) Bu arada bu sisteme hizmet eden zavallı kriptolar, kendilerinin de köleleşeceğinin farkında değildir.