

Aydınlık mı? Karanlık mı? - 2

Gladyonun Gülü

Osman Başıbüyük, Sun Savunma Net, 08 Kasım 2022



Geldik yazı dizisinin ikinci bölümüne. Bu bölümde, Aydınlikçılarn ayrılıkçı Kürt hareketinin yaratılmasına, her safhada, nasıl katkıda bulduklarını anlatacağız. PKK, gladyo operasyonu

ile yaratılmış bir örgüttür ve operasyonun başrol oyuncularını kriptoloğlardır. Türk milletinin hafızası inanılmaz ölçüde zayıftır. Geçmişte PKK'yı yaratanları bugün vatansever zannetmek büyük hatadır. Aydınlanıcıların bugün PKK düşmanı olduklarına bakmayın, kriptolar açısından bu düşmanlığın taktiksel bir amacı vardır. Anlatacağız.

Ayrılıkçı Kürt Hareketi PKK, silahlı mücadeleye başladığı 1984 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ne hem ekonomik hem de insan kaybı açısından korkunç büyüklükte bir zarar vermiştir ve hâlâ da zarar vermeye devam etmektedir. Bu hareketin nasıl yaratıldığını ve perde arkasındaki aktörlerin kimler olduğunu bilmek, gelecekte benzer hatalara düşmemizi engelleyecektir.

Vaat Edilmiş Topraklar

Öncelikle şu noktanın altını çizelim. Dört ülkeden toprak kopartılarak kurulacak Büyük Kürdistan haritası ile Vaat Edilmiş Toprakların haritası büyük ölçüde örtüşmektedir. Yahudilerin kutsal kitabı, bu toprakların onlara ait olduğunu söylemektedir. Tevrat değişmeden Yahudilerin bu inancı da değişmeyecektir. Dolayısıyla konuyu komplo teorisi olarak adlandırıp üzerinde durmamak devkuşu gibi kafayı kuma gömmek anlamına gelir.

İsrail'in bölge ülkeleriyle savaşarak Vaat Edilmiş Toprakları elde etmeye şimdilik gücü yetmez. Uzun vadeli bir plana ihtiyacı vardır. Bu plan kapsamında kendisine taşeron asker olarak Kürt Halkını seçtiği görülmektedir. Ortadoğu'da bir Yahudi devleti (İsrail) kurma çabalarıyla Kürtlerin bölgede bağımsız bir devlet kurma çabaları arasında paralellikler vardır. Bölgedeki "Kürt Sorunu", İsrail Devleti kurulduktan sonra giderek şiddetini artırmıştır. Bütün veriler, İsrail ile Kürt Sorunu arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Irak'taki Kürt Görünümlü Yahudiler

Irak'ın kuzeyinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölge Yahudiler açısından kutsaldır. Yahudiler, Kudüs'ten sürüldükten sonra kutsal metinleri Talmud ve Tevrat bu bölgede yazılmıştır. Eski çağlardaki Babil, Yahudilerin bugünkü New York'u gibidir.¹ Gerçekten de Irak'ta ve özellikle Kürtlerin yaşadığı kuzeyde ciddi bir Yahudi nüfusu vardır. 2'nci Dünya Savaşı esnasında antisemitizmin yükselmesi, 1948 yılında İsrail devletinin kurulması ve sonrasında yaşanan Arap-İsrail savaşları, Irak ve Suriye'de yaşayan Yahudilerin önemli bir kısmının peyderpey İsrail'e göç etmesine sebep olmuştur. 1950-88 yılları arasında bölgede yaşayan yaklaşık 200 bin kadar Yahudi İsrail'e göç etmiştir.² Şimdi ise göç tersine dönmüştür. Barzani ailesinin bölgeye hâkim olmaya başlamasıyla birlikte, Kürt Görünümlü Yahudiler İsrail'den Kuzey Irak'a geri dönmeye başlamış ve kurulmakta olan devletin kilit noktalarına yerleşmiştir.

Bu arada bir noktanın altını çizelim. Kürt Yahudi'si, Türk Yahudi'si veya Yunan Yahudi'si olmaz. Musevilik dini inancı, Yahudilik ise ırkı ifade eder. Yahudilikte soyun devam etmesi ulusun ve dinin devamı bakımından çok önemlidir. Tora'ya göre Yahudilerde karışık evliliğe

¹ Yrd. Doç. Dr. Enes Bayraklı, "Kuzey Irak-İsrail İlişkileri", Türk Alman Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,

² Doç. Dr. Murat Köylü, "İsrail'im Kuzey Irak İlgisi ve Yahudi Kürtler", Hukuk Tarihi Bölümü, Hukuk Fakültesi, Çağ Üniversitesi, Hakemli Araştırma Makalesi, 30.06.2020

izin verilmez.³ Dolayısıyla Kürt Yahudi'si denildiği zaman kendi aralarında evlenerek Yahudi soyunu ve inancını devam ettiren, ama dışarıdan bakıldığında Kürt kültürünü yaşayan, Kürt dilini konuşan bir Yahudi anlaşılmalıdır. Bu durumda doğru ifade Kürt Yahudi'si değil, Kürt Görünümlü Yahudi'dir. Bunlara kısaca Kripto Kürtler de diyebiliriz.

Bölgedeki Kürt Görünümlü Kripto Yahudilerin en ünlüsü Barzani ailesidir.⁴ Kuzey Irak'tan İsrail'e yönelen ve şimdide tersine dönen Yahudi göçünü bu aile düzenlemektedir.⁵

Barzani Ailesi

Barzani ailesi hesaba katılmadan bölgedeki hiçbir denklem anlaşılabilir. Baba Molla Mustafa Barzani, 16 yaşında ağabeylerinin yanında İngilizlere karşı isyana katılmış, 29 yaşında Barzan Aşiretinin reisi olmuş, 1943'te Bağdat yönetimine karşı isyanı başlatmış ve iki yıl sonra isyan bastırılınca aşiretini alıp İran'a geçmiştir. 1946'da Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin kurucuları arasında bulunmuş, İran, Mahabad Cumhuriyetine son verince adamlarıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) kaçmıştır. 1958 yılında Irak'ta kralı deviren Sovyetlere yakın General Abdülkerim Kasım'ın otonomi vaadiyle Irak'a geri dönmüş ve Kuzey Irak Valisi olmuştur. Üç yıl hazırlıktan sonra da 1961'de tekrar Kürt Halkını Irak yönetimine karşı isyan ettirmiştir.⁶



³ <https://www.odatv4.com/siyaset/barzaniler-ve-israil-2803101200-9411>

⁴ <https://www.hurriyet.com.tr/dunya/barzani-ailesinin-yahudi-oldugu-ortaya-cikti-128488>

⁵ Doç.Dr. Murat Köylü, "İsrail'im Kuzey Irak İlgisi ve Yahudi Kürtler", Hukuk Tarihi Bölümü, Hukuk Fakültesi, Çağ Üniversitesi, Hakemli Araştırma Makalesi, 30.06.2020

⁶ <http://www.ufkumuzhaber.com/46-yil-once-gelen-bir-mektuba-cevap-9742yy.htm>

Mustafa Barzani'nin bu isyan sırasında İsviçre Televizyonuna verdiği, *"İstiklâl davamızı bir gün muhakkak kazanacağız . Kürdistan haritasını ve Kürt istiklalini bütün dünya milletlerine kabul ettireceğiz. Irak'tan sonra ikinci mücadele cephemiz Türkiye olacaktır. Fakat bu mücadele için zaman daha çok erkendir."* şeklindeki röportajı Türkiye'de çok büyük yankı uyandırmıştır.⁷ Barzani ailesini hedefi bugün de değişmemiştir.

Bedirhan Ailesi

Mustafa Barzani Irak Kürtlerini ayaklandırınca, ayaklanmanın Avrupa'daki sözcülüğünü Bedirhan ailesi mensuplarından Kamuran Ali Bedirhan üstlenir. Kamuran Ali Bedirhan, 1895 İstanbul doğumludur. Lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde yapar, İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk okur. 30 Aralık 1918'de Kürdistan Teali Cemiyetinin kurulmasında büyük rol oynar. Daha sonra 1922 yılında Türkiye'den Almanya'ya kaçar, yurtdışındayken Polonyalı prenses Nathalie d'Ossovetzky ile evlenir.⁸ Bu ailelerin evlilikleri hep ilginçtir.



İsraili araştırmacı Şalom Nakdimon, "Irak ve Ortadoğu" isimli kitabında, İsrail ile ilişkileri kuran ilk Kürt lider olarak Kamuran Ali Bedirhan'ı öne çıkarmaktadır. Nakdimon'a göre, Kamuran Ali Bedirhan Mossad casusluğu yapmaktadır. Yine The Guardian gazetesinin Tel-Aviv muhabiri Ian Black ile Brooking Enstitüsü'nde çalışan öğretim üyesi Benny Morris'in ortaklaşa

⁷ Ömer Turan, "Türkiye'de Kürtçü Sol 1968-1984", Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-220

⁸ https://tr.wikipedia.org/wiki/Kamuran_Ali_Bedirhan

yazdıkları “İsrail'in Gizli Savaşı-İsrail İstihbarat Servislerinin Tarihi” (Israel's Secret Wars–A History of Israel's Intelligence Services) isimli kitapta, Kamuran Ali Bedirhan'ın 1950 yılında İsrail Savunma Bakanı Şimon Peres ile görüştüğü ve o tarihlerden itibaren İsrail adına casusluk yaptığı yazmaktadır.⁹

İsrail casusu Kamuran Ali Bedirhan'ın dedelerinden Bedirhan Bey de Osmanlıya isyan etmiş, 1845 yılında bağımsızlık nişanesi olarak para bastırılmış ve kendi adına hutbe okutmuştur.

Odatv yazarlarından Salim Meriç, Selanikli Dönmelerle yaptıkları evliliklerden yola çıkarak Bedirhan ailesinin de İbrani asıllı olduğunu iddia eder.¹⁰

Bedirhan ailesi, Türkiye'deki Kürtçülük Hareketinin ve Kürtçü Solun öncü kadrolarının yetiştirilmesinde belirgin bir rol oynamıştır.¹¹ Bedirhan Bey'in torunlarından Celadet ve Kamuran Ali Bedirhan, Fransız Mandası altındaki Şam'da, Hoybun adında bir örgüt kurarlar. Bu örgüt, Türkiye'deki Kürtçülük hareketine gerekli maddi desteği sağlar. Tespit edilen strateji; Kürtçülük hareketini yapacak kadroları yetiştirmektir. Gelecek vadeden akıllı gençler belirlenerek yüksek öğrenim için İstanbul'a gönderilir, ya da İstanbul'da yüksek eğitim okuyan Kürt kökenli gençler tespit edilerek üzerlerinde çalışılır. Bu gençlerin doktrine edilebilmesi için İstanbul'da Dicle Öğrenci Yurdu kurulur. David Mc Dowall, “*Modern Kürt Tarihi*” adlı eserinde, Musa Anter gibi özenle seçilen yüksek öğrenim gençliğine dikkat çeker ve şöyle yazar:

“Anter seçilen en parlak gençlerden biri olarak İstanbul'a hukuk okumaya gönderildi ve burada Kürdistan'ın farklı bölgelerinden gelen elli civarında genç aydınla temas kurdu. Bunlar arasında, daha sonra Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri olan Tarık Ziya Ekinci, Demokrat Parti milletvekili ve Türkiye Millet Partisi'nin kurucusu Yusuf Azizoğlu ve Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKD, Demokrat Parti) kurucusu Faik Bucak bulunuyordu. Böylece bu oldukça birikimli ve eğitilmiş Kürtler, Kürt kimliğinin öncüsü haline geldiler.”¹²

Dicle Öğrenci Yurdu, Cumhuriyet dönemindeki Kürtçülük Hareketi'nin ilk gizli örgütüne ev sahipliği yapar. Yurt müdürü Mustafa Remzi Bucak ve onun yardımcısı konumundaki Musa Anter, yurttaki Kürt asıllı öğrencilerin önemli kısmının asimile olduğu , dolayısıyla bu öğrencilerin Kürtlük şuuru ile bilinçlendirilmesi gerektiği kanısına varırlar . Diğer üç üye ile beraber (Yusuf Azizoğlu, Ziya Şerefhanoglu , Faik Bucak) bu amaca yönelik gizli bir komite kurmaya karar verirler. Anter, kendilerini bir örgüt kurmaya iten nedenleri hatıralarında şöyle sıralar:

“Muhtelif kesimlerden arkadaşlarımız geliyordu . Bunların içinde öyle beyni yıkanmışlar vardı ki, hakikaten Türk kökenli olduklarına inanmışlardı . Bu fikirsel ayrılık yurttan nahoş bir hava yaratıyordu. Bu hava ile mücadele için beş kişi bir araya geldik. Kurduğumuz örgüt, bugünkü anlamda ne parti ne de dernekti. Daha ziyade gizli ve sivil bir komiteydi. Ödevimiz, memleketten gelen arkadaşlarımıza yardımcı olmak ve bu arada benliklerini kendilerine iade

⁹ <https://www.odatv4.com/analiz/beyaz-kurtlerin-gizli-iktidari-1507121200-24860>

¹⁰ Age.

¹¹ Ömer Turan, “Türkiye’de Kürtçü Sol 1968-1984”, Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-170

¹² Ömer Turan, “Türkiye’de Kürtçü Sol 1968-1984”, Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-165

etmekti. İlleri aramızda bölüştük. Bana Mardin, Siirt ve eğer talebesi olursa- ki o zaman yoktu- Hakkâri düştü.”

Beş kişi tarafından kurulan gizli komite kısa sürede yemini ve sembolüyle beraber tam bir siyasi örgüte dönüşür . Musa Anter, örgütün amacını kısaca ; *"Kürtleri içinde buldukları feci durumdan kurtarmaktır"* diye özetler. Örgüt üyeleri , işin ciddiyet kazanması için silah ve Kürt bayrağı üzerine yemin etme kararı alırlar . Kürt bayrağını belirleme görevi Musa Anter'e verilir . Anter ve arkadaşlarının kurdukları komitenin bayrağı Kürtçülük Hareketinin bayrağına dönüşecektir; Dicle Yurdu bünyesinde beş kişi tarafından kurulan *"Kürtleri Kurtarma Cemiyeti"* adlı gizli örgüt isyan yıllarından sonra kurulan ilk Kürtçü örgütlenmedir .¹³

Bu arada Musa Anter, Kürt bilincini yaymak için arkadaşlarıyla birlikte İleri Yurt gazetesini çıkarmaktadır. Mustafa Barzani'nin 1958 yılında Irak'a dönüp ayrılıkçı Kürt ayaklanmasını yeniden başlatmasıyla eş zamanlı olarak Musa Anter, İleri Yurt gazetesinde, Kürtçe "Qimil / Kımıl" isimli bir şiir yayınlar. Kımıl, buğdaya ciddi zarar veren bir böcektir. Anter şiirinde Türkleri kımıla benzetir. Anter, bu şiirinde açıkça Kürtlerin , Türk devleti tarafından sömürüldüğü fikrini işler . Anter'in amacı Türkiye'de de başlatılmak istenilen Kürt ayaklanmasına zemin hazırlamaktır. Zaten Mustafa Barzani de açıktan *"Irak'tan sonra ikinci mücadele cephemiz Türkiye olacaktır"* demiştir. Irak'taki ayaklanma ile Türkiye'deki kıpırdanma eş zamanlıdır.

İşin ilginç yanı cumhuriyet döneminde Kürt bilincinin kurucu babası sayılan Musa Anter, Kürtlerin çokça kullandığı gerçek ismi Şeyhmus'u Musa olarak, soyadı olan Elmas'ı ise İbranicede çok geçen Anter kelimesiyle değiştirmiştir.¹⁴ Daha da ilginç ise, bir köy çocuğu olan Musa Anter'in, 1944'te Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun kızı Ayşe Hale ile evlenerek çok zengin Bedirhan ailesine damat olmasıdır. Ayşe Hanım AKP'nin kurucularından Cüneyt Zapsu'nun halasıdır.¹⁵ Cüneyt Zapsu AKP iktidarının ilk 5 yılında gölge başbakan gibidir.

Prof. Yalçın Küçük, Musa Anter hakkında şöyle der: *"Çanakkale'de sürgünde iken sinagoglara gittiğini anılarında yazıyor. Toplumsal Kurtuluş'a çok gelirdi; Musa, Türk solundan ve Türkiye İşçi Partisi'nden Yahudi kökenini saklamazdı..."*

Kürtlük bilincini oluşturanların kimler olduğuna bakar mısınız?

Bu dönemde gerçekleşen 27 Mayıs 1961 darbesi daha çok Demokrat Parti içerisinde varlık gösteren geleneksel Kürt yapılanmasına darbe vurur. Kürtlerin geleneksel önderleri darbeden sonra kademeli bir şekilde bölge halkı üzerindeki etkilerini kaybederler . Onlardan boşalan yeri ise yine kademeli bir şekilde büyükşehirlerde yeti şen ve çoğu sosyalist olan genç kuşak alır.¹⁶

1961 Anayasası Türk tarihinin en liberal , en özgürlükçü anayasası olarak tanımlanır . İzin almadan örgütlenme ve yayın konularında geniş özgürlükler getiren Yeni Anayasa Türkiye'de

¹³ Age. S-25

¹⁴ <https://kundir.net/musa-anter-biyografisi/>

¹⁵ https://tr.wikipedia.org/wiki/Musa_Anter

¹⁶ Ömer Turan, "Türkiye'de Kürtçü Sol 1968-1984", Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-194

yeni bir dönem açar. İşte bu dönemde Kürt solunun ilk özgün yapılanması Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) kurulur.¹⁷

Yine 1961 Anayasasının yarattığı özgürlük ortamında Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurulur. Parti kısa sürede Kürtçü Sol için bir çekim ve cazibe merkezi haline gelir ve CHP çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdüren Kürtçü aydınlar birer birer TİP'e katılırlar. Kürtçü aydınlar, TİP içinde özgün bir grup oluştururlar. O dönemde Kürt meselesi "Doğuculuk", olarak adlandırılmaktadır. Bunu dile getirenlere de "Doğucular" dendiği için bu grup parti içinde Doğulular gurubu olarak adlandırılır.¹⁸

TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Kürt meselesi konusunda başlangıçta "Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur" diye açıklama yapacak kadar çok katı bir tavır benimser. Gerçekten de TİP'in gündeminde başlarda Kürt ya da Doğu sorunu yoktur. Bunun iması bile yoktur. Fakat zaman içinde parti içindeki Doğulular Grubu, sosyalist terminoloji gerekçesiyle Kürt sorununu TİP'in gündemine sokmayı başarırlar.¹⁹ Musa Anter TİP'e katılmıştır. Anter, partinin Genel Merkezi'nde, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran ve Sadun Aren'in dinleyici olarak katıldığı seminerlerde Kürt Sorununu anlatır. Anter'in TİP üst yönetimine verdiği seminerler partinin Kürt sorununu kabullenmesinde önemli ölçüde etkili olur.²⁰

Doğu Uyanış Mitingleri

Ayrılıkçı Kürtçü hareketin kimlik bulmasında 1967 yılının Ağustos- Kasım ayları arasında Kürt kökenli vatandaşların çoğunlukla yaşadığı güneydoğu illerinde yapılan "Doğu Uyanışı" adı verilen yedi büyük mitingin önemli bir yeri vardır. Mitinglere giden yolu anlamamız kurulan tezgâhı görmemizi sağlayacaktır.

Radikal Türk Milliyetçisi Nihal Atsız, Kemalistlerin Türk Tarih Tezi'ni yani "Türkiye vatandaşı olan herkes Türk'tür" iddiasını reddetmektedir. Atsız, "Melezleşmeyi" Türklüğün tehditlerinden biri olarak görür.²¹ Atsız'ın niyeti, Türklerle Kürtleri ayırıştırmaaktır. Nihal beyefendi, Ötüken Dergisi'nin Nisan 1967 sayısında Kürt kökenli vatandaşları kışkırtan çok ağır bir yazı kaleme alır. Atsız yazısında şöyle demektedir:

"Türk milletinin başını belaya sokmadan, kendileri de yok olmadan çekip gitsinler. Nereye mi? Gözleri nereyi görür, gönülleri nereyi çekerse oraya gitsinler. İran'a, Pakistan'a, Hindistan'a Barzani'ye gitsinler. Birleşmiş Milletlere başvurup Afrika 'da yurtluk istesinler. Türk ırkının aşırı sabırlı olduğunu, fakat ayrıntı kabardığı zaman Kağan Arslan gibi önünde durulmadığını, ırkdaşları Ermenilere sorarak öğrensinler de akılları baslarına gelsin. Şimdilik bu kadar."

Bu satırlar Kürt kökenli vatandaşlar üzerinde çok kötü bir etki yaratır. Şehirlerde eğitim gören Kürt kökenli gençler, söz konusu yazıya tepki olarak Ankara'da kurdukları 19 derneğin imzasıyla karşı bir bildiri yayınlarlar. Nihal Atsız'ın yazısının güneydoğu bölgesinde yaşayan Kürt kökenli halka kışkırtıcı bir şekilde anlatılması gerekli ortamı hazırlar.

¹⁷ Age. S-204

¹⁸ Age. S-231

¹⁹ Age. S-235

²⁰ Age. S-239

²¹ <https://www.google.com/amp/s/www.gazeteduvar.com.tr/amp/nihal-atsiz-parki-makale-1507201>

İlk miting Urfa'nın Silvan ilçesinde 13 Ağustos 1967'de yapılır. Silvan Mitingini TİP Silvan İlçe Başkanı olan Mehdi Zana düzenler. Zana, Nihal Atsız'ın yazısına karşı Silvan'da “*Siz Kürt'sünüz, Kalkın! Kendi haklarınıza sahip çıkın*” şeklinde bildiri yazıp dağıtmıştır.²² Doğu Uyanış Mitinglerinde organizasyonu TİP yapar . Fikir Kulüpleri Federasyonu da destek bildirileri dağıtarak bu mitinglere destek verir.²³

Bölgede Kürt halkını ciddi şekilde kışkırtan hiçbir olay İsrail'den bağımsız düşünülemez. 1966 yılında İsrail birliklerinin sınırı geçerek Ürdün'de çeşitli operasyonlar yapması Ortadoğu'da tansiyonu germiştir. Taraflar savaş hazırlığına başlamıştır. Aynı yıl Mısır ve Suriye, İsrail'e karşı aralarında bir askeri anlaşma imzalarlar. Suriye ile İsrail arasında sınır çatışmaları başlar. Çatışmalar giderek şiddetlenir. 07 Nisan 1967 günü, Golan Tepeleri üzerinde gerçekleşen hava muharebesinde, İsrail'e ait Mirage III savaş uçakları, Suriye'ye ait altı adet Mig-21 savaş uçağını düşürür. Bu olaydan iki ay sonra da 05 Haziran 1967'de, tarihe 6 Gün Savaşları olarak geçen Arap-İsrail Savaşı, İsrail uçaklarının Mısır'a yaptığı baskın tarzındaki taarruzla başlar.

Bir savaşta karşı cepheyi zayıflatmak için hasmın içindeki etnik ve mezhep yapılar kaşınır. Amaç rakip ülke veya ülkelerde halk ayaklanması çıkarmaya çalışmaktır. Bir halk hareketi başlatmak için öncelikle azınlık tarafın kışkırtılması gerekir. Azınlığın kışkırtmaya tepki vermesiyle, bu sefer de çoğunluk tarafın, karşı tedbir kapsamında yangına körükle gitmesi beklenir. Tekrar edelim, ilk yapılacak iş, azınlık tarafı kışkırtmaktır. İşte bu denklemde Arap-İsrail Savaşı arifesinde Nihal Atsız, yazdığı yazı ile Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşları kışkırtmıştır. Ortadoğu'da savaş başlarken Güneydoğu'da da mitingler ve halk hareketi başlamıştır.

Bu noktada Nihal Atsız hakkında küçük bir bilgi verelim. İki ultra milliyetçi olan Nihal Atsız ve Reha Oğuz Türkkan, aralarında giriştikleri kavgada birbirlerini Türk soyundan gelmemekle suçlarlar. Olay büyür ve mahkemeye taşınır. Dönemin Sıkıyönetim Mahkemesi raporunda, Nihal Atsız'ın atalarının Gümüşhane Midi Köyü'nden oldukları ve "dönme" olarak bilindiklerini yazar.²⁴

Sözün özü; Musa Anter ne kadar Kürt ise Nihal Atsız da o kadar Türk'tür. Atsız'ın yaptığı ortaya Mehdi Zana röveşatayı çıkar, gol olur: Doğu Uyanış Mitinglerinden sonra Musa Anter'in “Kimil şiiri” ile başlattığı “*Kürdistan Sömürgeci*” tezi, Kürtçü Solun adeta “*Amentüsüne*” dönüşür.

Türk Kökenli Gençlerin Bağımsız Kürdistan Hevesi

Doğu Uyanış Mitingleri, TİP ve onun gençlik örgütü gibi çalışan Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) şemsiyesi altında gerçekleştirilir. TİP Genel Başkanı Aybar ve ekibi Kürt sorununa daha çok ekonomik açıdan bakarlar. Mahrumiyet bölgesi olan doğuya devlet yeterince yatırım yapmamıştır, yaşanan sosyal sorunun arkasındaki ana neden budur. Ancak Parti içinde Mihri Belli liderliğinde Milli Demokratik Devrim'i savunan Aydınlıklar bu konuda çok daha

²² Ömer Turan, “Türkiye’de Kürtçü Sol 1968-1984”, Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-241

²³ Age. S-241

²⁴ <https://www.hurriyet.com.tr/kim-daha-iyi-turk-gelin-kafatasinizi-olcelim-7390134>

radikaldir. Mihri Belli, Kürtçü Solun liderleri konumundaki isimlerin cesaret edemeyecekleri sertlikte devleti eleştirir, devletin bu konudaki politikasını “Kürt halkının etnik özelliğini inkâr eden faşizan bir politika” olarak tanımlar. Belli, bununla da yetinmez, “Marksizm ve Leninizm ulusların kendi kaderlerini belirleme ilkesini kabul eder” der ve etrafına topladığı gençleri bu fikre ikna eder.²⁵



Mihri Belli'nin etrafında toplanmış Milli Demokratik Devrim tezini savunan Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya gibi gençler, 1968'de Kürt meselesine Türkiye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde bir çözüm aramaktadır. Ancak 1970'e gelindiğinde bu gençlerin radikal bir dönüşüm geçirdiği görülür. Artık hepsi “Bağımsız Kürdistan” fikrinden yanadır.²⁶ Ne hikmetse hepsi de bir an önce silahlı mücadeleye başlayarak rejimi değiştirme niyetindedir. Kendi aralarında da bazı fikir ayrılıklarına düşerler ve her biri THKO, THKP ve TKP(ML) isimli örgütleri kurarak silahlı mücadeleye başlar. Ne yazık ki bu süreçte Türk kökenli gençler, Kürt kökenli gençlerden çok daha radikal bir biçimde “bağımsız Kürdistan”ı savunur hale gelmiştir. Onların bu tutumu, Kürt kökenli gençleri ayrılıkçı hareketi ölümüne desteklemeye teşvik eder. Aydınlıkçılar gençleri dağa çıkmaya ikna etmiştir.

Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP)

²⁵ Ömer Turan, “Türkiye’de Kürtçü Sol 1968-1984”, Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-445

²⁶ Age. S-269

TİP'in içindeki Aydınlıkçı ekip sürekli partiyi Kürt sorunu ile ilgilenmeye zorlamakta ve gençleri kışkırtıcı faaliyetlerde bulunmaktadır. Örneğin Aydınlıkçıların kaleme alınmasına ve kabul edilmesine ön ayak olduğu bir bildiri TİP'in 4. Kongresinde kabul edilir. Bu bildiriye hayli dikkat çekici ifadeler yer almaktadır:

“...Devrimci aydınlar ve gençlik halkın devrimci saflarında toplanmaktadır. Kürt halkı hâkim sınıfların zulmüne karşı kahramanca direnmektedir.

(...) Türkiye’de yaşayan Türk ve Kürt halkları emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı omuz omuza savaşacak ve **milliyetler üzerindeki bütün baskılara son vererek kendi kaderlerini hür iradeleriyle tayin edeceklerdir.**”²⁷

Aydınlıkçılar, TİP içerisindeki mücadelede istedikleri radikalliğe ulaşamamaktadır. Bir süre sonra Kürt sorununu daha radikal bir şekilde kışkırtabilmek için illegal bir parti olan Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP)’ni kurarlar. Partinin kurucuları Mao’nun dağdan-şehre kır gerillasıyla mücadele çizgisini benimseyen Doğu Perinçek liderliğindeki Gün Zileli , Oral Çalışlar, Ömer Özerturgut ve Cengiz Çandar’dır.

TİİKP’nin, Endonezya Komünist Partisi Tüzük Tasarısı adı altında kamufle edilen tüzük tasarısında şunlar yazar: “TİİKP, Türkiye proletaryasının Marksizm-Leninizm-Mao Zedung düşüncesiyle **silahlanmış** siyasi partisidir.”...“TİİKP, halk savaşı yoluyla gerici iktidarı bütün yurttta yıkmak ve halkın ihtilalci iktidarını kurmak için halkın silahlı kuvvetlerini teşkilatlar ve işçi köylü ittifakı temeli üzerinde halkın devrimci cephesini gerçekleştirmek için çalışır.”²⁸

Görüldüğü gibi Aydınlıkçılar alenen gençleri silahlı mücadeleye yönlendirmektedir. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Aydınlıkçıların asli görevi silahlı mücadeleye girmek değil yayın yoluyla kimsenin yazamadığını yazarak diğerlerini gaza getirip ateşe sürmektir. Unutmayın, “kriptolar ölmez, kandırdıkları ateşli taraftarlar ölür”.

TİİKP kapatılınca Aydınlıkçılar Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından yargılanır. Sanıkların 14 Haziran – 9 Temmuz 1974 tarihleri arasında yaptıkları savunmalar kitaplaştırılır. Başta Doğu Perinçek olmak üzere, 141 sanık tarafından imzalan ve Aydınlık yayınları tarafından yayınlanan “Türkiye İhtilalci Köylü Partisi Davası – Savunma” isimli kitap ibretlidir.

Aydınlıkçıların mahkemede yaptıkları savunmalardan bir örnek verelim:

TİİKP, Kürt milletinin kendi kaderini tayin ve isterse ayrı bir devlet kurma hakkını tanıdığını açıklar. (TİİKP Programı Madde 52) ²⁹

Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkı ne demektir? Kürt milleti, Türk milletiyle aynı devlet içinde yaşamaya karşı çıkabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nden ayrılarak, kendi bağımsız milli devletini kurabilir. Devlet kurmak, yalnız Türk milletinin tekelinde ve imtiyazında olamaz. Devlet kurmak, Türk milletinin olduğu kadar, Kürt milletinin de hakkıdır. Milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı demek, özünde ayrılma ve bağımsız bir milli devlet kurma hakkı ve

²⁷ Enver Emre Öcal, “Şefik Hüsnü Değemer’den İşçi Partisi’ne Aydınlık Hareketi’nin Tarihsel Süreci”, Doktora Tezi 2017, Marmara Üniversitesi, S-266

²⁸ Age. S-268

²⁹ Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası SAVUNMA, Aydınlık Yayınları, S-430

özgürlüğü demektir. Biz, her türlü emperyalist saldırı ve müdahaleye karşı Türkiye'nin her karış toprağını, Misak-ı Milli sınırlarını sonuna kadar savunacağız. Fakat biz, Türk ve Kürt halklarının ortak yurtlarını belirleyen Misak-ı Millinin Kürt halkının ayrı bir devlet kurma hakkının karşısına çıkarılmasını kesinlikle reddediyoruz.³⁰

Yıllar sonra Doğu Perinçek bahse konu kitabı kastederek şöyle diyecektir: “1973 TİİKP Savunması, Kürt sorununda Türkiye sosyalist hareketinin geliştirdiği ilk ciddi ve olgun belgedir. 12 Mart'ta yargılanan Kürt örgütlerinden hiçbiri, böyle devrimci bir programa sahip değillerdi. Mahkemelerde kültürel hakların ötesinde bir şey söylemediler...”³¹

Doğu Perinçek doğru söylemektedir. Gerçekten de ayrılıkçı Kürt hareketinin ideolojik alt yapısını Aydınlikçılar hazırlamıştır. Aydınlikçılar Kürt kökenli vatandaşlardan çok çok daha cüretlidir. Hepsinin kalemi kan kusar.

Ebu Gureyb Taktiği

Bütün bunlar olurken devletin içine sızmış kriptolar da boş durmamaktadır. Güneydoğu'da yükselen Kürt ayrılıkçı hareketine karşı devleti sert tedbirler almaya zorlamaya başlarlar. Nitekim dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Kürtçülük tehdidi hakkında hazırlanan bir brifingi 19 Ocak 1970'te Çankaya köşküne arz eder. Bu brifingden sonra askeri birlikler, Güneydoğu'da mantar gibi çoğalmaya başlayan Kürtçü örgütlere karşı tedbir amaçlı bölgede silah aramalarına başlar. Komando birlikleri tek tek köyleri gezerek, varsa köylülerin silahları teslim etmesini ister sonra evlerde arama yaparlar. Bu aramalar esnasında askerlerin halka kötü davrandığına dair haberler gelir. Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) hemen bölgeye bir heyet gönderir. Olayları yerinde inceleyen heyet hazırladığı raporu 15 Mayıs 1970'de cumhurbaşkanlığına iletir.

Rapora göre; “Eşkiya avı maskesinde köyler basılmakta, köylülere ‘silah getirin’ denilmekte, köylü silah olmadığını söyleyince falakaya yatırılmakta, yerlerde süründürülüp koşturulmakta, piramitler kurdurularak birbirine bindirilmekte, bunlarla da yetinmeyerek köylüler çırılçıplak soyundurulmakta, kadınların mahrem yerlerine el atılıp iğrenç muameleler yapılmaktadır. Bu işkencelerde ölenlerin sayısı fazladır. Çırılçıplak soyunan kadın ve erkeklerin üzerlerine su dökülerek saatlerce kamçılanarak sehpalardan başaşağı astırılmaktadır . Bu işkenceler sonucunda intihara teşebbüs eden köylüler olmuştur. Yer yer çıplak edilen erkeklerin tenasül uzuvlarına ip bağlanıp kadınların eline verilerek, bütün köy gezdirilmektedir. Yine çırılçıplak edilen kadınların köy içinde bütün gün boyu dolaştırılmaları olayına sık sık rastlanılmaktadır. Yine bu baskınların birçoğunda köylülerden kadın istenmiş ve bunun için kadınlarını vermeyen köy halkı işkenceye tabi tutulmuştur.”³²

Bu raporu hazırlayanlar, raporun içinde iddia ettikleri insanlık dışı iğrenç uygulamaları ispatlayan hiçbir kanıt sunmazlar. Ama artık bir kere bu rapor yazılmıştır. Önemli olan algıdır. Raporda anlatılan hayali uygulamalar Amerikalı askerlerin 2003 yılı Irak işgalinden sonra Ebu

³⁰ Age. S-431

³¹ Enver Emre Öcal, “Şefik Hüsnü Değemer'den İşçi Partisi'ne Aydınlik Hareketi'nin Tarihsel Süreci”, Doktora Tezi 2017, Marmara Üniversitesi, S-278

³² Ömer Turan, “Türkiye'de Kürtçü Sol 1968-1984”, Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-330

Gureyb Hapishanesinde Iraklı esirlere yaptıklarını anımsatmaktadır. Bu tür görüntüler, halkı kışkırtarak iç savaşı tetiklemek için kullanılır. Güneydoğu'da yapılan köy aramalarında mutlaka nahoş olaylar da olmuştur ama rapor çok bariz bir ajitasyon örneğidir. Benzer şeyler, 1980 darbesinden sonra Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi için de yapılmıştır. Kürt kökenli vatandaşlara inanılmaz işkenceler yapıldığı, hatta kendi pisliklerinin yedirildiği gibi saçma sapan yalanlar uydurulmuştur. Oysaki Kürt kökenliler ile ülkücülere ve solculara yapılan işkence ve kötü muamele fazlasız eksiksiz aynıdır. Fakat sadece Kürt kökenlilere yapılanlar abartılarak böyle bir algı oluşturulmuştur.

Ajitasyonun etkili olabilmesi için halkın uydurulan bu masala inanması gerekir. 1970'lerde bu görevi dönemin ünlü gazetecilerinden İsmail Cem (İpekçi) üstlenir. İsmail Cem, Milliyet Gazetesinde köy aramalarını, "Acılı Doğu" başlığı ile ele alarak kamuoyunun gündemine taşır. Yazı Kürtçü Sol içinde çok büyük yankılar uyandırır. DDKO, aylık yayın bülteninde, İsmail Cem'in, "En hayret ettiğim şey komandoların yaptıkları işi, bir yurt görevi yapıyorlarmış gibi, huzur içinde ve pişmanlık duymadan anlatmaları ve hareketlerinde kötü bir yan görmeyişleridir" ifadelerine yer verir. Takiben Türk basınında birçok kalem İsmail Cem gibi bu konuyu yazmaya, tekrar etmeye başlar.³³ Algı operasyonu başarılı olmuştur. Böylece Kürt kökenli vatandaşların zihninde, "devlet bize iğrenç işkenceler yapıyor, o zaman bu devlet bizim devletimiz değildir" fikri uyanmaya başlar.

Bu algı operasyonunun başarılı olmasına bilerek veya bilmeyerek dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu ve Milliyet Gazetesi yazarı İsmail Cem (İpekçi) katkıda bulunmuştur. TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Fuat Doğu'nun kendisine; **"Ben MİT müsteşarlığı yapmadım, CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım. Bir CIA yetkilisi gelse, beni Sinop'a götür dese onu oraya götürmekle memurum."** dediğini söylemektedir.³⁴ Bu arada küçük bir bilgi daha verelim; ne hikmetse İsmail Cem, ailesinin Selanik'ten getirdiği "İpekçi" soyadını hiç kullanmamıştır.

Aydınlıkçıların Maoculuk Taktiği

Devlet, bölünme tehlikesi algıladığı için 12 Mart 1971 Darbesinden sonra Kürtçü Sol üzerindeki baskıyı daha da artırır. Ancak baskının artmasıyla birlikte Güneydoğu'daki Kürt kökenli vatandaşların devlete olan tepkisi de artar.

Eğer üniversitede okuyan Kürt kökenli solcu gençler, hayalini kurdukları sosyalist devrim ve rejim değişikliğini hayata geçirmek için mücadelelerini okullarının bulunduğu batı şehirlerinde yapsalardı, güneydoğu halkı çatışmadan etkilenmez, devlete olan bağlılıkları azalmazdı. Ancak Aydınlikçılar bu gençleri dağlara yönlendirdi. Çünkü Mao "kır gerillası taktiği" ile devleti ele geçirmişti. Aynı şekilde, "kırdan şehre gerilla taktiği ile Kürt özgürleştirilecekti". Dolayısıyla gençler dağa çıkmalıydı. Hal böyle olunca bölge halkı, devlet ile kandırılmış gençler arasında kaldı. Anlayacağınız Aydınlikçıların Maoculuğu, bölücülük açısından üzerine düşen görevi tam yapmıştı.

³³ Age. S-332

³⁴ <https://www.odatv4.com/guncel/ben-mit-mustesarligi-yapmadim-cianin-sube-mudurlugunu-yaptim-2912161200-106619>

Gizli Bir El Hep Kriptoları Korur

Burada bir konunun altını çizmeden geçmeyelim. 1970-1972 yılları arası dönem Türk Solu açısından çok zor geçer. Bu dönemde Türk Solunun sadece militan kadroları değil önde gelen isimleri dahi ağır bedeller öderler. Lakin Kürtçü Solun önemli liderleri bu zor ve kritik dönemi en az hasarla atlatırlar. Sosyalist Kürt aydınları gizemli bir şekilde korunur. Musa Anter anılarında bu gerçeği tüm detayları ile anlatır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası olarak kullanılan Sansaryan Han'dan İşkence feryatlarının sokaklara kadar taşıdığı bu dönemde Musa Anter, hiçbir kötü muamele görmez. 2'nci Şube Müdürü Cemil Gülmez, Anter kötü muamele görmesin diye başına özel bir polis memuru bile diker. Hatta Anter'e kötü muamele yapmaması için 1'inci Şube müdürünü tehdit dahi eder. Anter, Sansaryan'dan sonra Ziverbey Köşkü'ne götürülür. Ziverbey Köşkü'ne gidip de orada kötü muameleye maruz kalmayan bir kişi varsa o da Musa Anter'dir. Gizli bir el Barzani sempatzanı ve Kürtçü olduğu için Anter'i korumaktadır.³⁵

O dönemde etkin bir asker olan, Doğu Perinçek'in dayısı Tümgeneral Turhan Olcayto, Ankara'da Zırhlı Tümen komutanıdır. Perinçek'in hapis hayatı nasıl geçmiştir bilmiyoruz.

Ama şurası bir gerçektir, bu dönemde kriptolar hiç kötü muamele görmezler ve hapiste de uzun süre kalmazlar. Gerçekten de gizli bir el onların her seferinde hapisten kısa sürede çıkmasını sağlamaktadır. Ne de olsa dışarıda yapacakları daha çok iş vardır. Ama bunların peşine takılan garibanlar hep işkence görür, eziyet çeker ve bazen de saflıklarını hayatlarıyla öderler.

Gladyonun Gülü

Devlet tuzağa düşürülmüştür, Kürt sorununu çözme adına alınan sert tedbirler bölge halkını devlete güvensizliğe sürükler. Bu dönemde ana hedefi bağımsız Kürt devleti kurmak olan birçok Kürtçü Sol örgüt kurulur. Fakat bu örgütlere bölge halkından katılım azdır. Bu örgütlerin üyeleri genelde batıda eğitim gören gençlerdir.

Bu örgütler alan hâkimiyeti ve güç mücadelesinde birbirleriyle de rekabet etmektedir. 1977'den itibaren bölgede terör olayları iyice tırmanır. Terör olaylarının artması bölücülük tehdidinin basın yoluyla kamyonunun gündemine oturmasına da neden olur.

TSK Komuta Kademesi 1978'de bölgeye ziyarette bulunur. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, bölge ziyareti sırasındaki tespitlerini Milli Güvenlik Kurulu'nun 1978 Haziran toplantısında gündeme getirir ve başta cumhurbaşkanı ve başbakan olmak üzere yetkili kişilere bu konuda acilen bir şeyler yapılması gerektiğini ifade eder.

Bu sırada kuluçkada bekleyen bir örgüt vardır. 1976 senesinde ortaya çıkan Apocular pek aktif değildir. Abdullah Öcalan, 1977'de Kars, Tunceli ve Diyarbakır ekseninde bir bölge turu yapmış ve örgütlenme faaliyetlerine hız vermiştir. Apocular, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Köyü'nde partileşir. Abdullah Öcalan'ın önerisi ile örgüte Kürdistan İşçi Partisi anlamına gelen Partiye Karkeren Kürdistan, kısa yazılımla PKK ismi verilir.

³⁵ Ömer Turan, "Türkiye'de Kürtçü Sol 1968-1984", Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-348

PKK, 1979 yılından itibaren silahlı eylemlere başlar. Doğuda faaliyet gösteren bütün Kürtçü Sol örgütler ile savaşıır. Gaziantep, Kars, Tunceli, Nizip'te diğer Kürtçü Sol gruplara mensup birçok militanı pusu kurarak öldürür. Kendileri dışında bütün örgütsel yapılanmalara saldırmak PKK'nın bölgede hâkimiyet kurmak için Abdullah Öcalan tarafından belirlenen stratejisidir.³⁶

Anlaşılan devlet içindeki geri zekâlı bazı kriptolar, doğudaki ayrılıkçı Kürtçü Sol örgütlerle mücadele etmek için Apocuları (PKK) kullanmayı akıl etmiştir! Devlet dediğin kalleşçe adam öldürmez, yargısız infaz yapmaz. Devlet yargılar, hapse atar veya gerekirse idam hükmünü boynuna asar, darağacında sallandırır. Kalleşçe adam öldüren, yargısız infaz yapan gladyodur.

Apocular, güneydoğuda faaliyet gösteren Aydınlıkçılara ve onlarla paralel hareket eden Denge Kawa grubuna da saldırırlar . Doğu Perinçek , gazeteci Mine Şenocakl ı ile yaptığı röportajda şöyle der:

“Bakın 1980'e kadar Apo , MİT'in kontrolündeydi . APO'ya verilen görev neydi ? Doğu bölgesindeki solu öldürmek . PKK benim beş liderimi öldürdü . Türk askerinden önce PKK'ya şehit veren benim partimdir. İşçi Köylü Partisi. O zaman asker öldürmek yoktu, subay öldürmek yoktu. PKK kimi öldürüyordu? İşçi Köylü Partisi'nin Gaziantep İl Başkanı Zeki Ön'ü , Maraş İl Başkanı Mehmet Ogan'ı, yine Maraş liderlerinden İnan Özdemir'i , Tunceli İl Başkanı Adil Turan'ı, Nazimiye İlçe Başkanı Hasan Erkılıç'ı... PKK benim beş liderimi 1980 öncesi öldürdü.”³⁷

Apocular o dönemde (29 Ağustos 1979), Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) Diyarbakır İl Başkanı Ethem Sancak ve yanında bulunan Aydınlık muhabirlerine de bir saldırı düzenler ama öldüremezler. Bugün Ethem Sancak yuvaya geri dönmüştür. Perinçek ile birlikte güneydoğuda gezmektedir. Bu sefer neyin peşindeler bilmiyoruz.

Tabi bahse konu saldırılarla birlikte Aydınlıkçılar feryadı basar: “Kontrgerilla solcu aydınları öldürmektedir.” Bu söylemi operasyonel anlamda tercüme edersek; “devlet yargısız infaz yapmaktadır” yani Kürt kökenli halka verilen mesaj; “T.C. emperyalisttir işine gelmeyen herkesi katleder.”

Doğu Perinçek bu dönem için şunları söyler: *“PKK, 1980'e kadar silahlı mücadeleyi sol partilere, devrimci örgütlere karşı yürütmüştür; polise ve askere karşı eylem yapmamıştır. Gladyo (Kontrgerilla), 'böcek yiyen böcekler' teorisini uygulayarak bu eylemlere göz yummuş hatta destek vermiştir.”; “Gladyonun bu düşmanlığı kışkırttığı ve uygulamalara destek olduğu ortadadır. O nedenle Apoculara o dönem, "Doğu'daki MİT" tanısı konmuştur.”³⁸*

Şu sözü bir kenara yazın: “Gladyoyu yakalamaya ve deşifre etmeye çalışan taraf Gladyonun Gülü'dür”. Devletin yargısız infaz yaptığı algısını oluşturursanız, o halkı devlete karşı ayaklandırmayı da başarabilirsiniz. Aydınlıkçıların gladyo aparatı içerisindeki

³⁶ Age. S-416

³⁷ Enver Emre Öcal, “Şefik Hüsnü Değemer'den İşçi Partisi'ne Aydınlık Hareketi'nin Tarihsel Süreci”, Doktora Tezi 2017, Marmara Üniversitesi, S-320

³⁸ Doğu Perinçek, “Türkiye Solu ve PKK”, Kaynak Yayınları 1. Basım Ağustos 2013, S-27

asli görevi budur; kışkırtmak, tetiklemek. Bu açıdan Aydınlıkçılara fünüye veya tetikçi de diyebiliriz. Ama biz “Gladyo’nun Gülü” demeyi tercih ediyoruz.

Aydınlıkçıların yarattığı “katil devlet algısı” bölge halkından örgütlere katılımların artmasına sebep olmuştur. Ama asıl katılımı artıran başka bir şeydir. PKK, ilk sansasyonel terör saldırısını “işbirlikçi feodal komprador ağalar” olarak tanımladığı aşiret liderlerine yapar. 1979’un Ramazan ayında, Urfa Siverek’te kayınpederinin evine iftara giden AP Urfa Milletvekili ve Urfa’daki Bucak Aşiretinin lideri Celal Bucak ve yakınlarına ağır silahlarla saldırırlar. Akşam başlayan çatışma sabaha kadar sürer, çatışmada, 5 kişi ölür. Celal Bucak’ın oğlu dâhil olmak üzere 11 kişi de yaralanır.³⁹

Bölgede Osmanlı döneminden beri devam eden feodal yapı, aşiret liderleri üzerinden bölge halkının kontrolünü sağlamaktadır. Kimse aşiret liderinin emrinden çıkamaz. Aşiret lideri veya akrabaları ise Türkiye siyasetinin içindedirler. Siyasetten nemalandıkları için de devletin sözünden çıkmazlar. Örgütlere katılımın artması için, işte bu mekanizmanın kırılması gerekiyordu. Bu sebeple PKK, bölgedeki feodal yapının en güçlü aşiretine saldırmıştır. Feodal yapıya kafa tutmadan bölgedeki cahil gençleri aşiretlerden koparıp militan yapamazsınız.



³⁹ Ömer Turan, “Türkiye’de Kürtçü Sol 1968-1984”, Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-410

Şimdi bir noktadaki paralelliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. 12 Mart Darbesinden sonra Aydınlikçuların Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP) kapatılmıştır. Bu sefer Aydınlikçular Doğu Perinçek'in liderliğinde 29 Ocak 1978'de Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP)'ni kurarlar. Partinin tüzüğünde; "Partimiz, öz kaynaklarımıza ve halkın silahlanmasına dayanan bir yurt savunması siyasetini savunmaktadır"⁴⁰ yazmaktadır. Devlet, güneydoğuda halkı silahsızlandırmaya çalışırken, Aydınlikçuların partisi halkın silahlanmasını savunmaktadır. Ne ilginç öyle değil mi? Daha da önemlisi Tüzüğün 10'uncu maddesi; "TİKP, milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkını savunur. Emperyalizme, sömürgeciliğe, ırkçılığa, hegemonyacılığa ve her türden gericiliğe karşı devletlerin bağımsızlık, milletlerin kurtuluş ve halkların devrim mücadelelerini kararlı olarak destekler."⁴¹ demektedir. Yangına körükle gitmek için daha ne yapılabilir?

İş burada da bitmez. Gladyonun Gülleri, gladyoyu deşifre etmeye çalışır! Parti kuruluş bildirisinde şu ifadeler yer almaktadır: "Her gün yeni bir cinayet işleyerek ellerini kana bulayan Kontrgerilla faşistleri ve Türkes'in komandoları ülkemizin başına bela olmuşlardır. Bunlar, iki süper devlete karşı mücadelenin biricik güvencesi olan halka saldırarak yurdumuzun düşmanlarına hizmet etmektedirler. Bunlar, azgın bir toprak ağası politikası gütmekte, milliyet ve mezhep çatışmalarını körükleyerek halkı bölmekte ve Türkiye'yi zayıf düşürmektedirler. Bugün halkın can güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamanın, böylece milleti birleştirmenin yolu Kontrgerillaya ve MHP'ye karşı geniş halk yığınlarını mücadeleye sevk etmek ve faşizmle kesin bir hesaplaşmaya gitmektir."⁴² Bu söylemler bütün suçu kontrgerillaya yıkıp, perde arkasında devleti suçlayarak halkın gönül bağıını koparmak içindir. Tabi kontrgerillayı kullanan kripto akıl da buna zemin hazırlar.

Aydınlikçuların Partisi TİKP'nin yapmaya çalıştığı önemli bir şey daha vardır. Güneydoğudaki feodal yapıyı ortadan kaldırmak gerekmektedir. Partinin kuruluş bildirisinde bu konu şu şekilde dile getirilir:

"Partimiz, demokrasinin temeli olarak, köylünün toprağa ve özgürlüğe kavuşmasını görmektedir. Demokratik halk iktidarı, ortaçağ karanlığını köyden, şehirden ve toplumumuzun her alanından temizleyecek, toprak devrimini gerçekleştirecektir. Bütün ağa toprakları yoksul ve topraksız köylüye bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Angarya, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık, aşiret reisliği, şeyhlik, tefecilik vb. yollarla yapılan bütün sömürü ve bağımlılıklara son verilecektir. Köylü yığınları toprak devrimini komiteler kurarak kendi elleriyle uygulayacaktır. Bütün köylüleri Partimiz bayrağı altında mücadeleye çağırıyoruz. «Toprak, hürriyet, bütün tefeci ve banka borçlarının iptali». Şiarımız budur."⁴³

O dönemde hem PKK hem de TİKP güneydoğudaki feodal yapıyı tasfiye etmeye çalışmıştır. Bundaki asli amaç, söylenenin aksine güneydoğu insanını marabalıktan çıkartıp, özgürlüğe kavuşturmak değildir. Asli amaç, gariban köy delikanlısını aşiretinden kopartarak devlete karşı isyan ettirmek ve bunun için terör örgütlerine katılımını sağlamaktır.

⁴⁰ Türkiye İşçi Köylü Partisi – Kuruluş Bildirisi Tüzük ve Program, TİKP Yayınları No:1, TBMM Kütüphanesi, S-11

⁴¹ Age. S-21

⁴² Age. S-12

⁴³ Age. S-15

Bu strateji doğrultusunda devletin de göz yummasıyla kısa sürede PKK çok güçlü bir örgüt haline gelir. PKK'nın güçlenmesini sağlayan en önemli etkenlerden birisi de önderliğin tartışmaya açık olmamasıdır. Lidere mutlak itaat esastır. Kararlar Abdullah Öcalan tarafından alınır ve kimse kararı sorgulayamaz. Öcalan'ın liderliğini sorgulayan, onun verdiği talimatları sorgusuz bir şekilde yerine getirmeyen bütün örgüt üyeleri hain, işbirlikçi ilan edilir ve infaz edilir. Diğer örgütlerdeki örgüt içi tartışma, müzakere ve liderlik mücadelesi PKK'da yoktur. Diğer örgütlerin önder kadroları da Apocular yoluyla öldürülerek tasfiye edilince, aşiretlerden kopan gençlerin gidebileceği tek adres kalmıştır; PKK.

Boynuzları Birbirine Kilitleme

PKK'nın kurucularından ve ilk merkez komitesi üyelerinden Şahin Dönmez, 1979'da yakalanır ve itirafçı olur? Örgüt hakkında bütün bilgileri devlete aktarınca Abdullah Öcalan kişisel güvenliğinin tehlikeye girdiğini düşünerek sürekli ev değiştirmeye başlar. Bu arada yurt dışına kaçmak için de planlar yapmaktadır. Aynı yıl, İran'da Humeyni devrimi olmuştur. Ortalık karışıktır, bu boşluktan yararlanan İran Kürtleri, bağımsızlık için harekete geçmiştir. Öcalan'ın gitmeyi planladığı ülkelerden bir tanesi de İran'dır. Öcalan'a İran olmaz derler. Diğer bir seçenek Irak'tır. Fakat orada da Barzani vardır. Irak ta olmaz derler. Bir el alır, onu Suriye'ye götürür. Öcalan bunun çok kısa süre içinde verilmiş ani bir karar olduğunu söyler . Lakin Cem Ersever bu görüşe katılmaz. Öcalan 1979'un Haziran ayında Urfa Suruç üzerinden Suriye'ye geçer. Böylece Suriye istihbaratı el-Muhaberat'ın kucağına oturtulur.

1963 Yılında Suriye'de darbe ile Baas Partisi iktidar gelince kısa süre sonra İslamcı Müslüman Kardeşler örgütü ile çatışma başlamıştır. Çatışmalar, 1964 yılında Hama şehrinde isyana dönüşür ve rejim tarafından kanlı bir şekilde bastırılır. Hafız Esad'ın otoriter iktidarı, kendi ailesi, yakın çevresi ve dar bir azınlık grubunu beslemektedir. Bu süreçte Sünni kökenli elitlerin sosyoekonomik durumu giderek kötüye gider. Tabanda ciddi bir huzursuzluk vardır. 1976'dan itibaren Müslüman Kardeşler liderliğindeki İslamcı gruplar rejimle silahlı mücadeleye başlar. O dönem Suriye, Sovyetler Birliğine yakındır. Türkiye ise NATO üyesidir. Ankara, Batılı müttefiklerinin de etkisiyle Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Suriye'deki İslamcı grupları desteklemektedir.

Esad rejimi, Öcalan'ın kucağına oturtulmasıyla altın bulmuş gibi sevinir. Artık onun elinde de Türkiye'ye kaşı kullanabileceği bir koz vardır. 1982 yılında Suriye'de Hama merkezli ikinci bir İslamcı ayaklanma olur ve Türkiye bu ayaklanmayı yine destekler. Bunun üzerine PKK'nın Türkiye'ye yönelik silahlı operasyon yapması için el-Muhaberat hummalı bir çalışma yapmaya başlar. Artık Türkiye'de 12 Eylül darbesinin etkisi geçmiştir. 1984 yılında PKK bu sefer ayrılıkçı bir ayaklanma başlatmak niyetiyle Eruh ve Şemdinli saldırılarıyla silahlı mücadeleye başlar.

Böylece Türkiye ve Suriye, içlerindeki etnik ve mezhep yapıları üzerinden örtülü bir mücadeleye sokulmuş olur. Her iki ülke de kavgada boynuzlarından birbirine kilitlenmiş iki keçi gibidir. Suriye, İsrail düşmanı olduğu için kurulan denklemde Vatanlız Para'nın izine bile rastlanmaz; İsrail'in adı hiç geçmez. Bu dönemde PKK, Suriye'nin denetimi altında gibi

gözükür. Oyun tutmuştur. Bağımsızlık ve özgürlük ateşiyle yanan Kürt delikanlıları, artık Vadedilmiş Topraklar uğrunda Vatansız Para'nın gözü kara bedava askerleridir.

Bizim PKK itirafçısı Şahin Dönmez, 1986'da "Bir Terör Örgütünün İç Yüzü" isimli bir kitap yazarak PKK'yı anlatır. Örgütün onu hain ilan etmesi sonucu 03 Nisan 1990'da İstanbul'da infaz edilir. Artık Cem Ersever gibi konuşmasın diye mi öldürülmüştür orası bilinmez? Ama Öcalan'ı kimin el-Muhaberat'ın kucağına oturttuğu sorusunun yanıtı bir muammadır. El-muhaberat ile Öcalan'ın görüşmesini kim organize etmiştir? Bizim istihbaratçılarımız bu soruların cevabını bulamazlarsa ayrılıkçı Kürt sorununu da hiçbir zaman çözemezler.

Aydınlıkçılar Beklemede

12 Eylül 1980 darbesinden sonra diğer partiler gibi Aydınlıkçıların partisi Türkiye İşçi Köylü Partisi de kapatılmıştır. Doğu Perinçek de siyasi yasaklılar arasındadır. Aydınlıkçıların doğru düzgün bir yayın organı da yoktur. Bu dönem onlar açısından biraz vasat geçer.

80 Darbesinden sonra Kürtçü camiada işlenen konu, Diyarbakır 5 No'lu cezaevinde Kürt kökenlilere nasıl işkence yapıldığıdır. Amaç Kürt halkında duygusal kopuşu hızlandırmaktır. Oysa Diyarbakır cezaevinde yapıldığı iddia edilen işkencelerin aynısı, ülkücü sanıkların bulunduğu Ankara Mamak Cezaevi'nde uygulanmıştır. Dönemin Ülkü Ocakları lideri Muhsin Yazıcioğlu'nun Ankara Mamak Cezaevinde gördüğü işkence ile Kürtçü Sol militanların Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi'nde gördüğü işkence arasında hiç fark yoktur. Tek fark, 5 No'lu Diyarbakır Cezaevi'nin öne çıkarılması, dev bir propaganda aygıtına dönüştürülmesi, Mamak ve diğer cezaevlerindeki uygulamaların ise görmezden gelinmesi olmuştur.⁴⁴ Bugün de AKP Hükümeti Diyarbakır Cezaevini Müzeye çevirerek algı operasyonunu pekiştirmektedir.

12 Eylül'ün hatalarıyla ezilen halkın devletten daha da soğuması sonucu PKK'nın kabul görmüşlüğü daha da artar. 1984 senesinde devlete karşı silahlı eyleme başlayan PKK yeni bir yapıya bürünmüştür. Suriye yönetiminin desteğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerilla savaşı yürütmeye başlar. Öcalan devlete karşı "uzun süreli halk savaşı" ilan etmiştir.

Sen Neymişsin Be Abi!

Bu sırada İran-Irak Savaşı devam etmektedir (22 Eylül 1980 - 20 Ağustos 1988). İran ordusu, 1988 Mart ayında Zafer-7 ismiyle genel bir taarruz başlatır. Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı Peşmergeler de İran ordusu ile işbirliği yaparak Halepçe kasabasına girer. Bunun üzerine Saddam Hüseyin, 16 Mart 1988'de Irak ordusuna Halepçe'deki isyanı bastırması için kimyasal silah kullanma emrini verir. Tarihe Halepçe Katliamı olarak geçen olayda çok sayıda insan ölür. 19 Ağustos 1988'de Irak ve İran arasında ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Irak ordusu, 24 Eylül de Halepçe'yi yeniden kontrol altına alır ve isyancı avına başlar. İşte asıl göç bu noktada başlar. 51 binden fazla Kürt kökenli insan sınırı geçerek Türkiye'ye sığınır.

⁴⁴ Ömer Turan, "Türkiye'de Kürtçü Sol 1968-1984", Doktora Tezi, İstanbul-2020, S-464



2000'e Doğru Dergisi bu dönemde Doğu Perinçek tarafından kurulmuş ve Ocak 1987'de yayına başlamıştır. Derginin amacı Kürtçülük propagandası yapmaktır. 2000'e Doğru Dergisiyle eş zamanlı olarak Aydınlıkçılar 01 Şubat 1988'de Sosyalist Parti'yi kurarlar. Doğu Perinçek siyasi yasaklı olduğu için partinin başına bir kukla oturtulur. Başkan Ferit İlsever'dir. İlsever liderliğindeki Sosyalist Parti, kurulur kurulmaz Halepçe Katliamından Türkiye'ye sığınanlara vatandaşlık verilmesi için kampanya yürütmeye başlar.⁴⁵ Ogün Iraklıların kendi vatanlarına geri dönmesini istemeyen Aydınlıkçılar bugün de Suriyelilerin kendi vatanlarına dönmesini istememekte, tersini düşünenleri Amerikancı olmakla suçlamaktadır! Dikkat edin, Aydınlıkçıların işine gelmeyen bir şey yaparsanız hemen Amerikancı olursunuz!

Aydınlıkçıların en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de provokasyon raporları yazmaktır. Sosyalist Partinin kukla başkanı Ferit İlsever, 28 Eylül 1990 tarihinde 40 kişilik bir heyet ile Şırnak ili ve civarındaki köyleri ziyaret eder ve "Botan Bölgesi İnsansızlaştırılıyor" başlıklı bir rapor yazar. Raporun içeriğini anlamanız için sadece bir örnek verelim:

"Yıllardır yaşadığımız bu ata topraklarında hiçbir zaman bu düzeyde bir baskı ve zorbalık görmedik. Köyümüze bağlı 12 mezra tamamen yakıldı. Üzerimizdeki elbiselerden başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Nüfusumuz toplam 850 kişi kadardı. Bizi zorla köy korucusu yapmak

⁴⁵ Doğu Perinçek, "Türk Sorunu-Emekçiler Açısından Belgelerle Kürt Sorunu", Kaynak Yayınları Haziran 1993, S-22
Sayfa 19 / 40

istiyorlardı. Biz de onlara ‘köyümüz gençleri zaten askerlik yapıyorlar, bir de bize mi askerlik yaptıracaksınız’ diyerek tekliflerini reddediyorduk. Gece evden dışarı çıkmamız yasak olduğundan 5 yıl boyunca pisliklerimizi gazete kâğıtlarına yapmak zorunda kaldık. Geceleri camiye bile gitmemize izin vermiyorlardı. Bazı geceler 2-3 defa kapılarımızı çalıp bizi rahatsız ediyorlardı. O hale geldik ki, çocuklarımızı korkutmak için ‘susun jandarma geliyor’ diyorduk. Artık bu vahşetten sonra, devletten hiçbir beklentimiz kalmamıştır. Zaten yapabilecekleri en kötü uygulamaları yaptılar. Son olarak size şunu söylemek istiyorum. Bakınız, ben yaşlı bir keçi çobanıyım. Kimseye akıl verecek durumda değilim, ama Özal, Akbulut, Aksu gibiler böyle devlet yönetiyorsa, ben 20 ülkeyi yönetebilirim. Hiçbir şeyden korkumuz kalmadı. Bunları aynen böyle yazın...”⁴⁶

Dikkat ettiniz mi? Okuma yazma bilmeyen, Türkçe konuşamayan, yaşlı keçi çobanı ne biçim edebiyat parçalamış! Tabi onu konuşuran Aydınlıkçı olunca, metni Kürt halkını kışkırtacak şekilde edebi yazmak gerekir. Kukla Başkan İlsever bununla da kalmaz. Bir de raporun sonuna uluslararası yardım çağrısı ekler. Bunu nasıl yaptığını kendi kaleminden aynen buraya koyalım:

“Heyetimiz; Kızılay ve Kızılhaç’ı ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarını, insan hakları savunucularını ve örgütlerini, köylerinden kovulan Botan bölgesi insanına yardım elini uzatmaya çağırır. Tabip ve eczacı odalarını, durumu yerinde gözlemlemek için heyet göndermeye ve ilaç ihtiyacının karşılanması için odalar bünyesinde bir kampanya açmaya davet eder.”⁴⁷

Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucusu ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya söylemek lazım, Ferit İlsever’i yanına alsın, bu eleman hâlâ iyi iş görür. Konu İlsever’den açılmışken bu elemanın bir hikâyesini de anlatmadan geçmeyelim.

Eski MİT mensubu Mehmet Eymür, 12 Mart darbesinden sonra TİİKP’ye yönelik yapılan operasyonları anlattığı bir makalesinde şöyle diyor: *“CIA düşmanı Aydınlıkçılar, İngiliz Profesör Boyd’un evinde karargâh kurmuştu! Bu operasyon sonucunda 266 örgüt mensubu yakalandı ve örgüt Türkiye çapında çökertildi. Örgütün çökertilmesinde en büyük etken, İngiliz’in evinde ele geçirilen Ferit İlsever’e ait şifreli defterdi. Ankara yakınında bir çiftlik evinde yakalanan Doğu Perinçek’in polise verdiği çok geniş ifade de bu çöküşe yardımcı oldu.”⁴⁸*

İlsever bu iddiaya şu şekilde cevap veriyor: *“Biz o zaman Boğaziçi kampüsünün olduğu yerlerde öğrencilerin ve hocaların kaldığı evlere uğradık. Cahit Düzel arkadaşımız da bu evlerde kalırdı. Öğrenciydi. Ev iki katlıydı. Üst katta bu hoca oturmuş. Hiç görmedim ve tanımadım. Olay bundan ibaret.”⁴⁹*

Kim bu Profesör Hilary Sumner-Boyd? Önce ona bakalım. İngiliz vatandaşı bu hoca, 1940’da İstanbul’a gelir ve 35 yıl boyunca Amerikan Robert Kolejinde (sonra Boğaziçi Üniversitesi)

⁴⁶ Doğu Perinçek, “Türk Sorunu”, Kaynak Yayınları 135, Birinci Basım Haziran 1993, S-103

⁴⁷ Age. S-105

⁴⁸ <https://www.turansam.org/makale.php?id=3824>

⁴⁹ <https://www.aydinlik.com.tr/haber/ilsever-o-iddia-eymurun-yalani-232675>

sosyal bilimler dalında öğretim üyeliği yapar. Profesör Boyd, Lev Troçki'yi savunma komitesinin sekreteridir. Aynı zamanda Marksist Lig'in önde gelen üyelerindedir. Charles Sumner mahlasıyla, Troçki'nin görüşlerini savunan makaleler yazar. Hatta Troçki ile doğrudan mektuplaşabilen biridir.⁵⁰ İngiliz İstihbaratı, Stalin ile Troçki arasındaki fikir ayrılığından yararlanarak komünist ideolojinin bölünmesini ve böylece yayılmasını engellemek amacıyla "Kızıl Bayrak Birliği" isimli bir örgüt kurmuştur. Profesör Boyd, bu örgütün sekreteridir. Büyük ihtimalle Troçki bu görevi bilerek ve isteyerek yapmaktadır çünkü Vatansız Para'ya zarar vermemesi için sol hareketin her zaman parçalı kalması gerekir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki makaleye bakınız.⁵¹ Ayrıca hatırlanacak olursa, Aydınlikçuların bir görevinin de Türkiye'deki solu bölmek olduğunu dizinin ilk makalesinde yazmıştık. Prof. Boyd okulda tiyatro eğitmenliği de yapmaktadır. Pınar Kür, onun için şöyle der: "*Boyd oyunlardan sonra evinde parti verirdi. Kaç kişi davet edilmek isterdi, ama o sadece tiyatrocuları çağırırdı. Büyük prestijdi Boyd'un partilerine gitmek. Çok eğlenirdik, içki içerdik. Evi kampüsteydi, şimdi ne oldu o evler bilmiyorum*".⁵²

Şimdi bir düşünelim: Ferit İlsever'in arkadaşı üniversite öğrencisi çulsuz Cahit Düzel, çok prestijli partilerin verildiği iki katlı bir evin alt katında oturabilmektedir. Demek ki çulsuz değilmiş! Bizim Bilimsel Sosyalist Aydınlikçi Ferit İlsever de bu eve çok gidip gelmiş, ama üst katta oturan Troçkist hocayla hiç tanışmamış. Sen neymişsin be Ferit Abi!

Fitne Operasyonu

İran-İrak savaşı biter bitmez Aydınlikçılar Kürtçülük propagandasına hız verir. Fitnenin merkez üssü 2000'e Doğru Dergisi'dir. Derginin çizgisini en iyi Perinçek'in şu satırları tanımlar:

"Kürtler ve Aleviler eşitliğe ve hürriyete mecburdurlar ve bu nedenle birer demokrasi dinamiğidirler. Nitekim bugün politika sahnesinde en ileri tavırlar, Nusaybin'den, Silopi'den, Cudi dağının eteklerinden, Van'dan yükseliyor. Halk, yalnız devlet terörüne karşı değil, aynı zamanda Ortaçağ ilişkilerine karşı ayağa kalkıyor. Kürt kitlelerinden ve örgütlerinden gelen her harekete, Cumhuriyet gazetesinin yaptığı gibi, 'Amerika'nın oyunu' damgasıyla yaklaşmak, Türkiye'de demokrasi ve bağımsızlık mücadelesini çıkmaza sokar".

"Önümüzdeki dönem, Türkiye işçi hareketinin ve köylü mücadelelerinin temel taleplerinden biri, Kürtler için hak eşitliği ve özgürlük olacaktır".⁵³

2000'e Doğru Dergisi tam bir operasyon aracıdır. Devlet içindeki kriptolar kamuoyunun bilmemesi gereken, devletin çok gizli raporlarını ve gizli kalması gereken bilgileri dergiye servis ederler. Dergi de bunları yayınlar. Dergi; "Devlet sizi fişliyor; devletin gözünde hain aşiretler bunlar, yandaş aşiretler şunlar; Tunceli göçe zorlanıyor; Botan bölgesi

⁵⁰ <https://www.marxists.org/history/etol/revhist/backiss/vol1/no1/brockway.html> - <https://mrc-catalogue.warwick.ac.uk/records/WIC/2/2/1>

⁵¹ <https://www.sunsavunma.net/vatansiz-paranin-uc-ajani-marx-engels-lenin-gecmisten-gunumuze-mulksuzlestirme-kolelestirme-oyunu/>

⁵² <http://www.kanburoglu.com/makale137.htm>

⁵³ Doğu Perinçek, "Türk Sorunu-Emekçiler Açısından Belgelerle Kürt Sorunu", Kaynak Yayınları Haziran 1993, S-12,28 (Bahse konu yazı 4 Mart 1990'da 2000'e Doğru Dergisinde yayınlanmıştır)

insansızlaştırılıyor; Hizbullah'ı çevik kuvvet eğitiyor; devlet terör uyguluyor; TSK yakala ve öldür emri verdi; Diyarbakır cezaevinde işkenceler yapılıyor vb..." gibi konuları işleyen operasyon yazılarıyla doludur.

Gerçekten de devlet içindeki bazı kriptolar, bilerek veya bilmeyerek yanlış uygulamalar yapılmasına sebep olmuştur. Yine devlet içindeki bazı kriptolar, gizli kalması gereken bilgileri, kripto medyaya servis ederler. Kripto Aydınlıkçılar da bu ajitasyon malzemesini mal bulmuş mağribi gibi bağıra bağıra tüm kamuoyuna ilan ederler. Mekanizma budur; fitne böyle çıkartılır. Devlet içinden gizli bilgi sızdırmadan fitne çıkarmak çok zordur. Ama asıl fitneyi ateşleyen ifşayı yapan ve bilgiyi halka yayan tetikçi medyadır. Gladyonun Gülleri bu noktada iş başındadır.

Konuyu günümüzle bağdaştıracak olursak, Aydınlıkçıların o dönemde yaptığı işi, bugün Sedat Peker veya Cevheri Güven'in Youtube üzerinden yaptıkları yayınlara benzetebiliriz. Bu iki piyon da kendi mücadelelerini verirken yerli veya yabancı istihbaratın kendilerine sızdırdığı bilgileri kamuoyuna servis ederek operasyon odaklarına hizmet etmektedir.

Bu tür operasyonlar bazen çok etkili olur. Mesela İran'da başörtüsünü açan kızın ölüm hikâyesi, sosyal medyada viral gibi yayılınca İran'da ortalık karışmıştır. 1990'larda internet olmadığı için bugün sosyal medyanın gördüğü vazifeyi o günlerde Aydınlıkçıların yayın organları yapardı; kimsenin yazamadığını yazar ortalığı onlar karıştırırdı. Kürt kökenli kalemler bunların yazdıklarını yazsa, bir daha gün yüzü göremezlerdi. Fakat Aydınlıkçılar, hapse bile düşse kısa süre sonra bir el onların tekrar görev başı yapmasını sağlardı.

Doğu Perinçek'in 1993 yılında yayınladığı "Türk Sorunu" isimli kitabı bu dönemde yazılmış 2000'e Doğru Dergisi ve Teori Dergisi'nde yayınlanan makalelerden oluşmaktadır. Perinçek'in o dönemdeki makalelerinde PKK'lı teröristler "gerilla", bölücü kalkışma ise "intifada" veya "serhildan" olarak geçmektedir. Söz konusu kitabı bugünün gözüyle okuduğunuzda bütün operasyonu tüm çıplaklığıyla görebilirsiniz. İnanın okurken insanın midesi bulanıyor. Bu kitap operasyonun tarihi belgesi niteliğindedir. Zaten Perinçek 1990 yılında bölücülük propagandası yapmaktan hapse de girmiştir.

Fakat Doğu Perinçek hapse girmekten de korkmaz, bilir dışarı çıkacağını. 1991'de Türk Ceza Kanunu'nun 141'inci maddesinin kaldırılmasıyla siyasal haklarına kavuşur. Aynı yılın 6-7 Temmuz'unda Sosyalist Parti'nin 2'nci Büyük Kurultayında koltuğu kukla başkan İlsever'den devralır ve **kongrede Kürtçe konuşma yapar.**

Perinçek'in ajitasyon atakları bununla da bitmez. 11 Kasım 1991 tarihinde PKK'nın yasallaşmasını isteyecek kadar ileri gider. Perinçek aynen şöyle der: "*Kürt düşmanlığı kampanyası durdurulmalıdır. 'Kürt Sorunu' askeri yöntemle çözülemez. Devlet terörüne karşı demokratik bir barikat oluşturulmalıdır. Derhal bir genel af ilan edilmelidir. PKK'nın yasallığı kabul edilmelidir.*"⁵⁴

⁵⁴ Enver Emre Öcal, "Şefik Hüsnü Değemer'den İşçi Partisi'ne Aydınlik Hareketi'nin Tarihsel Süreci", Doktora Tezi 2017, Marmara Üniversitesi, S-320
Sayfa 22 / 40

Ne olduysa bilinmez? Perinçek artık “Devletin kurduğu ve kontrgerilla vazifesi gören PKK”nın yasallaşmasını istemektedir. Ne hikmetse Apo’nun kısa süre önce öldürttüğü Aydınlıkçı arkadaşlarının hatırasını da birdenbire unutup verir. Ne de olsa operasyonun safhalarına göre davranmak gerekmektedir. Bu anlamda Aydınlıkçılara “bukalemun” da denebilir.

Bu ve benzeri konuşmaları neticesinde Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral, Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, bölücülük suçlamasıyla soruşturma başlatır. Dava görülürken Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden tarafından kendisine yöneltilen “Atatürk milliyetçiliğine karşı mısınız?” sorusuna sinirlenen Perinçek; “Mecbur değilim Atatürk milliyetçisi olmaya. Türk milliyetçisi değiliz. Milliyetçiliği bir ideoloji olarak benimsemiyoruz, milliyetçilik Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun değil. Bizim partimiz yurtseverliği savunuyor. Diyor ki bir Türkiye yurtseverliği yaratalım. Milliyetçilik değil de vatana bağlılık, halka bağlılık şeklinde bir Türkiye yurtseverliği kavramı bizim programımızda vardır” şeklinde cevap vermiştir.⁵⁵



Öcalan ile Görüşmeler

Doğu Perinçek’in o dönem yaptığı en önemli operasyonlardan bir tanesi de Terörist Baş Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmektir. Perinçek, Öcalan ile iki defa yüz yüze görüşme yapar. 24 Eylül 1989’da yaptığı ilk görüşme, “Abdullah Öcalan Perinçek’e Anlattı” başlığıyla 2000’e Doğru Dergisi’nin 42-46’ncı sayılarında beş bölüm halinde yayınlanır. 5-6-7 Nisan 1991’de yaptığı ikinci görüşme ise “Perinçek Bekaa’da Öcalan ile Görüştü” başlığıyla 2000’e Doğru Dergisi’nin 7, 8 ve 9’uncu sayılarında üç bölüm halinde yayınlanır.

Görüşmeler röportaj şeklinde yayınlanmıştır. Perinçek soru sorar, Öcalan cevaplar. Her iki görüşme de satır satır incelendiğinde birkaç yönlendirme sorusu hariç Perinçek’in hiç görüş beyan etmediği görülür. Mesela yönlendirme sorularından bir tanesi şudur: “Türk devleti içinde askeri yöntemlerin bir çıkmaz olduğunu hangi kesimin daha önce anlamasını

⁵⁵ Age. S-321

*bekliyorsunuz? Ordu kesimi mi yoksa sivil kesim mi?*⁵⁶ Hal böyleyken Perinçek, 2014 yılında yayınladığı “Abdullah Öcalan ile Görüşmeler” isimli kitabına, 1999 yılında Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra verdiği ifadede geçtiği söylenen, “*Perinçek, bize ABD’nin ve Avrupa’nın peşinden gitmeyin. Bu yoldan bir yere varamazsınız. PKK’yı dağıtın, Türkiye’nin bütünlüğü içinde yer alın telkininde bulundu.*”⁵⁷ ifadesini koymuştur.

O zaman adama şu soruyu sorarlar: Sen Öcalan ile yaptığın görüşmeden sonra terörist başına ne söylediğini niçin o dönemde yazmadın veya söylemedin de 8 sene bekledin?

Adam, Öcalan’a ne söylediğini Hürriyet Gazetesinin 18 Nisan 1999 tarihli nüshasında yer alan bir haberden alıntı ile kendi kitabına koyuyor. İnsan kendi yazdığı bir şeyden örnek vermez mi? Perinçek’in, “Benim o görüşmemi özel kuvvetler komutanlığı binlerce çoğaltarak güneydoğuda yaydı” söylemi tam bir aldatmacadır. Öcalan yakalandıktan sonra uydurulan bu söylem, kullanışlı kriptoları aklamak ve PKK’yı tasfiye etmek için devlet tarafından gazetelere servis edilerek kullanılmıştır. Gladyonun Gülü’nün 1999’a kadar bu konuyu çağrıştıran ne tek bir yazısı ne de tek bir sözü vardır.

O dönemde Aydınlıkçıların PKK’ya dağılın falan dediği de yoktur. Her iki görüşme de tam bir PKK propagandasıdır. Özetle görüşmelerde; “PKK’nın çok güçlendiği, TSK operasyonlarının başarısız olduğu, Devletin Kürt sorununu askerî yöntemlerle çözme politikasının iflas ettiği, soruna silahlı bir çözüm bulunamayacağı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taviz vermeyi kabul etmesi gerektiği” tezleri Öcalan’ın ağzından kamuoyuna duyurulmuştur. Aslında Öcalan, Aydınlıkçıların 2000’e Doğru ve Teori Dergilerinde yazdıkları tezleri, her iki görüşmede de papağan gibi tekrar etmiştir. Mesela, Teori Dergisinin Nisan 1990 sayısında yayınlanan, Arslan Kılıç’ın Perinçek ile yaptığı, “Cumhuriyetin Yapamadığını Yoksul Köylüler Yapıyor”⁵⁸ başlıklı söyleşi ile Öcalan’ın Perinçek ile yaptığı ikinci görüşmede söyledikleri neredeyse birebir örtüşmektedir. Anlaşılacağı üzere PKK’yı bu dönemde de doktrine eden kripto Aydınlıkçılardır.

Evet, ikinci görüşmede Perinçek’in, ABD ve Avrupa konusunda Öcalan’a bazı telkinlerde bulunduğu anlaşılıyor. Şimdi bu telkinin ne olduğunu tahmin etmeye çalışalım. Telkinin ne olduğunu keşfedebilirsek görüşmenin de amacını deşifre etmiş oluruz.

O sırada Irak karışmıştır. 1991 Körfez Savaşı bittikten sonra Kuzey Irak’taki Kürtler bir kez daha ayaklanır. Her halde bu ayaklanmada Barzani ailesi ve İsrail’in parmağının olmadığını düşünmek saflık olur. Ayaklanmanın başarısız olacağı bariz bellidir. O konjonktürde bağımsız bir Kürdistan kurmak imkânsızdır. Ancak Kürt halkı boşuna ayaklandırılmamıştır. Saddam ayaklanmayı sert bir şekilde bastırmaya çalışır. Kürtler direnemezler. Göç başlar. Batı, olanlara sessizdir. Zavallı Kürt Halkı, evlerinden barklarından olmuş mülteci durumuna düşmüştür. 500 bin kadarı Türkiye’ye sığınmak zorunda kalır. Bu mülteciler artık dış yardıma muhtaç konuma düşmüştür. Durumları çok zayıf olduğundan istismara ve operasyona açık hale gelmişlerdir. Bu pozisyon, Barzani ailesi için biçilmiş kaftandır. Dışarı ile bağlantıyı

⁵⁶ Doğu Perinçek, “Abdullah Öcalan ile Görüşme”, Kaynak Yayınları 88, Beşinci Baskı Ekim 1991, S-60

⁵⁷ Doğu Perinçek, “Doğu Perinçek’in Eserleri-15 Abdullah Öcalan ile Görüşmeler”, Kaynak Yayınları, 8.Basım Mart 2014, S16

⁵⁸ Doğu Perinçek, “Türk Sorunu-Emekçiler Açısından Belgelerle Kürt Sorunu”, Kaynak Yayınları Haziran 1993, S-302

sağlayan, yardım getiren Mesut Barzani, artık Kürtlerin kahramanıdır; yeterince güçlenmiştir. Siyasi ortam, Barzanistan'ın devletleşmesi için artık müsaittir.

ABD ve müttefikleri Kürt halkını Saddam'ın zulmünden kurtarmak için Huzuru Temin Harekâtı (Provide Comfort for the Kurds)'ni başlatır. Harekât kapsamında Çekiç Güç olarak bilinen birleşik görev gücü, İncirlik, Pirinçlik, Silopi ve Zaho'ya yerleşir. 36'ncı paralelin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilerek Saddam'ın askerlerinin bölgeye girmesi engellenmektedir. Çekiç Güç sayesinde Türkiye'ye yönelen mülteci akımı durdurulacak ve sınırı geçmiş olan Kürtler tekrar Irak'a geri gönderilecektir. Daha sonra da Huzuru Temin Harekâtı bitecek ve yabancı askerler Türkiye'den ayrılarak evlerine dönecektir. Türkiye'ye söylenen plan budur. Oysa perde arkasında, Barzanistan kurulana kadar Çekiç Güç'ün görevine devam etmesi planlanmaktadır.

İşte bu ortamda Perinçek, Öcalan ile ikinci görüşmesini yapar. Yayınlanan röportajdan anlaşılacağı üzere, PKK'nın Kuzey Irak'ta kurulan tampon bölgeye tepkisinin ne olacağı öğrenilmek istenmiştir. Bizim yorumumuza göre Perinçek'in Öcalan'a, "ABD ve Avrupa ile işbirliği yapmayın" dediği doğrudur. Çünkü PKK, Barzanistan'ın kurulmasına yardım etmek üzere ABD ve müttefikleri ile işbirliğine girseydi, Türkiye Çekiç Güç'ü topraklarından kovar ve Barzanistan hayali daha başlamadan biterdi.

Perinçek'in Öcalan'a, "PKK'yı dağıtın, Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer alın" şeklinde telkinde bulunduğu söylemi, kesinlikle doğru değildir. Eğer öyle olsaydı Perinçek bu söylemini PKK'yı doktrine eden 2000'e Doğru Dergisi'ne yazardı. Kaldı ki Perinçek, görüşmeden sonra 11 Kasım 1991'de "PKK'nın yasallığı kabul edilmelidir" açıklaması yapmıştır⁵⁹. PKK'nın yasallığının kabulünü isteyen, PKK dağıtılsın der mi? Kaldı ki Perinçek 1996 yılına kadar PKK aleyhine hiçbir yazı yazmamıştır. Perinçek, Öcalan'a dese dese Kuzey Irak'ı "Amerika'nın kuklası, işbirlikçi Barzani'ye bırakmayın" demiştir. Zaten yayınlanan röportajdan da böyle bir şeyler konuşulduğu anlaşılmaktadır. Öcalan röportajda şöyle diyor:

*"Bu göç vesilesiyle hudutta geliştirilecek tampon kentler, güvenlik kuşağı biçiminde bir gelişme, önemli sakinler doğurabilir. Hiç şüphesiz biz halkımızın içindeyiz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Bu güvenlik kuşağını direniş kuşağına çevireceğimizden eminiz. Ve Türkiye'de kurulan o kampları da onların istediği rahat bir işbirlikçi yuvası değil, bir direniş yuvası haline getireceğiz. Zaten kampları halen bir esir yuvası olarak kullanmaları bu korkularından ileri gelmektedir. ABD, Türkiye ve işbirlikçileri, mültecileri kamplarda, tel örgüler arasında tecride alıp, adım adım ajanlaştırıp, Türk halkının başına bela etmek istiyorlar. Bu aile (Barzani ailesi) 30-40 yıldan beri buna soyunmuştur."*⁶⁰

Şimdi bu sözlerden yola çıkarak, Aydınlikçuların terörist başı Öcalan'a yapmış olduğu telkinin ne olabileceğini tartışalım.

Türk ve Kürt Delikanlılarının Kanı Üzerine Kurulan Denklem

⁵⁹ Enver Emre Öcal, "Şefik Hüsnü Değemer'den İşçi Partisi'ne Aydınlik Hareketi'nin Tarihsel Süreci", Doktora Tezi 2017, Marmara Üniversitesi, S-320

⁶⁰ Doğu Perinçek, "Abdullah Öcalan ile. Görüşmeler", Kaynak Yayınları 88, Sekizinci Basım Mart 2014, S-198

O dönemde PKK'nın kuzey Irak'ta bir miktar silahlı gücü vardır. Ancak mülteciler için oluşturulan tampon bölgeyi kontrol edebilmesi için gücünün büyük kısmını Kuzey Irak'a kaydırması gerekmektedir. Bir süre sonra Türkiye'de Çekiç Güç'e karşı sesler yükselmeye başlamıştır. ABD ve müttefikleri İngiltere ile Fransa'nın, Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan kurmaya çalıştıkları çok açıktır. Bu gidişatı gören askerler, Çekiç Güç'ün bir an önce Türkiye'den gönderilmesini istemektedir. Tekrar edelim Çekiç Güç, Türkiye'den giderse Barzanistan projesi başlamadan bitecektir.

Türkiye'yi Çekiç Güç'ün kalışına ikna etmek için bir tuzak kurulur. PKK'nın asli gücü Kuzey Irak'a kaydırılacaktır. PKK bu bölgede alan hâkimiyeti sağlamaya çalışacak, mülteci durumuna düşmüş zavallı Kürt halkından devşirdiği militanları da gücüne katarak sınırı geçip Türkiye'ye saldıracaktır. Hal böyle olunca TSK'da uluslararası hukukun kendine verdiği "sıcak takip" yetkisini kullanarak sınırı geçerek operasyon yapmak isteyecektir. Ancak Birleşmiş Milletler (BM)'in 688 Numaralı kararı gereği, 36'ncı paralelin Kuzeyindeki Uçuşa Yasak Bölge ABD ve müttefiklerinin kontrolündedir. Türkiye onlardan izin almadan ne karadan bölgeye girebilir ne de havadan operasyon yapabilir. **Denklem, Ankara'ya sınır ötesi operasyon yapma izni verme karşılığı, Çekiç Güç'ün Türkiye'deki varlığını devam ettirmesi üzerine kurulmuştur.**

Abdullah Öcalan, bölgeyi "emperyalist ABD ile işbirliği yapan Barzani'ye" bırakmamak için PKK'yı Kuzey Irak'a yönlendirir. Kendisi buna inandırılmıştır. TSK, sınır ötesi harekâtlara başlar. Yapılan hava ve kara harekâtlarında çok sayıda PKK'lı terörist öldürülmektedir. PKK'nın Irak'ın kuzeyinden silinmesi, Çekiç Güç'ün Türkiye'den gönderilmesi ve dolayısıyla Barzanistan projesinin yarım kalması anlamına geleceği için ölen PKK'lılar yerine yenilerinin gelmesi gerekmektedir.

Bu dönemde kripto Aydınlikçılar, Kürt sorununa silahlı bir çözüm bulunamayacağı propagandasına başlarlar: "PKK çok güçlenmiştir, TSK operasyonları başarısızdır, silahla PKK'yı bitirmek mümkün değildir". Bu propaganda, dünyadan haberi olmayan Kürt delikanlılarını dağa çıkmaya teşvik etmektedir. Sonuç itibariyle Güneydoğu'da başlayan kanlı kardeş kavgası her geçen gün daha da şiddetlenmeye başlar.

Bu süreci Şemdin Sakık, APO isimli kitabında şöyle tarif etmektedir: "...Abdullah Öcalan'a göre, kavgada ölen her Kürt; onlarca, yüzlerce Kürdün milliyetçilik ve intikam alma güdüsünü kamçılardı. Ölen her Türk de yüzlerce Türk kökenli vatandaşı milliyetçi ve şoven duygulara sürükleyecekti. Böylece ortam daha da gerilecek, kardeş kardeşe düşman olacak, Kürt-Türk savaşı gerçekleşecek ve o bundan nemalandıkça nemalanacaktı. Kan pazarında fiyatı artacaktı⁶¹ ..."

Şemdin Sakık bir noktada yanılmaktadır. Kürt-Türk savaşından nemalanan Apo değil, Barzani ve İsrail'dir. Bu oyunda Apo, kafası basmayan kullanışlı bir geri zekâlıdır. Yukarıda açıkladığımız denklem çerçevesinde Türk ve Kürt delikanlıları birbirini boğazlarken Çekiç Güç, Barzanistan'ı hayata geçirmiştir. Bu dönemde "akıllı yaptırımlar" çerçevesinde Irak'ın

⁶¹ APO, Sakık Şemdin, Şark Yayınları, 1. Basım 2005
Sayfa 26 / 40

gıda ve ilaç almak için belli bir miktar petrol satmasına izin verilmiş, elde edilen gelirin %13'ü BM eliyle Kuzey Irak'ta Barzanistan'ın devlet altyapısının kurulması için kullanılmıştır.

İşte bu noktada Aydınlikçuların bu plandaki muhtemel rolü, Apo'yu emperyalist ABD ile mücadele kandırmacasında Kuzey Irak'ta üslenmeye ikna etmektir.

Apo'nun Uzattığı Gül

Şimdi gelelim gül hikâyesine. Öcalan, Bekaa Vadisi'nde yapılan ikinci görüşmede Perinçek'e karanfil uzatır. Perinçek bu karanfili gülümseyerek alır. Etraflarını saran PKK'lı teröristler de bu olaydan çok hoşnuttur. Bu resim Türkiye'de çok gündem olmuştur. Aslına bakarsanız "Gladyonun Gülü" kendisine uzatılan bu karanfili almamıştır. Konu, 1991 seçimleri öncesi Öcalan'ın Perinçek'e teklif ettiği 4 milletvekili ile ilgilidir. Gelin meseleyi Öcalan'ın sözleriyle anlatmaya çalışalım. Öcalan şöyle diyor:

*"Sayın Doğu Perinçek de buraya geldi. İlk pratik politika önerim şu oldu. Dedim ki, bir devrim merkezi var, onun parlamenter sözcüsü ol. Bu güzel bir şey... Eğer bir parlamenter sözcüsü olsaydı, Kürt-Türk birlikteliği de çok iyi gelişebilirdi. Kim kardeşlik istemiyor. Bize ikide bir milliyetçi diyorsunuz. Seni kendi ülkesinde ve devrimin bir merkezinde milletvekili adayını önerecek kadar Enternasyonalizme yatkınlık gösteren bir hareket mi milliyetçidir, yoksa buna tenezzül etmeyen, kendini çok üstte gören bir anlayışın sahibi mi milliyetçidir? Ve ben fazla anlamlı bulamadım... Tenezzül etmediler."*⁶²

Anlaşılan seçimden yaklaşık 6 ay önce gerçekleşen Öcalan-Perinçek görüşmesinde milletvekili teklifi de konuşulmuş. Perinçek kendisine yapılan 4 milletvekili teklifini reddetmiş. Şimdi Perinçek'in ağızından yapılan bu milletvekili pazarlığının iç yüzünü anlamaya çalışalım. Perinçek "Türk Sorunu" kitabında şöyle yazıyor:

*"Devlet ise, Kürt direnişini Halkın Emek Partisi (HEP) aracılığıyla rejimle bütünleştirme politikasını belirlemişti. Gazeteler devletin bu niyetini en yetkili ağızlardan sık sık yazdılar. Seçimler, bu politikanın uygulanması açısından kritik bir fırsattı. Bu devlet görevini ancak Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) yapabilirdi ve ihale de bu partiye verildi. İnönü, seçimlerde HEP ile ittifakı, oy kaybetme tehlikesine rağmen bir 'ulusal görev' olarak kabul ettiklerini belirtti. Nitekim diğer partiler, SHP'yi eleştirmediler. Çünkü onlar da biliyorlardı ki, Kürt halk hareketi HEP kanalıyla düzenin sınırları içine çekilecekti. Cumhurbaşkanı Özal, HEP milletvekillerine özel bir görüşmede, 'Ne yaparsanız yapın, fakat Doğu Perinçekler ile birleşmeyin' uyarısını yaptı."*⁶³

Görüldüğü üzere Devlet o dönemde HEP milletvekillerini, SHP içerisinden siyasete sokarak ayrılıkçı Kürt hareketini Türkiye siyasetine entegre ederek soruna çözüm bulmayı amaçlayan bir plan yapmış. Nasıl bir plansa bu! Birazdan göreceğiz!

SHP lideri Erdal İnönü, oy kaybedeceğini ve yıpranacağını bile bile bu plana evet diyor. Abdullah Öcalan evet diyor. Diğer partiler de planı kabullenmiş. Fakat Perinçek plana taş

⁶² Doğu Perinçek, "Doğu Perinçek'in Eserleri-15 Abdullah Öcalan ile Görüşmeler", Kaynak Yayınları, 8.Basım Mart 2014, S20

⁶³ Doğu Perinçek, "Türk Sorunu", Kaynak Yayınları 135, Birinci Basım Haziran 1993, S-403

koyuyor; öneriyi parti organlarında tartışmaya bile gerek görmeden anında reddediyor.⁶⁴ Danışsa, akan kanı durdurmak adına belki bu teklife evet diyenler olacak, bu sefer parti içinde tartışma çıkacak ve millet uyanacak.

Peki, Perinçek plana niçin hayır diyor? Çünkü bu piyonları oynatan üst aklın başka bir planı vardır. Plan içinde plan yürürlüktedir.

Operasyonu anlayabilmeniz için Perinçek'in 11 Ekim 1991'de TRT'de yapılan Liderler Açıkoturumunda ne dediğini aynen buraya koyuyorum. Dikkatlice okuyun:

*“Şimdi bu iç güvenliğin adını koyalım. Kürt meselesidir bu. İç güvenlik sorunu diye koydunuz mu askeriyeyle zabıtayla jandarmayla çözersiniz. Kürt meselesi diye koydunuz mu demokrasi ve özgürlükle çözersiniz. Şimdi Fırat'ı bu rejim sınır haline getirmiştir. İktisadi sınırdır bugün Fırat. Siyasi sınırdır ve ideolojik sınırdır. İktisadi sınırdır, serbest piyasa ekonomisi bütün serbest piyasacı liderlerin, buna cevap vermesini isterim. İki ülke yarattı, 382 dolar orada olağanüstü hal bölgesinde yıllık ortalama fert başına düşen gelir, Bangladeş. Bu taraf Yunanistan'ı yakalamaya çalışıyor. Serbest piyasa bölücüdür. Özellikle Sayın Ecevit, ekonomik olarak görüyor meseleyi, serbest piyasa içerisinde nasıl bölgeler arasında dengeyi sağlayacaktır. Yatırımlar, sermaye kârlı alanlara gider. Alt yapı yatırımlarının olduğu nitelikli işgücünün olduğu alanlara gider. Oralara da nereleridir? Büyük metropollerdir sanayi bölgeleridir. İkincisi siyasi sınır yapmışlardır Fırat'ı. Olağanüstü Hal rejimi diyorsunuz. Orada ayrı bir hukuk uygulanıyor. Ayrı bir siyasi rejim uygulanıyor. Demek ki siyasi bakımdan da bölmüşsünüz. Üçüncüsü ideolojik sınır. Milliyetçilik bölmüş. Türk milliyetçiliği Fırat'ta boğuldu. Geçemez öte tarafa. Bakınız sayın liderler oralara gidip miting yapamıyorlar. Evet, hiçbir lider oraya gidip miting yapamıyor. Türk milliyetçiliği Fırat'ın öte tarafına geçemiyor. Çünkü bu topraklarda milliyetçilik olmaz. Burası kavimler kapısı. Türk milliyetçiliği bitmiştir. Kürt milliyetçiliği de çözüm olamaz. Burada kardeşlikle meseleler çözülebilir. Milliyetçiliğe yer yok. Türkes ile birleşip Sayın Erbakan ırkçılık yapmayacaksınız. Nasıl olacak bu Türkes ile beraber ırkçılık yapmadan kol kola omuz omuza ilerleyecekler? Bu da bir sorudur tabi. **Şimdi devlet en büyük terörist haline gelmiştir. İlgalleşmiştir devlet. Dağa adam kaldırıyor devletin kuvvetleri, sonra geliyor yolun kenarında kurşunluyor. Hilal belediye başkanı Yakup Kara'yı 5 arkadaşı indiriyor 100 metre ötede kurşunluyor devlet kuvvetleri. Bizim Cizre üyemiz, İbrahim Sarıca'nı. Can pazarına dönmüş Kürt illeri. Can pazarına dönmüştür bunu duymamız lazım. Bakın elimde belgeler var. Yakala öldür emirleri var, 1986 yılından kalma. Orijinalleri var İstanbul'dan faksını getirdiler orijinalleri bendedir. Adnan Kahveci'ye verdim sizin hükümetinize. Yakala öldür diyor açıkça. Altında imzası var. Kürtlere nöbet tutturmayacaksınız kritik yerlerde. Tunceli'nin göç olayı var. **Doğuda vatandaşı fişlemişler** bütün muhtarlıkları kırmızı, yeşil, sarı renklerle. Bu hale getirmişlerdir ve **bugün de devlet kontrgerillasıyla şusuyla busuyla bir terör yapmaktadır.** Sansür, sürgün; beraber sansür sürgün kararnameleleri çıkarttınız. Botan'ı insansızlaştırdınız. Cizre-mizre boşaldı, dağ taş. Ormanlar yakıldı orada. Ormanı severiz diye çocuklara şarkı öğretiyoruz, ama ormanları yaktık orada. Şimdi Sayın Demirel devletin düğmesini koparttırmam diyor, ben de diyorum ki vatandaşın***

⁶⁴ <https://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/soru-yanit/dogu-perincek-abdullah-ocalan-la-neden-gorustu-10876>

düğmesini koparttırmayacağız. İşçinin, köylünün düğmesini koparttırmayacağız. Bugün sorun buradadır. **Köylüye pislik yediyoruz, pislik yedirenin mi düğmesini koparttırmayacağız?** Falakaya çekiyoruz. İşkence, 650 bin yurttaşını nezaretlere gözaltılara atmışız, 12 Eylül döneminde 10 senede hâlâ devletin düğmesini kopartmayacağız. Biz de diyoruz ki devlete, 2 kurşununuz varsa Kürde vuracak, atacak, birini de bizim için saklayın. Bu zihniyetle ancak bu meseleyi çözebiliriz. Kürt ile Türkü bu zihniyetle birleştirebiliriz. Siz askeriye havale ettiniz sorunu. Askeriyenin üzerine yıktınız. Böylece fuzuli hale getirdiniz siyasi partileri. **Kürt sorunu siyasi çözüm istiyor.** Peki, askeriye çözecekse bir müddet sonra size demezler mi? Kalkın beyler bu koltuklardan biz oturacağız. Ülkenin en temel meselesini askeriye bıraktığınız zaman, siz niye siyaset yapıyorsunuz? Hani programınız? Hani siyasal çözümünüz? Sayın Ecevit profesyonel ordu getiriyor. Bakın Yeniçeri Ocağına dönüştür bu. Kim paralı askerlik yapar, bugün itten kopuktan başka profesyonel orduya kimi bulabiliriz?... **Amerika'dan ordu getirseniz çöremezsiniz.** Orduyla falan olmaz bu sorun. Bu bir Türk sorundur aynı zamanda Kürt sorunu. Türk sorunu haline gelmiştir her bakımdan. Biraz sonra onu da anlatacağım. Kardeşçe çözüm Sosyalist Parti'dedir. Bu 5 parti de milliyetçi oldukları için piyasacı oldukları için bölücü duruma gelmiştir. Kardeşçe çözüm. **BİR FEDERASYON ÖNERİYORUZ BİZ. KÜRT MİLLETİNE KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI TANINMALIDIR.** İşte birliğin koşulları o zaman olur. Siz birliği sağlayamayacaksınız. Zorla birlik olmaz. Gönülle kardeşlikle ve Kürt halkının iradesini sayarak kabul ederek birlik olur. Sizin çözümlerinizi iflas etmiştir. Göreceğiz bunu. Sosyalist Parti'nin çözümü gelecektir. Onun için Sosyalist Parti büyük partidir. Bu 5 parti de küçük partilerdir. Geleceğin partileri değildir iflas etmiştir. Evet, iflas etmiştir sizin sisteminiz".⁶⁵

Perinçek'in bu yaptığı tam bir operasyondur. Kim çıkarmıştır bu elemanı televizyona? Kim oturtmuştur bu elemanı Türkiye'nin 5 büyük partisinin liderleri, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Erdal İnönü ve Mesut Yılmaz'ın karşısına? Kim bu elemanın bütün Türkiye'nin izlediği Liderler Açıkoturumunda bütün halka hitap etmesini sağlamıştır? Bu elemanın o güne kadar yazdıkları ortadadır. Sosyalist Parti'nin programı bellidir. Eleman Bekaa Vadisi'ne gidip Aydınlikçılarının görüşlerini Abdullah Öcalan'a söyleyip, söyleşi halinde yayınlamıştır. Bütün bunlar bilinerek kim bu kullanışlı elemanı televizyona çıkartmıştır? Bugün %1 bile alamayan bir patinin liderini kim sürekli TV ekranlarına çıkartıyorsa, o gün de aynı ekip Perinçek'i TRT ekranına çıkartmıştır.

Gladyo Operasyonu

Şimdi operasyonun iç yüzünü anlamaya çalışalım:

- 1) Birileri devlete akıl veriyor; "SHP içinden 21 HEP milletvekilini siyasete sokalım, ayrılıkçı Kürt hareketini Türkiye siyasetine bağlayalım, böylece terör sorununu önleyebiliriz" diye.**
- 2) Öcalan bu 21 milletvekilinin 4 tanesini Perinçek'e teklif ediyor, Perinçek kabul etmiyor.**

⁶⁵ https://www.youtube.com/watch?v=u_jfhxs1P7I
Sayfa 29 / 40

3) Yine birileri Gladyonun Gülü'nü Liderler Açıkoturumuna çıkartıp korkunç bir propaganda yapmasına müsaade ediyor; ajitasyon esnasında diğer liderlerin yüzlerinin ne hale geldiğini tüm Türkiye'ye seyrettiriyor.

4) Böylece SHP içinden siyasete giren 21 HEP'li milletvekiline, “bakın bir Perinçek kadar olamadınız, adam Kürtlere federasyon vaat ediyor; bir Kürt olarak siz ne yapıyorsunuz; siz de adam gibi siyasi mücadele verin; Kürt halkının özgürlük hakkını savunun” mesajı veriliyor. Böylece SHP içinde eriyeceği düşünülen Kürt kökenli 21 milletvekili, Perinçek kadar olamamanın utancı içerisinde partiden kopup kazandıkları siyasi dokunulmazlık şemsiyesi altında daha sert ayrılıkçı bir mücadele içine giriyorlar. Ama en önemlisi, bu milletvekilleri sayesinde meclise sokulan bölücülük, meşrulaştırılmış oluyor. Bu sayede PKK köylere gidip kendi partisine oy isteme hakkı kazanıyor. Sonuçta siyasallaşan ayrılıkçı hareket büyüyor. Ters tepeceği belli olan bu planı kim yapmış? Kim bu akli devlete vermiştir?

5) Fitne ile yaratılan Türk-Kürt boğazlaşmasında kan, artarak akmaya devam ediyor. Türkiye, terörü sonlandırmak amacıyla PKK kamplarının bulunduğu Kuzey Irak'a müdahale edebilmek için Çekiç Güç'ün ülkede kalış süresini her sene uzatıyor ve bu sayede Barzanistan devletinin alt yapısı kurulabiliyor.

6) Bu arada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. Gladyonun Gülü, “Fırat, iktisadi, siyasi, ideolojik sınır haline gelmiştir” diyerek, vaat edilmiş toprakların sınırına atıfta bulunuyor. Üstüne bir de “burada Türk milliyetçiliği de Türk milliyetçiliği de olmaz,” diyerek bu toprakların kime ait olacağını sübliminal mesajını veriyor.

Bu operasyonun elemanları bulunup deşifre edilmeden, devlet içerisinde halen var olan bu gladyo yapılanması daha çok tezgâhlar kurar. Bu ekibin çocukları, siyasi liderlerin gözünün içine baka baka bugün de hepsini parmağında oynatır.

Bir de bu çerçevede şuna dikkatinizi çekelim. Perinçek, konuşmasında yargısız infazlar yapmakla, siyasi cinayetler işlemekle kontrgerillayı suçluyor. Gerçekten bir derin devlet olsa, fitne tezgâhlayarak millete kumpas kuran kilit isimleri temizler, küçük adamları öldürerek ucuz cinayetler işlemez. İyi ki böyle bir yapı yok ve olmasın. Buna karşılık devletin içine sızmış gladyo, kendi “Güllerine” dokunmaz ama fitneyi körükleyecek cinayetler işler veya kurduğu tezgâhlar açığa çıkmasın diye Uğur Mumcu gibi beyinleri katleder.

Devam edelim. Perinçek'e yaptırılan bu “Açıkoturum Ajitasyonu”nundan sonra Sosyalist Partiye dava açılır, Parti Temmuz 1992'de kapatılır. Ama iş işten geçmiş, operasyon başarılı olmuştur; kan bütün şiddetiyle akmaya devam eder. Aydınlıkçılar hemen aynı tarihte yeni partileri İşçi Partisi'ni kurarak kaldıkları yerden operasyona devam ederler. Demokrasi ve özgürlük kılıfı altında, “Kürt realitesi anayasada tanınmalı ve Kürt halkının demokratik ve ulusal hakları gerçekleştirilmelidir”⁶⁶ diyerek, bildikleri yoldan ilerlemeye devam ederler.

Doğu Perinçek, terörist başı ile röportaj yaparak onun söylediklerini yazılı olarak gündeme taşımıştır. 1992 yılında fitneye yeni bir aktör katılır. Gazeteci Mehmet Ali Birand, Bekaa

⁶⁶ Doğu Perinçek, “Türk Sorunu”, Kaynak Yayınları 135, Birinci Basım Haziran 1993, S-417

Vadisi'ndeki PKK kampını ve terörist başının görüntülerini yayınladı. Bütün Türkiye'ye izlettirilen 32. Gün Programı zannedersiniz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bolu Dağ Komando Okulu'nun reklamı amacıyla çekilmiş! PKK'nın büyüklüğü ve yenilmezliği bu kez görüntüyle Türk halkının gözüne sokuldu. Mehmet Ali Birand, bu hareketi, adamı Mithat Bereket'i PKK'nın Zeli Kampına göndererek bir kere daha tekrarlar.

İstihbaratından, medyasına bütün kriptoların işin içinde olduğu bir fitne operasyonu işte böyle yapılır.

Aydınlıkçılardaki Değişim

Fitne ile çıkartılan kanlı boğuşma devam etmektedir. Aydınlikçılarda değişim 1995 yılıyla başlar. Bu konuda Doğu Perinçek şöyle yazmaktadır:

“28 Şubat aslında 1995 Mart'ında Kuzey Irak'a yapılan Çelik Harekâtı'yla başlamıştır. Türk Ordusu, bu harekâtla ABD'nin egemenlik alanına girmiştir. Arkasından gelen 1996 sonbaharındaki Türk Ordusu-Irak-Barzani işbirliği, ABD'nin Kuzey Irak'taki hâkimiyetine ağır bir darbe indirdi. Olayı ABD Genelkurmayına yakın Joint Forces Quarterly dergisi, 'ABD Ordusu'nun Vietnam'dan sonra aldığı en büyük yenilgi' olarak niteledi.”⁶⁷

Bu söylenenlerden yola çıkarak şu analizi yapabiliriz:

1) Daha önceki harekâtlarda TSK, Barzani'yi muhatap almamakta, albay seviyesinde bir elemanla koordine kurmaktadır. Barzani, TSK'nın her operasyonunda güneye kaçan teröristlere yol vermekte böylece harekâtın başarısını önlemektedir. Fakat bu ikinci harekâttaki TSK, Barzani'den yardım istemiştir. Yani Barzanistan Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınır hale gelmiştir. Aydınlikçılar bu işe sevinir.

2) 28 Haziran 1996'da Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Yol Hükümeti iktidara gelmiştir. Hatırlatalım, Perinçek'in ajitasyon yaptığı Liderler Açıkoturumunda Refah Partisi Lideri Erbakan, PKK hakkındaki soruya şöyle cevap vermiştir: *“Emperyalizm yenedünya düzeni, kalıcı barış isimleri altında büyük İsrail'i kurmaya çalışıyor.”⁶⁸* Aynı tarihlerde TRT'de yapılan Liderler Zirvesi Programı'nda ise konuyu şu sözlerle çok daha net bir şekilde ortaya koymuştur: *“Dünyada yeryüzü boş değil, dış güçler var, bir büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bunun için de Türkiye parçalanmak isteniyor. Sevr Anlaşması bunun için ortaya konmuştur. Dünya politikası buna göre üretiliyor. Biz ülkemizde iç huzuru temin edebilmek için bu dış dünyanın arzularına alet olacak yönetimlerden kurtulmamız lazım.”⁶⁹*

Bütün bunların yanı sıra Erbakan, Çekiç Gücün Türkiye'den gönderilmesini ısrarla isteyen bir liderdir. Anlaşılacağı üzere, iki lafından biri “Siyonizm” olan bir adamın iktidar olduğu bir ülkede Barzanistan projesi zor ilerleyecektir. Erbakan iktidarından kurtulmak gerekmektedir. Bunu ancak askerler yapabilir. O zaman Aydınlikçılar “en büyük asker bizim asker” propagandasına başlarlar. Bu noktada, onlara göre PKK terörünü hiçbir zaman bitiremeyecek,

⁶⁷ Doğu Perinçek, “Abdullah Öcalan ile Görüşmeler - Doğu Perinçek'in Eserleri-15”, Kaynak Yayınları, 8. Basım Mart 2014, S236

⁶⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=l8wNqBu8KJM>

⁶⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=l8wNqBu8KJM>

NATO'nun kuklası, Amerikan işbirlikçisi TSK, birdenbire kahraman olmuştur, Kuzey Irak'ta Amerikan emperyalizmine darbe vurmaktadır. Bu arada memlekette "Ortaçağ Zihniyeti" iktidarı ele geçirmiştir. Laiklik elden gitmektedir. Bu dinci-gerici iktidar devrilmelidir. İşte bu mantıktan hareketle 28 Şubat 1997 Post Modern Darbesi'nin arkasındaki en büyük güç Aydınlıkçılardır. Erbakan iktidarını devirmek için en çok onlar çalışmış, askerleri en çok onlar kıskırtmıştır. Kıskırtma, Aydınlıkçıların bir numaralı işidir. 28 Şubat 1997'de Erbakan hükümeti devrilince, Barzani rahat bir oh çeker.

Zarfı Türkiye'ye CIA mı Yoksa MOSSAD mı Teslim Etti?

Terörist başının teslim edildiği 1999 yılına gelene kadar, kurulmakta olan Barzanistan Devleti'nin alt yapısı oluşturulmuştur. Kürt görünümü Yahudi devletinin parlamentosu teşkil edilmiş, hükümeti kurulmuş, bayrağı kullanılmaya başlanmış, 1996 yılında ABD tarafından Guam Adası'na götürülerek eğitilen Yahudi kökenli Peşmergelerin kilit noktalara yerleştirilmesiyle polis teşkilâtının tesisi, istihbarat teşkilâtının oluşturulması, merkez bankasının faaliyete geçirilmesi, gümrük işlemlerinin esasa bağlanması, yer altı kaynaklarının işletilmesi ve anayasa taslağı gibi çalışmalar büyük ölçüde tamamlamıştır. Geriye sadece kurulmuş olan Kürt Görünümlü Yahudi Devletini ilan etmek kalmıştır.

Gelinen bu noktada PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığı artık Barzanistan'ın başına beladır. PKK'nın mutlaka zayıflatılması gerekmektedir. Bölgede en çok Kürt nüfusu barındıran ülke Türkiye'dir. PKK, 4 ülkeden toprak kopartılarak kurulacak Kürdistan'ın yönetimine taliptir. PKK'lılar, Barzani ailesinin kullandığı Kürt peşmergelerden çok daha eğitimlidir ve ideolojik olarak feodal yapıya karşıdır. Kuzey Irak'ta PKK varlığının güçlenmesi Barzani ailesi ve İsrail için çok bir büyük tehdittir. Kriptolar, Kürt halkı üzerindeki kontrollerini kaybedebilirler.

Mesela uç bir örnek verelim; PKK hâkimiyetinde bir Kuzey Irak ile Türkiye federasyon yapabilir. Bu arzu edilen bir seçenek olmasa bile ihtimal dâhilindedir. Böylece Musul-Kerkük federasyona katılarak Türkiye büyüyebilir. Ancak Barzani kontrolünde bir kuzey Irak ile Türkiye'nin federasyon yapması imkânsızdır. Barzani ailesi kontrolünde kurulacak bir Kürt devleti, İsrail ile birleşir ve bir süre sonra Türkiye'den toprak kopartır. Barzani, bu yüzden PKK'nın Kuzey Irak'tan temizlenmesini istemektedir ve İsrail onun en büyük destekçisidir.

İşte bu gerekçeyle terörist başı Apo paketlenerek Türkiye'ye teslim edilmiştir. Bakın Mehmet Ali Birand 32. Gün Programı'nda bu hikâyeyi nasıl anlatıyor:

"4 Şubat (1999) günü birdenbire bambaşka bir aktör sahneye çıktı. CIA'nin Ankara istasyon şefi MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'dan randevu istedi. Geldiğinde elinde imzasız antetsiz bir kâğıt vardı. Washington kararını verdi Öcalan'ın yakalanması için artık size yardım edeceğiz dedi. Şenkal Atasagun, önündeki kâğıdı okumaya koyuldu. Baktı ki CIA hiçbir şeyi şansa bırakmamış... Peki, bu yardımın koşulu neydi? Kâğıdın son satırlarında o da yazılıydı. Beyaz Saray Öcalan'ın yolda kazaya uğramamasını, yani infaz edilmemesini ve adil bir mahkemede yargılanmasını istiyordu, o kadar. CIA şefi, lütfen hazırlıklarınızı tamamlayın bizden haber bekleyin deyip gitti... Öcalan'ın yakalanmasıyla ilgili birçok hikâye anlatılır. Ancak ben olayın içinde olan tepedeki kişilerle konuşup bu bilgileri size topladım, onun için inanmanızda yarar var. Öcalan'ın yakalanmasında ve Türkiye'ye teslim edilmesinde tek başına, bir tek ülke rol

oynamıştır. O da Amerika'dır. MIT postacı gibidir. Ona Kenya'da teslim edilen bir zarfı MIT İmralı'da askere uzatmıştır. Ve hikâye böylece bitmiştir."⁷⁰

Terörist başı Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışı konusunda ne dediğini de Perinçek'in kitabından aktaralım:

"Clinton ve ilişki içinde olduğu Irak Kürt liderleri Suriye'de bulunmamı kendi stratejik amaçları için uygun görmüyorlardı. Çünkü Kürdistan ve Kürtler giderek kontrollerinden çıkıyordu. İsrail de bu durumdan çok rahatsızdı... Kürdistan'ı kontrolleri altında tutmak, özellikle Irak'la ilgili planları için... Suriye'den mutlaka ayrılmam ve bağımsız Kürt kimliğiyle özgürlük çizgisine son vermem gerekiyordu."

Yine Öcalan, Suriye'den ayrılışında İsrail'in oynadığı rolü de şöyle anlatıyor:

*"Çıkışın az öncesinde İsrail istihbaratı dolaylı yoldan ısrarla Suriye'den çıkmam gerektiği mesajını vermişti."*⁷¹

Doğu Perinçek ise, Türkiye Solu ve PKK isimli kitabında Öcalan'ın Türkiye'ye Tel Aviv üzerinden getirildiğini, terörist başını Türkiye'ye CIA'nın değil MOSSAD'ın teslim ettiğini yazmaktadır.⁷²

Terörist başının yakalanma planını Türkiye olarak biz yaptık diye biliyoruz! Ancak yukarıdaki bilgiler, işin aslının öyle olmadığına işaret ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in, 16 Haziran 1998 tarihinde Suriye sınırına giderek, yaptığı tehdit konuşmasından sonra terörist başının yakalanma süreci başlamıştı. Acaba Türkiye'ye kendi çıkarları doğrultusunda bu planı uygulamak için dışarıdan akıl veren birileri mi vardı? Bu akıl verenler kimlerdi? Bilemiyoruz.

Şimdi Aydınlikçıların terörist başının Türkiye'ye teslim edilmesini nasıl gördüklerine bakalım. Perinçek PKK'nın geçirdiği yedi dönemi anlatırken bu safha hakkında şunları yazıyor:

*"1998'de Suriye, Öcalan'ı ABD baskısıyla sınır dışı edince, PKK'nın iki başlı durumu ortadan kalkmış ve Kuzey Irak üzerinden bütünüyle ABD'nin denetimine girmiştir. ABD o zaman Suriye'nin elinde olduğu için Apo'yu kullanamıyordu. Apo'yu Suriye'nin elinden alarak PKK'yı iki başlı olmaktan çıkardı ve tek başlı hale getirdi. Suriye'nin PKK üzerindeki denetimine son verdi. PKK yönetimi üzerinde tekeline kurdu. ABD bu manevrasına Türkiye'deki Ecevit hükümetini de alet ederek başarıya ulaştı ve PKK'yı Kuzey Irak üzerinden tam denetim altına aldı."*⁷³

Aydınlikçılar bu noktada PKK'nın Amerika'nın kontrolüne girdiğini iddia ediyor, ancak işin aslı, o tarihten itibaren PKK artık Amerika ve İsrail'in hedef tahtasındadır. Bu sefer Türkiye'yi, kendi yarattıkları terör örgütü PKK'yı sopalamak için kullanmaya başladılar. Bu noktada Aydınlik da hemen yön değiştirir. Zaten Türkiye'de Kürt kimliği oluşturulmuş, ayrılık tohumları ekilmiştir. Yönetiminde yeterince kriptolmayan PKK, Barzani'nin otoritesi için tehdittir. Dolayısıyla PKK

⁷⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=bnLTVx1ZrEw>

⁷¹ Doğu Perinçek, "Türkiye Solu ve PKK", Kaynak Yayınları 1. Basım Ağustos 2013, S-39

⁷² Age. S-41

⁷³ Age. S-25

artık tasfiye edilmelidir. **Aydınlıkçılar artık yeni görevi, PKK'yı yıpratmaktır. Aydınlıkçılar bu yönde propagandaya başlarlar. Artık en vatansever onlardır. İçlerinden kimse Kürtlerin kendi kaderini tayin etme hakkını ölümüne savunduklarını hatırlamaz bile!**

Hapiste Çözülme

Öcalan Türkiye'ye teslim edildikten sonra devlet, terörist başını örgütü kontrol altına almak ve nihayetinde dağıtmak için çeşitli açılım süreçlerinde kullanmaya çalışır. PKK'nın Kuzey Irak'ta büyümesini istemeyen ama Türkiye'de varlığını devam ettirmesini isteyen akıl, bu dönemde örgütü daha çok Avrupa üzerinden destekler. Örgüt çökme noktasına geldiğinde, ABD, Kuzey Irak'taki PKK kamplarını güvenlik şemsiyesi altına alarak, örgütün yeniden yeşermesini sağlar. Vatansız Para açısından Türkiye'ye karşı sopa olarak kullanılan PKK için artık "ne öldürme ne de ondurma" dönemi başlamıştır. Aydınlıkçılar bu dönemde PKK karşıtı söylemlerine devam ederler.

Aydınlıkçılar 28 Şubat'ın en önemli savunucularındandır. 28 Şubat "bin yıl sürecek" diyerek "Beyaz Türkler"den yana açık tavır koyarlar. AKP iktidara gelmiştir. Türkiye'nin yönetimi İslam inancını siyasi araç olarak kullanan Beyaz Kürt ve Beyaz Türklerden oluşan bir grubun eline geçmiştir. Bu grup, devletin kurucusu "Laik Beyaz Türkler" ile sert bir iktidar mücadelesine girer. Siyasi erki elinde bulunduranlar, dış destek de aldıkları için güçlüdür, Laik Beyaz Türkleri, kumpas davalarla devletin içinden temizlemeye başlarlar. 28 Şubatçı Aydınlıkçılar da bu operasyonlardan nasibini alır. Doğu Perinçek ve bir kısım yoldaşı, Ergenekon kumpası ile 2008 yılında tutuklanır.

Operasyonun akıl hocaları Graham Fuller ve Henri Barkey gibi CIA ile bağlantılı, ama aslen Vatansız Para'nın ajanlarıdır. Perinçek, onların yaptığı bu operasyonun bir parçası olarak hapse atılmıştır. Perinçek'in ilk uzun süreli hapis hayatı budur. Daha öncekilerde bir güç, bir şekilde, kısa süre içinde Perinçek'in hapisten çıkmasını sağlamıştır. Ama bu sefer 5 sene geçmesine rağmen mahkûmiyet bitmemiştir. Perinçek'in hapisten çıkabilmesi için kumpas operasyonlarını destekleyen ve aynı zamanda Kuzey Irak'ta Barzani ile ticari ilişkiler kuran AKP Hükümetinin iktidardan devrilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada Perinçek Vatansız Para'nın uygulamaya koyduğu, kendisinin de çok iyi bildiği planı deşifre eder: "Kuzey Irak'ta ikinci İsrail kurulmaktadır. Suriye'nin kuzeyinden açılacak Kürt koridoru, bu kukla devletin yaşaması için Akdeniz'e ulaştırılacaktır." Artık Aydınlıkçılar sadece PKK'ya karşı olmakla kalmaz, ikinci İsrail'e yani Barzani'ye de karşıdır. Bu akıl Perinçek'e tarafımızdan verilmiştir.

O dönemde Vatansız Para, gladyonun operasyon aparatı FETÖ'yü kullanarak Türkiye'nin iç ve dış politikasını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmekteydi. Siyasi irade, operasyonel gücün arkasında olduğu müddetçe, onu durdurmak mümkün değildir. Operasyonel güç ile siyasi gücü birbirinden ayırmak gerekiyordu. Amaç, AKP-ABD-FETÖ koalisyonunu bozmaktı. Koalisyonun bozulması için AKP Hükümetinin iç ve dış politika çizgisinin değişmesi lazımdı. AKP'nin politik çizgisi, ABD'den uzaklaştıkça bir eksen kayması olacaktı. Bu kaymayı düzeltmek isteyen Washington, gladyonun operasyonel elemanı FETÖ'yü kullanacak, böylece operasyonel güç ile siyasi güç birbirinden ayrılıp çatışmaya başlayacaktı. Bu çatışmadan birisi galip çıkacak böylece karşıımızdaki güç bölünmüş olacaktı. Bu sayede kumpas davalarla

hapse atılan Ergenekon ve Balyoz sanıkları da devletin tepesindeki kavgadan yararlanarak özgürlüklerine kavuşacaktı. Gladyonun operasyonel aracı ile siyasi irade arasında çatışma başlarsa, çatışmayı büyük ihtimalle kanun ve atama yapma yetkisi olan siyasi irade kazanır. Tabi mecliste çoğunluğu olması kaydıyla. Kısaca plan, AKP ile FETÖ'yü çatışmaya zorlamaktı. Bu planı anlatan bir mektubu Perinçek'e yazmıştık. Perinçek, her ikisinin de kumandasının ABD'nin elinde olduğunu söyleyerek, böyle bir çatışmanın olmayacağı cevabını vermişti. Ancak biz bu plan doğrultusunda mücadeleye devam ettik.

Bu sırada Vatansız Para, Barzanistan'ı hayata geçirebilmek için bölgenin enerji kaynaklarını Türkiye ve Irak'a bağımlı olmadan Suriye'nin Kuzeyinden açacağı bir koridor ile Akdeniz'e ulaştırmak istiyordu. Bu planın hayata geçmesi demek, gelecekte Türkiye'nin parçalanması demektir. Bu senaryo, kimliğine bakmaksızın Türkiye'de yaşayan hiç kimsenin işine gelmezdi. Bu gerçek anlatılabilirse AKP hükümeti dış politika değişikliği ile Suriye üzerinden açılmaya çalışılan koridoru kesmeye çalışacaktı. Hal böyle olunca ABD ile arası açılacak ve FETÖ ile çatışma başlayacaktı.

Bu konudaki en önemli yazımız, "Türkiye Ekseninde Stratejik Durum Değerlendirmesi" başlığı altında Teori Dergisi'nin Mayıs 2012 tarihli 268'inci sayısında yayınlandı.⁷⁴ Bu sayede; Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Irak ile Suriye sınırından başlayarak, Türkiye-Suriye sınırına paralel bir tampon bölge oluşturularak Lazkiye Limanı üzerinden Akdeniz'e ulaşacak bir koridor tasarlandığı, bu proje ile Suriye'nin bölünmesinden sonra "İkinci İsrail" olarak "Büyük Kürdistan"ın kurulmasının gündeme geleceği, Türkiye'de ilk defa Aydınlikçuların bir yayın organında yazılarak kamuoyuna duyurulmuş oldu.

Doğu Perinçek bahse konu yazıyı Aydınlik Gazetesi'ndeki köşesinde 15 Mayıs 2012 tarihinde duyurdu. Perinçek aynen şöyle yazıyordu:

"Son zamanlarda, Mehmet Bori'nin Teori dergisinin son sayısında çıkan 26 sayfalık kapsamlı yazısı kadar esaslı bir ABD ve Ortadoğu tahlili okumadım. (Teori, sayı 268, Mayıs 2012). "Esaslı"dan kastım, hem çok yönlü bilgilendiriyor; ama daha önemlisi çeşitli seçenekleri ortaya koyarak tartışmayı ateşliyor.

Okuyalım ve tartışalım

*Mehmet Bori'nin "Türkiye Ekseninde Stratejik Durum Değerlendirmesi" başlıklı yazısını, yurtsever ve devrimci aydınlar, sendikalar, meslek odaları, İşçi Partisi ve diğer sol partilerin kadroları ve üyeleri, CHP ve MHP yöneticileri ve milletvekilleri, Genelkurmay ve komutanlar, Dışişleri Bakanlığı mensupları, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün danışmanları, incelemeli ve tartışmalıdır."*⁷⁵

Biz ilerleyen tarihlerde bu konu hakkında beş makale daha kaleme aldık. Doğu Perinçek'in Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan, "Türkiye Solu ve PKK" isimli kitabının içinde "İkinci İsrail" hakkında yazdıkları, bizim makalelerimizde yazdıklarımızın tekrarıdır.

⁷⁴ Osman Başbüyük, "AKP, ABD, Cemaat Koalisyonunda Türkiye'de Neler Oldu?", Galeati Yayıncılık, Ocak 2018, S-9

⁷⁵ <https://www.aydinlik.com.tr/haber/dogu-perincek-mehmet-borinin-yazisi-ve-dunya-devrim-stratejisi-tamami-150310>
Sayfa 35 / 40

Aydınlıkçılar bu tarihten sonra Ergenekon ve Balyoz kumpasında hapse atılarak aynı kaderi paylaştıkları bazı subayları da yanlarına alarak deşifre edilen “İkinci İsrail” planına karşı ciddi bir kampanya yürütürler. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde kurulacak olası bir Kürt devleti ve bu devletin Akdeniz’e uzanacak enerji koridorunun Türkiye’nin bekasına yaptığı tehdit artık devlet tarafından anlaşılmıştır.

Perinçek bu tehlikeyi defalarca gündeme getirmiş, ama hiçbir zaman Barzani ailesinin İbrani kökeni ve İsrail ile olan bağlantısından bahsetmemiştir. Sadece kitabında Guam Adası’na götürülen Peşmergelerin “Kürt Yahudi”si olduğunu yazarak ilgili yerlere küçük bir mesaj vermekle yetinmiştir.⁷⁶

Bir süre sonra kumpas davalara karşı Türk milletinin verdiği mücadele sonuç verir, önce Ergenekon sonra Balyoz sanıkları salınır. Perinçek hapisten çıktığı 10 Mart 2014 günü kameraların karşısında geçerek; “Ergenekon’dan çıkıyoruz... Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız... Cumhuriyeti ayağa kaldıracacağız... Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz... Görevlere hazırız... Türkiye’yi bölenlerin iktidarını yıkacağız...”⁷⁷ der. Ama bir süre sonra kendisini hapse atan AKP’nin destekçisi oluverir. Acaba neden?

Önce Barzanistan

Barzanistan devletçisini AKP Hükümeti ayakta tutmaktadır. Gazeteci Tolga Tanış’ın, “**Potus ve Beyefendi**” adlı kitabında yer alan belgelere göre, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki petrolü taşıma işini 2011’den itibaren Powertrans adlı şirket üstlenmiştir. Tanış’ın kitabında yer alan belgelerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, Powertrans adlı şirketin ortaklarından biri olarak görünür.⁷⁸ Barzanistan, Irak Federal Hükümetinden bağımsız olarak 05 Şubat 2007’de kendi başına bir gaz ve petrol yasası çıkarmıştır. Bu yasaya dayanarak, petrol ve gaz sektörünü Bağdat’tan bağımsız olarak geliştirmekte, uluslararası petrol şirketleriyle milyarlarca dolar değerinde anlaşmalar imzalamaktadır. Bu adımların altında, Barzanistan’ın bağımsızlık hedefi doğrultusunda merkezi hükümetten uzaklaşp kendi ayakları üzerinde durabilme düşüncesi yatmaktadır.⁷⁹ Barzanistan’ın bu konudaki en büyük destekçisi hiç kuşkusuz kaçak petrolü satın alan Türkiye’dir. Bizim hükümete bu akli kim veriyse? Bu yanlış strateji, paranın gücü ile Barzani’yi Türkiye’nin kılcal damarlarına sokmuştur. Türkiye, Kuzey Irak’a değil, Kuzey Irak Türkiye’ye girmektedir. AKP-Barzani ilişkisi o kadar girift hale gelmiştir ki artık onu koparmak mümkün değildir. Bu manada Barzanistan’ı adım adım hayata geçiren AKP’nin iktidarda kalması kripto Aydınlikçılar açısından gayet uygun bir seçenektir ve Aydınlikçılar AKP Hükümetinin yanında yerlerini alırlar.

Bakın bu konuda Barzani’nin yayın organı Rudaw’a röportaj veren Doğu Perinçek ne diyor:

“Barzani bir tabana dayanıyor. PKK ile Barzani’yi ben dikkatle ayırıyorum. Amerika’ya doğrudan doğruya bağlı olan ve mecbur olan PKK’dır. Yani PKK ABD’siz yapamaz. ABD

⁷⁶ Doğu Perinçek, “Türkiye Solu ve PKK”, Kaynak Yayınları 1. Basım Ağustos 2013, S-109

⁷⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=omB1RyID14c>

⁷⁸ <https://www.diken.com.tr/redhackin-sizdirdigi-maillere-gore-kurt-petrolunu-tasiyan-sirkette-soz-sahibi-albayrak/>

⁷⁹ <https://www.al-monitor.com/tr/originals/2022/02/iraqi-courts-ruling-kr-gas-puts-turkey-spot#ixzz7Jlot4Vkm>

*olmadan PKK biter. Ama Barzani ABD'siz yapar, İsrail'siz yapar. Çünkü dayandığı bir halk ve taban var. Dolayısıyla onun Amerika'ya bir ihtiyacı yok. Tam tersine, Irak Kürdistan Özerk Yönetimi'nin ihtiyacı bölgede barış ve huzur olsun, bölge ülkeleri ile iyi ilişkileri olsun. Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine özellikle önem veriyorlar. Bu da çok doğru ve akıllıca bir politika. Bu bakımdan ben Barzani yönetiminin veyahut Kuzey Irak'taki Özerk Kürdistan Yönetimi'nin bu tür Amerika planlarına evet diyeceğine ihtimal vermiyorum.*⁸⁰



Barzani ailesinin 1950'lerden beri MOSSAD'a ajanlık yaptığı, İsrail ve Amerika'nın kucağında oturduğu belgeli ve çok nettir. Mesut Barzani, liderliğindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül 2017'de yaptığı bağımsızlık referandumunda Kürdistan Bayrağı ile İsrail Bayrağı yan yana sallanmıştır. Bütün bu gerçeklere rağmen Perinçek, PKK ABD'siz yapamaz ama Barzani ABD'siz ve İsrail'siz yapar diyor. Hadi oradan derler adama!

Perinçek hapisten çıkınca Barzani'nin kriptu kimliğini unutuvermiştir. Bunun nedenini anlamaya çalışalım. Türkiye Kürtlerinin nüfusu, İran, Irak ve Suriye'deki Kürtlerden çok daha fazladır. Feodal ilişkiler, Türkiye Kürtleri arasında diğer ülkelerdekine göre önemli ölçüde çözülmüştür. Diğer ülkelerdeki Kürtler, Barzani ailesi gibi kriptu aileler vasıtasıyla feodal ilişkiler çerçevesinde yönetilebilirken, Türkiye'deki Kürtler üzerinde kriptu yapının etkisi çok daha azdır. Türkiye Kürtleri örgütlüdür. Çok sayıda parti kurarak yönetme yeteneklerini geliştirmişlerdir. PKK'nın, Peşmerge ve diğer silahlı Kürt gruplarından daha büyük bir askeri tecrübesi vardır. Eğer bir gün, Büyük Kürdistan kurulacaksa, bunu Türkiyeli Kürtler

⁸⁰ <https://www.rudaw.net/turkish/interview/08092021>
Sayfa 37 / 40

yönetecektir. Türkiyeli Kürtlerin nüfusunun yarısından fazlası batı illerinde yaşadığı için Türkiye'nin parçalanması mümkün olmaz. Böyle bir şeyi ilk başta batıda yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız istemez. Eğer birilerinin bütün Kürtleri federasyon olarak Türkiye'ye bağlamak hayali varsa bu ancak Türkiye'deki Kürtler üzerinden olabilir. Barzani ailesi gibi kriptolar üzerinden kurulacak bir Kürdistan, Türkiye ile değil İsrail ile birleşir ve Vaat Edilmiş Topraklar hülyasına hizmet eder.

Peki, bizim Perinçek ne diyor: **"İkinci İsrail'i kurmadaki asıl güç, Barzani değil PKK'dır"**.⁸¹ Hadi oradan! Perinçek aslında şunu söylemek istiyor: "PKK ve HDP'yi dağıtın, Barzanistan'a dikensiz gül bahçesi kalsın.

Bakın Doğu Perinçek Rudaw'a verdiği bir röportajda, Irak'ın, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlığını tanıması konusunda sorulan bir soruya ne cevap veriyor:

"Yani ben öyle bir ihtimal görmüyorum. Sonuç itibariyle ayrılıkçılık bölgede iyi sonuçlar getirmez. Ama her ülke kendi kaderini çizer. Öyle bir şey yaparlarsa ki ben hiçbir ihtimal görmüyorum. Ama yaparlarsa yaparlar biz bunun yanlış olduğunu söyleriz ama buna karşı sonuç itibariyle o ülke öyle bir gelecek çizmiş ona da biz saygı gösteririz."⁸²

Aslına bakarsanız Barzanistan bağımsızlığı tanınsa kriptoyu Aydınlikçılar zil takip oynayacaktır. Şu an için PKK'nın varlığı Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan koridor için büyük tehdittir. Türkiye, PKK bu güvenli bölgede varlığını devam ettirdiği için Suriye'ye bir müdahale yapmak istemektedir. Olası bir müdahale ki olması gerekir, tersine göçü başlatarak bölgenin demografik yapısının eski haline dönmeye katkıda bulunacaktır. Demografik yapı yeniden Arapların lehine dönerse, Kürt koridoru tarihe gömülür ve Barzanistan'ın yaşaması imkânsız hale gelir.

Diğer yandan Halkların Demokratik Partisi (HDP) aynı 1990'da kurulan HEP gibi ayrılıkçı Kürt hareketini Türkiye'ye bağlamak için devlet tarafından kurulmuş bir partidir. O tarihlerde HEP'e karşı çıkan ve SHP-HEP ortaklığını baltalamak için Kürtlere federasyon vaat ederek Sosyalist Parti ile seçime giren Perinçek, bugün de aynı gerekçeyle HDP'ye karşıdır ve kapatılmasını istemektedir. Bu arada HDP'nin oy potansiyeli AKP iktidarını da tehdit etmektedir. Haziran 2015 seçimlerinde meclise 80 milletvekili ile girmeleri, AKP'nin tek başına iktidarını önlemiştir. AKP çareyi seçimleri yenilemekte bulmuştur. AKP iktidardan düşerse, Barzanistan ile ticari ilişkiler de bozulabilir. Bu da kriptoyu Aydınlikçılarının işine gelmez.

PKK Terörü Nasıl Biter?

Bugün Türkiye için büyük tehdit PKK değil Barzanistan'dır. Zaten PKK, Barzanistan'ın hayata geçirilmesi için yaratılmış bir araçtır. Biz yıllardır yaratılan maşaya saldırarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Kök nedene değil, maşaya saldırırsanız sorun çözüleceğine büyür. Sorunu çözmek isteyenler, kuzey Iraktaki kriptoyu yapılanmaya çare bulmalıdır. Mesela; "Barzani ailesi ve onun kilit noktalara yerleştirdiği kriptoyu adamları, bütün mal varlıklarını satarak Irak'tan ayrılana kadar, Türkiye Irak sınırını kapatıyor ve bu dediklerimiz yapılanaya kadar Kuzey Irak ile

⁸¹ <https://www.aa.com.tr/tr/politika/ikinci-israili-kurmadaki-asil-guc-barzani-degil-pkkdir/1087531>

⁸² <https://odatu4.com/siyaset/perincek-barzaniye-yakin-ajansa-konustu-16042130-205783>

tüm ticareti sonlandırıyoruz deseniz” emin olun PKK sorunu çok kısa sürede bitecektir. Siz böyle bir şey yapsanız bile Barzani orayı terk etmeyecektir. Ama sizin bu söyleminiz, sorunu Irak’taki Kürtler ile kriptolar üzerine yıkarak Vaat Edilmiş Topraklar hülyasını erteleyerek Türkiye’nin rahatlamasını sağlar. Kısa süre sonra siz de sınırı açarsınız ve Irak ile ticarete kaldığınız yerden devam edersiniz. Bu ticaretten nemalananlar bu sefer kriptolar değil bölge halkı olur.

Bu noktada Aydınlıkçıları test etmek gerekir. Perinçek, “Kuzey Irak’ta Kürt Görünümlü Kripto bir devlet kuruluyor” desin de vatanseverliğini görelim.

Bir gün Barzanistan’ın bağımsızlığı tanınırsa, Suriye’nin kuzeyindeki Kürt koridoru Esad Rejimi ile anlaşır ve Musul-Kerkük enerji kaynakları Türkiye’nin denetiminden bağımsız Akdeniz’e ulaşırsa bilin ki Aydınlıkçılar “sosyalist literatürdeki “ulusların kendi kaderini tayin hakkını” yeniden hatırlayacaklar ve Türkiye’deki ayrılıkçı Kürt hareketinin yeniden en ateşli savunucuları olacaklardır. Bundan emin olabilirsiniz.

Self Determinasyon-Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkı

Arslan Kılıç gibi Aydınlıkçılar yukarıda yazdığımız gerçeklere inanmaz, bizleri hayal dünyasında yaşamakla, uydurukçuluk yapmakla suçlarlar. Bir gün kendisi, Aydınlıkçıların ikinci kuşak liderlerinden Mihri Belli’nin eşi Sevim Belli ile bir röportaj yapar. Sevim Hanıma, “Kürt sorununun bölücülük sorunu” haline getirildiğine dair bir şeyler söyletmeye çalışır. Çok sıkışan Sevim Hanım, “Ulusların kaderini tayin hakkı diye bir şey var sosyalist literatürde” diyerek kestirip atar.⁸³

Self determinasyon ilkesini 1918 yılında gündeme taşıyarak Osmanlı toprakları üzerinde bir Kürdistan ile bir Ermenistan kurmak isteyen ABD Başkanı Woodrow Wilson’dur. İşin ilginç yanı, “ulusların kendi kaderini tayin hakkı”nı sosyalist literatüre sokan kimse ise Vladimir Lenin’dir. Vatansız Para’nın bu iki kuklası, bu kavramı dünyaya eş zamanlı olarak dayatmışlardır. Lenin bu ilkeye dayanarak Çarlık Rusya’sını federal bölgelere ayırmış, tarihte olmayan Ukrayna devletini kurmuştur. Bugün Rus ve Ukrayna halkları bu fitne ilkesi yüzünden birbirlerini boğazlamaktadır. “Ulusların kendi kaderini tayin hakkı” kapitalistlerin veya sosyalistlerin yarattığı bir kavram olmayıp, Vatansız Para’nın en güçlü fitne silahıdır. Vatansız Para, bu ilke sayesinde halkları birbirine kırdırarak yolunu açmakta ve kesesini doldurmaktadır. Maalesef Arslan Kılıç ağabey kimlerle dans ettiğinin farkında değildir.

İşin Aslı

Ayrılıkçı Kürt hareketi ve onun silahlı gücü PKK’nın yaratılması tam bir gladyo operasyonudur. Bu operasyona; 1) Kripto aydınlar, 2) Halkları kışkırtan ultra milliyetçiler kriptolar, 3) Kontrgerillayı kuran devlet içindeki kriptolar, 4) Devlet içinden gizli kalması gereken bilgileri dışarı sızdıran kriptolar, 5) Ajitasyonu halka yayan kripto gazeteciler ve 6) Kontrgerillayı yakalamaya çalışarak tetikçilik yapan Gladyonun Gülleri hizmet etmiştir.

⁸³ <https://dunya48.com/cumhuriyet-ve-bugun/18566-arslan-kilic-sevim-belli-ile-soylesi-enternasyonalizm-milli-kimlikle-olur>

Bu maddeler daha da artırılabilir. Önemli olan şunu bilmektir. Bir gladyo operasyonu ancak böylesine bir yapıyla hayata geçirilebilir. İşin ilginç gladyo elemanlarının hiçbirisi ne yaptığını ve kime hizmet ettiği hiç bilmez, oynadıkları rolü kesinlikle fark edemezler. Birbirleriyle irtibatları yoktur. Fakat bir üst akıl, özel bağlantıları kullanarak her bir elemanı yönlendirir. Her eleman da en kalbi duygularla birer vatansever olarak kendi ülkesine hizmet ettiğini zanneder. Bu ekibin zaafı çift kimlikli olmaktır. İşte gladyo operasyonu böyle yapılır. FETÖ falan gladyo olamaz, olsa olsa gladyonun kullanışlı bir aracıdır. Gladyo bizim zannettiğimizden çok daha büyük ve ezoterik bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı küresel bir mekanizmadır.

NOT: Bir sonraki bölümde kripto Aydınlıkçıların, Kıbrıs davasını nasıl sattığını yazacağız.